

Aspecten van het lijden van Christus

Hebreeën 2:9, 10, 18

1

‘Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte’ (Hebr. 2:9).

In Hebreeën 1 en 2 worden vele heerlijkheden van de Heer Jezus aan ons voorgesteld. In hoofdstuk 1 zien we Hem als de Zoon van God. In hoofdstuk 2 zien we Hem als de Zoon des mensen. En waarom zou de Zoon van God Mens worden? Talrijke redenen worden in hoofdstuk 2 aangehaald, maar drie keer wordt vermeld dat dit was opdat Hij zou lijden. Een aangrijpende gedachte!

In vers 9 werd Hij, die oneindig veel hoger was dan de engelen – als God de Zoon en de Schepper en Onderhouder en Erfgenaam van alle dingen, enz. – voor een korte tijd lager dan de engelen gemaakt toen Hij Mens werd vanwege het lijden van de dood. Hier wordt Zijn verzoenend lijden duidelijk aan ons voorgesteld. Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld, en door de zonde de dood (Rom. 5:12). De eerste mens bracht zonde en dood in deze wereld. In Gods orde zou er een Mens komen – die toch God is – die effectief met beide kon omgaan, tot Gods eer.

Maar niemand van Adams nageslacht kon dat. Ze hadden allemaal gezondigd en de eer van God gemist en de dood verdiend als loon voor hun zonde (Rom. 3:23; 6:23).

Een zondeloze, heilige Mens was nodig. En er was er geen te vinden. En zo werd de gezegende Zoon van God Zelf Mens, de Tweede Mens – want alle anderen waren slechts een herhaling van de mislukte eerste mens – en ook de Laatste Adam – want er zal nooit een andere nodig zijn. In Hebréeën 2:5-8 wordt ons verteld dat als Mens alle dingen aan Hem onderworpen zullen worden. Hij zal regeren in de komende wereld. Maar eerst was het nodig dat Hij het lijden van de dood zou ondergaan en ‘de dood voor alles moest smaken’ (JND vert.). Hoe wonderbaar is het om terug te kijken en te zien dat het werk is volbracht, en Hem nu met heerlijkheid en eer gekroond te zien!

2

‘Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste Leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte’ (Hebr. 2:10).

In de overdenking van gisteren zagen we dat Christus, de Zoon van God, Mens is geworden. In Hebréeën 2 worden ons talloze redenen gegeven waarom Hij Mens moest worden, maar drie keer wordt vermeld dat Hij daardoor zou kunnen lijden.

Eerder hebben we in vers 9 bij Zijn verzoenend lijden stilgestaan. Maar hier, in vers 10, wordt ons een ander soort lijden voorgesteld. De Heer Jezus wordt de Leidsman of Leider van onze behoudenis genoemd. Dit lijkt een toespeling te zijn op het leiderschap van Mozes en vervolgens dat van Jozua, die de Israëlieten uit Egypte brachten en door de woestijn naar het Beloofde Land leidden.

Vandaag de dag hebben we een Leider die groter is dan Mozes (Hebr. 3) en groter dan Jozua (Hebr. 4). De Heer Jezus, onze grote Leider, brengt vele zonen tot heerlijkheid! Maar tot de dag komt dat wij de heerlijkheid bereiken, leidt Hij ons door de woestijn. Is de reis door de woestijn een gemakkelijke reis? Was het een gemakkelijke reis voor de Israëlieten? Nee, voor hen waren er veel moeilijkheden onderweg, en ook voor ons wordt het leven in de wereld vaak geteisterd door moeite en lijden.

Wat geweldig dat we een Leider hebben, die volledig bekend is met alle moeilijkheden op de reis. Hij werd volmaakt gemaakt door het lijden. Het woord

volmaakt heeft hier de betekenis van gekwalificeerd zijn om een bepaald ambt of een bepaalde positie te bekleden. De Heer Jezus Zelf heeft in deze wereld geleden om een geschikte Leider voor ons te kunnen zijn op aarde. Wees bemoedigd! Hoeveel lijden u ook ervaart, wij hebben een Leider die u erdoorheen leidt en naar de heerlijkheid voert, omdat Hij Zelf hier ooit geleden heeft.

3

‘Want waarin Hijzelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen’ (Hebr. 2:18).

In onze vorige overdenkingen hebben we het wonder besproken dat de Zoon van God Mens is geworden om te kunnen lijden. We hebben eerst stilgestaan bij Zijn lijden en dood (Hebr. 2:9); en ten tweede bij Zijn volmaaktheid om door lijden heen de Leidsman te zijn van onze behoudenis, die vele zonen tot heerlijkheid brengt (vers 10).

In vers 18 van hoofdstuk 2 kunnen we nadenken over een ander soort lijden dat Hij heeft doorstaan. In vers 17 wordt ons verteld dat het nodig was dat Hij in alle dingen aan Zijn broeders gelijk zou worden – met uitzondering van de zonde (Hebr. 4:15). Wat een genade van Zijn kant, dat Hij het leven in deze wereld heeft ondervonden zoals jij en ik dat kennen, opdat Hij nu een barmhartige en trouwe Hogepriester voor ons is in de tegenwoordigheid van God. Niemand lijkt misschien te begrijpen wat je doormaakt, maar Hij wel, en Hij bidt nu al voor je.

Het woord ‘verzocht’ in vers 18 kan vertaald worden als ‘beproefd’, en omvat zowel de gedachte aan de verzoeking als een suggestie die ons tot zonde verleidt, als aan een beproeving of toetsing die we moeten doorstaan. Het stelt ons de volmaaktheid van de Heer Jezus voor ogen. Toen Hij in de woestijn door de duivel werd verzocht, veroorzaakte alleen al de suggestie om buiten de wil van Zijn Vader te handelen, lijden voor Hem. In tegenstelling tot Hemzelf hebben wij een zondige natuur, die reageert op suggesties om buiten Gods wil te handelen. Maar onze gezegende Heer, die geleden heeft toen Hij werd verzocht, kan ons helpen in het uur van de verzoeking en ons laten overwinnen door Zijn kracht en het hanteren van het Woord van God.

We mogen Christus ook beschouwen in alle beproevingen die Hij onderweg doorstond. Hij onderging die beproevingen om God daarin te verheerlijken en ook opdat Hij ons zou kunnen helpen in het uur van de verzoeking. In vers 10 heeft Hij

geleden om onze Leidsman te kunnen zijn. In vers 18 heeft Hij geleden om ons bij te kunnen staan en ons door het lijden heen te helpen. Alle lof voor Zijn naam!

Bron: Lord is near calendar 2025

