



F. W. GRANT

Biografie van:

F.W. Grant

25 juli 1834 - 25 juli 1902

Hoewel br. Grant's gesproken en geschreven dienst ontelbare christenen beïnvloedde, kende slechts een klein percentage van degenen die hij hielp hem persoonlijk. Hij had weinig van het charisma dat als essentieel wordt beschouwd voor een spreker of leider – en wanneer hij sprak, raakte hijzelf uit het zicht door de kostbare waarheden die hij ontvouwde.

Dhr. Grant werd geboren in Londen in 1834 en bekeerde zich door het lezen van het Woord, los van de bemiddeling van anderen. Na het voltooien van zijn opleiding aan King's College School reisde hij naar Toronto, vervolgens naar de Verenigde Staten, waar hij in Brooklyn, New York en later in Plainfield, New Jersey woonde.

Jarenlang was dhr. Grant een ijverige student van het boek van de Psalmen. Hij was niet alleen geboeid door hun inhoud, maar ook door de vorm waarin ze waren geschreven: de indeling in een Pentateuch; hun relatie tot elkaar in deze verschillende groepen; en de alfabetische rangschikking van vele psalmen. Al deze factoren maakten indruk op hem, omdat God ze volgens een duidelijk plan had geschreven, waarin de numerieke betekenis van elke psalm en groep van psalmen een duidelijk gemarkeerde plaats heeft.

En als de psalmen op die manier waren geschreven, waarom dan niet de hele Schrift? Hij bleef studeren, totdat hij dezelfde goddelijke harmonie in de hele Bijbel had gevonden – en met eindeloos geduld schreef hij de zes delen van de Numerieke Bijbel, zijn bekendste werk.

De enige passie van Grant's leven was om Christus kostbaarder te maken en Zijn Woord meer geliefd, meer gelezen en meer bestudeerd. Kort voor zijn dood, zittend in zijn stoel met het Woord van God open voor zich, zei hij met veel gevoel: 'O, het Boek, het Boek, het BOEK!' Alsof hij wilde zeggen: 'Wat een volheid is hier; hoe weinig heb ik ervan begrepen; hoe zwak heb ik de gedachten ervan verwoord.'

Op 25 juli 1902, zijn achtenzestigste verjaardag, ging F. W. Grant heen om thuis bij de Heer te zijn, wiens Woord hij zo koesterde.

