

Hugo Bouter e.a.

Christus gezeten aan Gods rechterhand

Zoals beschreven in de brief aan de Hebreëën

Hebreëën

1. Nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge (1:3). Hier gaat het om de persoonlijke heerlijkheid van de Zoon, waarvan hier zeven aspecten worden genoemd.
2. Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden stel tot een voetbank voor Uw voeten (1:13). Dit is de vervulling van psalm 110:1. Hij is boven alles en allen verheven, ook boven Zijn tegenstanders.
3. Als onze grote Priester is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen (8:1). Hier gaat het om de contrasten met het Levitische priesterschap, dat niets tot volmaaktheid kon brengen.
4. Christus heeft één volmaakte offerande voor de zonden gebracht, en is daarna voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (10:12). De grote Priester heeft een volmaakt werk voor ons volbracht met eeuwigdurende gevolgen. 'Het is volbracht' (Joh. 19:30).
5. Hij is ons grote Voorbeeld in de wedloop hier op aarde. Wij volgen Hem en zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Die de schande en smaad van het kruis heeft verdragen en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God (12:1-2). Eeuwige vreugde is nu Zijn deel, en eeuwige

heerlijkheid. Laat ons oog en hart alleen op Hem gericht zijn. (Vrij naar Tim Hadley)

