

Hugo Bouter

Over mensen en engelen

Christus boven de engelen geplaatst

*‘Wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt,
maar zij zijn als engelen in de hemelen’*

*‘Want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk en zijn
zonen van God, daar zij zonen van de opstanding zijn’*

‘Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?’

*‘En Hij werd opgenomen, terwijl zij toekeken,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’*

*‘U hebt Hem een weinig (of: een korte tijd) minder gemaakt dan de engelen;
met heerlijkheid en eer hebt U Hem gekroond’*

Mark. 12:25; Luk. 20:36; 1 Kor. 6:3; Hand. 1:9; Hebr. 2:7

Als de verheerlijkte Mens in de hemel heeft Christus na het volbrengen van het verlossingswerk op Golgotha Zijn plaats van eer en heerlijkheid ingenomen aan Gods rechterhand in de hoge en een verandering in de scheppingsorde bewerkt. Want Hij is nu als Mens boven de engelen verheven en Hij zal die plaats ook delen met Zijn verlostten, die met Hem zullen regeren in het komende Vrederijk en straks in een verheerlijkt, geestelijk lichaam niet meer onderworpen zijn aan de huidige beperkingen van ruimte en tijd (vgl. 1 Kor. 15).
