

Staan wij nog open voor correctie?

-

Laten wij open blijven staan voor correctie. Dat is een van de belangrijke waarheden die ik nu geleerd heb in deze tijd, van onze oude broeder Johannes (Openb. 22:9). Hier zijn enkele van de vele correcties die ik toch liefdevol door wil geven. Het is uit eigen leven en ook wat ik beamen kan van anderen die erover schrijven.

Eens wandelde ik mee op de muren van Jeruzalem en luisterde ik naar het proclameren van verzen uit de Bijbel. Opeens dacht ik: Waar ben ik mee bezig? De Heere heeft het Zelf geschreven. Ik hoef Hem daar niet aan te herinneren! Ik demonstreerde eens mee tegen dit of dat, maar ik verlang nu om mij in te zetten voor de Heere Jezus Zelf. Jesaja 26:20 leert mij: Kom Mijn volk. Ga in uw binnenkamer en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.

Woorden waar velen van in elkaar krimpen vandaag zijn o.a.: holocaust, vervangingstheologie en antisemitisme. Maar wij moeten ons als gelovigen niet monddood laten maken of laten verlammen. Het gaat om de Heere Jezus Christus en Die gekruisigd (1 Kor. 1:23). Wij hoeven ons niet te schamen voor dit redding brengende evangelie (Rom. 1:16).

Ik moet aan dit vers denken als verkeerde mensen sterven: 'Verblijd u niet als uw vijand valt, en laat uw hart zich niet verheugen als hij struikelt, anders zou de Heere het zien en zou het slecht zijn in Zijn ogen, en zou Hij Zijn toorn van hem afwenden' (Spr. 24:17-18). Het laatste wonder deed de Heere Jezus bij het oor van de slaaf

Malchus (Matt. 26:52). David danste ook niet na de dood van koning Saul. Er komt een dag van juichen op bevel van de Heere God, en dat is *na* de val van het grote Babylon (Openb. 18:20).

Ik hoorde een bekende Bijbelleraar eens zeggen: Joden en christenen verwachten dezelfde Messias. Paulus, een opnieuw geboren Jood, legt een ander accent, dat wij niet over het hoofd mogen zien: 'Wij verwachten Zijn Zoon, Die God uit de doden heeft opgewekt' (1 Thess. 1:10). Dat is niet de Messias die de Joden verwachten.

Paulus zegt: 'En ik ben de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen' (1 Kor. 9:20). Wel vreemd, Paulus was toch zelf een Jood; waarom moest hij dan voor de Joden worden als een Jood? Hij schrijft aan de gemeente te Filippi dat hij alles uit de tijd vóór zijn bekering beschouwde als vuilnis (Fil. 3:8-10). Vroeger was hij een ijveraar voor de overleveringen van de vaders (Gal. 1:14). Paulus deed deze oproep echter om enigen van hen te winnen (1 Kor. 9:22). Zijn prediking draagt nog vrucht. Zijn woorden en daden kwamen met elkaar overeen. Hij diende Christus als Heere, om een onvergankelijke erekrans te ontvangen (1 Joh. 2:17). Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
