

Johan Schep

Waarom gaf God de Wet?

Johannes 1:17

Als ik de Tien Geboden lees, zie ik dat ze goed zijn, maar tegelijkertijd dat het onmogelijk is om ze volledig na te leven. Niemand heeft ze ooit volmaakt gehouden, en niemand zal dat ooit kunnen. Waarom gaf de Heere God ons dan al deze wetten die we toch niet kunnen naleven? Dit is belangrijk om te begrijpen, want hierin ligt de sleutel tot het doel van de Wet.

Het doel van de Wet

De Bijbel leert ons dat wij allen zondaren zijn. Zonde betekent letterlijk 'het doel missen' (1 Joh. 3:4). De Wet laat zien hoever wij van Gods volmaaktheid afstaan (Rom. 3:23). De Wet openbaart wat wij *niet* zijn: rechtvaardig en heilig zoals God. Toen Johannes schreef: 'Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien' (Joh. 1:14), verwees hij naar de Heere Jezus Die het volmaakte karakter van God openbaarde in Zijn menswording (Hebr. 1:3).

God is Geest (Joh. 4:24), en niemand heeft Hem ooit gezien (Joh. 1:18). Maar in de Heere Jezus werd Gods karakter zichtbaar. De Tien Geboden weerspiegelen Gods volmaaktheid:

- 'U zult niet stelen' – want God is geen dief.
- 'U zult niet liegen' – want God is geen leugenaar.
- Loop zo alle tien geboden maar eens rustig na.

- Paulus struikelde over het tiende gebod (Rom. 7:7).

De Wet laat dus Gods heilige karakter zien.

Het effect van de Wet

De Wet laat ons ook zien dat wij mislukt zijn, in zonde leven. Toen Mozes met de stenen tafelen van de berg afkwam, danste het volk rondom een gouden kalf (Ex. 32:4,19). Mozes was verbijsterd, maar de Heere God niet. Het falen van de mens werd pijnlijk zichtbaar toen de wet gegeven werd. Paulus zegt: 'Door de wet leer ik pas echt mijn zonde kennen' (Rom. 7:7).

De geschiedenis van Israël illustreert dit punt. Het volk faalde keer op keer. Jezus legde de lat zelfs nog hoger in de Bergrede (Matt. 5:27-48). Niemand kan de wet volledig naleven. Daarom was de wet ook tijdelijk.

De Wet vervuld in Christus

Waarom gaf de Heere God dan de Wet? Omdat de Wet ons naar Christus moet leiden (Gal. 3:24). Niemand wordt er gerechtvaardigd door de Wet (Gal. 2:16). Toen de Heere Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden (Matt. 27:51), waarmee Hij de weg naar de Heere God vrijmaakte. De Heere Jezus Christus vervulde de Wet (Rom. 10:4).

Nu woont de Heere Jezus in ons (Kol. 1:27). Zijn wet is geen last meer, maar een *belofte* die in ons vervuld wordt. De Heilige Geest woont in ons, waardoor wij in staat zijn de wil van de Heere God te doen (Joh. 14:17).

Leven uit genade

Het Evangelie brengt altijd vreugde (Luk. 2:10). Een gevangene die tot geloof kwam, zag na zijn vrijlating de Tien Geboden op de muur van een kerk. Hij besepte dat de Geest van Jezus in zijn hart woonde, en dat Gods wetten nu *beloften* voor hem waren geworden. De zonde zou niet langer over hem heersen, maar de genade (Rom. 5:14; 8:34). De wet is ook tijdelijk, maar Gods genade is eeuwig (2 Thess. 2:16). De genade geeft troost en hoop.

Christus leeft nu Zijn leven in en door ons heen (Gal. 2:20). Wij worden van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd (2 Kor. 3:18). Als wij naar onszelf kijken, zien

wij tekortkomingen. Maar de Heere ziet door ons heen Zijn heerlijkheid, net zoals de Israëlieten Gods heerlijkheid op Mozes' gezicht zagen (Ex. 34:29; 2 Kor. 3:7). Bij ons verdwijnt die gelukkig niet.

Conclusie

God gaf de Wet als een spiegel om ons te laten zien wie Hij is en hoe wij telkens in gebreke blijven. Christus kwam om ons te reinigen (1 Joh. 1:9), en in ons te wonen met Zijn Geest, zodat Hij door ons heen kan en mag werken. Dit is Gods plan om ons ook te veranderen naar het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29). Daarom kunnen wij altijd weer zeggen: 'Voor dit probleem heb ik Jezus!'

