

Hugo Bouter

Tien verschijningen van de opgestane Heer

-

Ik had vroeger altijd de gewoonte rond de Paasdagen over de opstanding van Christus iets te lezen in het boek van Cor Bruins met vergelijkende bijbelstudies over de vier evangeliën¹, vanwege het mooie overzicht dat hij geeft van de verschijningen van de opgestane Christus. Wij zijn als gelovigen geen mythen of fabels gevolgd (2 Tim. 4:3-4), maar het grote verlossingswerk, de opstanding en de hemelvaart berusten op verifieerbare historische feiten.

De apostel Paulus geeft hiervan ook een uitvoerig overzicht in 1 Korinthiërs 15, waarbij hij de geschiedenis zelfs belicht tot in de verre toekomst: de wederkomst van Christus met macht en majesteit, het komende Vrederijk, en het einde daarna. Het is zo goed te weten dat wij wat dit betreft niet aan de willekeur van mensen zijn overgeleverd, maar dat onze zekerheid is gebaseerd op het betrouwbare Woord.

Maar Christus *is* opgewekt, en Hij is ook opgestaan uit de doden in eigen kracht. Hij is de levende Heer. In 1 Korinthiërs 15 vanaf vers 12 legt Paulus uit waarom de opstanding van de Heere Jezus zo belangrijk is. Hij komt tot de conclusie dat wanneer Christus niet opgewekt zou zijn, zoals sommigen beweerden en ook nu

¹ Ned. editie 1984 Medema, Vaassen. Oorspronkelijke Engelse titel: The Divine Design in the Gospels.

nog steeds beweren, dat hij, Paulus, dan een leugenaar is geweest en de Korinthiërs in sprookjes hebben geloofd. Paulus maakt heel duidelijk: zonder de opstanding van Christus is ons geloof waardeloos. God kan ons dan geen redding geven. Wat een geluk dat de opstanding een feit is!

Paulus zegt hier o.a. het volgende: 'Als nu Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Maar als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking vergeefs, en vergeefs is ook uw geloof; en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, omdat wij van God getuigd hebben dat Hij Christus heeft opgewekt, die Hij niet heeft opgewekt als er inderdaad geen doden worden opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos, dan bent u nog in uw zonden; dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als Eersteling van hen die ontslapen zijn' (1 Kor. 15:12-20).

Laat niemand ons die blijde zekerheid ontnemen en laten wij ook zelf als levend gemaakte gelovigen onze wandel voortzetten 'in nieuwheid van leven' (Rom. 6:5-11).

Overzicht van de feiten:

Betreft de volgende personen	Bijbelpassages
1. Maria Magdalena, en de andere Maria	Matt. 28:1-10; Mark. 16:1-11; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-18
2. Enkele andere vrouwen	Luk. 23:55-24:10
3. Petrus	Luk. 24:34; 1 Kor. 15:5
4. Emmaüsgangers	Mark. 16:12-13; Luk. 24:13-33
5. De twaalf zonder Thomas	Mark. 16:14; Luk. 24:33-43; Joh. 20:19-23
6. De twaalf met Thomas erbij	Joh. 20:24-29
7. Zeven apostelen bij de zee van Tiberias	Joh. 21:1-25
8. Meer dan 500 broeders tegelijk	Matt. 28:16-20; Mark. 16:15-18; 1 Kor. 15:6
9. Jakobus	1 Kor. 15:7
10. De discipelen bij de hemelvaart	Mark. 16:19; Luk. 24:50-51; Hand. 1:6-11