

Johan Schep

# Volledige overgave

*'Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht'.*

Lees 2 Korinthiërs 12:1-10

---

Overgave leidt tot overwinning over de zonde en tot innerlijke vreugde en rust (Fil. 4:6-7). Radicale overgave heeft als motto: Wees in geen ding bezorgd! Dat kunt u alleen maar doen, als u alles in uw leven overgeeft in het gebed. En dat met *dankzegging*: dat is om zo te zeggen de klap op de vuurpijl. God heeft dit of dat in mijn leven toegestaan en gaat het gebruiken om mij te vormen naar het beeld van Jezus Christus. En daarbij zal de vrede van God uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Volledige overgave leidt tot bovennatuurlijke rust en vrede. Zoek het bij de Heere Jezus, op elke andere plaats zoek je het tevergeefs. Let op de vrome en zie de oprechte, want het einde van die man of vrouw zal vrede zijn (Ps. 37:37).

## De vrucht van volledige overgave

Anderen mogen misschien opscheppen over hun goede werken, over hun geschriften en prestaties, maar u kunt dat niet doen. Als u dat toch doet, dan zal de Heilige Geest u er indringend over aanspreken en u overtuigen van zonde, zodat u met berouw van dit alles zult afzien. Anderen wordt het misschien toegestaan veel geld en rijkdom te verwerven, maar de Heere houdt u misschien wel arm omdat Hij u iets beters gunt dan goud. Namelijk een totale afhankelijkheid van Christus, wat Hem dan in de gelegenheid stelt om datgene te doen wat uzelf niet kunt. Hij wil dag in, dag uit voor u zorgen. Hij laat het misschien toe dat anderen worden geëerd en op een platform komen te staan, terwijl u onbekend blijft. Het kan ook gebeuren dat anderen groot worden, terwijl u klein wordt gehouden. De Heilige Geest zal

met heilige liefde over u waken. Hij zal u aanspreken over uw houding, uw woorden, uw gevoelens en het verkwisten van uw tijd, terwijl anderen daar geen moment wakker van liggen.

Bedenk dat de Heere een oneindig soevereine God is, die het volste recht heeft te doen wat Hem behaagt met alles wat Hem toebehoort. Misschien zijn er wel 1001 dingen in Zijn relatie met u, die u nu niet begrijpt. Maar als u aan Hem bent toegewijd als Zijn dienaar, dan zal Hij u ook in Zijn liefde bewaren en u op overweldigende wijze zegenen. Neem nu deze beslissing in uw leven: Geef de Heere het recht uw lippen te verzegelen, uw handen te binden, uw ogen te sluiten en uw voeten te leiden op een manier waarvan anderen geen weet hebben. Als u zo vol bent van de levende, soevereine God en u zich in Hem verheugt, dan zult u genieten van Zijn bijzondere persoonlijke zorg en bemoeienis. Als de Heere zo werkt in uw leven, dan hebt u het voorportaal van de hemel gevonden. Dit is een woord dat diep door mijn eigen hart is gegaan. Want deze boodschap ontving ik eens van een dierbare broeder en vriend, die kortgeleden is thuisgehaald door de Heere.

---