

Jacques Davidse

# Door de Gift naar de Gever

## *Bijbellezing in Oost-Souburg*

*Geestelijke strijd*

Efeziërs 6:10-24

---

Wat leuk om jullie allemaal te zien. Ik was een beetje bang dat er maar één of twee mensen zouden komen, maar dat is gelukkig niet zo. Het gaat niet om mij, maar dit bemoedigt me in ieder geval en dat wil ik toch even zeggen. Omdat we geen vragen doen na afloop, heb ik een kwartier langer. Maar dat gebruik ik om een extra stukje te lezen. Dus dan wordt die tijd goed ingevuld. Je kunt beter wat uit de Bijbel lezen dan allemaal vragen krijgen.

Dus lezen we eerst uit Efeziërs 6 het stuk dat mij toebedeeld is. Dat is vanaf vers 10, en we lezen het hoofdstuk helemaal uit. 'Overigens, sterk u in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Doe de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houd dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en

daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken – waarvoor ik een gezant ben in een keten – opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.

Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken; daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost. Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben’.

Dit is het eerste stuk dat ik wilde lezen. Ik ga zo nog met jullie naar een ander stuk; en dat heeft te maken met de voorbereiding voor deze avond. Ik dacht toen: Je zou natuurlijk een heleboel kunnen zeggen over de geestelijke wapenrusting. Want als je tegenwoordig zegt: Efeziërs 6, en mensen hebben wat kennis van de Bijbel, dan is het eerste wat dit hoofdstuk oproept de gedachte aan de geestelijke wapenrusting. Hoe je eruitziet met de helm op je hoofd, een borstharnas, een schild ervoor etc. Dat wordt hier in detail uitgewerkt. Maar toen dacht ik: Ja, maar dit hoofdstuk gaat niet alleen over de wapenuitrusting. Die wordt wel genoemd, maar het is geen doel op zich. Het doel is dat je stand moet kunnen houden tegen de listen van de satan in de geestelijke strijd.

Omdat deze brief al een heleboel mooie dingen aan ons heeft getoond in de voorgaande lezingen, ga ik die nu niet herhalen. Maar de grote lijn is dat we in hoofdstuk 1, en dat gaan we zo nog een beetje uitwerken, zijn overladen met vele geestelijke zegeningen. Die zegeningen maken ons ontzettend rijk. Ik overdrijf nu wat in mijn taalgebruik, maar om ons een beetje wakker te maken stel ik de vraag: Hoe realistisch is dit? Die geestelijke zegeningen, wat zijn dat? Wat moet ik ermee, wat kan ik ermee?

Maar als je jezelf realiseert dat je in de Heere Jezus zo rijk gezegend bent, dan heb je wel een heel kostbaar bezit. Want dit hoofdstuk 1 staat bol van allerlei termen, en dan telkens erbij: in Hem, in Hem, in Hem, dus in de Heere Jezus. Wij zijn rijk gezegend in Hem. Maar weet je wat er gebeurt als je kostbare bezittingen hebt? Dan word je bang dat het door anderen wordt afgenomen. Je moet maar eens in Wassenaar rondrijden. Dat is geloof ik één van de rijkste gemeenten van Nederland, maar je hebt nog nooit zoveel hekken en camera’s en weet ik wat allemaal gezien, om al die eigendommen goed te beschermen. Ze hebben grote

huizen en hebben veel rijkdom opgebouwd; en ze doen niet anders dan het goed beschermen.

Daar staat tegenover als je in een arm land als Moldavië in een dorp rondrijdt, dan zal je nergens een camera tegenkomen. Er is niemand die zijn bezit beschermt, want er is niemand die dat bezit verlangt. Maar wat ik duidelijk wil maken is dat als je een kostbaar bezit hebt, er altijd kapers op de kust zullen zijn, dat er mensen zijn die dat willen verstoren. En dat is eigenlijk ook zo in deze brief, waar we lezen over de dreiging van de boze machten in de hemelse gewesten.

Ik vind het best een moeilijke brief, hoewel er vaak wordt gezegd dat het de mooiste brief van Paulus is naar de mens gesproken. Want het gaat hier telkens over hemelse en geestelijke dingen. En dan zit je in een spirituele, geestelijke sfeer en wij zijn zeker in Zeeland, maar ik geloof ook wel in Brabant, nogal nuchter. In de trant van: Ja, maar ik sta toch met mijn voeten in de klei, en in Brabant in het zand dan. Maar hoe ervaar ik de dingen hier, en dan noem ik direct een moeilijke uitdrukking, *in de hemelse gewesten*. Want de brief spreekt vijf keer, hebben we in de lezingen gehoord, over de hemelse gewesten.

Dus Efeziërs tilt je uit boven de werkelijkheid van hier beneden, boven de dagelijkse dingen, in het domein van de hemelse gewesten. In dat domein zijn allerlei krachten actief. Daar is de Heere Jezus. Dat hebben we gezien in eerdere lezingen. Maar daar zijn ook, zoals we vanavond gelezen hebben in hoofdstuk 6, de geestelijke machten van de boosheid aanwezig. Die zijn hier ook actief. Als er iets kostbaars is, hebben we net geleerd, dan zijn er kapers op de kust.

Dus als er zegeningen van de Heere Jezus zijn, als je geniet van de Heere Jezus, dan is er ook een geestelijke macht die wil proberen dit genot ongedaan te maken. Maar ik wil nog een stap verdergaan en inzoomen op onszelf. Want die geestelijke zegeningen, die kunnen ervoor zorgen dat *ik* blij ben, dat *ik* me erin verheug. Dat is ook zo en daar ben ik ook echt dankbaar voor, als ik de dingen van de Heere Jezus mag zien. Maar het gaat verder. De Vader van de Heere Jezus, Die nu al door genade ook onze Vader is geworden, Die verlangt ernaar dat wij de Heere Jezus verheerlijken, dat we mooie dingen van Hem ontdekken en die vervolgens ook aan God laten weten: 'Vader, dit heb ik gezien van de Heere Jezus. Vader, dit is wat mijn hart zo enthousiast maakt over Hem. Vader, ik kan begrijpen dat U enthousiast bent over Uw Zoon, omdat...en vul dan maar in wat je gezien hebt van de grootheid en de kostbaarheid van de Heere Jezus, Wie Hij is en wat Hij voor jou en mij, maar bovenal voor Zijn God en Vader heeft gedaan'.

Dan kom je vanzelf uit daar waar de Heere Jezus nu is, en dat is in de hemelse gewesten. Maar als je daar wilt uitkomen, dan zul je ervaren dat de duisternis gaat

proberen dit allemaal te dimmen. De heerlijkheid van de Heere Jezus, de heerlijkheid voor de Vader, dat is echt een reden voor aanvallen van de duisternis. En de zwakke elementen in die heerlijkheid, mag ik het zo eens zeggen, dat zijn jij en ik. Want bij ons kan de vijand aanknopingspunten vinden om die heerlijkheid tekort te doen, te dimmen en weg te nemen, als hij dat zou kunnen; en hij zoekt dus bij ons ingang te vinden.

Welnu, daar gaat hoofdstuk 6 over. Nadat Paulus zoveel mooie dingen heeft gehoord en heeft beschreven in de hoofdstukken hiervoor, proberen wij de heerlijkheid van alles wat we met de Heere Jezus en in Hem ontvangen hebben, hier beneden uit te dragen. Dat proberen we hier te vertonen. Vorige keer is er gesproken over de relatie man en vrouw, die een beeld is van Christus en de gemeente. De bruidsgemeente vertoont de heerlijkheid van de Heere Jezus, we willen het beste voor Hem zoeken en Hem groot maken.

Maar ook een gelovige baas en een slaaf: zij hebben een werkrelatie gekregen die totaal anders is dan de verhoudingen die in de wereld normaal zijn. Waarom? Omdat we zulke mooie dingen van de Heere Jezus hebben gezien. Dat laten we in ons dagelijks leven naar voren komen. Dat is waar de brief aan de Efeziërs van uitgaat. Je bent zo vol van die mooie dingen, dat moet blijken in het leven van alledag. Maar dan ben je ook een voorwerp van de aanvallen van de duisternis. Want als de boze dat kan dimmen, dan dimt hij in een zekere zin de heerlijkheid van God. Nu, daar gaan we vanavond over nadenken. Maar dat moet je met mij dan willen nagaan, want Efeziërs is voor ons zo ongeveer de hemel, maar ik ga je laten zien dat de brief ook een andere kant heeft. En daarmee gaan we beginnen.

Ik las deze week de volgende uitspraak van een politica in Nederland, [Yesilgöz](#). Kun je het allemaal een beetje lezen? Ik lees het wel voor.



**of het nou het jodendom is, het christendom of de islam - het geloof moet zich aanpassen aan de vrije samenleving. Het is niet andersom."**

Dus of het nu het jodendom is, het christendom, of de islam, het geloof moet zich aanpassen aan de vrije samenleving; niet andersom. Dat is wat de leider van de VVD eergisteren zei in een lezing in Amsterdam. Als ik dit lees, dan word ik daar niet bang van. Ik ga er ook niet voor op de barricaden staan, of zo. Het maakt mij wel weer wakker, als ik het al vergeten zou zijn, en ik beseft dat de duisternis actief is. Die machten hebben geen verlof, geen tijd van afwezigheid; ze werken ook niet een poos op een lager pitje. Ze zijn volop actief, want ze hebben nog maar een korte tijd voordat Heere Jezus komt om te oordelen. Dus ze zullen actief zijn zolang dat mogelijk is.

Ze zitten in hun eindsprint; en dat benauwt mij wel eens. Het gaat om de vraag: Doet mij dit nog wel wat? Ik hoef geen overdreven interesse in de boze en in de duisternis te hebben. Maar doen alsof het er niet is, is de andere kant. Dat zou wel eens ervoor kunnen zorgen dat je deze uitspraak al niet meer leest of niet meer begrijpt. Je leest het, maar het doet je niks. Maar hier is echt iets aan de hand, hier wordt de wereld op zijn kop gezet: de geloofswereld. Hier wordt gezegd: Wat wij als mensen bedenken is belangrijker dan wat jij als regel voor jouw godsdienst vraagt, of jouw religie.

Nee, bij ons is het andersom. Dit deugt van geen kant, maar het maakt me wel weer alert. Let op, er is een strijd gaande; en die strijd is niet ver weg. Dat ga ik jullie proberen te laten zien aan de hand van de situatie in Efeze.

### **Situatie in Efeze:**

- Stad van "het beeld uit de hemel" en de grote Artemis/Diana *Hd19v35*
- Demetrius: de Artemisvertegenwoordiger *24-29*
- Joodse bezweerders van Sceva. *v13*
- Bedrijvers van toverkunsten *v19*
- Andere leren, fabels, eindeloze geslachtsregisters *1 Tm 1v4*
- Aanwezigheid Nicolaïeten *Opb 2v6*



Een bolwerk van actieve machten van de duisternis gelinkt aan de hemelse gewesten

Dat plaatje rechtsboven heb ik erbij gezet; het is een afbeelding van Artemis. Artemis was de vrouwelijke afgod van Efeze. Hier was een sterke demonische macht actief, dat wil ik laten zien aan de hand van hoofdstuk 19 van het boek Handelingen. Dan duiken we in de praktijk van het leven van de Efeziërs, in de tijd van Handelingen uiteraard. Efeze is nu een ruïne. Er is nog veel van vroeger te zien, maar we maken nu even een tijdreis naar de periode toen Paulus in Efeze was. Dan omschrijft het boek Handelingen wat hij daar allemaal meemaakt en wat er aan de hand was. Hiervan krijgen we ook een beeld, als Paulus later een brief naar hen gaat schrijven. Wat speelde daar nu eigenlijk, wat gebeurde daar allemaal?

In Handelingen 19 gaat Paulus naar Efeze, en dan ontmoet hij daar enkele mensen die tot geloof gekomen zijn. En dan staat hier in vers 8: 'Hij nu ging in de synagoge en sprak vrijmoedig drie maanden lang en betoogde en overreedde de mensen ten aanzien van de dingen van het koninkrijk van God. Toen echter sommigen zich verhardden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de Weg kwaadspraken voor de menigte, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus'.

Let goed op. Hij heeft dus drie maanden les kunnen geven in de synagoge en daar kunnen spreken over de toekomstverwachting van de Joden, namelijk de komst van het Koninkrijk van God. Na drie maanden waren ze het beu. Ze zeiden: Paulus, we hoeven jou niet meer te horen. Wij gaan verder op onze weg, met onze eigen

ideeën. Paulus stapt dan op en er volgt een tweede fase. Er staat dat hij de discipelen afzonderde (vers 9 aan het eind), en dagelijks sprak in de school van Tyrannus. Dit nu gebeurde twee jaar lang, 'zodat allen die in Asia woonden het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken'.

Zie je wat hier gebeurt? Paulus hield twee jaar lang elke dag Bijbelstudie. Kun je het je voorstellen? Nee, het was geen heel enthousiaste menigte. Maar twee jaar lang hoorden zij elke dag de woorden van de Heer, in een school, een college. Stel je voor dat je toen in Efeze had gewoond, dan had je twee jaar lang elke dag onderwijs van de apostel kunnen krijgen. Dan moet je wel toegroeien naar het niveau van deze brief. Als je twee jaar lang het woord van de Heer hoort, niet zomaar een Bijbelstudie, dan is er na twee jaar tijd wel iets veranderd in je leven. Dan ben je in staat om meer te denken in de trant van: 'Ik ben zo blij, want de Heere Jezus redde mij'. Dan ben je geestelijk gegroeid. Ze hadden ook die mogelijkheid, twee jaar lang, dagelijks; dat is niet gering. En het woord bleef niet beperkt tot Efeze, staat hier; het ging door heel Asia. Dus zeg maar even voor het gemak: heel Turkije. Het woord van de Heer verspreidde zich in de wijde omgeving, omdat Paulus twee jaar lang elke dag les gaf. Dat is geweldig.

Maar dan gebeurde er nog wat: 'En buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen'. En nu komt er nog een nieuwe groep mensen: 'Ook sommigen van de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden het de naam van de Heer Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, door te zeggen: Ik bezweer jullie bij Jezus die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. De boze geest echter antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik wel en van Paulus weet ik; maar u, wie bent u? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af en overmeesterde hen beiden en overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegluchtten'.

Zie je wat hier gebeurt? Er komen Joodse bezweerders, dus mensen die bezig zijn met geestelijke machten van religieuze aard. Ze zijn Joods en weten de dingen van het Oude Testament. Ze weten ook van deze boze machten en zijn ermee bezig die te bestraffen, buiten te werpen. Maar het lukt niet in Efeze. De boze geest is vele malen sterker dan deze om het zo eens te zeggen 'dogmatische mannen'. Het is de macht van de duisternis, die zich hier manifesteert. Als ik zo'n stukje lees, dan denk ik: Daarom zou ik nooit eraan beginnen; het zou ook niet lukken, dan word ik zelf overvallen. Maar het typeert wel wat er aan de hand was.

Dan gaan we verder naar de volgende groep mensen. 'Dit nu werd bekend aan allen die in Efeze woonden, zowel Joden als Grieken; en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun daden belijden en bekendmaken. Ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen; en zij berekenden de waarde daarvan en kwamen op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker' (vs. 17-20).

Je zit hier midden in een geweldige strijd, of niet soms? Voel je het als je dit leest? De duisternis en het licht zijn allebei werkzaam op volle kracht. Het licht bestaat uit het woord van de Heer, en het werkt met kracht. Het werkt zodanig dat mensen onder de indruk komen van de Heere Jezus en hun zonden gaan belijden. Uiteindelijk werkt het zo krachtig dat tovenaars gaan denken: We moeten ons bekeren. Dat is de werking van Gods woord. Dan is het niet moeilijk om twee jaar lang in een Bijbelschool te zitten. Als het woord zo kostbaar is en zo krachtig, dat het toeneemt met macht. Dat woord werd niet anders, maar de werking ervan werd sterker. Het nam toe met macht. Het brengt je tot de erkenning: 'Heer, het is Uw Woord; als ik het lees, wordt het sterker in mijn leven. Het is straks zo nodig, als ik oog in oog kom te staan met de duistere machten die proberen de heerlijkheid van de Heer aan te tasten'.

Dat is Efeziërs 6, en dat is waarover we hier lezen in het boek Handelingen. Efeze is de omgeving waar christenen woonden, die de Heer wilden dienen en die Hem liefhadden; maar waar demonische machten actief waren door middel van toverij. Het is echt niet zover bij ons vandaan. Denk je dat Efeze, zoals het hier beschreven wordt, zoveel anders is dan wat wij vandaag de dag beleven en dat die toverkunsten nu niet meer voorkomen? Zouden die 'zonen van Sceva' vandaag niet meer leven, de mensen die zeggen: 'Jij hoeft helemaal niet ziek te zijn. Dit is niet nodig, God wil dit helemaal niet. Wij zullen jou helpen om je gezond te maken. Als je niet geneest, dan is je geloof niet sterk genoeg. Dan schiet je tekort. Enzovoorts'.

Zie je niet dat de machten van de duisternis zo proberen om gelovigen helemaal aan de grond te krijgen, zodat ze de heerlijkheid van de Heer niet meer weerspiegelen. Dit is Efeze; en deze mensen kregen later zo'n brief over de hemelse dingen, terwijl hun dagelijkse praktijk zwaar was om te kunnen overleven. Toch komt dit bij elkaar, dat hoop ik je te laten zien. Want in vers 21 staat: 'Toen nu deze dingen waren volbracht, nam Paulus zich in zijn geest voor door Macedonië en Achaje naar Jeruzalem te reizen'. Maar dan lezen we vanaf vers 23: 'Omstreeks die tijd nu ontstond er een niet geringe opschudding over de Weg'. Dat is de Weg van Christus, de weg van behoud.



'Want iemand genaamd Demetrius, een zilversmid die zilveren tempels van Artemis maakte, bracht de kunstenaars niet weinig winst aan. En hij riep hen bijeen alsook de werklieden in dat bedrijf en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze winst onze welvaart danken; en u ziet en hoort, dat deze Paulus een aanzienlijke menigte, niet alleen van Efeze maar bijna van heel Asia, heeft overreed en afkerig gemaakt door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt, geen goden zijn. Nu is er niet alleen gevaar voor ons dat deze bedrijfstak in een kwade reuk komt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets wordt geteld en dat ook haar majesteit zal ten onder gaan, die door heel Asia en het aardrijk wordt vereerd. Toen zij nu dit hoorden en met toorn werden vervuld, schreeuwden zij aldus: Groot is de Artemis van de Efeziërs!

En de stad raakte vol van de verwarring en zij stormden eendrachtig naar het theater en sleurden Gajus en Aristarchus, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus, mee. Toen nu Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommigen van de oversten van Asia, die zijn vrienden waren, zonden een boodschap naar hem en drongen erop aan zich niet in het theater te begeven. Sommigen dan schreeuwden dit, anderen dat, want de vergadering was in verwarring en de meesten wisten niet waarom ze waren samengekomen. Uit de menigte nu lichtte men Alexander in, nadat de Joden hem naar voren hadden geduwd. En Alexander wenkte met de hand en wilde zich voor het volk verdedigen. Toen ze echter merkten dat hij een Jood was, ging er één geroep op van allen en ongeveer twee uur lang schreeuwden zij: Groot is de Artemis van de Efeziërs!

Nadat nu de stadsschrijver de menigte had gekalmeerd, zei hij: Mannen van Efeze, wie is er toch onder de mensen die niet weet dat de stad van de Efeziërs tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen? Daar dan deze dingen niet tegen te spreken zijn, moet u zich rustig houden en niets overijds doen. Want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en geen lasteraars van onze godin. Als dan Demetrius en de kunstenaars met hem tegen iemand een zaak hebben, er worden rechtsdagen gehouden en er zijn proconsuls; laten zij elkaar aanklagen. Als u echter daarenboven nog iets verlangt, zal dat in de wettige vergadering worden beslist. Wij lopen immers gevaar van oproer te worden beschuldigd wegens vandaag, daar er geen aanleiding is waarover wij rekenschap zullen kunnen geven betreffende deze oloploop. En met deze woorden ontbond hij de vergadering' (Hand. 19:23-41).

Doet het iets met jullie als ik dit voorlees, zo'n geschiedenis? Ik zit er middenin. Ik ben ook in Efeze geweest; dat scheelt misschien een beetje, als je in dit theater staat. Kijk maar naar het plaatje:

### **Standhouden in Efeze:**

- 3 maanden onderwijs over het Koninkrijk van God Hd 19v8
- 2 jaar dagelijks school Tyrannus woord van de Heer 19v9
- Geen bozen verdragen en leugen-apostelen aan de kaak gesteld Opb 2v2
- Haat de werken Nicolaïeten Opb 2

### **Gevolg:**

- Naam van de Heer Jezus grootgemaakt v17
- Toverboeken verbrand v19
- Het woord van de Heer nam toe met macht en werd sterker v20



### ***De machten van de duisternis in Efeze bestreden en weerstaan door zich te sterken in het Woord van de Heer***

Dit is het theater; het is een beetje slecht te zien hier. Maar hier konden meer dan twintigduizend mensen in; en als het vol zit, wij hebben daar ook beneden gestaan, op dat plateau zeg maar. Als je daar gewoon staat te praten, hoor je het daarboven. Maar andersom ook. En ik stel me zo voor als je daar staat en ze roepen met z'n allen, twintigduizend man: Groot is de Artemis van de Efeziërs; en ze doen dat twee uur lang aan één stuk, dan denk ik dat je niet zo happy staat daar beneden. Dan denk ik dat je ervaart hoe groot de macht van de duivel is. Maar die macht bestaat uit angst. Die macht bestaat uit manipulatie. Al die mensen werden gemanipuleerd. Ze riepen allemaal, maar ze wisten zelf niet waarom ze meededen. Dat staat hier zo in de Bijbel.

Maar ze liepen mee; en ze werden meegenomen. En die zilversmid, de man die speelde met de menigte, nam ze allemaal mee. Waarom vertel ik dit nu. Demetrius en de andere kunstenaars, we komen ze straks om zo te zeggen weer tegen in Efeziërs 6. Hoe gek het ook klinkt, maar ik hoop jullie daarheen te brengen. Dus laten we eraan beginnen. Dit was dus het plaatje van de stad Efeze, de stad van het beeld dat uit de hemel was gevallen. Want dat is wat de stadssecretaris zegt: Mensen, jullie moeten je niet zo druk maken; het is toch bij iedereen bekend dat Efeze de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Dat was het beeld van Zeus, de oppergod van de afgoden. Zij hadden geen enkele vorm van schaamte ervoor om te zeggen dat zij leefden onder de macht van deze goden. Dit zijn onze goden, dat weet iedereen.

Vandaag de dag zijn er nog velen die in de macht van de afgoden leven. Maar in Nederland lijkt het dat wij denken dat dit ons land voorbij is gegaan. Daar moet je voor naar Afrika. Daar wordt er over die dingen nagedacht, gevoeld, getast en

geproefd. Maar hier lijkt het allemaal ver van ons bed te zijn, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Dat weten we allemaal. Maar herkennen we het nog? Ik hoop daar straks wat voorbeelden van te geven.

Demetrius is de Artemis-verdediger. Hij was de man die voor Artemis opkwam, hoewel het een god was die volgens Paulus met handen gemaakt was. En dan zijn het helemaal geen goden. Nu, hij wist wel beter. Hij was de vertegenwoordiger van Artemis en zijn bedrijf bestond uit zilveren tempels van de grote Artemis. Vandaag de dag zijn er ook bedrijven die bestaan dankzij de afgoderij. Daar is handel in, ik hoef er niet diep op in te gaan. Er zijn allerlei vormen van esoterische oliën en nog veel meer, rituals en noem maar op. Ik ga niet overal een demon achter zien, of er een sticker op plakken. Maar hebben we er nog oog voor? Als je zo'n winkel van rituals binnenstapt en je proeft en ziet de sfeer, hebben we dan nog oog ervoor? Voelen we dan nog: Dit is niet de plek waar ik moet zijn. Hebben we die sensitiviteit nog? Of is het 'gewoon' geworden?

Als ik de Efteling noem, die heeft een nieuwe attractie. Ik weet niet eens hoe het heet, dat ben ik alweer vergeten. Hoe heet het? Ja, 'dans macabre'. Kijk, dat bedoel ik. Er zijn hier toch mensen die het weten. Die dans macabre is een of andere horror-tent, die opnieuw is ingericht door de Efteling. Maar dat gaat over 'de dood' en over allerlei horrorfiguren, die zetten ze in een zaal en dan kun je tegen betaling erin en jezelf laten vermaken op een griezelmanier met je kinderen. Toen die attractie openging, nog niet zolang geleden, stond daar een urenlange wachtrij. De mensen reden speciaal erheen om die attractie mee te maken. Ik snap er echt helemaal niets van. Er zijn natuurlijk genoeg nieuwe attracties, waar helemaal niet van die lange wachtrijen voorkomen. Maar nu heeft het te maken met de dood en met horror. Dan ineens staan er lange rijen, mensen die niet tegen te houden zijn. Is er dan niemand die denkt: Waar zijn we mee bezig? Wat speelt hier?

We hebben het gehad over Joodse bezweerders, bedrivers van toverkunsten. Ze verbrandden hun boeken en het was een gigantisch bedrag wat ze daar verstookten, nadat ze de Heere Jezus als Heer en Heiland hadden aangenomen. Die boeken waren hier dus en ze vormden de wijsheid van de plaats Efeze: boeken vol toverkunst. Ik weet niet welke boeken jij in de boekenkast hebt staan en hoe kritisch je erover bent. Wat komt er in onze huizen? Welke 'toverboeken' staan er misschien? Boeken die macht toekennen aan anderen dan aan de Heere Jezus.

Nu komen we in dit verband bij een nieuw thema, en wel in 1 Timotheüs 1:3-4. Paulus schrijft een brief aan zijn medewerker Timotheüs en hij zegt: Ik wil graag dat je in Efeze blijft naar aanleiding van een paar andere dingen die hier naar voren komen. Er worden namelijk andere leringen gebracht dan die over Christus. Er zijn

fabels in omloop; en dat gaat niet om leuke sprookjes, maar het zijn Joodse fabels. Dit zijn fabels over het Woord van God, en eindeloze geslachtsregisters. De mensen zoeken naar hun afkomst en ze vinden dat belangrijk. Welnu, mijn geslachtsregister loopt maar terug naar één geslacht, dat is de familie van de Heere Jezus. Dat is simpel, toch? Ik ben opnieuw geboren, en mijn geslachtsregister is dus vrij kort: uit Jezus. Punt. Ik hoef helemaal geen discussie over geslachtsregisters aan te gaan.

En het gaat bij ons misschien niet eens meer om letterlijke geslachtsregisters, maar om de vraag: Waar kom je vandaan? Wat is jouw achtergrond? Waar kerk jij? Dat is allemaal belangrijk. Nee, belangrijk is dat je geslachtsregister maar één regeltje kent: Ik ben opnieuw geboren, uit Jezus. Toch? Hier is het allemaal discussie op discussie, andere leringen over Jezus. Ik ga ze niet allemaal opsommen. Maar als je een beetje op christelijk erf thuis bent, dan weet je dat er heel wat leringen zijn vandaag de dag: Het welvaartsevangelie, en wat moet ik nog meer noemen? De genezingsperikelen, de koninkrijksleer, ga maar door. Het is allemaal voedsel voor andere leringen. Het heeft veel van de Bijbel, maar er is wat aan toegevoegd. Of er is wat van het Woord afgedaan. Is het dan nog een Bijbelse leer, of wordt het een leer van de duisternis?

De aanwezigheid van de Nicolaïeten bijvoorbeeld in Efeze (zie Openb. 2:6). Het is niet helemaal duidelijk uit de Bijbel wat de Nicolaïeten precies deden, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het afgodendienaars waren, die vlees van de afgodenoffers aten en die, als het ging over hun seksualiteit, geen normen kenden. Alles was mogelijk. Ik zou bijna zeggen: Ja, misschien moeten we in ons land het bordje Nederland vervangen door Nicolaïeten. Alles is mogelijk geworden, en dat is de plek waar jij en ik leven.

En dan kun je twee dingen doen. Je kunt in een hoekje gaan zitten en zeggen: Ik wacht tot de Heere Jezus terugkomt en ik ben bang. Maar de brief aan de Efeziërs zegt ons: Dit is niet waarom je al die zegeningen hebt ontvangen! Dat betekent: Je hebt ze gekregen om stand te houden, om hier te laten zien dat er andere normen en waarden zijn, om te laten zien dat er Eén is Die leeft, Die ver boven al deze dingen staat. Hij heeft de Naam boven alle namen, en Hij heeft al die machten en krachten onder Zich en is erboven verheven. Dus standhouden in de strijd, na drie maanden onderwijs, of na twee jaar dagelijkse Bijbelschool!

En wat staat er dan in het boek Openbaring over de gelovigen te Efeze. Ze verdroegen deze boze werken? Nee, ze verdroegen die niet en ze deden er wat mee. Niet weggijken dus, niet wegdraaien, maar er iets mee doen. De leugenachtige apostelen, die zich voordeden als de apostelen van de Heer, die werden weerlegd. Daarvan werd gezegd: Ja, dat zeg je nu wel, maar dat is helemaal

niet waar. Want kijk maar in de Schrift, lees hier maar. Daar kom ik zo nog op terug. Het enige wapen dat je kunt hanteren, is het zwaard van het Woord. Dus als je niet in de school van Tyrannus zit, hoe denk je dan straks het zwaard te kunnen opnemen?

Dat is de voorwaarde. Dit is het leven als gelovige te Efeze, om de duisternis te kunnen overwinnen, om de naam van de Heere Jezus groot te maken, om de toverboeken verbrand te krijgen, om het woord van de Heer te laten toenemen met macht. Ja, ga naar school, de school van Tyrannus! Het klinkt een beetje tiranniek, maar ik kan je garanderen: binnen is er geen Tyrannus, binnen is het genieten. Twee jaar aan de voeten van Paulus zitten, dat is genieten! Het gaat niet om Paulus, maar om het feit dat hij de Heere Jezus naar voren brengt. Dat is genieten. En hierdoor groei je en leer je het onderwijs van Christus in de praktijk te brengen tegenover de machten van de duisternis. Je kunt ze bestrijden in Efeze en elders, ze weerstaan door je te sterken in het woord van de Heer. Als je dat niet eerst doet, kun je niet strijden. Je zult ten onder gaan.

Welke zegeningen heb je? We hebben het in lezing 1 daarover gehad, dus ik ga ze nu niet behandelen. Ik som er alleen een paar op; en het eerste plaatje dat ik ervan vond, dat was ongeveer als volgt (zie onder). Ik had er nog veel meer gevonden, maar toen ik hoorde van de lezingen dacht ik: Ik heb er te veel gevonden.

#### **Efeze nu:**

In Christus gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten:

- Uitverkoren
- Positie van zonen
- Verlossing/ Vergeving
- Erfgenamen/ erfdeel
- Verzegeling met de heilige Geest
- Tot lof van Zijn heerlijkheid v6, 12 en 14



**Plaats:** in de hemelse gewesten (onzichtbare wereld), 1v3,20 ; 2v6; 3v10 ;6v12

De Heer Jezus is daar (1v20) , de geestelijke machten van de boosheid zijn daar (6v12)

In de Heer Jezus (hoofdstuk 1) genieten we van de zegeningen in de hemelse gewesten **om** Hem hier in de zichtbare gewesten te eren. Jood-heiden, Baas-slaaf, man-vrouw, oude-nieuwe mens.

Er zijn zoveel mooie dingen van de Heere Jezus te ontdekken die in Efeziërs 1 staan. De meest gangbare zijn: Ja, je bent uitverkoren, je hebt het zoonschap verkregen, de positie als een zoon van God. Je hebt de verlossing, de vergeving van je zonden. Je hebt een erfdeel in Christus ontvangen, je bent verzegeld met de Heilige Geest. Het is allemaal schitterend. Maar je moet haast van elk thema wel een aparte Bijbelstudie maken. Daarom was er twee jaar onderricht nodig in de school van Tyrannus, voordat ze dit allemaal hadden doorgenomen. Dat ging niet op één avond, zelfs bij ons kan dat niet. Er is echt een poosje voor nodig. En je hoeft het ook niet allemaal te weten op één dag, het is een groeiproces. Je begint wel hier, denk ik: bij de vergeving en de verlossing. Maar daar blijven we niet staan, hoop ik. Want dan sta je nog steeds aan de start.

De Heer heeft je verlost en Hij heeft je zonden vergeven. Maar waartoe? Daarom heb ik dit punt als laatste opgeschreven, en dit was eigenlijk in de eerste lezing niet genoemd. Driemaal staat er namelijk in Efeziërs 1, zoek het maar na: 'tot lof van Zijn heerlijkheid'. Zodat wij voor God en voor Christus zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid. En ik zeg het nu in mijn eigen woorden: de Vader zond de Heere Jezus, Zijn geliefde Zoon. Waartoe? Tot lof van Zijn heerlijkheid. Dat was Zijn doel. Opdat Hij verheerlijkt zou worden.

En wie kunnen Hem nu verheerlijken? Dat zijn jij en ik, als we daartoe bekwaam en geschikt zijn gemaakt. Laat dit nu precies gebeurd zijn op het kruis van Golgotha, waar de Heere Jezus Zijn leven voor jou en mij heeft overgegeven, zodat wij geschikt zijn gemaakt door het bloed van de Heere Jezus, door Zijn verzoeningswerk, Zijn verlossing en vergeving. Nu mag jij langs de nieuwe en levende weg binnengaan in het heiligdom, en de Heere daar danken voor al deze heerlijkheden.

Schitterend toch? Om dat te mogen doen, allemaal tot lof van Zijn heerlijkheid. Hiertoe zijn wij als gelovigen bestemd. Ben je nog trots erop dat je bij de Heere Jezus mag horen, dat je bij de Vader mag horen? Zodat je kunt zeggen: Heer, ik ben zo blij met U, dat U mij in die positie hebt gebracht. Nu wil ik nog meer van U zien. Ik wil die 'school van Tyrannus' volgen, want ik heb het zo nodig.

Ja, voor degene die het plaatje niet ziet: Er komt daar een rijbewijs op het scherm rechtsboven. In de voorbereiding moest ik daaraan denken. Mijn schoonvader is inmiddels overleden, maar hij was een bijzondere man. Hij had in het leger gezeten in militaire dienst, en daar een rijbewijs gehaald. Zo had hij daar in grote trucks gereden en dat was ook nog veilig in die dagen, want dat is tachtig jaar geleden; dus er was nog niet zoveel verkeer. Maar hij had een rijbewijs. En toen kwam hij uit het leger en kocht geen auto, want die kon hij niet betalen. Hij reed ook geen auto

meer, ook geen vrachtwagen. Hij had een brommer en daar bleef hij zijn hele leven op rijden, later op een fiets. Maar hij heeft nooit meer autogereden, op één uitzondering na. Dat was toen zijn oudste zoon, Liesbeth's broer, achttien werd en een nieuwe auto had. Toen ging hij daar ook een stukje in rijden, maar iedereen die meereed was doodsbang. Dus toen hebben ze ook gezegd: Pa, dit moet je maar niet meer doen!

Ja, ik heb een rijbewijs. Ja, maar je kunt niet rijden! Maar het was wel een rijbewijs. Toen kwam de gedachte bij mij op, toen ik de lezing aan het voorbereiden was: Heel veel mensen hebben ooit 'een rijbewijs als christen' gehaald. Toen ze erover nadachten, werden ze er blij van en konden ze er wat mee. Maar na verloop van tijd reden ze niet meer, ze dachten niet meer erover na en gingen niet meer ermee om. Ze hadden nog wel alle bezittingen, de rechten om te mogen rijden, om het zomaar eens te zeggen. Maar ze deden er niets meer mee. Ze hadden het verwaarloosd en hadden zelf geen auto; ze konden ook niet meer oefenen. Ze waren zich niet meer bewust van het voorrecht en het werd niet meer beproefd.

Wat zegt het je nog dat je een kind van God bent? Wat doet het nog met je? Ben je blij om een zoon of een kind van God te zijn? Wat betekent dat? Wat zit daaraan vast? Niet in negatieve zin, dat je het kunt kwijtraken. Maar op enig moment denk je: Maar nu ga ik rijden, dat is waar ook. Maar dan lukt het niet meer, dan moet je opnieuw les nemen. Dan moet je weer terug naar de school van Tyrannus. Je moet zeggen: 'Heer, ik heb het verwaarloosd, maar ik wil zo graag weer op weg gaan. Wilt U me weer onderwijs geven?'

Dan is het wel een feit dat je hier zit. Je hebt al deze zegeringen in de Heere Jezus ontvangen, dat staat in hoofdstuk 1. Maar of het je ook feitelijk helpt om op weg te gaan en de route te rijden, dat hangt van jou af. En laten we eerlijk zijn, als je je rijbewijs hebt, dan zijn alle veranderingen in het verkeer, als je regelmatig rijdt, geen probleem. Ieder van ons die hier nog theoretisch examen moet doen, of die al wat langer zijn rijbewijs heeft, kan nog wel zakken. Want niemand van ons weet wat er precies veranderd is. Dan denk ik bijvoorbeeld: Wat is dat nu weer voor bord? Dat heb ik nog nooit gezien. Dus we gaan maar met de stroom mee. En op den duur weet je gewoon wat het betekent. Je hebt niet ervoor geleerd, maar doordat je het doet, doordat je ermee bezig bent, doe je de nodige kennis op.

Maar als je op je fiets blijft zitten, dan leer je niet meer hoe dat rijden in de auto gaat. Ik wil dat beeld even vasthouden. Dan denk ik: 'Heer, help mij om te blijven rijden. Help mij om gebruik te maken van wat ik in U al bezit. Ik hoef het mijzelf niet meer toe te eigenen, want ik heb het allemaal van U gekregen'.

Dus de strijd in Efeziërs 6 is niet: Hoe krijg ik die dingen? Laat ik eens met mijn zwaard zwaaien en zorgen dat ik het binnenhaal. Nee, in de Heere Jezus, in Hem, in Hem heb ik al deze dingen ontvangen. Je hebt de bezittingen, je hebt 'het rijbewijs'. Ga je wat ermee doen, of laat je het verlopen? Dan moet je weer opnieuw les nemen. De bedoeling is dat je ermee rijdt, dat je onderweg bent. Dan heb je deze dingen zo nodig, het bewustzijn ervan. Daar komen we nog op terug. Waar heb je die bezittingen dan? De plaats, we hebben het net al gezegd, is in de hemelse gewesten. Daar hebben we het over gehad.

En ik heb er twee aspecten van belicht. De Heere Jezus is daar (Ef. 1:20). Maar in ons stukje van vanavond zien we dat de geestelijke machten van de boosheid daar ook aanwezig zijn (Ef. 6:12). In de 'hemelse gewesten'. Op die uitdrukking is wel wat kritiek mogelijk, maar in de hoofdlijn zal het toch wel kloppen. Het gaat om de onzichtbare wereld, om hemelse sferen. Welnu, voor ons westerlingen is dat haast een onmogelijkheid: die bestaan niet. Wij in het westen volgen onze ratio: alles wat je kunt beredeneren, wat je kunt voelen, wat je kunt bewijzen: dat is waar en dat klopt. Maar de onzichtbare wereld, daar hebben we eigenlijk niets mee. Die kunnen we niet aantonen, en we doen moeite om te bewijzen dat de onzichtbare wereld er niet is. Heb je hier wel eens over nagedacht? Kun je bewijzen dat de onzichtbare wereld er niet is. Welnu, die is er wel degelijk.

Als ik tegen jou zeg: Je moet niet aan een aap met blauwe ogen denken. Waar denk je dan nu aan? Wat zie je dan? Een aap met blauwe ogen. Hoe komt dat? Is er geen onzichtbare wereld? Ja, die is er, want ik kan jouw gedachten beïnvloeden. Dat blijkt nu, dat heb ik zojuist gedaan. Dat is heel simpel. Dat is precies wat de satan doet: gedachten beïnvloeden.

De Heere Jezus geeft ons het genot van die zegeningen in de hemelse gewesten (Ef. 1). Maar dat doet Hij, opdat wij Hem hier in de zichtbare wereld zouden dienen. Laat het even tot je doordringen. Dus die zegeningen heb je ook gekregen om hier beneden de heerlijkheid ervan ten toon te spreiden. Dit gebeurt bijv. in de onderlinge relaties als gelovigen. De verschillen tussen Jood en heiden, die bestaan niet meer in de gemeente. Wij zijn samengevoegd tot één nieuwe mens in Christus. Die baas en die slaaf hadden vroeger meestal een slechte relatie met elkaar. Nu is dat niet meer zo. Die baas, die christen is, en die slaaf, die christen is, die laten een goede samenwerking zien. Ze doen nog wel hetzelfde werk, maar de manier waarop het gebeurt is totaal veranderd, omdat ze beiden nieuwe mensen zijn in Christus. Hierover schrijft Paulus drie hoofdstukken lang in zijn brief, het is nu allemaal totaal anders geworden (Ef. 4 tot 6).



## Ons verlangen en de listen van de duivel:

- 3x "tot lof van Zijn heerlijkheid" in hoofdstuk 1

*opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid 1v12*

*Gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 1v3*

*de God van onze Heer Jezus, de Vader der heerlijkheid 1v17*

- Duivel zoekt de versterking van de glorie en verheerlijking voor de Heer
- Tactiek (wijze van aanpak) via de leugen, verwarren en verdraaien

*geen waarheid in hem. Als hij de leugen spreekt spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader daarvan. Joh 8 v 44*

- God heeft zeker wel gezegd. Gn 3v1. Er staat geschreven Mt 4v4,7,10

Lieg nu niet meer, zegt de apostel tegen de gelovigen (Ef. 4:24-25). Maar spreek voortaan de waarheid met elkaar, want je hebt de nieuwe mens aangedaan. Je bent totaal anders geworden en je volgt niet meer de listen van de duivel. Ons verlangen is dat nu alles tot lof van Gods heerlijkheid is, dat lezen we driemaal in Efeziërs 1. Daarover hebben we het al gehad. 'Gezegend zijn' staat eerst in de wensende vorm: 'zij', moet het zijn. 'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus' (Ef. 1:3). Dat is als Paulus de brief gaat schrijven. Dan leeft hij vanuit de nieuwe mens, vanuit het besef van alle mooie dingen die hij in de Heere Jezus heeft ontvangen.

Dan kan hij eigenlijk niet anders zeggen dan: Heer, ik wil U groot maken. 'Hoog geloofd' zou je ook kunnen zeggen, in plaats van 'gezegend'. Dan zegenen wij de Heer. Dan loven wij Hem, omdat we onder de indruk zijn gekomen van Zijn grootheid en heerlijkheid. En even verder in hoofdstuk 1 vers 17, daar spreekt de apostel over de God van onze Heere Jezus als 'de Vader der heerlijkheid'. Heb je wel eens over nagedacht over die term: de Vader der heerlijkheid? Ja, daar kun je over nadenken. Maar één van de gedachten die ik daarbij heb is dat de Vader zo graag verheerlijkt wil worden. Dat is ook precies wat de Heere Jezus zegt bij Zijn afscheid van de discipelen: 'Ik heb U verheerlijkt op de aarde' (Joh. 17:4). Daar kijkt de Vader naar uit, daar heeft Hij alles voor gegeven.

De duivel wil de glorie van God aantasten. Zijn tactiek, de wijze van aanpak gaat via de leugen, door te verwarren en te verdraaien. De Heere Jezus zegt in Johannes 8 dat er geen waarheid in de duivel is. Als hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het

zijn. Het is het wezen van de duivel: liegen, bedriegen. Dit is een beetje Zeeuws geloof ik: 'Je moet niet zo leugen'. Ja, je moet niet liegen. Omdat de duivel een leugenaar is en de vader daarvan, kan hij niet anders dan liegen. Dat is zijn mentaliteit, zijn wezen geworden: bedrog. Altijd zorgt dit voor verwarring en verdraaiing.

We kennen dit allemaal wel uit het boek Genesis: 'God heeft zeker wel gezegd'. Dat zijn de eerste woorden van de duivel, die wij kennen uit Gods Woord. God heeft zeker wel gezegd. Welnu, dat roept onmiddellijk het gevoel op van: O, hoe zat het ook alweer? En dan volgt de verdraaiing erna, uit wat de satan nog meer zegt. Dan citeert hij het bijna goed. We gaan nu verder niet in detail daarop in. Maar het is wel zijn tactiek.

We weten dat allemaal, wanneer de Heere Jezus beproefd wordt en die drie verzoeken meemaakt in Mattheüs 4. Als de duivel komt met zijn verzoeken, dan is continu het antwoord van de Heere Jezus hierop: 'Er staat geschreven'. We lezen dit bij elke verzoeking: 'Er staat geschreven'. En als dit de enige methodiek is die Hij gebruikte om de duivel te bestrijden, dan geldt dit principe ook voor ons. Dan moeten wij niet proberen het op een andere manier te doen. Dan moeten wij zeggen: Ik heb 'de school van Tyrannus' nodig. Want ik moet weten wat ik aan de duivel moet antwoorden, als hij komt met zijn leugens.

En er zijn heel wat leugens vandaag de dag in Nederland, en die gaan soms erg ver. Als we dat niet onderscheiden en in verwarring raken, dan zeggen we: Hoe is het nu? Ja, moet je eigenlijk trouwen, of kunnen we toch gewoon gaan samenwonen? Of mag je wel met een man trouwen als je zelf man bent, of kan dat niet? Als je daar allemaal over gaat twijfelen, dan ben je precies waar de boze je wil hebben. Zo zijn er nog wel andere voorbeelden te noemen, waarin we hier in Nederland kunnen verdrinken. Dan heb je 'de school van Tyrannus' nodig, anders ga je ten onder. Ik wel in elk geval. Want wie is die tegenstander? Je zou ook kunnen zeggen: Het is de *tijdgeest*, of de tegenwoordige *eeuw*. In Efeziërs 2:2 staat die uitdrukking. Wij hebben daarin vroeger geleefd, op het terrein van de duivel. Maar in hoofdstuk 6 wordt zijn macht aangeduid met vier verschillende termen.

## De tegenstander: ( de tijdgeest 2v2)

- **overheden**  
(regeringen)  
(de stadsschrijver)
- **machten**  
(influencers social media)  
(Joodse bezweerders, Demetrius kunstenaars)
- **wereldbeheersers van deze duisternis**  
("make great again", VN, Navo),  
(tempelbewaarster)
- **geestelijke machten** van de boosheid in de hemelse gewesten  
(religies) (Artemis)



We beginnen met de ‘overheden’ (Ef. 6:12), dat zijn eigenlijk de regeringen, de regeringsmachten. En ik heb er een stukje onder gezet uit Handelingen 19, dan komt het wat dichterbij. Wie vertegenwoordigde daar de overheid? De stadsschrijver. Hij zei: Ho, mensen, een beetje rustig. We weten allemaal wel dat Efeze de stad is van het beeld dat uit de hemel is gevallen. We weten allemaal wel dat Artemis de grote godin van de Efeziërs is. Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben, dat is bij iedereen wel bekend. En vervolgens gaat hij verder met zijn rede.

Ik hoor daar een geslepen politicus, nietwaar? Hij probeert het vuur te dimmen, maar op zo’n manier dat het even goddeloos is. Hij bedaart het tumult alleen vanwege zijn eigen positie, maar niet uit echt respect voor God. Daarmee hebben we te maken met die overheden. Wat is ons antwoord daarop als christenen: Bidden voor de overheden. Zoals Paulus ook zegt, opdat wij een rustig, godvruchtig leven mogen leiden. Want dat hangt af van het gebed. Daarom roept hij ons daartoe op (1 Tim. 2:1-4).

Dan de ‘machten’. Daarover hoef ik je niet zoveel te vertellen, dat kennen we ook allemaal: de influencers. Dat is gewoon een business vandaag. Daar kun je goed voor betaald worden. Dat betekent: Hoe beïnvloed ik jou, zodat je dingen gaat doen die je niet wilt. Welnu, dat is geen nieuw beroep. Dat bestond al, sinds de duivel bestaat. Hij doet ook niets anders dan invloed uitoefenen. Ben ik me daarvan nog wel bewust? Ik heb dat plaatje gebruikt van de sociale media, en dat is altijd een populair onderwerp. Het heeft te maken met wat er op het internet op je afkomt,

maar het gaat natuurlijk verder. Als je in de winkels rondloopt, is het net zo erg. Ik bedoel de verleidingen die allemaal op je afkomen om je ergens aan te binden.

Want dan komen we bij de derde uitdrukking: 'de wereldbeheersers van deze duisternis'. Ik heb erbij gezet: 'Make great again', d.i. 'Maak ons weer groot'. Je kent die uitdrukking wel. We maken Amerika weer groot, maar inmiddels zijn er ook andere naties die zeggen: wij maken Rusland groot, of wij maken Oekraïne groot of iets anders. Allemaal grootmakers, allemaal wereldbeheersers. Allemaal machten die de wereld willen beheersen. Het is gewoon de strijd van China tegen Amerika. Allemaal ver bij ons vandaan, nietwaar?

Maar de tempelbewaarster van Artemis, dat is wat de stadsschrijver zei. Dat is nog wel iets anders. Weten jullie niet dat wij in Efeze tempelbewaarders zijn van de grote Artemis, dat wij daarover gaan? Maar hier woonden deze christenen, die te maken kregen met de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Dan kom je eigenlijk tot het summum van boosheid. En ik heb een beetje getwijfeld, wat vul je daar nu allemaal voor in. Dan is net of je ergens een stempel op wilt zetten en de rest minder belangrijk is. Daarom heb ik het maar niet te veel gespecificeerd, en Artemis er weer achter gezet. Het is elk afgodisch systeem dat de Heere Jezus niet erkent als in het vlees gekomen, en als voor ons gestorven op het kruis van Golgotha. Als de Man Die geen zonde kende, maar voor ons tot zonde is gemaakt. De Zoon van God, en daarmee God Zelf.

Als dat ontbreekt – en het ontbreekt in bijna alle religies –, dan weet je: Dit zijn de geestelijke machten van de boosheid. En die zijn werkzaam, en heel actief! Soms gaat het gepaard met grof geweld door aanslagen, maar soms gaat het heel aantrekkelijk, bijv. door samenwerkingsverbanden. Ik hoef nu geen namen te noemen, want dan lijkt het of dat alles zou zijn. Maar de samenwerking van de wereldreligies komt dichterbij. Behalve als je gaat zeggen dat de Heere Jezus God is, dan gaat de deur overal dicht. Bij de Joodse religie, want Hij is niet hun God. Dat is wat de Joodse religie zegt. De islam zegt ook: Nee, Hij is geen God. Alle Oosterse godsdiensten zeggen: Ja, we willen de Heere Jezus er wel bij als God, we erkennen Hem. Maar niet zoals Vishnu, onze hoofdgod, Hij is maar een bij-god. Allen loochenen dat de Heere Jezus God Zelf is, dat is het kenmerk van deze geestelijke machten. Het is allemaal nogal negatief, dus we gaan snel door naar het positieve. Nu de strijd in de praktijk.

### Werk (strijd) in uitvoering:

- **Sterk je** in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Zie 1v19-20
- **Doet aan** de hele wapenuitrusting van God v11 om stand te houden
- **Neemt** de hele wapenuitrusting van God op v13 om weerstand te bieden
- **Houdt stand** v13
- **Bidt** in de Geest v18
- **Waakt**, volhardt en smeeek voor alle heiligen v19
- **Vrijmoedig spreken** zoals gesproken moet worden v20



Welnu, we hebben voldoende geschetst waarmee we te maken hebben. Zit je nog een beetje makkelijk op je stoel? Of denk je straks buiten: Nu ja, het was allemaal heel serieus, maar ik merk er niet zoveel van. Dan moet je jezelf misschien toch afvragen hoe dat komt. Want in Efeze denk ik niet dat ze één stap buiten de deur deden, zonder te beseffen dat ze in een moeilijke situatie leefden, met al die boze machten. Als je daar door de straat liep, stonden de afgodsbeelden je gewoon toe te lachen. Wij hebben dat niet zo. Nee, wij kennen die reclames niet, wij zijn er immuun voor. 'Sterk je in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte' (Ef. 6:10). Dat is stap één in de strijd, om te kunnen standhouden tegen al die boze dingen!

Dan spreken we vaak erover dat we de geestelijke wapenrusting moeten aandoen, maar dat is maar één van de drie dingen die worden genoemd. Het eerste is: Sterk je in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Bij al die punten heb ik een verwijzing gezet in het schema. Maar Efeziërs 1 lees ik toch even voor, het is belangrijk. Als het erom gaat jezelf te sterken in de kracht van Zijn sterkte, dan staat in vers 18 en 19 het volgende: 'en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken'. Wat staat hier nu precies? Dat ga ik niet woord voor woord uitleggen. Maar hier staat dat er een uitnemend grote kracht van Godswege is, die tot uiting is gekomen bij de opstanding van de Heere Jezus, toen de dood werd verslagen en een overwonnen vijand bleek te zijn. Alles wat de satan aan macht bezat, namelijk de dood en de angst voor de dood: het is overwonnen door de Heere Jezus bij Zijn opstanding uit de doden.

Dat is een enorme bemoediging. Want dat betekent dat wat die boze macht ook zou kunnen doen, hij mij het nieuwe leven nooit meer kan afnemen. Want in Christus ben ik een nieuwe schepping en die is onaantastbaar. Die is in goede handen om het zo maar eens te zeggen, in Hem. En die geweldige grote kracht, dat is waar ik me in moet leren sterken. Ik moet bedenken als ik op het terrein van de boze ben, en dat is al vrij snel in de hemelse gewesten, dat er mij niets kan gebeuren. Want ik ben in Hem, in de Heere Jezus; en Hij heeft de dood overwonnen, dus de macht van de satan over mij is gebroken.

Daar hebben we direct het punt dat in Efeziërs 6:10 en volgende staat: de satan komt niet meer met bruto geweld bij jou. Waar begon het gedeelte mee? Dat je stand moet houden tegen de list van de boze. Hij komt heel anders. Hij komt niet meer als die brute wereldoverste, want hij heeft het verloren. Het enige dat hij doet is je proberen te verleiden met list, om je af te brengen van de positie die de Heer aan jou gegeven heeft. En dat vergt onderscheidingsvermogen, en het besef: Als ik dat ga doen, dan word ik afgetrokken van de Heere Jezus. Voel je dat nog, proef je dat nog? Als hij met zijn leugens komt, onderken je ze dan nog? Ja, hij zegt dit wel, of dit wordt gezegd, maar klopt dat wel?

Dan, mag ik het zo even zeggen, ren je weer terug naar het leslokaal van Tyrannus en zoek je op: Hoe zit dit ook alweer? Dat doe je, voordat je je erin begeeft. Dat is de praktische les. En dan komt dit blokje van drie dingen: 'Doe aan, neem op en houd stand' (Ef. 6:11-14). Dan pas gaat het over de wapenrusting.

Weet je, ik ben in Afghanistan geweest en dat was in de tijd dat de Taliban behoorlijk actief was; en voordat ik naar Afghanistan ging kreeg ik de nodige trainingen en in die trainingen deden wij natuurlijk ook wapenrustingen aan. Ik had er een gruwelijke hekel aan, want ze waren superzwaar. Het was een kogelvrij vest, dat is gewoon niet lekker en zeker niet als het 40 graden is; enzovoorts. Dus als we met een zware helm op en dikke laarzen aan op pad moesten, dat vond ik allemaal maar niets. Als we ook maar even de mogelijkheid hadden om de oefeningen een beetje makkelijker te maken, door platen eruit te halen en alleen maar een vestje aan te doen, dan deden we dat. Dat was natuurlijk niet zo slim.

Want toen ik echt in Afghanistan kwam, moest ik het wel elke dag aandoen. Ik zal je twee dingen vertellen: Het was heel zwaar, want ik had er niet voldoende mee geoefend. Dus dat viel tegen. Als ik meer had geoefend, was het makkelijker geweest. Maar een tweede les was, toen ik nog in Nederland was, moest ik altijd zeggen: Doe je vest aan, doe je schoenen aan etc., want het was altijd makkelijker op je badslippers, zonder die uitrusting. Dus daar werd overal een opdracht voor gegeven. Dat is in Afghanistan nooit gebeurd. Daar stapte ik uit mijn bed, en het

eerste wat ik aandeed was mijn kogelvrije vest. Ja, dat is niet zo moeilijk als je in de frontlinie staat. Dan heb je niemand nodig die tegen je zegt: Zou je niet eens je wapenrusting uitdoen? Of aandoen? Daarvoor moest niemand waarschuwen. Dat deed iedereen. Wie het niet deed, die was dom. Maar bijna iedereen deed het. En wat deed ik dan aan? Nou zoveel als ik kon vinden, dat kan ik je zeggen. Als er een keer echt geschoten wordt, dan ga je de volgende keer echt wel denken: Ik doe alles aan, mijn scheenbeschermers, alles, al is het 40 graden. Dus niemand die je dan nog moet motiveren.

Daarom is het misschien zo moeilijk dat wij gemotiveerd moeten worden om de wapenrusting aan te doen, want dat betekent dat je geen strijd kent. Als je niet geïnteresseerd bent in de wapenrusting, betekent dat één ding: Je hebt geen strijd, en er wordt jou niets ontnomen. En dat kan twee dingen betekenen. Je hebt je 'rijbewijs' wel gehaald, maar je bent eigenlijk je vaardigheid kwijt. Of het betekent: Je hebt de wapens nog nooit aangehad. Daar ga ik nu even niet van uit. Ik ga ervan uit dat we allemaal de Heere Jezus kennen, zoals we hier zijn. Dan heb je in Hem enorme rijkdommen, en die worden aangevallen.

Maar daar heb je geen besef van, als je niet in de frontlinie staat. Dan moet je op het veld komen, waar de klappen vallen. Waar is dat dan? Hier, waar de klappen vallen, daar is het veld: 'Waak met alle volharding en smeking voor alle heiligen' (Ef. 6:18). Want je hebt broeders en zusters, die echt met moeite overeind moeten blijven tegenover lichamelijk geweld, omdat ze hun Heer liefhebben. Je hebt echt heiligen die het hier qua instelling heel moeilijk hebben, omdat ze hun Heer willen dienen. Dat gebeurt in diverse beroepen, in diverse confrontaties in de maatschappij, moet ik zeggen. Maar ik heb de Heere Jezus lief, ik ben van Hem; ik ben een nieuwe schepping. Ik kan hier niet aan meedoen. Zijn er broeders en zusters die voor hen bidden? Die met hen volharden en smeken voor alle heiligen; niet hun eigen clubje alleen, maar voor *alle* heiligen. Want dit gaat natuurlijk niet alleen over Paulus (vs. 19-20), maar het geldt algemeen, zodat je vrijmoedig kunt spreken wat er gesproken moet worden.

Hoe vaak hebben we dat? Je zou de dingen wel willen zeggen, maar je denkt: Ja, maar dat durf ik niet, dat klinkt zo veroordelend. Of je denkt: Dan krijg ik problemen, dan krijg ik negatieve reacties! Nou, dan heb je zo'n terrein te pakken, als je zo denkt. Want de strijd in de hemelse gewesten speelt zich immers ook hierbeneden af. De satan laat jou geloven dat als je vrijmoedig spreekt zoals er gesproken moet worden, dat het consequenties zal hebben. Hij probeert je angst aan te jagen. Dan moet je teruggaan naar die geweldige kracht van God. Je mag zeggen: Maar Hij Die in mij woont, is groter en sterker dan hij die in de wereld is (1 Joh. 4:4). Ik mag in Zijn naam de woorden zeggen. Maar dan moet je zeker weten

dat je 'in de school van Tyrannus' les hebt gekregen, dat het Zijn woorden zijn en geen eigen gevoelens en inzichten. Snap je?

Het is dus belangrijk dat we uitstijgen boven onze eigen angsten, zodat je zegt: Maar ik ben sterk in de Heer. En dan deze drie dingen, dit is heel belangrijk: 'Doe aan, neem op en houd stand'. Terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking (vs. 18). Het gebed is ook een belangrijk onderdeel van de wapenrusting. Daar vindt de strijd plaats. Zoals Daniël bad, omdat hij zag dat het einde van de ballingschap naderde. Er kwam ook antwoord op zijn gebed, er kwam een engel om hem te antwoorden. Het was een Engel van de Heere. En onderweg, dus vanuit die hemelse gewesten, naar Daniël toe in de zichtbare wereld, kwam hij en toen ontmoette hem de koning der Perzen. Is dat dan een man? Nee, dat is een macht. Want ze moesten veertien dagen strijden met elkaar in de hemelse gewesten. Een enorme strijd daar; in Daniël 10 kun je het lezen. Dat was een geestelijke strijd, die plaatsvond in de hemelse gewesten. Want er was één Daniël, die bad en die zeer bemind was door God en aan wie God antwoord wilde geven. Er ontstond strijd.

Strijd. Ik heb het pas eens in besloten kring verteld. Er was een vrouw in Moldavië, die kwam uit een huwelijk waar de man haar steeds mishandelde. Ze had aan de broeders en zusters daar gevraagd: Willen jullie alsjeblieft met mij bidden voor deze situatie. En er werd in de gemeente voor gebeden, met regelmaat. Maar na verloop van tijd kwam ze bij de voorganger en zei ze, ik zou eigenlijk willen dat je stopt met bidden. O, waarom? Nou, elke keer als er gebeden wordt, ontstaat er een enorme strijd. Dan krijg ik alleen nog maar meer klappen. Snap je dit verhaal? Dat er gevraagd wordt te stoppen met bidden. Want dat had zoveel effect, maar in de zin dat die vrouw meer strijd te verduren kreeg dan ze had zonder het gebed. Als er gebeden werd, dan werden de boze geesten in deze man actief en zorgden ervoor dat hij zijn vrouw ging mishandelen. Is de weg dan niet meer bidden, of is de weg bidden? Dat betekent strijd. De weg is natuurlijk bidden.

Maar ik bedoel met dit voorbeeld aan te geven, dat bidden betekent dat er dingen gaan gebeuren; en lang niet altijd zoals wij denken, maar wel zoals Hij wil. Dus belangrijk in de hemelse strijd. Want het gaat hier niet om: 'Heer, zegen deze spijsje. Amen'. Het gaat over strijd, en strijd is niet eenvoudig. Strijd is je hele wapenrusting aandoen, niet selectief zijn en denken: mijn helm kan ik wel achterlaten, want dat kan niet. Ik ga er wat sneller doorheen, dit is de laatste illustratie.



### De hele wapenuitrusting:

4v22: de oude mens hebt afgelegd.....

4V24: de nieuwe mens hebt aangedaan

#### Trek dus aan:

- Lendenen omgord met de waarheid  
*waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is 4v20*  
*als nieuwe mens: legt daarom de leugen af en spreek de waarheid 4v24*
- Borstharnas van gerechtigheid.  
*de "nieuwe mens" die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid 4v24*
- Voeten geschoeid toerusting evangelie van de vrede  
*2v15,17 Heer Jezus is gekomen en heeft vrede verkondigd ; vrede makend*



Ik heb voor de nadenkers even wat erboven of rechts geplaatst: de helm van een centurion, zo'n Romeinse legeraanvoerder, en een duikershelm. Voor het geval u niet weet wat dit is: het tweede is een duikershelm. En ik dacht eraan dat als je een helm op je hoofd zet, dan zijn wij geneigd te kiezen voor die rechterhelm. Dan gebeurt er namelijk helemaal niets. Het zit lekker veilig; dan kun je me klappen op mijn kop geven, maar dat doet me niets. Ik heb nog zo'n klein uitkijkraampje, de wereld is zeer beperkt. Ik zie eigenlijk niet dat er zoveel verkeerd is. Daar moest ik aan denken.

Als ik mag kiezen, dan kies je makkelijk voor de rechterhelm. De linkerhelm is ontworpen om te vechten. De rechterhelm is ontworpen voor bescherming. Welke kies je nu? Wil je in de frontlinie staan? Daar heb je de oude mens afgelegd en heb je de nieuwe aangedaan, dat hebben we allemaal gedaan. Maar dan moet je je lendenen ook omgorden met de waarheid. En in Efeziërs vinden we al die teksten terug, maar je kunt de waarheid natuurlijk in heel de Bijbel vinden. De Heere Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Maar als je terugkijkt in het verband van de brief, dan lees je: 'U hebt Hem immers gehoord en bent in Hem onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is' (Ef. 4:20-24).

Dat is de school van Tyrannus. Dat is les 1, dat is les 2, dat is les 3, dat is les 4, dat is les 5. Nietwaar? Hier ben je nooit uitgeleerd. De nieuwe mens legt de leugen af en hij spreekt de waarheid. Dat is een hele pragmatische vermaning van Paulus, maar ze vertegenwoordigt een belangrijke boodschap: Als jij de leugen niet aflegt, dan ben je toegankelijk voor de vader van de leugen! Dan ben je verwond, mank. Dan

hoef je niet meer in de voorste linie te gaan staan, want dan ben je een last voor de ander. Snap je?

Het borstharnas van de gerechtigheid, daar is veel over te zeggen. Maar de nieuwe mens is overeenkomstig God geschapen in ware gerechtigheid (Ef. 4:24). Ik denk dat de duivel weinig moeite met ons heeft, als het gaat om onze rechtvaardige daden. Want we voelen ons altijd tekortschieten. Ja, de Heer gebruikt mij wel, maar het is toch in zwakheid. Ik ben ook maar een mens. Dit is niet waar. Zo geef je de duivel een voet. Natuurlijk ken ik zwakheid; maar om me daarop te beroepen, dat is niet goed. Dan leg ik de plank uit naar de demonische machten. Nee, ik ben overeenkomstig God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus met Hem doe ik die dingen die goed zijn.

Volgen jullie het nog? De voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Ja, hier zeggen de meeste evangelisten: Zie je wel dat er in de Bijbel staat dat je moet evangeliseren. Dat staat ook in de Bijbel, maar ik denk niet hier. Ik denk dat hier staat: Zijn jouw voeten de voeten van Hem Die vrede verkondigt? Wandel jij in de vrede? Als jij binnenkomt, wat gebeurt er dan? Wat is je boodschap? Waar sta je? Waarvan kun je getuigen? Dit zijn allemaal kledingstukken: de lendenen omgord, het borstharnas aan en je voeten geschoeid. Kleding dus. Je hebt ook nog drie dingen die horen bij je uitrusting. Kleding is je gedrag, zoals je overkomt. Waarin je hier gehuld bent, dat is in waarheid, in gerechtigheid, in vrede. Stralen we dat uit. En daarbij komen de aanvalswapens.

### Je uitrusting:

- Schild van het geloof om al de brandende pijlen te blussen.

*Heb 11v27 Mozes door het geloof...zonder de toorn van de koning te vrezen, bleef standvastig als zag hij de Onzichtbare*

- Helm van de behoudenis.  
*2v5,8 Uit genade behouden, door het geloof*

- Zwaard van de Geest = het Woord van God  
*1v13 Christus in Wie wij toen we het woord van de waarheid, het evangelie van onze behoudenis hebben gehoord, in Wie wij ook toen wij geloofd hebben, verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte*

**Terwijl.....(ondertussen)**



Het schild van het geloof. Daarbij heb ik iets anders gebruikt dan een tekst uit Efeziërs. Want dat kwam direct in me op. Ik moest denken aan Mozes. Door het geloof, zonder de toorn van de koning te vrezen, bleef hij standvastig als zag hij de Onzichtbare. Dat is de kracht van het geloof. Het gaat hier niet om het geloof in de behoudenis, of tot geloof komen of zoiets. Het gaat om de vraag: Geloof je in die machtige God, de Onzichtbare? Onze Heer en Heiland, onze God. Wil je Hem gehoorzamen, als Hij wat zegt? De toorn van de koning, de farao, die was er wel degelijk, die werd niet minder. Maar geloof je dat God je erdoorheen leidt, hoe dan ook?

Het was echt wel kritiek, alles wat Mozes moest meemaken tot aan de Schelfzee. En daar waren ook demonische machten actief om Israël uit te roeien. Maar daar was ook de wolkkolom, dat was nog niet eerder gebeurd. Daar was hij opeens om het volk te leiden en te beschermen. Ik denk dat iedereen wel bang was en zich afvroeg: Hoe moeten we aan de overkant komen? Maar het gebeurde toch.

En dan de helm van de behoudenis. Uit genade zijn we behouden door het geloof. Dan denk je: Hoe belangrijk is dit, ook in onze omgeving. Hoeveel mensen zijn er die die helm missen? Je hoofd moet worden beschermd. Daar zitten je gedachten, daar zit eigenlijk alles wat je lichaam controleert. Als die gedachten nu eens beheerst zouden worden door het feit dat je behouden bent? Eens voor altijd, hoe het ook gaat. Dat je mag weten: het bloed van de Heere Jezus heeft mij gereinigd van al mijn zonden en door het geloof in Hem ben ik behouden. Ja, dat is genade, er is niets van mijzelf bij. Alles is uit Hem. Maar Hij heeft mij het heil aangeboden.

Dan zouden we toch een stuk meer rust hebben, als we dat steeds beseffen. Ik heb die helm, ik ben behouden, wat er ook gebeurt. Hoeveel onrust is er niet? O, maar nu heb ik dit gedaan. Zou het nu wel goedkomen? Zet je helm op, dan komen die pijlen er niet doorheen. Dan zeg je: Je kunt wel schieten, maar in Zijn Woord staat dat ik uit genade behouden ben.

Het zwaard van de Geest is het Woord van God. Die twee gaan samen: de Geest en het Woord. Dat vind je al in Efeziërs 1 vers 13. Daar lees je dat je verzegeld bent met de Heilige Geest op grond van je geloof. En hoe krijg je dit geloof? Door het Woord van God. Het woord van het evangelie van je behoudenis, dat is gebracht, dat heb je gehoord. Daarna heb je het geloofd. Toen zei de Heere God: Dan zet Ik nu het zegel van de Heilige Geest op jou. Die kan in jou komen wonen, omdat er in jouw hart een totale reiniging heeft plaatsgevonden. Je bent een nieuwe mens, en de Heilige Geest komt in jou wonen.

De Heilige Geest doet één ding; de heerlijkheid van de Heere Jezus zoeken. En dat is nu ook ons verlangen, om de heerlijkheid van de Heere Jezus te laten zien. Dus

die Heilige Geest zal door het Woord werken, want die twee horen bij elkaar: Woord en Geest. Die twee zullen samenwerken, de Heilige Geest en het Woord, om aan jou en in de school van Tyrannus de mooie dingen van de Heere Jezus te laten zien. En daarmee kun je standhouden, terwijl je ondertussen blijft bidden en waken voor ons allemaal.

- **Bidt** in de Geest v18
- **Waakt**, volhardt en smeeek voor alle heiligen v19
- **Vrijmoedig spreken** zoals gesproken moet worden v20

Want we bevinden ons hier in een domein dat niet beter kan worden gemaakt. Ik geloof niet wat sommigen leren, dat we ons best moeten doen om hier nu al het Koninkrijk van God te vestigen. Als je een beetje naar buiten kijkt, zie je wat wij ervan maken. Met de beste wil van de wereld maken wij daar geen Koninkrijk van God van. Laten we toch eerlijk zijn. Het koninkrijk van God wordt door Hemzelf gevestigd en dat gaat gebeuren als Hij Zijn koningschap aanvaardt. Maar voor het zover is, is ons hart bij Hem in de hemelse gewesten. Want wij zijn daar geplaatst in Hem. En vanuit alles wat we daar genieten, komen we terug en gaan we ons hier gedragen overeenkomstig al die mooie dingen die we gezien hebben.

We zijn bekleed met de kleren van het heil en de mantel van gerechtigheid (Jes. 61:10). En we laten hier in de duisternis zien wie Hij is. Dan moet het licht stralen, maar het is hier wel duisternis. Het is nu aan jou en mij, om die heerlijkheid van de Heere Jezus tentoon te spreiden. Ja, dan komt er tegenstand. Als je die tegenstand niet merkt, vul dan zelf maar in; daar is genoeg over gezegd vanavond. Maar ik denk dat we allemaal het verlangen hebben om iets van de Heere Jezus te laten zien. Welnu, sterk je dan in de kracht van de Heer, Hij heeft overwonnen. Zullen we Hem nog danken? Vader, U bent de Vader van de heerlijkheid. U ziet uit naar het doel waartoe U ons gemaakt hebt, dat is tot lof van Uw heerlijkheid. Dan voelen we ons zo onbekwaam om U die heerlijkheid toe te brengen. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat we nog zo weinig in de school van Tyrannus studeren. Doordat we

soms zo druk zijn met de dingen hier op aarde, hebben we daar te weinig tijd voor. Dat willen we nog belijden.

Maar Vader, als we naar de Heere Jezus kijken, dan zouden we toch helemaal in beslag genomen moeten worden door al die rijkdommen van de verlossing, de vergeving, het zoonschap, ons erfdeel, al die rijke zegeningen. Heer, we willen U bidden dat we die met elkaar meer gaan ontdekken, zodat we U daar groot voor kunnen maken en kunnen zeggen: Gezegend zij de God en Vader. Dat is wat we verlangen. En dan laat U ons juist hier op aarde om dat te doen. Zodat het eigenlijk een geweldig getuigenis van Uw grote genade is, dat we U laten zien in een wereld vol duisternis. Zodat we kunnen getuigen, mijn leven is een nieuw leven in de Heere Jezus. Niet door mij, niet door onszelf, maar door Hem.

We zouden zo graag willen, Heere Jezus, dat U zichtbaar wordt in ons leven op zo'n manier dat anderen het herkennen en ook hun knieën voor U buigen en met ons Uw naam zullen groot maken. Heere Jezus, wilt U ons helpen om meer van U te leren, aan Uw voeten te zitten en ons te laten vullen met Uw onderricht. Zodat het dan omgezet mag worden in het verlangen om stand te houden en het niet weg te laten nemen, op geen enkele manier. Om de leugen te ontmaskeren en te zeggen: Maar dit is niet Uw stem. Ja, Vader, wij danken U voor de Heere Jezus, dat Hij voor ons gekomen is en vrede gemaakt heeft door het bloed van Zijn kruis. Wij danken U dat we bij Hem mogen schuilen. Nu willen we voor Hem uitkomen. Wil ons Uw kracht, Uw wijsheid, Uw volharding geven, om hier te leven totdat Hij ons komt halen tot heerlijkheid voor U. Uit genade, Amen.

---