

Dirk-Jan Jansen

Door de Gift naar de Gever

Bijbellezing in Oost-Souburg

Efeziërs 1:1-14

Introductie

Goedenavond. Fijn dat ik hier mag zijn, dat ik uitgenodigd ben. Mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Ik kom uit Harderwijk, en met mijn vrouw Ilona woon ik daar met drie kinderen. Even heel kort over mijn bekering: ik ben in 1993 tot levend geloof gekomen. Ik hoop dat jullie dit allemaal ook zelf kunnen zeggen. Het was via een buurman, en ik was 22 jaar oud. Hij vroeg mij: 'Hoe word je een kind van God?' Ik wist het niet, hoewel ik mijn leven lang naar de kerk was gegaan. Maar hij zei: 'Laten we de Bijbel eens open doen'. Ik vond het spannend. En hij las voor uit Johannes 1:12 de woorden: 'Allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden'. En die avond, op 30 november 1993 ben ik op mijn knieën gegaan en heb gezegd: 'Heere Jezus, ik geloof dat U mijn Redder bent, mijn Verlosser'.

Het was een bijzondere ervaring, en vanaf dat moment moest ik leren leven door geloof. Die ene ervaring was bijzonder: er was reiniging, vergeving. Maar toen begon het lezen en het leren uit Gods Woord. In 2004, ik was toen leerkracht op de basisschool, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik in het werk van de Heer gegaan; en dat doe ik nog steeds. Er ging wel een jaartje of twee overheen. En het is heel bijzonder om zo iedere keer weer op andere plekken te zijn en mensen te ontmoeten, kinderen van God: in feite familie van elkaar. Jawel, en vanavond willen we met elkaar nadenken over een heel bijzonder gedeelte, we gaan het met elkaar

opzoeken: Efeziërs 1:1-14. En ik dacht bij mijzelf: Ja, moet ik nu direct beginnen? Dat is wel spannend. Maar we gaan eerst dus een gedeelte uit het Woord van God lezen, en ik doe dat uit de Telos-vertaling. Ik probeer vanavond iets te vertellen en over te brengen, waarvan ik hoop dat u en jij naar huis zullen gaan in verwondering over Wie onze God en Vader is. Want het cadeau dat Hij geeft, dat Hij gegeven heeft, is Zijn eigen Zoon. Hij heeft Hem niet gespaard en voor ons allen overgegeven, opdat wij de Vader zouden leren kennen. Dit gedeelte is wel een hele mond vol, nietwaar? Eén lange zin bijna.

God is liefde

Lieve broeders en zusters: God is liefde. Hoe vaak staat dit in de Bijbel? Dat weet je toch wel? Het staat er tweemaal: God is liefde (1 Joh. 4:8,16). Ik was gisteren bij mijn moeder, die op weg ging naar mijn vader, die in een verzorgingshuis verblijft. Mijn moeder is nog steeds gereformeerd, en ik zei: 'Ma, weet je wel wat het betekent dat God liefde is?' Ja, maar dit. Ja, maar dat. Het komt soms moeilijk binnen dat God de liefde zelf is. Maar Hij heeft alles gegeven om Zijn liefde aan ons te betonen. En bij ons als gelovigen, zegt Johannes nu, is die liefde volmaakt geworden (1 Joh. 4:17). We hoeven niet te streven naar extra ervaring, maar mogen door het geloof weten dat onze God, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, in Zichzelf liefde is. En de liefde *geeft*, nietwaar? Die gevende liefde is ons in de Zoon van God, in de Heere Jezus, op het kruis getoond. God heeft Zijn Zoon overgegeven voor onze zonden.

Misschien hoort u dit elke week, en is het min of meer iets geworden dat u niet zoveel meer zegt. Maar probeer daar vanavond eens wat meer bij stil te staan. God heeft Zijn eniggeboren Zoon overgegeven, Zijn Geliefde. In Efeziërs 1:6 is ook sprake van 'de Geliefde'. Toen wij nog vijanden waren, toen ik nog helemaal verkeerd door het leven ging, heeft God Zijn Zoon, de Volmaakte, Die geen zonde deed en geen zonde kende – want in Hem is geen zonde – voor ons allen overgegeven om te sterven aan het kruis en het oordeel te dragen. Dat is pas liefde. En die liefde is geopenbaard aan de wereld, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

Eeuwig leven

Eeuwig leven, wat betekent dat? Ik werd van de week gebeld door een onderzoeksbureau: Mag ik u wat vragen stellen? Meestal zeg ik dan: Nee. Nu zei ik: Ja. De vraag was: Geloofd u dat er leven is na de dood? Ik antwoordde: Er is ook leven vóór de dood, mevrouw. Dat is een goeie, zei ze. Maar Gods liefde heeft nog veel meer gedaan dan zichzelf aan de wereld bekend te maken en het evangelie te laten prediken aan zondaars, om hen tot bekering te leiden. Gelukkig heeft die buurman mij die bewuste avond het evangelie verteld. God de Vader heeft ons die geloven, Zijn eigen hart onthuld.

Wat leeft er in het hart van God de Vader? Daarover willen we vanavond gaan nadenken. Zodat we niet telkens met onszelf bezig zijn en onszelf afvragen: Wat heb *ik* nodig, en wat kan God *mij* geven? Maar dat we nu eens goed nadenken over de vraag: Wat houdt God Zelf bezig en wat zijn *Gods* verlangens? Waar heeft Hij behoefte aan en wat is Zijn vreugde? Hij heeft Zijn hart onthuld in deze verzen onder andere. En we gaan het vanavond bekijken.

Maar ik wil duidelijk stellen, vóórdát ik ga spreken over Efeziërs 1: dit moet wel effect hebben in ons leven! Als God Zich zó heeft geopenbaard en ons zó Zijn hart heeft getoond, dan moeten wij ook waardige ambassadeurs van Hem zijn. God is liefde en daarom zegt de Schrift dat wij elkaar moeten liefhebben. Het kan niet bestaan dat wij vanavond Gods Woord horen, straks naar huis gaan en zeggen: Dat is prachtig! En we blijven gewoon in onmin leven met onze broeder of onze zuster. Dat kan gewoon niet! Of we gaan naar huis en zeggen: Wat een prachtige avond was dit, een mooie lezing! Maar we blijven ondertussen vasthouden aan die ene zonde, we leven nog als natuurlijke mensen die de Vader niet kennen. Dit kan toch niet?

Geestelijke zegen in Christus

We beginnen met het eerste woord dat hier staat in vers 1, het woord *Paulus*. Paulus is degene – kijk even naar hoofdstuk 3:2 – die 'het rentmeesterschap van de genade van God' had ontvangen. Paulus was de apostel, die via de Schriften dit pakket van genade had gekregen. God heeft tegen hem gezegd, of de Heere Jezus: Geef dit door aan anderen. Maar om iets door te kunnen geven, moet je het zelf ook ervaren hebben. Paulus was een man die was opgegroeid aan de voeten van Gamaliël, een bekende Joodse leraar. Hij bezat de wet en als hij in de wet keek als

in een spiegel, dacht hij bij zichzelf: Ik ben onberispelijk en doe het goed. Ik doe het best aardig.

Ik zat vroeger in de kerk en de tien geboden werden dan voorgelezen. Zijn hier mensen die dit ook hebben meegemaakt? En als de woorden klonken: 'U zult niet doden, U zult niet echtbreken' – ik was toen nog niet getrouwd –, dan vond ik mijzelf wel een goed mens. Zo was het ook met Saulus, toen hij onderweg was naar Damascus. Maar toen zag hij de Heere Jezus in hemelse heerlijkheid, en wat zei Hij tegen hem? Wat waren Zijn woorden aan het adres van Saulus? Saul, Saul, en wat komt er dan? *Waarom vervolg je Mij?* De heerlijkheid die hij zag, helderder dan de glans van de zon, was een glorie waaraan de mensen die hij vervolgde, deel hadden. Maar hijzelf niet. Dus het rentmeesterschap van de genade houdt in dat wij door Gods goedheid tot deze heerlijkheid zijn gebracht, waarin de Heere Jezus nu leeft. Zie ook 2 Thessalonicenzen 2:14, waar wij lezen: 'Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus'. En Paulus moest dat bewaren, hij moest dat doorgeven. Hij moest dit, zoals hier in dit stukje in Efeziërs 1, aan ons openbaren.

Welnu, we lezen verder over Paulus in vers 1: 'apostel van Christus Jezus door de wil van God'. Waar is de Heere Jezus nu? Ja, Hij is daarboven. En ons leven is verborgen met Christus in God. U bent een burger van een rijk in de hemel. De verhoogde Heer was de opdrachtgever van Paulus. De apostel schreef als het ware de woorden op die hij ontving van de Heere Jezus uit de hemel. En vandaag roepen de mensen: Dat is allemaal cultureel bepaald, dat was allemaal voor toen! Nee, dit zijn de woorden van de Heere Jezus. Er staat hier: Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God; ziet u dat?

En dan staat er: aan de heiligen en getrouwen in Oost-Souburg. Nee, dat staat er natuurlijk niet. Maar om deze waarheden te vatten vanavond is het wel belangrijk dat wij ons echt aangesproken voelen. In vers 15 en 16 van hoofdstuk 1 staat: 'Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken'. Het zaad van Gods Woord moet in goede aarde vallen bij ons. En de woorden 'in Efeze' in vers 1 staan eigenlijk tussen haken. Het gaat om alle mensen die 'heiligen' en 'getrouwen' zijn, zodat hun aandacht kan worden gericht op Hem alleen. En dan gaan we naar vers 2: 'genade zij u en vrede van onze God en Vader en van de Heer Jezus Christus'. Genade hebben we nodig, en vrede hebben we nodig in deze wereld.

Dan gaan we naar vers 3. Hoe begint vers 3? Het begint met de woorden: Geloofd, of geprezen, of gezegend 'zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft'. Waarop ligt hier de nadruk? Op ons, of op de Vader? Ja, en heel

vaak wordt dit stukje gebruikt om te zeggen: Nu moet je kijken hoe geweldig wij gezegend zijn, en dat is ook zo. Maar Paulus begint met te zeggen, ik zeg het even in mijn woorden: Kijk eens hoe groot *de Vader* is, hoe geweldig *Hij* is. God is liefde, en Hij heeft ons rijk gezegend. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen is Hij, Die dit gedaan heeft. Alle aandacht gaat naar *Hem* uit. In Christus is de Vader geopenbaard. Niemand heeft ooit God gezien, maar Christus is de eniggeboren Zoon. Hij is in de schoot van de Vader en Hij heeft Hem geopenbaard. Gezegend zij de God en Vader! Hij heeft ons *met* Zijn Zoon, *in* Zijn Zoon en *door* Zijn Zoon gezegend. Omdat dit in Zijn hart was.

God is liefde, maar Hij is ook licht. Daar komen we zo wel aan toe in vers 7. Er zijn veel mensen die niet verder komen dan de uitspraak: Ik ben behouden! Ik zeg het met alle respect hoor. Maar de Bijbel wil ons zo graag bij de Redder Zelf brengen, en bij de Vader. Zodat wij als het ware boven de omstandigheden worden uitgetild, boven het tumult van de wereld, en wij onze zekerheid, onze vreugde en onze blijdschap mogen vinden in Hemzelf. Kent u dat, of niet? We leven in een wereld waar alles draait om het gevoel, om de ervaring, om ik, ik, ik. Maar vanavond willen we naar *Hem* kijken. De Vader heeft ons gezegend met alle, alle aardse zegeningen? Nee toch? Het zijn *geestelijke* zegeningen en het staat ook in de voltooid tijd. Lieve broeders en zusters, jullie en wij allen zijn bijzonder gezegend met *alle geestelijke zegening* in de hemelse gewesten in Christus.

De hemelse Mens

Wilt u even met mij naar 1 Korinthiërs 15 gaan? Vlak voor vers 48 staat er een heel bijzonder zinnetje. Daar staat: 'De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede Mens is uit de hemel' (vs. 47). En dan lezen we in vers 48: 'Zoals de stoffelijke is – dat is Adam –, zo zijn ook de stoffelijken'. Dat zijn alle mensen, die uit Adam voortkomen. Maar dan volgt er: 'en zoals de Hemelse is – dat is de Heere Jezus –, zo zijn ook de hemelsen'.

Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten betekent dus: U bent, wat God betreft, een hemelse mens. U hoort in de hemel, omdat Christus in de hemel is. Uw toekomst is in het huis van de Vader, omdat de Heere Jezus heeft gezegd in Johannes 14: 'opdat u ook zult zijn waar Ik ben'. En Hij heeft ons plaats bereid in het Vaderhuis door Mens te worden en Zich met ons te vereenzelvigen op het kruis. En God heeft ons met Hem levend gemaakt en met Hem in de hemelse gewesten geplaatst. Daarom zijn wij nu 'hemelse mensen'. Uw burgerschap is in de hemel (Fil. 3:20). Dat betekent dat uw leven en al uw belangen ook *hemels* zijn.

Stoffelijke mensen denken alleen maar aan de stoffelijke wereld en aan de begeerten die in de wereld zijn. Hemelse mensen denken aan *hemelse* belangen. En hemels is niet alleen een plek, maar hemels is ook een morele realiteit. Vrede, blijdschap, goedertierenheid, goedheid, trouw, liefde: al die zaken, die de Heere Jezus kenmerken. Dat is hemels. U bent gezegend met alle geestelijke zegening. Er staat *ons*, zie je dat? Heel veel liedjes gaan tegenwoordig over *ik*. Dan zit ik in een samenkomst en wordt er gezongen over 'ik' en 'mij'. Dan denk ik: Jammer, want ik ben hier met meerdere broeders en zusters? Mogen wij voor U staan, door Uw genade. Dat is een mooi lied, maar het wordt allemaal steeds meer 'ik'.

Maar Paulus spreekt dus over *ons*. Wij zijn allemaal gezegend met al die geestelijke zegeningen. Morgen hoop ik in Doorn te spreken over Jozua 3 en 4: de ark ging door de Jordaan. Dat is een beeld van de Heere Jezus, Die door de doodsrivier is gegaan. En heel het volk volgde, niet eentje uitgezonderd. Zo kwamen ze uiteindelijk in het Beloofde Land, dat is een beeld van de hemelse gewesten. De Vader heeft ons daar gezegend, en er staat hier: 'met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus'. Dus met *alle* geestelijke zegening in de hemel. En dan staat er achter: *in Christus*. God heeft ons in Zijn Zoon gerechtvaardigd en In Zijn Zoon gezegend. In Hem zijn wij ook uitverkoren, en in Hem zijn wij 'geliefden'. Geliefd in God de Vader, zegt Judas.

Hoort u hierbij, of niet? Want wij zijn altijd gewend naar onze omstandigheden te kijken. Ja, wij zijn gezegend, maar dat is nog wel ver weg, hè? Maar dit vers zegt iets over de Gever. 'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus' (vs. 3). En in vers 17 begint Paulus te bidden opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft. God is de Vader, de Oorsprong van de heerlijkheid. Hij heeft een heerlijkheid voor u weggelegd, dezelfde heerlijkheid die Zijn Zoon, de Heere Jezus, als Mens heeft ontvangen. Diezelfde heerlijkheid heeft Hij ons geschonken. Zo zijn wij gezegend met alle geestelijke zegening. En dan kunt u hier op aarde misschien geen cent overhouden, of kunt u nu met allerlei problemen zitten, of fysieke klachten hebben, maar in de hemel is uw schat. En Hij is ook in ons hart, een schat in aarden vaten, zegt Paulus (2 Kor. 4:7).

In Hem uitverkoren

We gaan nu naar vers 4. 'Zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld'. De Heere Jezus was al bij de Vader vóór de grondlegging van de wereld en in Hem, in de Zoon, heeft de Vader u en mij

uitverkoren. We zijn bestemd, uitgekozen. Waartoe? Opdat wij 'heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in de liefde'.

God wil mensen in Zijn nabijheid hebben. Maar hiervoor moeten die mensen wel geschikt zijn voor Zijn heilige natuur. God is heilig, Hij is licht en liefde. Er staat aan het slot van vers 4 ook bij: heilig vóór Hem 'in de liefde', of 'in liefde'. Romeinen 8 zegt dat God ons tevoren heeft gekend en heeft bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29-30). Toen ik een jaar of negen was lag ik in mijn bed, en ineens overviel mij angst. Er zijn zoveel mensen! Gisteren keken we een stukje documentaire over China, daar is één stad met wel 30 miljoen mensen, allemaal in en rond één stad, de snelst groeiende stad van China. Al die mensen, wat moet ik hier, dacht ik. Wat voor doel heeft dit allemaal?

Maar God zegt: Ik heb je van tevoren gekend. Ik kende jou al vóór de grondlegging van de wereld, maar ik heb jou ook gekozen, uitverkoren, om dezelfde plek te hebben voor Mijn aangezicht in vreugde als de Heere Jezus. Laat dan even rusten de vraag: Maar, hoe zit het met onze verantwoordelijkheid? We gaan vanavond gewoon genieten van de zegen. In 2 Timotheüs 1:9, zoek dat maar even op als u wilt, wordt ook weer iets gezegd over onze God en Vader. Daar staat dat Hij 'ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus'. Zie je dat? Wanneer was dat? Het was in Christus Jezus 'vóór de tijden van de eeuwen'.

Dat is toch wel bijzonder. Voordat de tijd begon, is het cadeau al gegeven en zijn de zegeningen al toegezegd in Zijn Zoon. Het eeuwige, hemelse leven. En in Christus bent u tevoren gekend, als u de Heere Jezus hebt aangenomen. God is liefde en Hij wilde graag een gezelschap hebben dat Zijn Zoon zou vertegenwoordigen en waarin Hij Zijn vreugde zou vinden. Welnu, dat kun je niet zeggen van alle stoffelijke mensen. Want er is niemand die rechtvaardig is, niemand die goed doet, zelfs niet één. Maar voordat de zondeval plaatsvond, heeft God ons al in Christus uitverkoren. En dan zegt Romeinen 8 eveneens: Hij heeft ons ook geroepen. Allen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. Dat laatste betekent dat wij dezelfde plek voor Zijn aangezicht in de hemel hebben. In de heerlijkheid, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Kun je van jezelf zeggen: Ja, ik geloof dat ik straks heilig en onberispelijk voor God sta door het bloed van Zijn Zoon? Maar een gelovige is nu al 'in Christus', en ik mag dus nu al met vrijmoedigheid tot God naderen, omdat ik in Zijn Zoon rein en onberispelijk ben. Kun je dat ook zeggen van jezelf?

Het zoonschap voor Hemzelf

Maar het wordt nog mooier, want in vers 4 staat al dat wij heilig en onberispelijk zijn vóór Hem in de liefde. Maar in vers 5 zegt Paulus dat God ons tevoren door Jezus Christus heeft bestemd tot iets bijzonders, namelijk het zoonschap, d.i. de positie van zonen voor Zijn aangezicht. Zie je dat? Dit vind ik zo mooi. God laat hier zien dat Hij ook een speciaal verlangen had, en dat was de vreugde van Zijn hart. Hij wilde een gezelschap hebben dat niet alleen uit heilige en onberispelijke mensen bestond – anders kon het niet standhouden voor Hem. Maar Hij wilde met dat gezelschap ook Zijn hart delen. En het hart van de Vader is vol van de Zoon.

En als wij samenkomen en we zingen over hoe wij Hem willen dienen: 'Heer, U bent mijn doel'. Dan denk ik: misschien moeten we meer gaan zingen over Wie de Heere Jezus Zelf betekent? Want dat is de vreugde van de Vader. Dit is Mijn Geliefde, in Hem vind Ik Mijn vreugde. Luister naar Hem. En in het boek Leviticus zien we zo prachtig dat de hand op de kop van het offer wordt gelegd en de aangenaamheid van het offer wordt toegerekend aan de offeraar. Dit offerdier is gewassen en het wordt aan God als een welriekende reuk opgeofferd, zoals wij onze harten mogen openen en mogen spreken over Wie de Zoon is voor de Vader. En ook voor ons. Want God heeft ons voor Zichzelf bestemd als kinderen en zonen: dat betekent intimiteit. Ik weet niet hoe vaak jullie per dag bidden, maar vertel je wel eens tegen de Vader Wie de Heere Jezus voor jou is? Heel eenvoudig.

Kijk wat hier staat in vers 5: 'terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft'. En wat staat er dan achter? De woorden: 'naar het welbehagen van Zijn wil'. Een beetje een ouderwets woord: het welbehagen. Je zou kunnen zeggen: de vreugde, dus overeenkomstig de vreugde van Zijn wil. God zegt als het ware: Eindelijk heb Ik een gezelschap met wie Ik Mijn hart kan delen. Ik kon met Israël nog niet over Mijn Zoon praten, alleen in typen en beelden. Maar pas nadat de Zoon gekomen is en de Geest van de Zoon in mensenharten is uitgestort, zodat wij roepen 'Abba, Vader', kon de Vader aan ons iets kwijt over de glorie van Zijn Zoon.

Maar wij zijn vaak – ik ook – zo druk met onszelf en onze problemen en zorgen, dat we daar niet aan toekomen. Dan volgt nog: 'tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade' (vs. 6). Er staat niet: de rijkdom van Zijn genade. Want dat heeft te maken met onze nood. We waren zondaars en het bloed van de Heere Jezus was nodig om ons te reinigen. Ik kom er zo op terug. Maar de heerlijkheid van Zijn genade betekent dat er een genade is, die gekenmerkt wordt door *heerlijkheid*. Heerlijkheid is de plaats, de sfeer waarin de Zoon leeft, waar de Vader met de Zoon

is. Zie Spreuken 8. Ik was dag aan dag een bron van blijdschap voor Zijn aangezicht. Dat is de heerlijkheid en die heerlijkheid van Zijn genade zal straks openbaar worden, als wij terugkomen met de Heere Jezus en Hij in ons verheerlijkt zal worden. Maar wij zullen ook in het huis van de Vader wonen en Zijn hart kennen. En dan zal Zijn genade eer en heerlijkheid ontvangen. Of de heerlijkheid van Zijn genade zal lof ontvangen, zo moet ik het zeggen.

Mooi is dat, vind je niet? Het gaat ver. Ik kom uit Harderwijk en ik ben geboren in Ermelo, in de 'biblebelt'. Ik geef nu een jaar of 16 bijbelonderwijs, en er komen een aantal mensen vanuit behoudende kerken. En dan heb ik het over deze dingen en zeg ik: Is dat niet geweldig? Ja, ja, het is heel mooi, maar is het ook voor mij? Want ik heb mijn hele leven gehoord dat ik maar een arme zondaar ben en misschien ooit op een dag mag weten dat ik uitverkoren ben. Maar hier staat: 'in Hem uitverkoren' (vs. 4). Vers 13 zegt: Je hebt toch het evangelie geloofd van je behoudenis. Dan mag je jezelf tot de verlostten rekenen. En God wil zo graag Zichzelf openbaren, Zijn hart delen met ons, tonen Wie de Heere Jezus voor Hem is.

Morgenavond mag ik spreken over het evangelie van Markus en dan zie je in hoofdstuk 1 al zeven getuigenissen van de heerlijkheid van de Zoon. En dat sluit af met de woorden: 'in U vind Ik Mijn welbehagen' (Mark. 1:11). En dat wil de Vader zo graag, Zijn hart met ons delen. Kijk eens Wie Mijn Zoon is, hoe geweldig Hij is. Hij is zonder zonde, Hij deed geen zonde en ik ga Hem alles geven in de hemel en op aarde (vers 10). De hele schepping zal straks Zijn heerlijkheid tonen. Dat was eigenlijk in de eerste schepping al zo. Als je de Bijbel leest, in Genesis 1, kun je Kolossenzen 1 ernaast leggen: alles is door Hem en voor Hem en tot Hem geschapen. Alles sprak al van Zijn Zoon. Maar de satan heeft het verwoest.

Begenadigd in de Geliefde

Welnu, dan gaan we verder met vers 6, dus met die genade waarmee Hij jou, mij, en ons heeft begenadigd in de Geliefde. Ik weet dat heel veel jongeren tegenwoordig worstelen met hun zelfbeeld, dat komt misschien door alle sociale media. De mensen daar zijn allemaal prachtig natuurlijk, en jij bent niet zo mooi! Maar vergeet niet dat God jou als Zijn kind begenadigd heeft in Zijn geliefde Zoon. De Vader heeft ons *aangenaam* gemaakt in Zijn Zoon en ons dezelfde positie gegeven. Daar moet je eens over nadenken, dat is toch geweldig? De 'Geliefde' is een prachtige omschrijving van Christus Zelf. Wij kunnen ons niet goed voorstellen hoe de Vader over de Zoon denkt. Alles in de schepping, ik zei het al, is een plaatje van de Zoon. Toen ik tot bekering kwam, zag ik daar wat van en ik vond het heel

wonderlijk. Ik zag een boom en dacht: hé, een boom. Het zijn wortels en blaadjes, dat spreekt van de Heere Jezus. Hij had Zijn wortels in de Vader. Het zijn blaadjes naar het licht, altijd deed Hij de wil van God. Mooi toch?

Geloof je dat je begenadigd bent in de Geliefde? Moeilijk hè? Je kent jezelf zo goed? Maar het is een medicijn voor ons om zo de Vader te leren kennen en de Zoon. God heeft ons niet alleen gered, Hij heeft ons begenadigd. Hij heeft ons aangenaam gemaakt, voor Zichzelf bestemd, tot Zijn eigen vreugde. In de Geliefde zijn wij aangenomen, geliefd in God de Vader. Nu komt vers 7. Want hoe heeft God dit kunnen doen? Dan moet je opletten, daar staat: 'in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen'. De Geliefde gaf Zijn bloed voor ons. Zoals Abraham en zijn zoon samen de weg gingen naar de berg Moria (Gen. 22), zo heeft de Vader de geliefde Zoon op het kruis zien sterven. Het is alsof jij je geliefde kind opoffert, je kunt het misschien een beetje vergelijken. Maar de Vader kent de Zoon al van eeuwigheid. Hij is altijd de Geliefde geweest. 'Ik ben van de Vader uitgegaan', zegt de Heere Jezus.

En toen zei Hij: 'Zie, hier ben Ik'. Ik zal het even voorlezen uit Hebréeën 10:4-7. 'Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komen in de wereld'. Hij was al de Zoon, en Hij kwam in de wereld. 'Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid; in brandoffers en zondoffers hebt U geen behagen gehad. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God!' Wat was die wil? Het was om het gezelschap van mensen, dat God vóór de tijden van de eeuwen had uitverkoren, vrij te kopen door Zijn bloed. De uitdrukking 'hen die U Mij heeft gegeven', staat zeven keer in Johannes 17. En u hoort er ook bij als gelovige. De Vader heeft u aan de Zoon gegeven, en daar bent u veilig. Zijn bloed is gestort, en in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. En dan volgt hier in vers 7 niet de heerlijkheid van Zijn genade, maar 'naar de rijkdom van Zijn genade'.

U hebt volkomen vergeving ontvangen en u hebt ook een Voorspraak bij de Vader, als u toch zondigt (1 Joh. 2:1). De Heere Jezus is bij de Vader en Hij doet daar niet de voorspraak, Hij *is* de Voorspraak. En als u zondigt, bewaart Hij u bij de Vader. En u gaat de zonde belijden, dat is immers uw nieuwe natuur, het nieuwe leven. Al uw overtredingen zijn vergeven, alles is weggedaan. Nu, toen en straks. Romeinen 5 zegt: gerechtvaardigd door Zijn bloed. Hier lezen wij in vers 8 over die genade van God, 'waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest'. *Overvloedig*, daarom vind ik het zo tragisch dat in onze omgeving mensen hun hele leven worstelen met de vraag: Ben ik wel behouden. Ik heb een mevrouw op de studies sinds 2013, opgegroeid in de kerk, en iedere keer zeg ik: Kun je het al een beetje pakken?

Moeilijk, moeilijk. Ik zeg: Wat staat hier nu? *Overvloedig*, niet een beetje genade, maar een rijkdom van genade. God is Liefde. En als u de Heere Jezus hebt aangenomen, hoeft u niet een perfect geloof te hebben, maar Hij geeft op grond van het geloof alles wat Hij heeft, alle zegeningen. Pak dat vast, en dan staat erachter: 'in alle wijsheid en inzicht'. U mag de Heere God vragen om inzicht in deze dingen.

Leer mij Wie U bent

Zo ben ik tot bekering en geloof gekomen. Toen ik in militaire dienst zat, waren er van die soldaten met de meest vreselijke gewoonten, en ik zei: 'Heer, als U bestaat, wil ik U leren kennen. Laat me zien Wie U bent'. Welnu, toen kwam die buurman, enzovoort. Zo mag een gelovige ook zeggen: 'Vader, leer mij U kennen uit Uw Woord. Ik wil U beter leren kennen'. En Hij doet het. Hebt u het wel eens gevraagd aan Hem? En dan staat er zo prachtig in vers 9 en 10, dat Hij iets aan ons bekend heeft gemaakt wat vroeger verborgen was. Abraham wist dit allemaal niet. Maar God heeft nu de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt, en wat is Zijn wil eigenlijk, wat is Zijn verlangen, wat is Zijn hart? Wat werkt Hij uit in deze wereld? Dat zien we hier. Hij heeft de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt aangaande de toekomst, en dan staat er achter weer: 'naar Zijn welbehagen', dat is Zijn vreugde. Dit heeft Hij Zich voorgenomen in Zichzelf als de drie-enige God. Hij heeft een verlangen en dat wordt nu uitgevoerd. Mooi hè? En dit houdt verband met Zijn Zoon en met de bedeling van de volheid der tijden, want hier staat: 'om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen in Christus'. Elk geschapen ding, ieder wezen in de hemel en op de aarde zal zich straks onder Zijn bestuur en volgens Zijn wil bewegen in het duizendjarig rijk, de volheid van de tijden.

Vandaag heeft de mens het voor het zeggen. We hebben een Poetin, we hebben een Biden, we hebben allerlei soorten van leiders, maar die maken er niet veel van, toch? Ik ga geen politiek verhaal houden hoor, maar straks komt de Heere Jezus, de volmaakte Vredevorst. Hij zal deze wereld en alles wat in de hemel is, onder Zijn heerschappij stellen. Elke knie op de aarde en onder de aarde en in de hemel zal moeten buigen en belijden dat Jezus Christus Heer is. En jullie hier in Oost-Souburg, jullie doen dit al toch al vrijwillig? Mooi. Want dit is wat God verlangt, wat Hij Zich heeft voorgenomen. Lieve broeders en zusters, alles werkt hiernaar toe. De satan wil dit niet en gaat er met volle kracht tegenin. Maar wat God Zich heeft voorgenomen zal Hij ook uitwerken.

Kijk maar in vers 11b: 'Hem die alles werkt naar de raad van Zijn wil'. En als u deze dingen op u laat inwerken, dan wordt u niet meer zo snel verschrikt of geschokt door de vreselijke dingen die gebeuren in de wereld (2 Thess. 2:2). Want u weet dat we geen robots zijn, en gevoel erbij hebben, maar het loopt God niet uit de hand. Alles zal onder Zijn heerschappij komen, onder de heerschappij van onze Heer en Heiland worden gebracht. En daar bent u ook bij; vers 11a zegt namelijk: 'in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden'. U mag even met mij meegaan naar 1 Korinthiërs 3. De gelovigen te Korinthe roemden in mensen. Vandaag roemen veel gelovigen in mensen, voorgangers, dominees, predikers. Paulus zegt in vers 21: 'Laat daarom niemand in mensen roemen'. Het zijn maar dienstknechten, ze worden door de Heer gebruikt en dan volgt er: 'want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas (dat is Petrus), hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, alles is van u'. U bent erfgenamen.

Onze zoon is heel erg geïnteresseerd in het heelal, in heel veel dingen trouwens en dan komt hij met zijn mobiel en dan zegt hij: 'Kijk, deze planeet is nog groter dan die planeet'. En dan zeg ik: 'Nu, dat zegt iets over de Schepper'. O, daar heb je hem weer! Maar alles is van u, wat denkt u daarvan? Niet omdat u daarin verheerlijkt wordt, maar opdat u tot lof en heerlijkheid bent van de rijkdom van de genade en de heerlijkheid van de genadige God. U zult alles ontvangen met Christus, alles. Dat is veel hoor. Maar zo is God, God is Liefde.

Dit zal gebeuren wanneer Hij komt, de Heere Jezus, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Dat is de dag van het duizendjarig rijk. Ziet u ernaar uit? U mag straks in uw lichaam, een nieuw en veranderd lichaam, iets van de Heere Jezus laten zien aan de mensen in het duizendjarig rijk. En in de nieuwe schepping, straks als de nieuwe hemel komt en de nieuwe aarde, zal de tabernakel van God – de gemeente – bij de mensen zijn. Ook dan bent u iemand in wie de Heere Jezus gezien wordt, volmaakt. In het grote heelal is de gemeente straks een plaatje van de Heere Jezus, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Gezegend met alle geestelijke zegening.

Straks wordt dat zichtbaar, nu nog niet, want ons leven is nu met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Nu zijn we nog even gebrekkig als de mensen van de wereld. Ik zie wat grijze haren hier en daar. Ja, zo gaat dat. Maar innerlijk bezitten wij deze rijkdom. Daarom, even een stukje vooruit lopen naar de toekomst. Kijk maar even mee, dit is zo prachtig. In hoofdstuk 3 van Efeziërs, daar zegt Paulus eigenlijk dit. Ik zeg het even met mijn eigen woorden: de Vader heeft dit allemaal mogelijk gemaakt door de Zoon en Hij zou zo graag willen, ik bid hiervoor op mijn knieën, dat de Zoon je hart volkomen gaat bezitten. Hoofdstuk 3:16 en 17: 'om door

Zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont'. Dat is geestelijke groei, volwassenheid. Welnu, dan mag ik u vragen: Wie is de Heere Jezus voor jou? Is Hij Iemand van Wie je elke week hoort, maar waar je niets mee hebt. Of is Hij alleen je Redder, ook mooi, je Verlosser? Of kun je ook zeggen: Maar Hij is mijn leven.

Weet u hoe het duidelijk wordt dat iemand de Heere Jezus kent als zijn leven? Dat is iemand die nooit vraagt: Heere, help mij. Want Paulus deed dat ook niet. Hij zei niet: Heere, help mij, maar hij zei: Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. De Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Hoe kan dat? Hij zegt: het leven is mij Christus en ik leef door het geloof, het zicht op Hem. Door de band met Christus, met de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus is iemand, in wie Christus realiteit is geworden: niet alleen in de beleving, maar ook in zijn hele doen en laten. Wat er in het hart is, komt er ook uit. En als het oog eenvoudig is, wordt het hele lichaam verlicht, zo werkt dat. Nou, ik hoop dat het u een beetje pakt vanavond, dan is het niet te vergeefs. Dat u iemand bent bij wie het hart vol van Hem is; en de mond stroomt ervan over, nietwaar? Dat u de Heere Jezus kent en Hem groot wilt maken, dat u naar de samenkomst gaat voor Hem, en de Bijbel leest en bidt omwille van Hem.

Vers 11 en 12: we zijn ook tevoren bestemd om erfgenamen te worden, zie je dat? Toen ik mijn bed lag en ik was 9 jaar oud en ik dacht: wat ben ik voor een stipje in het heelal. En nu ben ik 52 en mag ik weten dat het heelal ertoe is bestemd om daarin iets van de Heere Jezus te tonen straks. Wat mooi! Dat geeft mijn leven nu al een geweldige invulling. Ik mag nu al in mijn omgeving iets van de Heere Jezus laten zien. Door te wandelen door de Geest en over Hem te vertellen. 'Hem die alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid'. Niet alleen de Joden, wij die vooraf in Christus Jezus hebben geloofd. Dat zijn de gelovige Joden; maar ook u, vers 13, gelovigen uit de volken. Wij zijn samen één lichaam. De gelovige Palestijn en de gelovige Israëliet zijn deel van één lichaam geworden, broers van elkaar. Dat is het geheim wat we in hoofdstuk 3 tegenkomen.

Uiteindelijk zijn wij tot deze zegeningen gebracht toen wij, vers 13, het woord van de waarheid, het evangelie van de behoudenis hebben gehoord. Het goede nieuws van de redding uit deze wereld, want we horen niet meer bij de wereld. En de Heere Jezus redt ons ook van de komende toorn. Dat is behoudenis. En wij zijn nu, zie het slot van vers 13, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Hoe weet ik dat ik deze zegeningen straks daadwerkelijk ontvang? Omdat ik nu al de Geest als onderpand heb ontvangen. De Geest, die in mij woont en die mij voortdurend wijst

op de Heere Jezus. Tot op de verlossing van de verkregen bezitting (vs. 14), tot lof van Zijn heerlijkheid.

Lieve mensen, al deze dingen gaan straks realiteit worden. Wij hebben nu al die geestelijke zegeningen, maar de wereld ziet het nog niet. Straks bent u aan Hem gelijk (1 Joh. 3). En u bent bij Hem (Joh. 14). Opdat de wereld erkent – de wereld zal het erkennen dat wij voorwerpen zijn van de liefde van God, de Vader. Hij heeft ons lief zoals Hij de Zoon liefheeft, de Heere Jezus, de volmaakte Mens.

En tot slot: Wat doet dit met u, waarom staat dit hoofdstuk in de Bijbel? Zodat al die vergankelijke dingen om ons heen in het juiste perspectief worden geplaatst door ons. Want wij zien niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. En daarom worden wij niet moedeloos, zegt Paulus tegen de Korinthiërs (2 Kor. 4). Niet moedeloos? Ik geef lezingen en studies, soms word ik wel eens moedeloos. Dan denk ik: Wat zegt het Woord van God, wat zegt Hij? Ik heb een plan met jou, Ik heb je voorgekend, Ik heb je voorbestemd. Ik heb je gemaakt tot lof van Mijn heerlijkheid, van de genade die Ik je heb gegeven. Ik heb je verbonden met Mijn Zoon en straks als Ik kom, zegt de Heere Jezus, zal Ik je in één ogenblik veranderen. Dan mag je zijn waar Ik ben.

En dan zal de wereld zien, als wij met Hem komen en geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zal de wereld zien hoe groot Gods genade is. En dan zal de Rechtvaardige heersen over deze wereld, duizend jaar lang en wij met Hem. In 2 Timotheüs 2 vers 12 staat: U zult met Hem regeren. Dat is bijzonder, nietwaar? Nog twee dingen. Welnu, dit leidt tot aanbidding. Het leidt tot bewondering. Hij krijgt de eer, niet ik. Ik was ooit eens bij een broeder met allemaal vragen die ik had opgeschreven. Het ging allemaal over genezing en dat soort dingen. En ik kwam bij hem binnen, hij woonde in een heel eenvoudig huisje, en ik zei: Ik snap er niets meer van, hoe zit het nou met dit en met dat? Hij zei: Laten we eerst bidden. O, ja, natuurlijk, bidden. Hij zei: We gaan het Woord openen. Zoek op 2 Korinthe 4, dan krijg je antwoord. Lees maar eens vers 5 voor. Ik las voor: 'Want wij prediken niet onszelf'. Stop, nog een keer: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En toen viel het kwartje bij mij.

Als de aandacht gaat naar de prediker, als de aandacht gaat naar mensen, dan blijft Efeziërs 1 een gesloten hoofdstuk. Als wij trouw en heilig zijn, als onze gezindheid is: niet ik, maar Christus, dan gaat het hoofdstuk voor ons open. En de Heilige Geest geeft de schatten van Gods Woord niet zomaar, Hij wacht op een ontvankelijk hart. Een hart dat gericht is op de Heere Jezus. Als dat zo is, kan Hij Zijn rijkdommen uitstorten. Ze staan in de Bijbel, maar we zijn vaak blind om ze te zien. Ten slotte nog hoofdstuk 4:1. Want lieve broeders en zusters, wandel dan ook waardig de

roeping waarmee u bent geroepen (Ef. 4:1). Heeft God ons lief, dan hebben wij ook liefde. Heeft God de Heere Jezus centraal gezet in Zijn hele verlossingswerk, dan zetten wij Hem ook centraal. Zijn wij tot één lichaam geroepen, dan wandelen we ook als zodanig. Dat is tenminste de bedoeling. Wandel waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt. Is het moeilijk? Ik ken een heleboel lastige mensen in de gemeente. Maar de rijkdommen van Gods genade leiden altijd tot een leven dat past bij die genade, en dat is de bedoeling van dit hoofdstuk. Ik hoop dat het u vanavond heeft kunnen boeien, het was best wel veel. Maar ik zag daar wat mensen knikken, ja, jullie ook hè? Zullen we danken?

1^e lezing uit de serie: Door de Gift naar de Gever, 25 januari 2024, Oost-Souburg

