

Hugo Bouter

Vanaf het begin van de schepping

'Hebt u niet gelezen dat hij die hen van het begin af geschapen heeft, hen als man en vrouw heeft gemaakt' (...). 'Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden'

'Want in de opstanding trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar zij zijn als de engelen van God in de hemel.'

Mattheüs 19:4-6; 22:30

Wij horen in de media allerlei tegenstrijdige geluiden. Zo is er een recente verklaring van de Nederlandse bisschoppen dat de zgn. gendertheorie onverenigbaar is met de christelijke visie op het menselijk leven. Je hoeft helemaal niet te speculeren over allerlei vormen van geslachtelijkheid, want God heeft de mens vanaf het begin als man en vrouw gemaakt. Zo eenvoudig is het: het biologische geslacht is bepalend. Zo zijn er ook kamerleden die ervoor pleiten om de waarde van het gezin op te nemen in de grondwet.

Dat zijn wel bemoedigende geluiden in de post-christelijke tijd waarin wij leven. Er zijn echter ook mensen die bijv. ervoor pleiten om het recht op abortus op te nemen in de grondwet. En er zijn combinaties in de maak van mens en machine, die waarschijnlijk de voorlopers zullen zijn van de beide 'beesten' die in Openbaring 13 zullen opstijgen uit resp. de zee en uit de aarde. We moeten ons geen illusies maken: de grote afval komt eraan, en onze enige zekerheid is het betrouwbare Woord van God. De mens van de zonde, de wetteloze, zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en zichzelf tot God maken (2 Thess. 2:3-4). Er zal een satanische drie-eenheid van het kwaad worden gevormd, zodra de Geest en de gemeente zijn weggenomen van de aarde.

De nieuwe schepping

Terwijl we als gelovigen in een afvallige wereld willen vasthouden aan christelijke normen en waarden, hebben we ook een heerlijk perspectief,

doordat wij deel uitmaken van de *nieuwe* schepping die het resultaat is van Christus' dood en opstanding (2 Kor. 5:17; Openb. 21:1-5). De verheerlijkte gemeente, de bruid van het Lam, zal straks uit de hemel neerdalen als de heilige stad, het nieuwe bestuurscentrum van God en van het Lam (Openb. 19-21). De eerste dingen zijn dan voorbijgegaan en de wetten die voor de aarde gelden, zullen niet meer van toepassing zijn.

In de opstanding trouwen wij niet en hebben wij deel aan nieuwe en eeuwige bestaansvormen: *wij zijn als de engelen van God in de hemel en kunnen niet sterven*. Ons vergankelijke lichaam moet dan ook onvergankelijkheid aandoen en het beeld van de hemelse Mens gaan dragen (1 Kor. 15). Hiertoe verwachten wij Christus als Heiland uit de hemel, Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid (Fil. 3:20-21). Dit gebeurt bij Christus' komst in heerlijkheid, wanneer Hij ons zal invoeren in het Vaderhuis (Joh. 14). Als Gods gezanten kunnen wij Hem dan voor altijd dienen en gaan waar Hij ons zendt. Hij maakt alle dingen nieuw. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling vormen van de nieuwe wereld, die wij dan zullen betreden en waar wij met Christus zullen regeren tot in alle eeuwigheid (Openb. 22:5). De beperkingen van ruimte en tijd zullen dan ook niet meer gelden.

Gelukkig allen die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad binnengaan (Openb. 22:14). Ik denk dat deze belofte geldt voor alle hemelse heiligen, ook uit de oude bedeling. Voor het aardse Jeruzalem zijn er ook vele beloften van zegen voor de tijd van het duizendjarig Vrederijk, waarin het herstelde Israël rijkelijk zal worden gezegend en een licht zal zijn voor de volken.