

Peter Cuijpers

# Jezus bestrafte

*'En Hij ging aan haar hoofdeinde staan en bestrafte de koorts'.*

Lukas 4:35,39; Mattheüs 8:26; Markus 8:33

---

In de bovengenoemde teksten is sprake van *bestrafen*. Goed om hier eens bij stil te staan. Wie of wat wordt er door de Heere Jezus bestraft:

- a. Een onreine geest (Lukas 4:35);
- b. Koorts (Lukas 4:39);
- c. De winden en de zee (Mattheüs 8:26);
- d. Petrus (Markus 8:33).

Het Griekse woord voor bestraffen in de genoemde teksten is 'epitimao'. Dit woord is gebruikelijk voor het bestraffen van demonen (a). Er zijn dan ook uitleggers die leren dat de koorts bij Petrus' schoonmoeder werd veroorzaakt door demonische machten (b). De Studiebijbel zegt hierover het volgende:

*Hoewel de wijze van beschrijving bij de genezing van de koorts ons opnieuw doet denken aan een geestuitdrijving, is dat niet noodzakelijk. Wel ziet Lukas dat uiteindelijk elke vorm van ziekte afkomstig is van de satan (vgl. 13:16). Maar hier beschrijft hij de koorts als een aanspreekbaar wezen, om alle nadruk te kunnen laten vallen op het 'machtige woord' van Jezus dat genezing brengt. Uit beide gebeurtenissen – duiveluitdrijving (vs. 35) én genezing van koorts – blijkt dat Jezus zowel geest als lichaam in man en vrouw geneest<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Studiebijbel; het evangelie naar Lukas; pag. 203.

Over dit Schriftgedeelte wordt verschillend gedacht. Ik laat in het midden of de uitleg van de Studiebijbel al dan niet juist is. Persoonlijk vind ik dit een wat gekunstelde uitleg: koorts bestraffen 'als' een aanspreekbaar wezen. Je spreekt een wézen, een persoon, bestraffend toe, en niet een ziekte of de winden en de zee! Welke persoon zat er achter de uitspraak van Petrus in Markus 8:32? Christus geeft Zelf het antwoord: de satan (vs. 33). Wie zat er achter de winden en de zee in Mattheüs 8:26? De satan. Het schip was namelijk onderweg naar de 'overkant', naar het land van de Gadarenen. Er zou een ontmoeting plaatsvinden tussen de Heere Jezus en twee bezetenen, die angst en onrust veroorzaakten in die streek (Matt. 8:28-34). Hij was het huis van de 'sterke' (de satan) binnengegaan om hem van zijn huisraad te beroven (Matt. 12:29), en dit ging niet zonder slag of stoot! En wie zat er achter de koorts van Petrus' schoonmoeder? De satan. Deze koorts belette haar om de Heere en Zijn discipelen te dienen.

Het boek Job maakt duidelijk dat de satan kan schuilgaan achter personen, ziekte of natuurgeweld (lees Job 1). Kán gaan, en niet gaat! In sommige christelijke kringen wordt zo'n beetje elke ziekte in de naam van Jezus 'bestreffend' toegesproken. Alsof achter elke ziekte of kwaal een demon zou schuilgaan! Dit is natuurlijk dwaas, of spreken we bij 'code rood' de winden en de zee ook bestraffend toe? Wie zal het zeggen? Ik verbaas me ondertussen nergens meer over.

Waar gaat het in essentie om? In alle genoemde gevallen van 'bestreffen', gebeurde dit door de Heere Jezus. Hij is de Alwetende. Hij wist bijvoorbeeld Zelf wat in de mens was (Joh. 2:25). Hij wist of een bepaalde uitspraak van de boze of van Zijn Vader afkomstig was (Matt. 16:17, 23). En Hij wist ook wie er schuilging achter de koorts, de winden en de zee. Wij weten dit niet! En wie stellig durft te beweren dat hij dit wel weet, lijdt aan hoogmoedswaan. Wij hebben Gods Woord en Gods Geest ontvangen. Dit stelt ons in staat om bepaalde uitspraken te toetsen. Uit welke 'bron' komen zij? Er zijn ziekten die het gevolg kunnen zijn van demonische beïnvloeding (Luk. 13:16). Maar schuilt er achter elke depressie of migraineaanval een demonische geest? Bij de diagnose moeten we ons altijd laten leiden door Gods Woord en Geest. Heeft iemand zich met occulte praktijken beziggehouden, en is er misschien sprake van occulte belasting? Maar niet alle verwarde personen die zijn opgenomen in een psychiatrische instelling, zijn bezeten door een boze geest.

De Schrift roept ons ertoe op nuchter en waakzaam te zijn (1 Petr. 5:8). Mijn boekenkast staat vol met boeken over genezing en bevrijding. Ja, en soms worden mensen op wonderbaarlijke wijze genezen of bevrijd. Maar de theologie van de meerderheid van deze auteurs laat nogal te wensen over. Ze slaan vaak volledig door met hun exegese (schriftuitleg) en maken een potje ervan. En misschien zit ik

er wel helemaal naast met 'mijn' exegese? Maar één ding weet ik zeker: ik heb de naam van de Heer niet ijdel gebruikt. En daarover mogen al die bestraffers van demonen wel eens goed nadenken!

---

