

Johan Schep

Heel Israël zal behouden worden

Een boodschap met een getuigenis

-

In Israël kwam ik tot persoonlijk geloof in Jesjoea (Jezus) als de Heer van mijn leven. Ik beleed mijn zonden en aanvaardde Zijn heerlijke aanbod van redding met een dankbaar hart. Het wonder van Gods aanneming gebeurde! Ik ontving de Heilige Geest in mij en werd een nieuwe schepping in Christus. Ik wist dat ik niet langer voor mezelf kon leven, maar alleen voor *Hem* die voor mij stierf en opstond.

Door het lezen van het boek Handelingen merkte ik toen dat de Joodse gelovigen verwonderd waren dat ook heidenen tot het geloof in Jesjoea konden komen. Ik zal nooit vergeten dat ik later ook het tegenovergestelde hoorde. Kunnen Joden wel tot geloof komen? Iemand verwees mij naar 'Israël en de kerk' van september 2004, waarin een dominee schreef: 'Zij die Christus verworpen hebben, zullen door God toch behouden worden'. Was dat de boodschap die de eerste christenen predikten, en waarvoor zij de marteldood stierven?

Toen het genoemde tijdschrift verscheen, had ik al 30 jaar bijna dagelijks het rijke evangelie in Israël onder Joodse en Arabische mensen verkondigd. De gemeenten groeiden. Ook waren we jeugdkampen begonnen met Joodse en Arabische kinderen. Terug in Nederland hoorde ik dan weer de slogan: evangelisatie onder Joden heeft geen zin, want heel Israël wordt behouden. Of: het evangeliseren heeft geen zin, want God heeft hen in een diepe slaap gebracht. Zulke dingen worden nog steeds gezegd. Maar de waarheid is gelukkig dat velen op hun knieën gaan en het zondaarsgebed bidden. Ik zal bijvoorbeeld de Joodse kolonel Israël Segal nooit vergeten. Opeens zei hij tegen mij: 'Het kostbare bloed van Jesjoea heeft mij gereinigd van al mijn zonden'.

Waarom luistert men naar zulke dominees? Jezus zegt: De hel is voor hen die de leugen liefhebben en doen (Openb. 22:15b). Gods engel zei in de begintijd: Spreek tot het volk al de woorden van dit leven (Hand. 5:20b). De Heere Jezus werkt krachtig mee als wij het Goede Nieuws vertellen (Marc. 16:20).

Onze meetlat, onze maatstaf moet Christus zijn. Hij zei: Je moet opnieuw geboren worden. Johannes zei: Wie de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet! Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Petrus zei: De behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Paulus zei: Ik ben de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Voor allen ben ik ook alles geweest, om in elk geval enigen te redden.

De Heere God heeft Israël lief met een eeuwige liefde, en daarom gaf Hij hun het evangelie! Hun slaap is geen excuus, maar een oordeel van verharding. Gelukkig dat de bedekking wordt weggenomen, wanneer iemand zich tot de Heere bekeert (2 Kor. 3:16).

Zal heel Israël *behouden* worden? Ja, dat zal straks zeker gebeuren in de eindtijd en tijdens het duizendjarig Vrederijk, nadat het volk gelouterd is en Jezus zal liefhebben. Zijn ze nu al behouden? Nee, ze zijn niet behouden, wanneer ze Mij afwijzen, zegt Jezus (Joh. 3:18). Tijdens de periode van de Grote Verdrukking zullen velen de antichrist volgen, die zal komen in zijn eigen naam (Joh. 5:43; 2 Thess. 2:1-4). Maar gelukkig zullen er ook velen zijn, die tot geloof komen en het zegel van de levende God aan hun voorhoofd dragen; en zij zullen in die tijd het evangelie van het komende Koninkrijk zelfs onder de volken verkondigen, zodat een grote menigte uit de volken gered zal worden (Openb. 7). Laten we getuigende christenen zijn voor Israël, en de gelovigen in Jesjoea dienen in woord en daad.
