

Gerrid Setzer

# De wonderen van de Heer

Johannes 2:1-11

---

De Heere Jezus heeft op aarde vele wonderen gedaan. Sommige daarvan worden in detail beschreven. We kunnen drie soorten wonderen onderscheiden:

1. Scheppingswonderen (9x).
2. Genezingswonderen (21x).
3. Opstandingswonderen (3x).

Over de genezingswonderen wordt telkens gezegd dat er vele genezingen plaatsvonden. Er waren ook diverse opwekkingen van doden (vgl. Matt. 11:2-6). Maar in het geval van de scheppingswonderen van de Heer ontbreekt een dergelijke verwijzing. Dat maakt ze zo bijzonder. Laten we deze wonderen in de schepping, in de natuur eens nader bekijken.

1. Het eerste wonder dat de Heer deed was een bijzonder teken: Hij veranderde water in wijn. De Schrift zegt dat de Heer daardoor Zijn heerlijkheid toonde en het geloof van de discipelen werd bevestigd (Joh. 2:1-11).
2. Toen Petrus door de kracht van de Heer een verrassende en overweldigende visvangst had gedaan, viel hij aan de knieën van Jezus neer (Luk. 5:8).
3. Nadat de Heer de storm op het meer met een enkel woord tot bedaren had gebracht, verwonderden de discipelen zich en zeiden: 'Wat voor iemand is Deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?' (Matt. 8:27).

4. De Heer voedde op wonderbare wijze 5000 mannen, plus vrouwen en kinderen. Toen het volk het teken zag dat Jezus deed, zeiden zij: 'Deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen' (Joh. 6:14). Bovendien erkenden ze Hem als de Koning (Joh. 6:15).
5. Toen de Heer, lopend over het water, bij de discipelen was gekomen en de wind plotseling was gaan liggen, bogen de discipelen zich voor Hem neer en zeiden: 'Werkelijk, U bent Gods Zoon' (Matt. 14:33).
6. Ook bij de spijziging van de vierduizend (Mark. 8:1-9, 13-21) vervulde Jezus op indrukwekkende wijze het woord uit Psalm 132:15, waar staat geschreven: 'Haar voedsel zal Ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen'. En Hij verbond het wonder met enkele lessen voor de discipelen.
7. Toen de Heer uit de bek van een vis een munt pakte, toonde hij Zijn goddelijke macht op een bijzondere manier. Want mensen kunnen inderdaad allerlei verschillende dieren temmen, maar geen *vissen*. De Heer verbond ook een speciale les aan deze gebeurtenis (Matt. 17:24-27).
8. We zien ook dat Hij met een enkel woord een vijgenboom deed verdorren. De discipelen waren hierover verbaasd en mochten opnieuw waardevol onderwijs uit Zijn mond horen (Matt. 21:18-22).
9. Na Zijn opstanding zorgde Hij opnieuw voor een grote visvangst (Joh. 21:1-8). De Heer gebruikte deze indrukwekkende ervaring opnieuw om onderwijs hieraan te verbinden. De Heer heeft macht over alles, ook over de hele schepping. Dat is indrukwekkend!

Bewerking door H. Bouter

---