

Hugo Bouter

Jezus voor Kajafas

Reply

'(...) Ik zeg u evenwel: van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u de lastering gehoord; wat vindt u ervan?'

Mattheüs 26:59-66

Vraag

Waarom zegt de Heer Jezus tegen Kajafas dat hij van nu aan de Zoon des mensen zal zien verschijnen op de wolken van de hemel? Dat begrijp ik niet dat de Heer dat juist op dat ogenblik tegen Kajafas zegt. Wat is de bedoeling daarvan?

Antwoord

Als je goed leest, zie je dat de Heer in Mattheüs 26 eerst wijst op Zijn verheerlijking aan Gods rechterhand in de hemel en daarna pas op Zijn wederkomst, Zijn verschijning met de wolken van de hemel. De Heer attendeert Kajafas en de Joodse Raad in feite op twee aspecten van Zijn Messiaanse heerlijkheid, zoals die in het Oude Testament al waren voorgezegd, en wel in Psalm 110:1vv. en Daniël 7:13-14.

In Psalm 110 gaat het om Zijn heerlijkheid als de grote Priester-Koning volgens de orde van Melchizedek (zie Gen. 14:18-20 en de verwijzingen naar hem in Hebr. 7 tot 10). Christus' priesterschap en koningschap zullen worden gezien bij Zijn verschijning in heerlijkheid, wanneer Hij het overblijfsel van Zijn volk zegenend tegemoet zal treden en God de eer zal geven voor Israëls verlossing van al zijn vijanden. De vijanden zullen volgens Psalm 110 als een voetbank voor Zijn voeten worden gelegd.

Maar wij als gelovigen van de nieuwe bedeling hoeven niet hierop te wachten om Hem te kunnen zien, want wij zien Hem nu al met het oog van het geloof (Hebr. 2:9). Hij is immers gekroond met eer en heerlijkheid als onze grote Priestervorst, terwijl Hij de Bedienaar is van het hemelse heiligdom. In die hoedanigheid vervult Hij op volmaakte wijze het werk van de priester Aäron en geeft Hij ons als priesterzonen op grond van de waarde van Zijn bloed vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot God te naderen met onze geestelijke lofoffers (Hebr. 10:19; 13:15).

Het gaat hier dus niet alleen om Kajafas zelf, het 'u' is steeds in het meervoud gesteld. Wij als christenen mogen 'van nu aan' de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht, d.i. God in Zijn hemelse majesteit. Maar het is een 'zien' met het geloofsoog. Straks volgt de tweede fase, waarbij Hij het oordeel zal voltrekken aan Zijn haters, zoals hier wordt beschreven door de Heer Zelf: 'U (meervoud) zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel' (Matt. 26:64; vgl. 24:30).

De verschijning van de Heer is ook een belangrijk aspect van Zijn Messiaanse heerlijkheid, en ze was al aangekondigd door de profeet Daniël in het visioen van de Mensenzoon, die voor de Oude van dagen wordt geleid en van Hem heerschappij en eer en koninklijke macht ontvangt over alle volken, naties en talen (Dan. 7:13-14). Dat is Zijn komst in heerlijkheid met de wolken van de hemel, waarbij elk oog Hem zal zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Openb. 1:7). Israël zal dan over Hem – de Doorstokene – weeklagen, zoals door Zacharia is voorgezegd (Zach. 12:10-14). Dat is voor hen de Grote Verzoendag, en daarna zal het Vrederijk aanbreken.
