

De betekenis van het bloed

1. Veilig voor het oordeel door het bloed van het Paaslam (Ex. 12:13; 1 Kor. 5:7-8; 1 Petr. 1:18-19).
2. De voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen en dit te onderhouden: Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6:51-58).
3. De reinigende resultaten van de kruisdood: (...) en terstond kwam er bloed en water uit (Joh. 19:34-35; 1 Joh. 5:6, 8).
4. De losprijs voor de gemeente: God heeft Zich de gemeente verworven door het bloed van Zijn eigen Zoon (Hand. 20:28).
5. De eerste grond van de rechtvaardiging: Gerechtvaardigd door Zijn bloed (Rom. 3:25-26; 4:24-25; 5:9).
6. De blijvende herinnering aan de waarde van het bloed: De drinkbeker der lofzegging waarvoor wij loven, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? (1 Kor. 10:16).
7. De nieuwe grondslag voor de relatie tussen God en Zijn volk: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed; doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot Mijn gedachtenis (1 Kor. 11:25).
8. De zegen van de verlossing en de vergeving van de zonden: Aangenaam gemaakt in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade (Ef. 1:6-7).
9. Dichtbij God gebracht door het bloed van Christus: Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus (Ef. 2:13).
10. Vrede en verzoening door het bloed: Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:19-20).

11. Het bloed geeft toegang in het hemelse heiligdom: Maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed (...). Maar Christus, gekomen als Hogepriester van de komende goederen, (...) ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te hebben (Hebr. 9:7, 11-12).
12. Het bloed van Christus reinigt het geweten: Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen (Hebr. 9:14).
13. Het bloed geeft ons vrije toegang tot God: Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is Zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water (Hebr. 10:19-22).
14. Verlost door kostbaar bloed: Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaders overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus (1 Petr. 1:18-19).
15. Zijn bloed heeft ons tot koningen en priesters gemaakt: Hem Die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen (Openb. 1:5-6).