

Peter Cuijpers

# Gesloten en geopende deuren

*‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij’.*

Openbaring 3:20

---

In de Bijbel is sprake van gesloten en van geopende deuren. In dit artikel staan we stil bij een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament die spreken over gesloten en over open deuren. Wanneer is het voor een gelovige of voor een gemeente goed om de deur gesloten te houden, of om open te doen?

## Gesloten deuren in de privésfeer

*‘Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en begroet hem niet. Want iemand wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken’ (2 Joh.: 10).*

De tweede brief van Johannes is gericht aan een vrouw met haar kinderen. Johannes noemt haar ‘de uitverkoren vrouwe’. Zij is dus een uitverkoren zuster in de Heer. Johannes ziet zich genoodzaakt om haar te schrijven, en wel ter wille van de waarheid.

U vraagt zich misschien af waarom deze persoonlijke en pastorale korte brief in de Bijbel is opgenomen? Omdat Gods Geest het goed heeft gedacht om ons door middel hiervan te waarschuwen. We kunnen namelijk niet iedereen gastvrij in ons huis ontvangen. Voor iemand die een dwaalleer verkondigt moet de deur gesloten blijven.

In de tweede brief van Johannes gaat het om zo'n dwaalleer. Daar is sprake van iemand die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Dus iemand die leert dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, niet waarachtig Mens zou zijn geweest. Een voorbeeld van dit soort dwaalleraars zijn de Jehova-getuigen. Zij staan regelmatig voor onze deur met hun boodschap. Na een vriendelijke begroeting en een paar inleidende vragen beginnen ze over de toestand in de wereld. Maar al vrij snel schakelen zij over naar het goede nieuws van het koninkrijk. De gelovigen, lees Jehova's getuigen, wacht een paradijselijke toestand op aarde. En die is ook voor jou weggelegd, maar dan moet je wel hun boodschap omarmen en je aansluiten bij het uitverkoren gezelschap dat zich Jehova's getuigen noemt.

Om te onthouden: zij ontkennen de Drie-eenheid, de godheid van Christus, het offer van Christus aan het kruis wordt door hen gedegradeerd; zij ontkennen de lichamelijke opstanding van Christus enz. Daar hoor je ze in eerste instantie niet over praten. En voor wie niet goed thuis is in zijn Bijbel, adviseer ik de discussie met hen niet aan te gaan. Zij worden voortduren via een rollenspel getraind om mensen in hun leer te vangen. Ze komen vriendelijk over en ze doen er alles aan om bij u binnen te komen. En als dit niet lukt? Dan stoppen ze u gratis hun tijdschrift 'Ontwaakt' of 'De Wachttoeren' in de hand. Niet lang daarna staan ze weer voor uw deur en proberen opnieuw bij u binnen te komen. Trap er niet in! Het zijn wolven in schaapskleren, die u regelrecht in de duisternis leiden.

In de derde brief van Johannes, gericht aan een broeder, Gajus, zien we het omgekeerde. Daar maakt Johannes duidelijk wie we wél gastvrij in ons huis behoren te ontvangen: *'Zij die voor Zijn Naam (de Naam van Jezus Christus) zijn uitgegaan'* (3 Joh. 7-8). De tweede brief toont dus voor wie we de deur gesloten moeten houden, en de derde brief voor wie we de deur moeten opendoen. En de toets in beide brieven is de waarheid. We toetsen iemand aan de waarheid, zoals die is opgeschreven in het Woord van God.

## Gesloten deuren uit vrees

Sommige deuren bleven gesloten uit angst voor een virus, andere uit angst voor mensen. Jezus was gekruisigd en in een graf gelegd. Het was avond op die eerste dag van de week, toen Zijn discipelen bijeen waren. Van enkele vrouwen hadden zij bericht gekregen dat Hij uit de dood was opgestaan, maar deze woorden schenen hun als kletspraat en zij geloofden hen niet (Luk. 24:9-11). Uit *vrees voor de Joden* waren de deuren die avond gesloten (Joh. 20:19a). Hun Heer en Meester

was weliswaar gekruisigd en begraven, maar van vervolging was nog geen sprake. Hun angst was dan ook ongegrond, en berustte op ongelooft.

Gesloten deuren zijn voor de Heere Jezus geen enkele belemmering om binnen te komen: *'Jezus kwam binnen en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u'* (vs. 19b). Of het nu gaat om de angst voor een virus of de angst voor mensen, de boodschap die de opgestane Heer voor angstige discipelen heeft is deze: *'Vrede zij u!'* Geen enkel verwijt, maar woorden van genade. Neem dit mee in uw discussies over het wel of niet gesloten houden van uw kerkdeuren. Maar neem ook mee dat de deuren acht dagen later weliswaar opnieuw gesloten waren, *maar niet meer uit angst voor de Joden* (Joh. 20:26).

## Geopende deuren

Na de hemelvaart van de Heere Jezus komen Zijn discipelen weer samen in de bovenzaal te Jeruzalem (Hand. 1:13-14). Van vrees is geen sprake meer. Zij hadden een ontmoeting gehad met de opgestane Heer, en dit bant alle vrees uit! Toen de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest was uitgestort, werden de deuren wagenwijd geopend. Vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem, en er was *grote vrees* over allen (Hand. 2:43). Nu waren de rollen omgekeerd! Het waren nu niet de apostelen en de discipelen die vreesden, maar de Joden in Jeruzalem. En wat was de reden dat zij allemaal vreesden? Het Huis van God werd in die dagen nog gesierd door Zijn heiligheid (Hand. 5:1-11; Ps. 93:5), zodat niemand van de ongelovigen zich bij hen durfde te voegen (Hand. 5:13).

Geopende deuren, maar van laagdrempeligheid was er geen sprake. Iemand met onheuse bedoelingen bedacht zich wel twee keer voordat hij het Huis van God betrad. Het Huis van God, de gemeente van God, wordt helaas al lang niet meer gesierd door heiligheid. Toen Johannes, Paulus, Petrus en Judas hun brieven schreven, was het verval al in volle gang. De oorspronkelijke heiligheid van het Huis was toen al aan het afbrokkelen. En wie zijn ogen opent, ziet dat van de *'vreze des Heeren'* in tal van kerken en gemeenten weinig of niets is overgebleven. Onder het mom van liefde en tolerantie is vandaag de dag zo'n beetje alles geoorloofd, ook al gaat het in tegen Gods heiligheid.

## Gesloten deuren wegens vervolging

In Handelingen 12 zijn de discipelen weer bijeen. Petrus was gevangen genomen. Een goede reden om à la minute een bidstond te houden! De discipelen waren dan

ook bijeengekomen in het huis van Maria, de moeder van Johannes, om te bidden. En dit gebeurde achter gesloten deuren (vs. 13-16). De situatie was veranderd: Stefanus was gestenigd, Jakobus was met het zwaard gedood, Petrus was gearresteerd, en de discipelen werden vervolgd.

Vervolging is een gegronde reden om achter gesloten kerkdeuren samen te komen. In landen als China of Noord-Korea zijn christenen wel gedwongen 'ondergronds' te gaan. De dreiging om gearresteerd te worden, hangt als een donkere wolk boven hun hoofd. Hoe graag zouden zij hun kerkdeuren openzetten, maar voor hun eigen veiligheid is dit veel te gevaarlijk. Wij prijzen ons gelukkig te wonen in een land waar dit nog wel kan. Maar hoelang nog? Er gaan steeds meer stemmen op om de vrijheid in te perken of af te nemen.

## Gesloten kerkdeuren voor dwaalleraars

Als we onze privé-deuren gesloten moeten houden voor dwaalleraars, hoeveel te meer geldt dit dan voor de kerkdeuren? De dwaalleraars waarvoor Johannes, Paulus, Petrus en Judas waarschuwen, zijn valse broeders die op slinkse wijze in de gemeente binnenkomen (zie Gal. 2:4). Wanneer de satan als een brullende leeuw op ons afkomt, zoals gebeurt in China of Noord-Korea, is hij gemakkelijk te herkennen. Maar als hij zich als een engel van het licht voordoeft, wordt het een stuk moeilijker.

Vroeg of laat zal de onzinnigheid van deze mensen, deze dienaars van de satan, aan allen geheel duidelijk worden (zie 2 Tim. 3:8-9). En dan komt de grote en beslissende vraag: Hoe gaan wij hier als kerk of gemeente mee om? Houden we de kerkdeur voor hen open, of sluiten we de deur? Alweer zo'n vraagstuk waarover in tal van kerken en gemeenten wordt gediscussieerd. Maar moet hierover überhaupt gediscussieerd worden?

Trek het eens in de privésfeer: Wat doet u als iemand zich op slinkse wijze in uw huis binnendringt om uw kostbare spullen te stelen? Laat u hem ongestoord zijn gang gaan, of zorgt u ervoor dat hij zo snel mogelijk buiten de deur wordt gezet? De vraag stellen is hem beantwoorden!

## Gesloten kerkdeuren voor de Heere Jezus

*'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij' (Openb. 3:20).*

Als laatste staan we stil bij de gesloten deur van de gemeente te Laodicea. De Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping stond voor een gesloten kerkdeur! Maar zijn er voor de Heer wel gesloten deuren? We hebben toch overdacht dat een gesloten deur voor Hem geen enkele belemmering is om binnen te komen? Het is goed om een Schriftgedeelte altijd in zijn verband te lezen. Deuren die uit *angst* gesloten zijn, kunnen de Heer niet buitenhouden. Maar in deze gemeente was geen sprake van angst; het was de zelfingenomenheid, de lauwheid en de hoogmoed van deze gemeente, die de Heer buiten de deur hielden. Nadat Hij hen als geheel op hun toestand en verantwoording had gewezen (vs. 15-19), richtte Hij Zich vervolgens tot de individuele gelovige. Als iemand onder hen toch gemeenschap met Hem wilde hebben, dan hoefde hij de deur alleen maar te openen (vs. 20).

Iets om dieper op in te gaan. Wat bedoelt de Heer met 'Zijn stem horen'? De toepassing die vaak wordt gemaakt is deze: op het moment dat iemand het evangelie hoort en de deur van zijn hart opent, komt de Heer bij hem binnen. Geen bezwaar als men het zo toegepast, maar in de context gaat het om heel iets anders. De Heer richt Zich hier niet tot ongelovigen, maar tot christenen die op zondag samenkomen in een kerk of gemeente. 'Horen' wil hier zeggen dat hij (of zij) zich conformeert aan de woorden, die de Heer over deze gemeente heeft uitgesproken. Anders gezegd: hij is het eens met het oordeel van de Heer over de toestand van zijn gemeente en heeft zich hiervan bekeerd. Je zou ook kunnen zeggen: afgekeerd (vs. 19). Voor zo iemand geldt de belofte dat de Heer bij hem persoonlijk binnenkomt en gemeenschap met hem wil hebben. Het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd betekent in de Bijbel dat men gemeenschap heeft met elkaar (zie 1 Kor. 10:14-22).

De laatste deur heeft ons als gemeente en individuele gelovigen veel te zeggen. Jezus, Die buiten staat en op de deur klopt, je moet er toch niet aan denken! Christen of niet-christen: Heb jij Zijn stem al gehoord en de deur van je hart voor Hem geopend?

