

Werner Mücher

Is de vijgenboom een beeld van het volk Israël?

Reply

‘Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.’

Mattheüs 21:19-22; 24:32-33

Vraag

Is de opvatting juist dat de Heer Jezus met de vijgenboom het volk Israël bedoelt, en wat betekent deze gelijkenis?

Antwoord

De vijgenboom is duidelijk een beeld van het volk Israël. De Heer Jezus maakt in deze gelijkenis duidelijk dat het herstel van het volk Israël in twee fasen zal plaatsvinden. Aan het begin van dit hoofdstuk vragen de discipelen de Heer naar het teken van Zijn komst en de voltooiing van de eeuw, d.i. dit tijdperk of de huidige tijdsbedeling (Matt. 24:2-3).

De gelijkenis van de vijgenboom is een deel van het antwoord van de Heer op de vraag van de discipelen over wat er in de toekomst met de tempel zal gebeuren, als de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. Zijn terugkeer zal een bepaald tijdperk tot voltooiing brengen en tegelijkertijd een nieuw tijdperk inluiden, namelijk het Vrederijk. Enerzijds gaat het om het einde van de tijd van Israëls verstrooiing onder alle volken als gevolg van de verwerping en de kruisiging van de Messias. Die tijd zal eindigen wanneer heel Israël zich tot God zal wenden, en de Messias hartelijk zal verwelkomen met de woorden: "Gezegend Hij Die komt in de naam van de

Heere" (Matt. 23:39). Als het Joodse volk hiervoor klaar is gemaakt kan het Vrederijk gevestigd worden.

We zien in dit gedeelte ook duidelijk dat het herstel van Israël in twee fasen verloopt. De Heer vergelijkt het met de beide seizoenen van de lente en de zomer. De lente is de tijd waarin de bladeren beginnen te verschijnen en de zomer is de tijd waarin het fruit rijpt. Hoe weten we dat de vijgenboom een beeld is van het volk Israël? Een paar dagen vóórdat Jezus met de discipelen over de vijgenboom sprak, ging hij 's morgens met hen mee van Bethanië – waar ze de nacht hadden doorgebracht – naar Jeruzalem. Hij had honger. Toen Hij een vijgenboom aan de kant van de weg zag staan, ging Hij ernaar toe en vond niets daaraan dan alleen bladeren (vgl. Hos. 14:9; Joël 2:22). Hij vervloekte de boom, die onmiddellijk verdorde. Toen ze hierover verbaasd waren, vertelde Hij hun dat als ze geloof hadden, ze hetzelfde konden doen met de vijgenboom. Ze zouden zelfs een berg in de zee kunnen laten werpen (Matt. 17:20). Het enige wat ze hoefden te doen, was het in geloof aan God te vragen (zie Matt. 21:19-22).

De vijgenboom is hier een beeld van het ongelovige volk Israël! De Heer had vele jaren onder hen gearbeid, en Hij zocht onder hen naar vrucht voor God; maar Hij vond er geen. In plaats daarvan vond Hij afwijzing en verwerping. Enkele dagen hierna nagelde het volk Hem aan het kruis. In plaats van vrucht te dragen voor God, doodden zij de Zoon van God (vgl. Matt. 21:33-41)! De Heer bereidde Zijn discipelen erop voor dat ook zij vijandschap zouden ervaren. Maar in het geloof zouden zij die vijandschap overwinnen. Ook zij zouden de mensen kunnen zien als ongelovigen voor wie het oordeel gereed staat, nl. om omgehakt te worden als een verdroogde boom; en als een berg die zij in het geloof in de zee konden werpen en zo konden overwinnen.

Van het volk Israël uit de tijd van de Heer Jezus is weinig overgebleven. God Zelf wierp de berg in het jaar 70 na Chr. in de 'zee', de volkerenmassa waarin zij ten onder gingen en zich er eeuwenlang niet uit konden losmaken om opnieuw een zelfstandig volk in een eigen land te kunnen zijn. Maar na vele eeuwen verscheen het volk toch weer als natie op het wereldtoneel. Er is nu opnieuw een vijgenboom: de staat Israël, het volk onder de volken. De takken zijn zacht geworden en brengen reeds bladeren voort. De lente van het nationaal herstel van het volk is een realiteit, en dat was reeds een geweldige gebeurtenis. Het is altijd weer bijzonder als je in het voorjaar kunt zien hoe alles groen begint te worden en in bloei komt. De lente is echter nog niet de zomer, want dan pas rijpen de vruchten. Hoe dichtbij kan de zomer zijn?

Dus met deze korte gelijkenis bevestigt de Heer Jezus wat we leren in Ezechiël 37. En als het nationale herstel een groot wonder was, dan zal het geestelijke herstel een nog veel groter wonder zijn. De apostel Paulus schrijft over dit herstel in Romeinen 11: "Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?" (Rom. 11:15b).

