

Johan Schep

Persoon en werk van de Heilige Geest

-

De Heilige Geest is God, maar Hij is ook 100% een Persoon. De Heilige Geest is een Persoon, net zoals de Vader en de Zoon.

De Heilige Geest bezit een mening. En Hij Die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest dat Hij voor heiligen pleit (Rom. 8:27). Wij genieten de voorbede van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

- De Heilige Geest doorzoekt alle dingen (1 Kor. 2:10).
- De Heilige Geest heeft een eigen wil (1 Kor. 12:11).
- De Heilige Geest verbiedt en leidt (Hand. 16:6-7).
- De Heilige Geest laat ook toe (Hand. 16:10).
- De Heilige Geest spreekt (Hand. 8:29; 10:19; 13:2; Openb. 2:7, 11, 17).
- De Heilige Geest heeft ons lief (Rom. 5:5; 15:30), net zoals de Vader (Joh. 14:21) en de Zoon (Gal. 2:20). De hele godheid heeft ons lief en Hij woont in iedere gelovige.
- De Heilige Geest kan verdriet hebben (Ef. 4:30).
- De Heilige Geest bidt en helpt ons met het gebed (Rom. 8:26).

De Heilige Geest is God

De Heilige Geest is overal aanwezig (Ps. 139:7).

De Heilige Geest weet ook alles (1 Kor. 2:10-11).

De Heilige Geest is ook Almachtig (Gen. 1:2).

De Heilige Geest is ook eeuwig (Hebr. 9:14).

De Heilige Geest wordt God genoemd (Hand. 5:3-4).

We zien de Geest tijdens de doop van de Heere Jezus (Matt. 3:16-17). Tijdens de verzoeking van de Heere Jezus (Matt. 4:1-7).

De Heere Jezus zegt het Zelf ook (Joh. 14:16; 15:26; 16:7).

Paulus verklaart het ook (Ef. 2:18; 2 Kor 13:14; Rom. 8:2-3).

Petrus verklaart het ook (1 Petr. 1:2; 4:14).

Lukas verklaart het ook (Hand. 2:23).

De Heere Jezus verklaart het ook (Matt. 28:19-20).

De Heilige Geest brengt ons in het lichaam van Christus (1 Kor. 12:13).

De namen en verschillende titels van de Heilige Geest

- De Geest van God (1 Kor. 3:16).
- De Geest van Christus (Rom. 8:9).
- De eeuwige Geest (Hebr. 9:14).
- De Geest van de waarheid (Joh. 16:13).
- De Geest van genade (Hebr. 10:29).
- De Geest van de heerlijkheid (1 Petr. 4:14).
- De Geest van het leven (Rom. 8:2; Ef. 1:17).

- De Geest van wijsheid en openbaring.
- De Trooster, zoals Jezus (Joh. 14:26).
- De Geest van de belofte (Hand. 1:4-5).
- De Geest van adoptie (Rom. 8:15).
- De Geest van de heiligheid (Rom. 1:4).
- De Geest van het geloof (2 Kor. 4:13).

De verschillende symbolen van de Heilige Geest

- De duif (Gen. 8:9-11; Ps. 55:6; Joh. 1:32).
- Water: een beeld van reinheid en leven (Joh.7:37-39).
- Olie: een beeld van genezing, licht en zalving (1 Joh. 2:20).
- Zegel: de handelsovereenkomst is gesloten (Ef. 1:13; 4:30).
- Wind: dat is wat 'roeach' betekent (Joh. 3:8; Hand. 2:1-2).
- Vuur: de reiniging en het gericht (Hebr. 12:29).
- Onderpand: de totale betaling zal later volgen (2 Kor. 5:5).

De verschillende bedieningen van de Heilige Geest

Er zijn mensen die denken dat de Heilige Geest voor het eerst tijdens de Pinksterdag op aarde kwam. Dat is natuurlijk niet waar! Zijn bediening was er al bij de schepping, samen met de Vader (Ps. 19:1) en de Zoon (Gen. 1:2; Kol. 1:16; Joh. 1:3-4; Ps. 104:30; Job 26:13; 33:4).

- Zijn bediening is er ook met het Woord van God (2 Tim. 3:15-17).
- Hij hielp de leiders van Israël (Jozef; Gen. 41:38).
- Hij hielp de twee mannen die de tabernakel bouwden met praktisch werk (Ex. 31).
- Hij zal ook helpen gedurende de Grote Verdrukking (Openb. 7:2-4).
- Hij zal helpen gedurende het Vrederijk (Ezech. 37:13-14; 39:29).

- De bediening van de Heilige Geest tegenover de satan:
- Hij houdt nu veel tegen in deze wereld (Jes. 59:19; 2 Thess. 2:7).

De Heilige Geest in het leven van de Heere Jezus

- De geboorte van de Heere Jezus was 100% door de Heilige Geest.
- De oorsprong van Jezus' lichaam was de Heilige Geest. Het grote wonder lag niet in Zijn geboorte, maar in het feit dat Hij 100% Mens werd.
- De zalving van de Heere Jezus was door de Heilige Geest (Matt. 3:16).
- Zijn verzegeling was het werk van de Heilige Geest (Joh. 6:27).
- De leiding van de Heere Jezus was door de Heilige Geest (Matt. 4:1).
- Zijn kracht was volkomen van de Heilige Geest (Matt. 12:28).
- Zijn vervulling met de Heilige Geest (Luk. 4:1).
- Zijn verdriet was ook door de Heilige Geest (Joh. 11:33).
- Zijn vreugde was ook door de Heilige Geest (Luk. 10:21).
- Zijn overgave was door de Heilige Geest (Luk. 10:21).
- Zijn opstanding was door de Heilige Geest (Rom. 1:4; 1 Petr. 3:18).
- Zijn geboden waren ook door de Heilige Geest (Hand. 1:2).
- Zijn wederkomst is door de kracht van de Heilige Geest (Openb. 1:7).

De bediening van de Heilige Geest wat betreft de zonde

De Heere Jezus sprak hierover vlak voor Gethsémané tegen Zijn verdrietige discipelen, dat Hij de Trooster – de Heilige Geest – zou sturen (Joh. 16:7). De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het gaat er niet over welke verkeerde dingen wij doen, maar om het afwijzen van het volbrachte werk van de Heere Jezus in ons leven (Joh. 3:18). Dat is de grootste zonde, de enige zonde die een mens voor eeuwig verloren doet gaan.

Zijn bediening wat betreft de rechtvaardigheid (Joh. 16:7-11)

Later schrijft Paulus de Romeinenbrief, die hierover gaat.

De Heere God is rechtvaardig.

De Heere God verlangt rechtvaardigheid.

De Heere God biedt Zijn gerechtigheid ons aan.

Zijn bediening wat betreft het toekomstige oordeel (Joh. 16:7)

Alle mensen die de satan volgen zijn kinderen van de duivel (Joh. 8:44). De ondergang van de satan is reeds lang in werking (Rom. 16:20). Wie niet geloven zullen ook allemaal die richting uitgaan (Matt. 25:41).

Er zijn vele voorbeelden waar wij zien dat de Geest overtuigt van zonde:

- Bij de menigte op het tempelplein (Hand. 2:22,23,37).
- Bij de Ethiopische eunuch (Hand. 8:29-38).
- Bij de bekering van Saulus van Tarsis (Hand. 9:1-6).
- Bij de bekering van Cornelius (Hand. 10:44).
- Bij de bekering van de gevangenvaarder (Hand. 16:25-34).
- Bij de reactie van Felix (Hand. 24:24-25).
- Bij de reactie van Agrippa (Hand. 26:23-28).

Zijn werk is ons overtuigen dat we de Heere Jezus nodig hebben.

Het werk van de Heilige Geest wat betreft de gemeente

Zijn gemeente bestaat alléén uit mensen die opnieuw geboren zijn.

- Zijn hulp in de gemeente: wereldwijd (Ef. 1:19).
- Zijn hulp in de gemeente: plaatselijk (Fil. 3:3).
- Zijn hulp in de bediening van het Woord (Hand. 8:29; 13:2,4).
- Zijn hulp bij de aanbidding (Ef. 5:19).

De Heilige Geest wijst predikers van Gods Woord aan (vgl. Hand. 20:28; 1 Kor. 2:4). Hij stelt ze aan ons voor en helpt hen voor de dienst. De Heilige Geest waarschuwt ook voor valse leraren (1 Tim. 4:1).

De Heilige Geest helpt ons bij beslissingen (Hand. 15:28; Kol. 3:15).

De Heilige Geest verlangt altijd om te zegenen of te veroordelen (Openb. 2:7, 11, 17, 29). Het enige waar wij rekening mee moeten houden is de vraag: Geeft Gods Geest goedkeuring of afwijzing. Is er vrede? De Heilige Geest verlangt er altijd naar mensen bij de Heere Jezus te brengen (Gen. 24; Openb. 22:17).

De bediening van de Heilige Geest bij de geboorte van de gemeente op het Pinksterfeest (Hand. 1:4; 2:1-4).

Eerder hadden alle discipelen het gebod ontvangen om te wachten tot de Heilige Geest kwam. Het was de reeds lang beloofde komst van de Geest in de harten (Joël 2:28; Hand. 1:16; Joh. 14:16, 26; 15:26; 16:7).

Nu worden er drie geheel nieuwe elementen aangewezen. De bediening van de Heilige Geest is in deze tweeduizend jaar wereldwijd geworden. Nu zegent de Heilige Geest mensen van alle rassen, die zich tot de Heere Jezus bekeren. De Heilige Geest kwam en komt om eens voor altijd in de gelovigen te wonen. In het verleden ging de Heilige Geest soms weg. Denk aan Simson (Richt. 14:6; 19; 15:15 en 16:20). Als gevolg van zijn zonden verliet de Heilige Geest hem. En ook koning Saul (1 Sam. 16:14). De Heilige Geest bleef op David tot zijn dood, maar wat was hij angstig nadat hij met Bathseba had gezondigd (Ps. 51:11).

De Heilige Geest is in ons allen komen wonen, om ons te laten groeien in de genade en ons naar het beeld van Gods Zoon te veranderen (Rom. 8:29). Bij het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem kwamen 3000 mensen tot nieuw leven (Hand. 2:41). Bij het Pinksterfeest bij de Sinaï stierven echter 3000 mensen rondom het gouden kalf (Ex. 32:28). Dood staat tegenover leven.

Alle Schrift is geïnspireerd, maar er zijn verschillende tijdperken. Lukas zegt zo mooi: wat de Heere Jezus begonnen is te doen, gaat door in Zijn gemeente (Hand. 1:1). Zijn leven in ons is hetzelfde leven. Het Pinksterfeest kan ook gezien worden in tegenstelling tot de torenbouw van Babel. Daar zien we mensen die voor zichzelf een naam willen maken tot hun eigen eer, en een toren bouwen die tot de hemel reikt (Gen. 11:4, 9). We zien dat Gods heerlijkheid uit de hemel neerdaalde. Bij

Babel verwarde de Heere de taal. Bij het Pinksterfeest spraken zij veel verschillende talen, maar zij konden elkaar toch goed verstaan. Bij Babel werden de mensen door de hele wereld verstrooid. Bij het Pinksterfeest kwamen de mensen juist bij elkaar (Gal. 3:26-29).

De bediening van de Heilige Geest in alle gelovigen

Op het moment dat een zondaar bidt: O Heer, wees mij de zondaar genadig, dan gebeuren er belangrijke dingen met hem of haar:

- de Heilige Geest komt in hem of haar wonen en men wordt direct een heel nieuwe schepping. Je verandert van een rups in een vlinder.
- de Heilige Geest doopt ¹ de gelovige in de Geest en brengt hem of haar in het lichaam van de Heere Jezus, de gemeente (Rom. 6:3-4; 1 Kor. 12:13).

Het plaatsen van de gelovige in het lichaam van Christus vervult het gebed van de Heere Jezus voor ons, voordat Hij naar het kruis ging, om ons één plant met Hem te maken (Rom. 6:5).

Het volgende doel is dat de Heere Jezus als het hemelse Hoofd ook een geestelijk lichaam hier op aarde ontvangt (Rom. 12:5; 1 Kor. 10:17; Ef. 1:22-23; 4:4).

Samenvatting

1. De Heilige Geest woont in de ware gelovigen. Hij verbindt ons met Christus. De Heere Jezus verbindt Zichzelf ook met ons (Ef. 3:16).
2. De Heilige Geest verzegelt iedere gelovige (2 Kor. 5:5; Ef. 1:13).
3. De Heilige Geest vervult de gelovige met Hemzelf (Hand. 2:4).

¹ Men vraagt wel eens: Moet een gelovige gedoopt worden met water om gered te worden. Niet om gered te worden, want dan had de Heere Jezus niet hoeven te sterven in onze plaats. Denk maar aan de dief op het kruis. De waterdoop is wel een belangrijke stap van gehoorzaamheid, als symbool van datgene wat er in je hart gebeurt is. Je laat zien aan de engelen, aan de gelovigen en de mensen om je heen dat je met de Heere Jezus gestorven, begraven en opgestaan bent (1 Petr. 3:21). Je komt er dan openlijk voor uit. De doop in de Heilige Geest is het getuigenis voor de hemel. De doop met het water is het getuigenis hier op aarde.

De vraag is niet: Hoeveel heb ik van de Heilige Geest. Ik heb alles al ontvangen (Ef. 1:3). De vraag is: Hoeveel heeft de Heilige Geest van mij? Steeds weer moeten wij opnieuw vervuld worden. Dit is door het geloof en heeft niets te maken met onze gevoelens. Het heeft te maken met de christelijke wandel (Gal. 5:16), en wij weten dat het mogelijk is met Gods Geest gevuld te leven (Hand. 2:4; 4:8; 7:55; 9:17; 11:24; 13:9).

Wij allen hebben de vrede met God (Rom. 5:1), en als we gevuld zijn met Zijn Geest genieten we bovenal de vrede *van* God (Fil. 4:7). Als wij ongehoorzaam zijn, verliezen wij die vrede van God en worden wij een wandelende oorlog (1 Thess. 5:8-10). Als wij onze zonden niet belijden, dan kan dat zelfs leiden naar de dood (Hand. 5:3), of ook ziekten (1 Kor. 11:30). Het betekent niet dat jij je redding dan verliest (1 Kor. 3:15). Paulus dacht over zijn eigen wandel steeds na.

We moeten ons eigen straatje schoonhouden en in het licht wandelen.

4. De Heilige Geest bidt voor ons (Rom. 8:26; Jud. 20; Ef. 2:18; 6:18).
5. De Heilige Geest zal ons leven ook leiden (Joh. 16:13; Rom. 8:14).
6. De Heilige Geest zal ons alles ook leren (1 Joh. 2:27).
7. De Heilige Geest zal ons ook kracht geven (Hand. 1:8).
8. De Heilige Geest zal ons meer maken als Jezus (2 Kor. 3:18). Dit begint direct op het moment van onze redding (Fil. 3:21; 3:10).
9. De Heilige Geest zal ons sterken door Zijn inwoning (Ef. 3:16).
10. De Heilige Geest zal ons in de waarheid leiden (1 Kor. 2:10).
11. De Heilige Geest zal ons kracht geven om te getuigen (Hand. 1:8).
12. De Heilige Geest zal ons bevestigen aangaande onze redding, en zal onze dienst voor de Heere Jezus bevestigen (Rom. 8:16; 1 Joh. 3:12).
13. De Heilige Geest zal ons Zijn ware vrijheid geven (2 Kor. 3:17).
14. De Heilige Geest zal ons ook helpen om het juiste te zeggen.
15. De bediening van de Heilige Geest en de verschillende gaven.

Alle gelovigen hebben minstens één geestelijke gave ontvangen. Wij hebben ook een gevende God: De Vader gaf Zijn Zoon (Joh. 3:16).

De Zoon gaf zijn bloed (Luk. 22:19), en de Heilige Geest geeft gaven aan alle gelovigen. Niemand van ons ontvangt al de geestelijke gaven.

Er worden achttien gaven genoemd (Rom. 12:6; 1 Kor. 12:6; Ef. 4:11).

Wat is het doel van de geestelijke gaven? Het doel is om de Heere God groot te maken (Openb. 4:11), en Zijn gemeente te dienen (Ef. 4:13). Wij worden geroepen de gaven te gebruiken onder de mantel van Zijn vergevende en gevende agapè liefde (1 Kor. 13:7).

Enkele van de achttien gaven zijn:

- De gave van het brengen van het profetische Woord (Rom. 12:6).
- De gave van het doen van wonderen (1 Kor. 12:9, 28, 30). De Heere Jezus genas niet alle mensen op aarde (Joh. 5:3-9). Paulus had ook een doorn in het vlees (2 Kor. 12:9).
- De gave van het spreken in tongen (1 Kor. 12:10).
- De gave van kennis (1 Kor. 12:8).
- De gave van onderscheiding van geesten (1 Kor. 12:10; 1 Joh. 4:1).
- De gave van het geven (Rom. 12:8; Hand. 4:32-37; Gal. 4:15; Fil. 4:10-18).
- De gave om elkaar te bemoedigen (Hand. 11:22-24; Rom. 12:8; Spr. 25:11).
- De gave in het geestelijke en het praktische dienen (Rom. 12:7-8).
- De gave van het lesgeven in Gods Woord (Rom. 12:7; Hand. 20:27).
- De gave van het dienen als een voorganger (1 Petr. 5:1-4).

De bediening van de vrucht van de Heilige Geest

Ons doel is vrucht te dragen voor de Heere Jezus hier op aarde (Rom. 6:22; Kol. 1:10).

- a. Het is een zekerheid dat wij vrucht dragen (Ps. 1:3; Joh. 7:39).
- b. Wat is er nodig om tot vrucht dragen te komen? In de ware Wijnstok te blijven. Het eigen ik doden en in de Heere Jezus blijven.
- c. Er zijn twee soorten vrucht. Uiterlijk: het winnen van mensen voor de Heere Jezus (Joh. 4:35). Innerlijk: aan Hem gelijk worden.

De vrucht is in het *enkelvoud* (Gal. 5:22-23), de gaven zijn *meervoud*. De vrucht van de Heilige Geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, gerechtigheid, goedheid en nederigheid. Nu wij deze bediening hebben, die ons door Zijn barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Wij verwerpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of Gods Woord verdraaien, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze aanbeveling zijn voor het oog van God (2 Kor. 4:1-2).

Het krijgt wel nadruk dat we correct moeten omgaan met Gods geïnspireerde Woord (2 Tim. 2:15). Alle Schrift is van Gods Geest ingegeven, maar er zijn verschillende tijden en bedelingen. In het eerste Testament kon men de Heilige Geest verliezen, zoals bij Saul gebeurde. De angst leefde ook bij David (Ps. 51:11). De gelovigen nu kunnen de Heilige Geest bedroeven en uitblussen, maar nooit verliezen (Ef. 1:13). Wat een rust om te leven onder het nieuwe en eeuwige verbond.
