

Hugo Bouter

# De Heere heeft u nodig

*De verlostte, een gewillig werktuig voor de Heere*

*Overdenking over Genesis 16:7-14; 49:10-12; Exodus 13:11-16; Zacharia 9:9-10;*

*Lukas 19:31, 34*

---

We hebben nagedacht over de losprijs die de Heere Jezus voor ons betaald heeft. De geweldige prijs van Zijn leven, van Zijn bloed, de prijs die zo groot was dat het alles inhield wat Hij bezat, zelfs Zijn leven. Hij heeft dat afgelegd en overgegeven om ons los te kopen en Zich de bruidsgemeente als eigendom te verwerven. We hebben ook gezegd dat we eigenlijk niet kunnen begrijpen wat de Heere Jezus in ons heeft gezien, wanneer wij denken aan wie wijzelf zijn. Maar toch heeft Hij iets aantrekkelijks in ons gezien en Zijn leven voor ons willen afleggen.

## Een ezelsveulen

Wij zien iets van onze natuurlijke staat in het beeld van de wilde ezel waarover wij hebben gelezen. We lezen in Genesis 16 dat Ismaël een wilde ezel van een mens zou zijn. Zijn hand zou tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. Een wilde ezel van een mens: dat is iemand die je niet kunt temmen. Het is dus iemand die helemaal gekenmerkt wordt door zijn eigen wil. Dat laat iets zien van onze natuurlijke toestand als mensen die verloren zijn en die gekarakteriseerd worden door de eigen wil, door een harde nek, en door wildheid.

En Exodus 13 toont dat zo'n ezel eigenlijk een dier was dat de Heere God niet kon gebruiken. Er waren allerlei dieren, die wel voor de Heere waren bestemd. Eerstgeboren dieren die dan geofferd moesten worden op het altaar; denk maar aan schapen, runderen en geiten, die konden allemaal geofferd worden op het altaar. Dat was welbehaaglijk voor de Heere God. Maar met zo'n ezel was eigenlijk

niets te beginnen. Die wilde ezel, die wachtte de dood. We hebben dat gelezen in Exodus 13. Als een ezel niet gelost kon worden, dan moet u het dier de nek breken (Ex. 13:13). Die harde nek, die eigen wil spreekt van eigenwijsheid, die moest worden gebroken. Het dier werd geconfronteerd met het oordeel van de dood. Dat zegt ook iets over onszelf, wie wij zijn van onszelf. Wij lagen onder de dood.

Gelukkig was het ook mogelijk zo'n eerste ezelsveulen te lossen met een stuk kleinvee. Het is wel opmerkelijk dat dit onderdeel van de wetgeving staat in Exodus 13, waar het gaat om de uittocht uit het land Egypte. Het verband van die hoofdstukken is de instelling van het Pascha en vervolgens de uittocht. Alle eerstgeborenen in het land Egypte waren gestorven, ook de eerstgeborenen van het vee waren getroffen door het oordeel. Maar voor het volk Israël was er verlossing. Zij werden uitgeleid uit het diensthuis, uit Egypte, het land van de slavernij. De Heere had nu recht op alle eerstgeborenen van de Israëlieten, ook al de eerstgeborenen van het vee. En zelfs voor de ezelsveulens die haast niets waard waren, die de Heere God ook niet aangenaam waren, zelfs voor die dieren was er een mogelijkheid tot lossing. Hoewel ze eigenlijk onder het oordeel van de dood lagen, zou je kunnen zeggen, grijpt de Heere hier in.

We lezen hier in de wetgeving in verband met de uittocht uit Egypte de bijzondere regel: 'Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam' (Ex. 13:13). Er werd een jong schaap genomen, en dat werd dan geofferd in de plaats van het ezelsveulen. Dan was het ezelsveulen gered en kon het in dienst blijven van zijn meester, zijn eigenaar; en zijn leven bleef gespaard. Dat spreekt van de genade van de Heere God, zelfs voor zo'n dier. En als we die wilde ezel als type zien van onszelf, spreekt dit ook van de genade van God voor ons mensen. De prijs is betaald; we hebben eraan gedacht dat het een kostbare losprijs was, want de Heer heeft Zijn leven voor ons gegeven. Nu behoren wij Hem toe. Wat is het wonderlijk dat allen die het eigendom van de Heere Jezus zijn, die Hem toebehoren, zijn gekocht met die grote losprijs. Zo zijn wij Zijn eigendom geworden en staan wij in Zijn dienst. Dan wil Hij ons ook gebruiken als een werktuig tot eer van Hem.

## De intocht

We hebben ook in enkele andere Schriftplaatsen gezien dat de Heer zo'n ezelsveulen kon gebruiken in Zijn dienst. In Lukas 19 hebben we gelezen over de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem, Zijn intocht als de Koning van Israël. Hiervoor werd ook een ezelsveulen gebruikt, in overeenstemming met de profetie van Zacharia 9. Geen mens had ooit op dat veulen gezeten, het was nog jong. Maar

de Heere Jezus wilde het gebruiken en Hij zei: 'Maak het los en breng het. En als iemand u vraagt: waarom maakt u het los, dan moet u aldus zeggen: de Heere heeft het nodig'. En zo is dat ook met u en met mij. De Heere heeft ons gekocht, wij die van onszelf zondaren waren, eigenwillige mensen, misschien wild en niet te temmen. Hij heeft ons gekocht als Zijn eigendom met die geweldige losprijs. Als we denken aan de natuurlijke staat die ons kenmerkte, dan heeft Hij door de prijs van Zijn bloed daarin verandering gebracht. We zijn verlost, wij zijn gelost en verlost, dit hangt met elkaar samen. Het houdt in dat we gekocht en betaald zijn.

Er is ook voorgelezen: 'Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijk dan God in uw lichaam' (1 Kor. 6:20). Onze natuurlijke staat was totaal verkeerd, wij waren eigenzinnig van karakter. Onze staat als verlost is dat wij gekocht en betaald zijn. En in de derde plaats volgt onze functie als dienstkneden van de Heere Jezus: Hij heeft ons nodig. Als verlost zijn we ook vrijgemaakt van alle banden. Maak het los, zo lezen we hier van dit ezelsveulen. Wij zijn vrij gemaakt van alle belemmeringen om de Heere te dienen. Wij mogen Zijn eigendom zijn, en Hij heeft ons nodig. Hij heeft u nodig, Hij heeft mij nodig. Hij heeft jou nodig, want Hij heeft een recht op jou verworven. Juist doordat Hij die hoge losprijs heeft betaald, heeft Hij alle rechten op ons. We zijn gekocht en betaald, en de Meester heeft ons nodig. Alleen Hij kan dat zeggen.

Het is een wonderlijke geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Christus was zo arm; Hij had niets, zelfs niet om Zijn hoofd neer te leggen. Hij bezat niets en toch kon Hij beschikken over een rijdier, dat nodig was om Hem Jeruzalem binnen te rijden als de komende Koning. Wat de Heere Jezus doet is eigenlijk alleen maar de profetie vervullen. Zacharia had hierover geprofeteerd (Zach. 9:9). Uw Koning komt tot u, zachtmoedig en nederig. Niet hoog te paard gezeten, maar eenvoudig, nederig, zachtmoedig. Gezeten op een ezelsveulen. En om die profetie te vervullen had Hij hier twee van Zijn discipelen uitgezonden en gezegd: Ga daar en daar heen en ga dit veulen halen. En als er dan misschien protest is, dan moet je zeggen: De Heere heeft het nodig. Dat was voldoende, het besliste alles. Is dat niet wonderlijk? De eigenaars zeggen: Waarom maakt u dat veulen los, het is nog nooit gebruikt als een rijdier. Zij nu zeiden: 'De Heere heeft het nodig'. Zo eenvoudig is het. En zo is dat ook met ons, want Hij heeft ons nodig. Laten we eens nadenken, waartoe de Heer ons gebruiken wil. Hier was dit rijdier nodig, dat misschien ook gelost was en waarvoor een prijs was betaald. In elk geval werd het losgemaakt van alle banden, en zo was het geschikt om de Heere te dienen.

## De Heere heeft u nodig

Het rijdier was nodig om de Heere Jezus te dragen, om Hem te vervoeren, om Hem de stad van God binnen te dragen. Na kleren op het veulen geworpen te hebben, zetten de discipelen Jezus daarop; en zo begon die triomfantelijke intocht in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. En denkt u dat de Heere Jezus ons ook niet zou willen gebruiken om Hem te verheerlijken, om Hem te dragen door de wereld en iets van Hem te laten zien? Toen de Heere Jezus de stad binnenging, riepen ze: 'Gezegend Hij Die komt, de Koning Die komt in de naam van de Heere. In de hemel vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen'. Want de Heere Jezus zou door Zijn werk op het kruis vrede aanbrengen: Vrede in de hemel. Dat is merkwaardig. In de hemel vrede en heerlijkheid, in de hoogste hemelen.

Er is nu nog geen vrede op aarde. Daar hebben de engelen wel over gezongen aan het begin van het Lukasevangelie. Maar die vrede is nog toekomstig. De Heere Jezus heeft geweend over de stad, toen Hij de stad binnentrok. Hij heeft het gezegd: Och, mocht op deze uw dag ook u erkennen wat tot uw vrede dient (vers 42). Nu is het echter verborgen voor uw ogen.

Vrede in de hemel en voor ieder die de Heere Jezus toebehoort, vrede met God, nu al in deze tijd. En straks, als Hij zal terugkomen, zal er ook vrede op aarde zijn. Maar in geestelijke zin mogen wij in deze wereld, waar de Heere Jezus nu nog verworpen is, Hem toch vertonen, Hem binnenvoeren, Hem dragen, Hem de plaats geven die Hem toekomt. Een ereplaats. Hij heeft u nodig, broeder en zuster. Hij heeft mij nodig om Hem te verheerlijken, nu al hier op aarde.

Ik herinner me dat ik eens een bijbeltje heb gezien van een jongen uit de samenkomst, niet in deze plaats. Het is al lang geleden. Voorin dat bijbeltje, dat zag ik een keer, was die tekst geschreven uit Lukas 19: De Heere heeft het nodig, of de Heere heeft hem nodig. Iets dergelijks. Dat bijbeltje was aan die jongen gegeven, misschien toen hij de zondagschool had afgemaakt. Telkens als hij dat bijbeltje opende, dan kon hij die tekst zien: de Heere heeft je nodig. Dat heeft indruk op me gemaakt. Het is met die jongen helaas niet goed afgelopen. Hij is door een ongeluk omgekomen, en het is niet helemaal zeker of hij al dan niet de Heere toebehoorde. En dat is ernstig. We hopen en bidden dat het wel het geval is geweest. Maar het zou zo fijn geweest zijn als die jongeman in zijn leven had laten zien dat hij de Heere Jezus toebehoorde en dat hij Hem wilde dienen en wilde verheerlijken.

Laten we dus met een voornemen van het hart de Heere dienen, want Hij heeft ook ons nodig. Voor een ieder van ons heeft Hij een taak te verrichten. En straks zal het moment aanbreken dat de Heere Jezus terugkomt, we hebben daarvan gezongen:

'Heer Jezus, kom' (GL 135, vers 3). Hij zal voor Zijn gemeente komen in de lucht om Zijn bruid tot Zich te nemen in de hemel. Want in de hemelzalen: 'Daar wordt volmaakt U dank gebracht, o Lam, voor ons geslacht'.

Maar de Heere Jezus zal ook daadwerkelijk uit de hemel terugkomen met de gemeente hier op aarde. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan en Hij zal opnieuw Zijn intocht doen in Jeruzalem. Hij heeft dat ook gezegd: 'Jullie zullen Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: 'Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere'. Dan zullen die woorden opnieuw klinken in Jeruzalem. De woorden die toen geklonken hebben, zo'n 2000 jaar geleden: 'Gezegend Hij, de Koning Die komt in de Naam van de Heere'. En dan zal de profetie van Zacharia weer in vervulling gaan: 'De Koning komt tot u, zachtmoedig, gezeten op een ezel, het veulen van een ezelin'.

Daarover spreekt ook de profetie in Genesis 49, die we gelezen hebben. In de laatste woorden van Jakob vinden we de ezel weer terug als drager van de Heere Jezus. Christus is de machtige Heerser, want de scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, 'totdat Silo komt'. Silo, dat is de rust-aanbrenger: een naam die spreekt van de Heere Jezus als de grote Salomo, de vredevorst. En Hem zullen de volken gehoorzamen (Gen. 49:10-11).

Er zal dus een tijd van zegen aanbreken, straks bij de wederkomst van de Heere Jezus voor Zijn volk Israël. En de volken zullen Hem ook dienen en Hem gehoorzaam zijn. Niet alleen Zijn eigen volk Israël zal hem erkennen als de Messias, maar ook de volkerenwereld zal zich buigen voor Hem. Voor de Vredevorst, want Hij zal regeren van zee tot zee, zoals we dat in Zacharia 9 gelezen hebben. Hij zal de volken vrede verkondigen. Daar heb je die vrede weer, vrede ook op aarde. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Elke knie zal zich voor Hem buigen.

En als gelovigen uit de volken zijn wij nu al onderdanig aan Hem. Want de apostel Paulus, u leest dat in de Romeinenbrief, was uitgezonden om de volken tot geloofsgehoorzaamheid te brengen (Rom. 1:5-15). Geloofsgehoorzaamheid: dat is precies wat ons nu kenmerkt als gelovigen uit de volken. Maar straks zullen de volken Hem openlijk en zelfs gedwongen gehoorzaam zijn. Alle knie zal zich voor Hem buigen en Hem dienen en dan deze machtige Koning eren, de Koning der koningen en de Heere der heren.

'Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok' (Gen. 49:11a). Opnieuw vinden we hier de ezel als Zijn rijdier. Hij zal Zijn ezel aan de wijnstok binden en het veulen van Zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Dat spreekt van de tijd van zegen in het Vrederijk, dat dan zal aanbreken. Dan zullen er overvloedige oogsten worden binnengehaald; er zal rijkdom zijn en een

overvloed aan wijnstokken en aan wijn. Normaliter zou je een ezel vastbinden ergens aan een tak van een boom, of aan een hek of wat dan ook, maar hier wordt de ezel vastgebonden aan de edelste wijnstok.

Er zullen zoveel wijnstokken zijn dat dit mogelijk is. En wel doordat de Heere de hemel en de aarde rijkelijk verhoren zal, zo staat het in het boek Hosea. 'Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Jizreeël verhoren' (Hos. 2:21). Er zal dus een rijkdom aan koren, jonge wijn en olie zijn, een rijkdom aan wijn en aan wijngaarden. De Messias zal straks Zijn ezel aan de wijnstok binden. De wijn is ook een beeld van de vreugde van het Vrederijk, de tijd van zegen en blijdschap die dan zal aanbreken. 'Hij wast Zijn kleren in wijn'. Dat doe je normaliter ook niet. 'En Zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en Zijn tanden wit door de melk' (Gen. 49:11-12). Dat spreekt allemaal van de heerlijkheid van de Heere Jezus.

'Mijn Liefste is blank en rood', lezen we in het Hooglied (Hoogl. 5:10). Zijn tanden zijn wit door de melk. Wit, dus blank en smetteloos. En rood, het druivenbloed, we vinden het al in de zegen van Juda in Genesis 49. 'Hij zal donker van ogen zijn door de wijn'. Het is een tijd van zegen, van rijkdom, van welvaart, die dan zal aanbreken voor Israël en voor de volken. En wij mogen als de bruidsgemeente vanuit de hemel delen in die bijzondere tijd van zegen.

Wat een vooruitzicht hebben we als de bruid van het Lam! De Heere Jezus komt: 'Wij wensen U te aanschouwen' (GL 135, vers 3). We hebben ook gelezen uit Johannes 17 dat de Heere Jezus hiervoor heeft gebeden: 'Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen'. Zijn oneindige, hemelse heerlijkheid! Laten wij de Heere Jezus, die nederige Koning, nu al dienen in ons leven als instrumenten die Hij kan gebruiken tot eer van Zijn Naam. De Heere heeft u nodig.