

A. Th. Bouter

Ziel en geest en lichaam

'Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen' (vert. NBG).

'Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen' (HSV).

Leviticus 17:11

Vraag

Omdat er staat dat de ziel in het bloed is – en het bloed op aarde achterblijft – is het dan alleen onze geest die in het paradijs is na het heengaan? Niet dat ik in de een of andere zielenlaap geloof.

Antwoord

Ik denk dat je de tekst over de betekenis van het bloed (Lev. 17:11), niet moet zien als een absolute locatie van ons zielenleven, maar als aanduiding van de nauwe relatie van ziel en lichaam, en het bloed dat het lichaam doorstroomt. Het gaat in dit vers om de offer- en altaardienst, en de rol van het bloed bij de verzoening. Onze Heer heeft Zichzelf geofferd, Zijn bloed vergoten, Zijn ziel uitgestort in de dood (Jes. 53:12).

Zolang de bloedsomloop aanwezig is, kunnen ziel en geest in het lichaam verblijven. Als de bloedsomloop ophoudt, verlaten ziel en geest het lichaam. Dan vergaat uiteindelijk ook het bloed tot stof. Vandaar deze uitspraak: de ziel is in het bloed.

De HSV spreekt over het leven dat in het bloed is. Hersendood is niet voldoende voor het verlaten van het menselijk lichaam door de ziel en de geest. Deze houden niet op te bestaan, wanneer ze ons lichaam verlaten. Doordat God de geest bij de schepping in de mens heeft geademd, leeft de geest verder in een niet-stoffelijk bestaan.

Het lichaam vergaat tot stof. Een zoogdier heeft ook een ziel: het bezielde leven van een dier. Volgens het boek Prediker verdwijnt die wel bij het sterven (Pred. 3:18-21). De menselijke ziel is met de geest verbonden, die niet kan sterven daar hij van God afkomstig is. Een schepsel met een geest, hetzij een engel of een mens, blijft altijd bestaan.

Hoe de samenhang van lichaam, ziel en geest in zijn werk gaat – het is een volledige eenheid – kunnen we niet precies aanwijzen. In een lezing van Werner Gitt hoorde ik meer daarover. Informatie is een niet-stoffelijke grootheid. De menselijke geest maakt *gebruik* van onze hersenen, maar het zijn niet de hersenen die zelfstandig handelen als een geestelijk wezen.

Wij hebben ook gevoelens, dat is meer de ziel. De gevoelens zetelen in het lichaam, ook de ingewanden spelen daar een rol in. De Korinthiërs waren enghartig, lett. nauw in hun ingewanden (2 Kor. 6:12). Zie ook Filemon 7, 12, 20. Het hart is ook belangrijk. We kunnen geen exacte locatie voor de ziel en de geest aanwijzen in het lichaam. Het is een complete eenheid. Dit thema is erg diepgaand, en we zullen het op aarde niet kunnen doorgronden.

'(...) moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen' (1 Thess. 5:23-24).