

Clemens Spoor

Vier bomen in het huis van God

Hout in het heiligdom

1 Koningen 6:15-31

Inleiding

Onder het motto: ‘niets in de Bijbel staat er zomaar’ werden we bepaald bij drie houtsoorten die gebruikt werden in het huis van God. Soms brengt de Heere wat op je pad en word je erbij stilgezet. Een toets-moment als het ware om je ergens over te laten nadenken, met het doel dat Hij groter voor je wordt, wanneer je de moeite neemt om je tijd erin te stoppen. Dit was voor mij zo’n moment en het is dan ook heerlijk om de stroom van levend water over je heen te zien komen en Hem ervoor te gaan bewonderen.

Want de Schrift is echt wonderlijk; en toen ik vroeg of hier al een artikel over was geschreven, waarop ik het antwoord nee kreeg, moest ik dit uitschrijven. In 1 Koningen 6 worden namelijk drie soorten hout genoemd die gebruikt werden op een specifieke plek met specifieke doeleinden. Deze eigenschappen maken het aan de ene kant logisch dat ze daar gebruikt werden, maar aan de andere kant geven deze eigenschappen ook een mooi beeld over onszelf.

De drie houtsoorten zijn:

1. Cipres.
2. Ceder.
3. Olijfwilg.

4. En hier wil ik ook nog een vierde aan toevoegen en dat is: de Acacia.

Van de cipres en de ceder werden er planken of balken gemaakt voor het versterken van Gods huis. Deze planken en balken keken als het ware naar binnen en zagen de inhoud van het huis: de gouden kandelaar, de tafel der toonbroden, het gouden reukofferaltaar en natuurlijk de ark van het verbond.

Deze planken, die ter afwerking gebruikt werden aan de binnenkant, werden overtrokken met goud, zodat de complete inhoud alleen al heerlijkheid en rijkdom uitstraalde. Vanwege de waarde en omdat het een zeer edel metaal is, spreekt het goud in de Bijbel van de heerlijkheid van God.

Bomen als mensen

‘En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen’ (Mark. 8:24).

Deze planken zijn een beeld van onszelf als christenen. Eerst een mooie boom, maar de boom groeit, uiteindelijk valt zijn blad af, hij verdort en sterft na verloop van jaren. Maar hij heeft geen blijvende indruk gemaakt. Totdat de meesterbouwer komt en die boom ziet, en hem omhakt – wat natuurlijk onaangenaam is. Hij kan soms goed vast op zijn plek zitten.

Maar de Meester heeft een plan ermee en wil hem niet laten zoals hij is en hem een vorm geven en hem overtrekken met heerlijkheid, namelijk Zijn heerlijkheid. Een eenmaal klaargemaakt wordt hij op de juiste plek gezet in dat huis van God en kan hij het gebouw versterken, maar bovenal zien op het binnenwerk en op de inhoud van het huis. Samen ook met vele andere planken en balken. Hij mag zijn als een onderdeel van deze plek, waar bewondering is en waar geofferd kan worden aan die goede Bouwmeester.

Met dat in ons achterhoofd willen we kijken naar de houtsoorten.

1. Cipres

‘Hij overdekte de vloer van het huis met de planken van cipressen’ (1 Kon. 6:15b).

Cipressen zien we in de tempel terug, als vloer van het huis. Deze moet solide zijn en lang meegaan. Het was alleen niet zo dat het huis platgelopen werd door het aantal mensen. Nee, alleen het priestergeslacht mocht naar binnen gaan, wanneer

zij dienst deden. Om de kandelaar te onderhouden, het wekelijks verversen van de toonbroden op de tafel, of voor het brengen van het dagelijks reukoffer.

Maar omdat het hier gaat om de vloer, denk ik dat het niet vergezocht is om bij deze boomsoort te denken aan onze wandel. Dit om de eenvoudige reden dat er op de vloer gelopen werd. Wanneer je dan op zoek gaat naar wat de eigenschappen zijn van het cipressenhout, kom je het volgende tegen:

Sterk en duurzaam

Uiteraard moet iets waarop gelopen wordt de kracht hebben om dit aan te kunnen. Cipressenhout is ook sterk en kan veel aan. Het zal niet bezwijken, integendeel het houdt stand! We mogen met een krachtige pas voortgaan, want de Heere Jezus Zelf is ons voorgegaan en heeft ons Zijn Geest gegeven. 'Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van *kracht*, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer...' (2 Tim. 1:7).

Twijfel en angst kunnen enorm zwak maken; de vrede wegnemen of de blijdschap roven. Maar wij hebben te zien op Hem, de Inhoud van dit huis. Op Zijn persoon en Zijn wandel. Dat geeft werkelijk kracht en neemt alle onzekerheid weg, omdat Hij niet krachteloos is.

Petrus zei eens over Johannes tegen de Heer: 'Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg *jjj* Mij' (Joh. 21:21-22). Zo maakte Petrus het zichzelf ook moeilijker door eerst te zien op de onstuimigheid van de zee, of zoals hier het kijken naar anderen. We moeten naar Hem kijken, Die heeft gezegd na Zijn werk op het kruis: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matt. 28:18).

Het hout is daarnaast ook duurzaam. Wat Hij geeft in onze wandel zorgt ook voor eeuwigheidswaarde. Onze weg met Hem gaat al op weg naar de eeuwigheid. We hebben nota bene het eeuwige leven ontvangen. En de oorsprong van dit alles is de eeuwige God Zelf, Die niet verandert!

Aangename geur

'... dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat...' (Ef 4:22).

We leven natuurlijk met het besef van onze afkomst, hoe er vroeger vernieling en ellende waren op onze wegen en onze voeten snel waren om een andere iets aan

te doen (Rom. 3:15-16). Maar nu wij de Heer Jezus Christus hebben aangedaan, hebben wij een totale bekering gehad. Wij zijn geplaatst op de eeuwige weg, omdat Hij ons totaal doorgrondt; en ons niet zo heeft gelaten, maar in ons een goed werk is begonnen en dat ook zeker zal voltooiën. Dit werk zal naar buiten komen; en het gevolg is dat evenals cipressenhout een aangename geur heeft, dit in de eerste plaats voor God een aangename geur zal geven. Zoals Christus een welbehagen voor God was hier op aarde, een welriekende reuk, kunnen wij dat nu ook zijn door Hem – door het werk op het kruis waardoor Hij de zonde heeft geoordeeld en ons het eeuwige leven, Zijn leven, heeft gegeven dat in ons merkbaar wordt. Anderen zullen dit ook gaan ‘ruiken’. Bijvoorbeeld in je eerlijkheid, in je bereidheid, in je zorg, etc. Opdat zij door jouw wandel de Heer Jezus zullen gaan zien, want je bent met Hem overtrokken. Zoals de plank overtrokken is met goud.

Genezende werking

Daarbij komt dat de bladeren en zaden van cipressen een genezende werking hebben. Hoe geweldig is het, door het offer van de Heer Jezus, Zijn verzoening en de genezing die Hij bewerkt heeft in ons, dat wij nu ook door Hem te volgen en met Hem te wandelen, tot genezing voor de naties, voor de mensen mogen zijn (Openb. 22:2). Hij is het antwoord.

Vuurvast

En als laatste eigenschap van de cipres: hij is vuurvast. Wat er dan ook op onze weg komt, hoe we met Hem samen mogen wandelen: het wordt ons nooit te warm aan de voeten. Want we mogen zien in de evangeliën, hoe het met de Heere Jezus ging: ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u’ (Joh. 15:18-19).

‘Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de waarheid Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af Mij bent’ (Joh. 15:25b-27).

‘Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden’ (Joh. 16:13).

We hebben dus de Geest van de waarheid, Die van de Vader is uitgegaan. Hoeveel kracht kan dit ons geven, als we dit mogen beseffen:

1. De Geest van de waarheid zal ons leiden in de waarheid zodat we niet onwetend worden gelaten, maar meer en meer van Hem zullen leren; en door dat leren zullen we Hem beter kennen, en door dat kennen meer op Hem gaan lijken. Want met wie je omgaat, op diegene ga je meer lijken!
2. De Heer Jezus Zelf is vervolgd en is staande gebleven. Onaangetast. En Hij zal ons bijstaan, want Hij is verzocht. Wij mogen naar Hem toegaan om hulp. (Hebr. 4:15-16)
3. De Geest is van de Vader uitgegaan, van onze Vader! Een Vader Die met zorg en liefde naar ons kijkt. Wij zijn Gods kinderen. Hij beschermt ons en vangt ons op, zoals een vader dat bij zijn kinderen doet. Wij zijn geborgen bij Hem!

2. Ceder

‘Ook bouwde hij de wanden van het huis vanbinnen met ceder planken. Van de vloer van het huis tot aan de wanden ter hoogte van het dak overdekte hij ze vanbinnen met hout’ (1 Kon. 6:15a).

Op de wanden deed Salomo cederhouten planken. Ook weer overtrokken met goud. Het binnenwerk moest enorm indrukwekkend zijn geweest. En met een hoogte van de tempel van 15 meter ongeveer, zal het vanbinnen ook goed hoog zijn geweest. Het is dan ook handig om niet een zware houtsoort als cipres te gebruiken, maar juist ceder. Cederen planken zijn licht en toch duurzaam. Zulke planken en balken zijn eenvoudiger omhoog te plaatsen dan een ander zware houtsoort. Maar ook de ceder heeft weer heel specifieke kenmerken:

Goed bewerkbaar

Van cederhout wordt gezegd dat het zeer goed bewerkbaar is. Hoe typisch is het dat als wij naar onszelf kijken, wij in de meeste gevallen wel tevreden met onszelf. We handelen vaak goed – althans, dat vinden we zelf. Maar als we bruikbaar willen zijn, moeten we ons overgeven aan de bouwmeester. Wij moeten gemaakt worden tot iets wat functioneel is, wat kan dienen tot steun en stevigheid. En omdat we al duurzaam zijn (en dus niet snel vergaan), en worden overtrokken met een edel metaal, zijn we echt onaantastbaar. Een dubbele bescherming, en laten we nu ook

net dubbel beschermd zijn door twee Personen. 'Niemand zal ze rukken uit Mijn hand ... Niemand zal ze rukken uit de hand van Mijn Vader' (Joh 10:28-29).

En ondertussen worden we ons leven lang veranderd naar het beeld van de Heer Jezus, telkens weer een stuk overtollig hout wordt eraf geschaafd, een nerf eraf gezaagd, alle ruwheid van onszelf eraf geschuurd tot een mooie gladde plank.

Bevat olie

Opvallend is dat juist cederhout olie bevat. Olie, een geweldig beeld van de Heilige Geest in Bijbel. De olie die in het cederhout zit, zorgt ervoor dat houtrot of schimmel of insecten geen grip krijgen op het hout. Hierdoor vergaat het niet. Zo werkt ook de Geest in ons leven om ons heilig te houden, zodat de verkeerde dingen geen grip op ons kunnen krijgen. Om in onze gedachten tot ons te spreken en te waarschuwen.

Aangename geur

Van cederhout wordt ook geschreven dat deze een aangename geur heeft, maar dat deze ook heel lang blijft. Het is mooi om juist daarbij te bedenken, dat door de werking van Gods Geest in ons leven en de verandering van ons innerlijk die aangename geur ontstaat. Aangenaam voor God, maar ook aangenaam voor de mensen waarmee we omgaan.

Dat wij bewerkt worden en innerlijk veranderd worden, zal lang voortduren! Die aangename geur die we hebben verspreid, zal blijven hangen en zal de mensen bij blijven met wie wij in aanraking zijn geweest. We mogen op die manier het verlangen hebben, en ervoor bidden te mogen meewerken om mensen te richten op de Heer Jezus, want iets wat aangenaam is vergeet je niet snel!

Goede toon

Deze eigenschap vind ik toch wel merkwaardig en juist zo indrukwekkend. Want juist cederhout heeft zeer goede tooneigenschappen. Wat dit hout goed leent om verwerkt te worden tot muziekinstrumenten. En dan wordt juist deze houtsoort gebruikt als planken en balken. Alsof God bedoelt te zeggen dat in Zijn huis er een constante lofzang hoort te zijn! Muziek heeft een grote plek in de Bijbel, als we alleen al kijken naar het boek Psalmen, en in 1 Kronieken 25 zien hoe David zangers

instelde met hun instrumenten, zodat er lof gezongen kon worden en zelfs geprofeteerd (vs. 1)!

Hoe is het met onze toon? Waar is onze mond vol van? Juist de planken die gebruikt werden bij de bouw van het binnenwerk van de tempel, zijn planken geschikt om muziek mee te maken. Wij mogen God lofprijzen, Zijn wonderen bejubelen, Zijn werk aan en in ons prijzen en Hem aanbidden hoe Hij alles bedacht en bewerkt heeft, want zo was het in Zijn hart. Muziek is een door God gegeven manier om te laten zien wat er in ons hart is. Om dat aan Hem te offeren.

Door onze stem kunnen we ook profeteren! We mogen delen wat God ons heeft gegeven om anderen op te bouwen, soms is het zelfs nodig iemand te vermanen, en weer anderen hebben troost nodig (1 Kor. 14:3). Maar al die planken horen bij elkaar, de een kan niet zonder de ander. We geven op die manier sterkte aan het gebouw, om elkaar overeind te houden. En juist nu we in een tijd leven, waar het 'ieder voor zich' is en 'bemoei je vooral niet mij', moeten we goed beseffen dat we elkaar nodig hebben.

Geef de goede toon. 'Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt.

3. Olijfwilg

'In het binnenste heiligdom maakt hij twee cherubs van olijfwilgenhout' (1 Kon. 6:23). 'Voor de ingang van het binnenste heiligdom maakte hij deuren van olijfwilgenhout' (1 Kon. 6:31).

Van de olijfwilg is nu vrij weinig terug te vinden als bouw materiaal. Je ziet hem vaak gebruikt als tuinafscheiding of als een heg. Als je dan kijkt naar hoe hij eruit ziet, krijg je niet de indruk dat dit nu een boom is die zich leent als vorm voor een 5 meter hoge cherub, of twee grote deuren. Ze zullen er dan ook echt anders hebben uitgezien. Maar er zijn bij deze boom wel twee mooie kenmerken die precies weer op zijn plek vallen met waar zij geplaatst werden. Namelijk als deur waardoor je naar het heilige der heiligen ging, maar ook voor de beide cherubs die als het ware de wacht hielden over de ark van het verbond. De vruchten van de boom zijn rode bessen en de bladeren hebben een zilveren gloed.

De enige manier om binnen te gaan door die deur en langs die twee wachten is door het bloed, dat rood is van kleur. Alleen dat maakt waardig, omdat die prijs om elk mens hangt en er maar één betaalmiddel is: het bloed van een rein, en vlekkeloos lam zonder gebreken. *'Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'* (Joh. 1:29).

En het zilver wijst ons op de losprijs. Telkens wanneer je zilver in de Bijbel tegenkomt, mag je hieraan denken. Het is de prijs, 30 zilverstukken, om een slaaf te lossen (Ex. 21:32, vgl. Zach. 11:12). De prijs voor de Heer Jezus, 30 zilverlingen, aan Judas om Hem over te leveren (Matt. 26:15). En het gevolg daarvan weten we: overgeleverd aan de priesters en soldaten, genageld aan het kruis, verlaten door God om onze overtredingen. *'Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer'* (Rom. 6:23).

Wij mogen vrij naar binnen gaan, want er is voldaan. Hij heeft gekocht, Hij heeft betaald. Met Zijn eigen bloed.

4. Acacia

De laatste boomsoort waar ik het over wil hebben vinden we niet in de bouw van het huis. Hij is aangekondigd door God Zelf, toen Mozes veertig dagen en veertig nachten bij Hem was op de berg. Hij is gebruikt in bijna alle voorwerpen. Alleen het koperen wasvat en de gouden kandelaar zijn niet ermee gemaakt.

De acacia wordt vermeld in de volgende teksten:

'Ook moeten zij een ark van acaciahout maken' (Ex. 25:10).

'U moet ook een tafel van acaciahout maken' (Ex. 25:23).

'U moet ook het altaar van acaciahout maken' (Ex. 27:1).

'U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken' (Ex. 30:1).

Deze drie voorwerpen van acaciahout zien we in het huis van God, waarbij wij ook het koperen brandofferaltair zien in de voorhof. Elk voorwerp spreekt van de Heer Jezus. Ik zou er onrecht aan doen, als ik elk voorwerp in een paar regels zou willen uitleggen met betrekking tot de Heer Jezus. Ik beperk mij alleen tot het hout.

Net als de cipres is deze houtsoort sterk en ook duurzaam. Uitermate geschikt om gebruikt te worden als bouw materiaal. Maar weer opnieuw heeft deze ook andere

unieke eigenschappen. Deze karaktereigenschappen zijn juist typerend voor de voorwerpen, en waarnaar zij verwijzen: de Heer Jezus.

Hardheid

Acacia heeft een zeer hoge hardheid. Die hardheid maakt hem enorm geschikt om het te gebruiken als ondersteuning. De draagarmen zullen hierdoor niet de neiging hebben te buigen. En we kunnen dan het volgende in beeld zien. Ja, de voorwerpen moeten gedragen worden door de woestijn, en zo moeten wij de Heer Jezus dragen door de wereld. Maar Hij geeft Zelf de draagkracht en zal daarin niet verminderen!

Hoge weerstand

De houtsoort heeft van zichzelf een weerstand tegen insecten en houtrot. Het is dan mooi te zien dat de Heere Jezus Zelf niet aangetast kan worden. We zien dit geweldig weergegeven bij de verzoeking in de woestijn (Matt. 4:1-11). Hij is onze schat. We mogen op Hem zien hoe Hij hier op aarde was, Hij niet aangetast werd, en dat hoog houden. Erop zien als een plank aan de muur, en Hem ervoor bewonderen. Want Hij is onze schat, maar nu in de hemel, waar nog steeds geen mot en afvreter Hem bederft. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Matt. 6:19-21).

Opbrengst

Mijn grootste verbazing kwam uit dit gegeven. Toen ik op zoek was naar de kwaliteiten van acacia, kwam dit naar voren. Hij geeft pas opbrengst na 30 jaar. Opbrengst in de zin dat hij dan pas als houtsoort gebruikt kan worden. Hoe bijzonder is dat we dit juist als basismateriaal zien bij de voorwerpen in het huis van God, overtrokken met goddelijke heerlijkheid, en we dan mogen zien naar de Heer Jezus hoe Hij op de leeftijd van 30 jaar in het openbaar actief werd en Zichzelf liet zien als de Messias, onze Heiland, God met ons.

Onbuigzaam

Als laatste unieke eigenschap is deze houtsoort onbuigzaam. En ik denk dat dit misschien wel de moeilijkste is. Want hoe graag zouden we willen dat God even doet wat wij zouden wensen? Hoe graag zouden wij willen dat Hij het net even

anders aanpakte? Hoe zou ons leven in elkaar steken, als we Hem voor ons karretje konden spannen?

Hoe zou God het hebben gedaan als Hij wel had ingegrepen bij de fouten die er op aarde gebeuren? Als Hij het niet over Zijn hart had kunnen laten gaan dat Zijn Zoon zoveel leed werd aangedaan? Nee, niets van dat alles. Want als er een eigenschap van God is waar we ons leven lang zo dankbaar voor mogen zijn, is het dit wel: Hij is onbuigzaam. Onveranderlijk. Hij geeft niet toe.

God heeft een bepaald doel voor ogen. Op dit doel stevent Hij af, en Hij zal ervoor zorgen dat alles in die richting gaat en daar zijn eindpunt vindt (Ef. 1:9-10). Zijn doel is de Heere Jezus Christus. En daar werkt Hij van dag 1 van de schepping naar toe, tot aan de laatste dag van de hemel en de aarde, waarna de eeuwigheid begint en God alles in allen zal zijn. Christus is het Middelpunt, en God zal daar niet van afwijken. En als we dan mogen beseffen hoe groot Gods liefde is dat Hij Zijn eigen Zoon hiervoor overgaf in de dood, en Zelf Hem daarvoor sloeg (Zach. 13:6-7). En dat juist om ons te buigen en te laten zien op wat daar op Golgotha is gebeurd. Om ons te laten zien wat er in ons hart is en alle misdaden die wij hadden gedaan, maar waarvoor Hij daar is geslagen. Om zo ons eindpunt, de eeuwige pijn en het van God verlaten zijn in de hel om te buigen en te veranderen naar voor eeuwig bij Hem te zijn en verlost te zijn van alle zonden die ons omstrikten. Om ons nu al het eeuwige leven te geven, dat wij Hem kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus Die Hij heeft gezonden.

We kunnen niet anders dan Hem hiervoor bewonderen en werkelijk aanbidden, want Hij heeft ons Zijn heerlijkheid laten zien. En alsof dat nog niet genoeg was komt daar Zijn plan met ons nog bij, om ons niet te laten zoals we waren, een plank nuttig en bruikbaar. Nee, Hij overtrekt juist ons met dat geweldige goud, met Zijn heerlijkheid, opdat we zichtbaar zullen lijken op de Heere Jezus, Die ons Hem en Zijn plan heeft geopenbaard en het heeft uitgevoerd.

Wanneer wij zo mogen gaan kijken naar de bouw van het huis van God en de voorwerpen die in het huis van God zijn; dan wordt ook ons huis, ons hart, vervuld en zal daar een geweldige dienst tot Zijn eer zijn!

‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest’ (2 Kor. 3:18).

Bronnen:

Cipres: nl.wikipedia.org/wiki/italiaanse_cipres

Ceder: sweetesthome.nl/cederhout

Olijfwilg: vtwonen.nl/tuinieren/plant/olijfwilg-elaeagnus

Acacia: [nl.wikipedia.org/wiki/Robinia_\(soort\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Robinia_(soort))

