

Johan Schep

# Ik ben in Christus en Christus is in mij

Johannes 14:20

---

De woorden van de Heere Jezus zijn zo verbazend mooi. De Heere Jezus spreekt in de bovenzaal tegen de 11 discipelen, want Judas is weggegaan. Hij spreekt over hun leven na het kruis, na de opstanding en na de hemelvaart. Het gaat om de Pinksterdag, als de Heere Jezus met Zijn Geest in hen komt wonen. Het is het moment dat de Heere Jezus als het Hoofd een lichaam ontvangt, en de gelovigen een hemels Hoofd. En de Bruidegom krijgt Zijn bruid – zoals Eva eerst in Adam was, en later de bruid van Adam werd (Gen. 2:24; Ef. 5:31-32).

Het vers dat wij nu onder het vergrootglas zullen nemen is Johannes 14:20, waar wij lezen: Op die dag zult u allen inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in u! Ik ben in Christus en Christus is in mij. Dat is de heerlijke eenheid met Christus! De belangrijkste waarheid nu is, dat ik in Christus ben en Christus ook in mij is.

Door het geloof in de Heere Jezus hebben wij vergeving van zonden door het volbrachte werk van de Heere Jezus. Maar daar blijft het niet bij, want wij zijn van machtsgebied veranderd. Wij waren voordat wij tot persoonlijk geloof kwamen, verliezers en op weg naar de dood. Maar nu zijn wij overwinnaars en wandelen op de hemelse, eeuwige weg. Wij zijn geen verliezers meer, maar nu meer dan overwinnaars.

Het gedeelte dat ik benadruk, is het feit dat wij in Christus zijn. Door het geloof leven wij nu in eenheid met de Heere Jezus. Wij zijn één plant met Hem geworden, zegt Romeinen 6:5. De oceaan is in de emmer en de emmer is in de oceaan!

God is één en God is ook drie (Vader, Zoon, en Geest). De Heere God is liefde en Hij heeft ons lief van eeuwigheid (1 Joh. 4:8). Ik ben in Jezus (Joh. 15:4). Dat betekent: Hij is gestorven, ik ben gestorven. Hij is opgewekt, ik ben opgewekt. Hij is geliefd, ik ben geliefd. Hij is verhoogd, ik ben ook verhoogd (Ef. 2:6-7). Die waarheid wordt meer dan 100 keer beschreven in het Nieuwe Testament. Omdat wij in Christus zijn, daarom zijn wij absoluut veilig. Als de Vader naar ons kijkt, dan ziet Hij de totaal aanvaarde Zoon. Hij is aanvaard, ik ben ook aanvaard (Rom. 8:1; 9:1). Ik spreek de waarheid. Wij hebben de waarheid nu in ons wonen en wij worden door Zijn inwoning geleidelijk veranderd; en de Heere Jezus krijgt meer gestalte in ons (Gal. 4:19). Het is de veiligste plaats in het universum.

Het is niet gemakkelijk. Het is een geopenbaarde verborgenheid (1 Kor. 13:12). Denk aan een vliegtuig. Welke relatie heb ik nodig om te komen waar ik heen wil? Heb ik er wat aan om onder het vliegtuig te zijn, of ervoor of erachter, of door het vliegtuig geïnspireerd te zijn. Ik moet in het vliegtuig zijn. Wat er dan met het vliegtuig gebeurt, dat gebeurt ook met mij. Alles wat waar is van Hem, is ook waar voor mij. Hij stierf, ik stierf. Hij is opgestaan, ik ben opgestaan. Hij is geliefd, ik ben geliefd. Hij is gezeten in de hemel. Ik ben daar ook met Jezus gezeten (Ef. 2:6-7). Wij moeten er wel wat voor doen voordat wij in het vliegtuig zitten, maar dan kunnen we rusten en onszelf eraan overgeven. Wij moeten dat wel in het geloof omhelzen als een feit, rustend in Zijn volbrachte werk en Zijn volledige aanvaarding van ons.

Dan is er een leven vol geestelijk avontuur voor ons bereid. Het betekent niet dat wij stoppen om te zijn wie wij zijn. Wij houden ons karakter, maar wij leven onder de invloed van de inwonende Heiland (Kol. 1:27). En wij zijn ertoe geroepen om constant met Zijn inwonende leven gevuld te zijn (Ef. 5:18). De Vader en de Zoon zijn één, maar toch verschillend. Denk aan een sleutel en het slot. Man en vrouw zijn één vlees, maar zij houden wel hun persoonlijkheid! In Christus worden wij veranderd naar Zijn heerlijk beeld (Rom. 8:29).

Alles is 'in Jezus'. Wij waren in Adam en geestelijk dood (Rom. 5:19-20). Wij zijn nu in Christus en wij zijn veranderd van locatie. We waren op de weg die leidt naar de dood. Nu zijn wij op weg naar de heerlijkheid en van machtsgebied veranderd (Kol. 1:13).

Wij zijn ook verzoend met God (2 Kor. 5:18-19). Er was eens iets samen, maar er is een breuk ontstaan. Maar als gevolg van Jezus' dood en opstanding is er weer

herstel bewerkt en zijn wij een nieuwe schepping geworden (2 Kor. 5:17). Dit is het geloof van de hemel: het Lam dat geslacht is, staat in de heerlijkheid (Openb. 5:6)! Zo is het ook met de schepping, die in barensood is, maar verlost wordt (2 Kor. 3:18). Wij leven in een proces van genezing, zodat alles weer op de juiste plaats komt; en uiteindelijk krijgt de Heere Jezus gestalte in ons (Gal. 4:19). Wij zijn een deel van Gods verzoenende, genezende werk (Rom. 8:22). Ook Zijn eigen schepping zal eens geheel hersteld worden. Wij zijn een deel ervan, want Christus is in ons. Ieder die tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus komt, heeft ook een effect op de kosmos (1 Kor. 15:22).

Er is een vraag die je jezelf kunt stellen en dat is: Hoe dicht voel ik mij bij God? Onze emoties kunnen ons zelfs vertellen dat wij ver van God verwijderd zijn. Een betere vraag is: Hoe dicht ben ik bij God. Heel de godheid woont nu in mij. Deze geloofswaarheid begint in het hoofd. Dan gaat het naar je hart en door naar je handen. Wij moeten voortaan denken vanuit onze positie. Mijn leven wordt niet langer meer geregeerd door de omstandigheden, maar wel door mijn positie. Ik ben als gelovige in Christus, en Christus woont in mij door Zijn Geest. Dit is het grootste wonder van het hele universum (Rom. 8:39). Niets kan ons verwijderen van de Heere God. Wij zijn veilig en wij zijn geliefd, net zoals de Vader Zijn geliefde Zoon liefheeft (Joh. 14:23). Laat mij nu afsluiten met Psalm 40:1-3. Zolang heb ik de HEERE verwacht en Hij boog Zich naar mij toe; en Hij hoorde mijn hulgeroep. Hij tilde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en Hij maakte mijn schreden vast. Dat is pas leven!

## Zoals de emmer in de oceaan is, zo is de oceaan ook in de emmer

Zoals Hij is, zijn wij in deze wereld (1 Joh. 4:17b). Dit vers heb ik altijd met verbazing gelezen. Ik moest dit net zoals de zekerheid van de vergeving van de zonden aanvaarden in het geloof. De oceaan is in de emmer. De Heere Jezus woont met Zijn volheid in de gelovige!

Ik zal enkele goede vruchten van dat omgeruilde, vernieuwde leven beschrijven (Gal. 2:20). Hier vind je bijzondere woorden als gevolg van de inwoning van de Volmaakte! In de Heere Jezus Christus zijn wij volledig veilig!

1. U bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3).
2. In de Heere Jezus Christus zijn wij volledig geliefd. Wij zijn begenadigd in de Geliefde (Ef. 1:6).

3. In de Heere Jezus worden wij volledig veranderd naar Zijn beeld (Rom. 12:1-2). Word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken. Veranderd worden gebeurt in de Bijbel in het verleden, het heden en de toekomst (2 Kor. 5:17).
  4. Als iemand in Christus is, dan is hij of zij een nieuwe schepping. Dit gebeurt bij de geboorte van boven, als wij tot persoonlijk geloof komen. Wij worden veranderd naar Zijn beeld en gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt (2 Kor. 3:18). Dit gebeurt als wij luisteren naar Gods Woord en het ook gehoorzamen. Dan zijn wij in de avond meer zoals Jezus dan in de morgen. Dat is nu ons dagelijkse avontuur!
  5. Wij zullen veranderd worden (1 Kor. 15:51-52). Dit ligt nog in de toekomst, als wij Jezus ontmoeten. Wij zullen zijn zoals Hij is (1 Joh. 3:2b). Wij weten dat als Hij geopenbaard wordt, wij Hem gelijk zullen zijn. Wij zullen Hem zien zoals Hij is!
  6. Hetzelfde idee is dat iedere ware gelovige qua positie heilig is. Paulus schrijft aan de heiligen, niet aan de zondaren (1 Kor. 1:2). Dat betekent dat wij nu recht staan voor de Heere God, en aanvaard zijn door Hem (2 Kor. 5:21). Dat is het karakter van God (Hebr. 10:10). Het verleden is geregeld, als gevolg van het offer van het lichaam van Jezus! Geniet van die volledige rust, die wij nu in onze nieuwe positie ontvangen hebben.
  7. Als de Heere Jezus terugkomt, dan zijn wij erbij. Want het heeft niets te maken met ons gedrag, maar het komt door wat Jezus in ons bewerkt heeft. Wij weten wel dat er van alles aanwezig is in ons, wat niet juist is! Vandaar dat er ook de dagelijkse heiliging nodig is. Maar met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt (Hebr. 10:14). Het is fantastisch om langer met Jezus te wandelen. De binnenkant wordt nu steeds meer zoals Hij, en Hij krijgt gestalte in ons (Gal. 4:19). Daar stopt het niet. bij. Eens zal ik volkomen heilig zijn, als ik Jezus zie van aangezicht tot aangezicht (1 Kor. 13:12a; 1 Joh. 3:2b). Het is zo goed om ook Romeinen 6-8 te bestuderen!
-