

Johan Schep

# Het Woord van de waarheid

## *Onze omgang met de Bijbel*

2 Timotheüs 2:15

---

Alleen door het lezen van Gods Woord ben ik tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus gekomen. Ik noem nu enkele van de vele verzen, die verankerd zijn in mijn hart: 'Opdat u waarlijk vrij zult zijn, heeft Christus u vrij gemaakt' (Gal. 5:1). 'Zoals u Christus aangenomen hebt, wandel in Hem'. 'Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God' (Kol. 2:6; 3:3). Dit is de schoonheid van het geheel vernieuwde leven: de Heere Jezus in mij, en ik in de Heere Jezus. Zoals een fles in het water is en het water in de fles is. De Heere Jezus Christus is nu mijn leven (Joh. 14:20).

Vanaf het begin van mijn geloofsleven werd ik ook bepaald bij het advies van Paulus aan zijn jongere broeder Timotheüs: 'Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, maar rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid' (2 Tim. 2:15 NBG). Ik loop zo vaak tegen populaire predikers aan die gezondheid en voorspoed prediken. Zij gaan niet juist om met Gods Woord en mixen de twee verbonden. Zij gebruiken zegeningen die voor Israël waren, maar dan alleen de verzen die hun passen (Deut. 27 en 28). Maar ze leren niet over de vloek als gevolg van de ongehoorzaamheid. Of zij gebruiken Mattheüs 10, waar de twaalf discipelen inclusief Judas werden uitgezonden om wonderen en tekenen te doen onder het Joodse volk. Maar zij spreken dan niet over vers 9 en 10, waar de Heere Jezus zegt dat ze geen extra kleding of geld mogen meenemen.

Dit doet mij verdriet, want ik weet dat zij misleid worden net zoals in de tijd van Jeremia (Jer. 5:31). De meeste mensen geloven de leugen liever dan de waarheid.

Als de schrijver van de brief aan de Hebreëën het betere of het eeuwige verbond bespreekt, dan noemt hij de lichamelijke genezing niet. En Jeremia ook niet in Jer. 31:31. Naar Gods maatstaven is het geestelijke beter dan het lichamelijke, en is vergeving beter dan genezing. En heilszekerheid is beter dan rijkdom. Als de Bijbel erover zwijgt, laten wij dan ook zwijgen. Waar de Schrift geen tong heeft, moeten wij geen oren hebben.

Als wij verder gaan dan wat de Bijbel ons openbaart, dan gaan wij inderdaad te ver. Wij moeten bedenken dat niet iedereen het evangelie zal geloven. Wat deden de mensen na al die genezingen die Jezus had verricht? Zij kruisigden Hem. Wat deden zij met de apostelen die het ene genezingswonder na het andere deden? Alleen Johannes is een natuurlijke dood gestorven. Die jaren van wonderen in de woestijn worden in Hebreëën 11:29-30 niet genoemd, omdat het volk niet geloofde. Het belangrijkste is de dood en de opstanding van de Heere Jezus (1 Kor. 15:3-4). Het doel van de Bijbel is om ons wijs te maken tot behoudenis (2 Tim. 3:15-17).

De Bijbel is de voortgaande openbaring van het heilsplan van de Heere God. Het hoogtepunt vinden wij in de komst van de Heere Jezus. Hierop doelde Hij ook, toen Hij zei: 'Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om ze te vervullen' (Matt. 5:17). Zoals een knop overgaat in een bloesem. De wet is rechtvaardig, heilig en goed; maar de wet reikt niet ver genoeg, want die kan ons geen nieuw leven geven.

Paulus schreef over de volheid van de tijd (Gal. 4:4; Hebr. 1:1-2). Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders had gesproken in de profeten, heeft Hij in het laatst van de dagen gesproken in Zijn Zoon. De Heere Jezus is het laatste woord van de Heere God.

Het Oude Testament is niet minder geïnspireerd dan het Nieuwe Testament, maar de Heere Jezus brengt ons naar een hoger niveau. De leer van het Oude Testament is in zijn benadering van het heil stoffelijk en ook materialistisch. Gezondheid en rijkdom waren het bewijs van Gods gunst. Geen wonder dat de vrienden van Job hem ervan beschuldigden dat hij wel gezondigd moest hebben. Zij beschouwden hem meer als een probleem dat opgelost moest worden, dan als een mens die bemoediging nodig had. Ik herken die momenten maar al te goed.

Het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Het is belangrijk om de Schrift in zijn verband te lezen. Er is één onderwerp, namelijk het getuigenis van Jezus: dat is de geest van de profetie (Openb. 19:10). Als wij ons houden aan de richtlijnen van de Bijbel, dan zal dat ons behoeden voor dwalingen en verkeerd onderwijs. De waarheid is niet bang voor onderzoek, maar moedigt het zelf aan!

De Heere Jezus zei zelfs: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader' (Joh. 14:12). Daar horen wij die nu geloven ook bij. Wat voor soort werken had de Heere Jezus in gedachten? Grotere werken betekent meer *bekeringen*. Een groter werk dan de bekering van een mensenziel bestaat er echt niet. Op de Pinksterdag werden er meer gelovigen toegevoegd dan gedurende heel het leven van de Heere Jezus. Tijdens het leven van de Heere Jezus was Zijn invloed beperkt tot een klein gebied in Israël. Na Zijn hemelvaart konden Zijn volgelingen gaan dienen op verschillende plaatsen, die ver uit elkaar lagen en konden zij invloed uitoefenen op grotere aantallen mensen doordat de Heere Jezus in hen was komen wonen.

Het evangelie van Johannes, dat hij na het boek Openbaring schrijft, vermeldt ons zeven wonderen die als tekenen werden gedaan. Volgens Johannes zouden deze zeven tekenen genoeg zijn om ieder te laten geloven en zo behouden te worden (Joh. 20:31). Als mensen toch niet willen geloven, zullen zij ook niet overtuigd worden als er iemand opstaat uit de dood of wat dan ook. Het doet de Heere Jezus verdriet, wanneer wij alleen maar tot Hem komen vanwege Zijn wonderen en tekenen (Joh. 4:48). Als onze liefdevolle Bruidegom verlangt Hij zo ernaar dat Zijn bruid uit liefde naar Hem toegaat en verlangt in een hechte gemeenschap met Hem te leven, zoals in het boek Hooglied. Het moet ons nu genoeg zijn om te weten dat wij zeer geliefd zijn, en daarom ontvangen wij ook veel constante aandacht van Hem.

---

