

Hugo Bouter

De omvang van Gods geheimenis

*De breedte, lengte, hoogte en diepte van Gods raadsbesluit,
en het kennen van de liefde van Christus*

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Efeziërs 3:14-21

Ik dacht aan dit gebed van de apostel Paulus naar aanleiding van het refrein van lied 221 uit de bundel Geestelijke Liederen:

*‘O, de hoogte, lengte, diepte van Zijn liefde, zonder peil,
o, de volheid van verlossing, onderpand van ‘t eeuwig heil’*

De liefde van Christus staat tegenover de wereld en alles wat in de wereld is. De liefde van de Vader staat ook lijnrecht tegenover de wereld (1 Joh. 2:15-17). Het is terecht om te zingen: ‘Neem de wereld, geef mij Jezus’.

Ik wil eigenlijk met u kort nadenken over de afmetingen die genoemd worden in Efeziërs 3:18, waar we dus ook over gezongen hebben. Het gaat om de hoogte, de

lengte, de diepte en hier is ook sprake van de breedte van Gods raadsbesluit. U zou misschien denken, het gaat daar in Efeziërs 3, evenals in het lied, om de rijkdom van de liefde van Christus. Maar het is de vraag is of hier in Efeziërs 3 met die maten bedoeld wordt op de afmetingen van de rijke liefde, de grote omvang van de liefde van Christus.

Het gaat in deze verzen in eerste instantie om de rijkdom van Gods *raadsbesluit* in Christus, de plannen die Hij in Christus heeft opgevat vóór alle eeuwen. En de apostel bidt ervoor dat we dit raadsbesluit, dat hij in de eerste drie hoofdstukken van de brief heeft uiteengezet, zouden mogen bevatten en de omvang ervan zouden kunnen doorgronden – voor zover dat mogelijk is voor onze beperkte begrippen. Hij bidt eerst dat we gesterkt zouden worden door de Heilige Geest naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in onze harten woont. Terwijl wij ook in de liefde geworteld en gegrond zijn (vs. 17).

Twee gebeden

De apostel bidt in hoofdstuk 1 dat we Gods raadsbesluit zullen verstaan. In dat eerste gebed in Efeziërs 1 gaat het over de hoop van Gods roeping, en de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (vs. 18); alsook de uitnemende grootte van Zijn kracht jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten (vs. 19-20). Het zijn eigenlijk meerdere thema's, maar één van die onderwerpen is dat we zouden begrijpen wat het plan is dat God in Christus heeft opgevat door Hem uit de doden op te wekken en Hem die heerlijke, verheven plaats te geven aan Zijn rechterhand in de hemel.

Dat hoort allemaal bij Gods raadsbesluit ten aanzien van Christus en de gemeente. We moeten dus letten op wat er met *Christus* gebeurd is. Hij is gestorven, begraven, maar ook opgewekt uit de doden. En nu heeft Hij die heerlijke, verheven plaats ontvangen aan Gods rechterhand, opdat Hij daar het centrum zou zijn van al Gods plannen met de wereld, met Israël, en met de gemeente.

Maar in het tweede gebed in Efeziërs 3 gaat het om het kennen en het *genieten* van dit geheimenis dat God heeft opgevat in Christus. En het is wonderlijk dat niet alleen de Heilige Geest in ons woont, maar dat Christus – Die dus het centrum is van Gods plannen en gedachten, en door God is verheven aan Zijn rechterhand in

de hemel – dat diezelfde Persoon door het geloof in onze harten woning heeft gemaakt door de kracht en de werking van de Heilige Geest in de innerlijke mens.

Het gaat dus erom dat de Heere Jezus, Die eigenlijk het Middelpunt is van alles, van al Gods gedachten en al Zijn plannen en raadsbesluiten, dat diezelfde Heer Die zo'n ereplaats heeft ontvangen aan Gods rechterhand nu door het geloof ook in onze harten woonachtig is en daar verblijft. De Heer wil dat graag.

En als dat zo is, dat wij de tegenwoordigheid van de Heer Zelf in ons leven mogen kennen en genieten, dan zullen wij met die kennis en met die ervaring ook kunnen begrijpen wat Gods plannen zijn ten aanzien van onze Heer en Heiland. De Persoon Die in onze harten woont, is ook het Middelpunt van alle dingen. Hij is de Heer, Die nu al onze harten vervult met Zijn liefde, maar straks zal Hij het heelal vervullen met Zijn heerlijkheid en glorie. Dat is Gods raadsbesluit, en de gemeente – alle gelovigen samen, alle verlost en uit deze bedeling – is het lichaam van Christus, het lichaam van dit verheven Hoofd.

God heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als Hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult. Welnu, als we de Heer kennen en Hem toebehoren, als we Hem liefhebben, dan vervult Hij onze harten in de eerste plaats met Zijn grote liefde, waarover wij ook gezongen hebben. Die liefde kunnen wij niet peilen, ze gaat de kennis te boven. Dat zeggen deze verzen ook in Efeziërs 3.

Wij lezen hier ook dat wij als gelovigen 'in de liefde geworteld en gegrond' zijn (vs. 17). Dat is weer een bijzondere uitdrukking, het bevat de gedachte dat de liefde van God en de liefde van Christus de *voedingsbodem* vormen waarin we geplant zijn. Wij zijn daarin geworteld, en kunnen dus in die liefde wortel schieten; en we zijn erin gegrond. Het is de voedingsbodem die ons geschonken is, en als wij dan wortel schieten in het terrein van de liefde van Christus, kunnen wij ook hierin opgroeien en tot geestelijke bloei komen.

De breedte

Dan leren we de Heere Jezus beter kennen en leren wij God onze Vader beter kennen. Dan gaan we ook begrijpen, samen met alle heiligen – want het is niet alleen individueel, maar met al onze medegelovigen – wat de omvang is van dat plan van God, de grote reikwijdte ervan.

Dit plan omvat niet alleen het volk Israël, Gods uitverkoren volk onder het oude verbond, maar het is veel breder van omvang. Het omvat ook de volken, de heidenwereld, waartoe wij van oorsprong hebben behoord. Het omvat alle mensen. Het heil van God is in Christus tot allen gekomen en het wordt aan allen aangeboden. Zo breed is de omvang van Gods heilsplan.

De lengte

En de lengte van dit plan, dat is ook een mooi thema om over na te denken. Wanneer heeft God deze plannen opgevat? Is dat vanaf de grondlegging van de wereld, zoals het geval is met Israël? Nee, zegt deze brief: God heeft ons in Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, vóór het begin van de schepping. In Hem heeft Hij ons uitverkoren, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in de liefde (Ef. 1:4). Ziet u, tussen twee haakjes, daar hebt u de liefde ook weer terug. Dit is de voedingsbodem waar we ons als gelovigen mogen bevinden, waarin we mogen wortel schieten, waarin we mogen opgroeien door de kennis van de liefde van God en van Christus.

Gods plan voert ons dus terug tot vóór alle eeuwen. Zijn plannen met de gemeente dateren van vóór de grondlegging van de wereld en ze reiken ook tot in de verre toekomst, ja, tot in alle eeuwigheid. Zo lang, zo uitgestrekt is dit plan van God (vgl. Openb. 20-22). Want in de komende eeuwen zullen Gods gedachten worden vervuld en zullen Zijn plannen gerealiseerd worden door Christus en de gemeente, die Zijn Lichaam is en geheel met Hem verenigd is. Christus zal het Middelpunt zijn van alle dingen en wij zullen met Hem verbonden zijn, ook in Zijn regering over de schepping in het duizendjarig Vrederijk.

De hoogte

De hoogte van dat plan van God, en de diepte. Hoe hoog is dat plan van God, dat mensen die het niet verdienden, geboren zondaren, mensen die sowieso beperkt zijn tot de aarde, want de aarde is voor de mensenkinderen bereid – dat mensenkinderen verheven zouden worden tot kinderen van God en zelfs een plaats zouden ontvangen, een hoge en verheven plaats in Gods heerlijkheid? Dat gaat eigenlijk al ons denken te boven. Zo hoog zijn de gedachten van God, dat Hij

verloren zondaren wilde verbinden met Zijn Zoon. En zo hoog als Christus verheven is, zo hoog zullen wij ook met Hem verbonden zijn, met Hem verhoogd en verheerlijkt worden. Zoek dan de dingen die boven zijn, zegt dezelfde apostel in de brief aan de Kolossenzen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:1-2). De hoogte! Dat is het thema waar het refrein van lied 221 mee begint: O, de hoogte, lengte, diepte.

De diepte

Maar dan de diepte. Hoe diep is dat plan van God? En hoe diep is de Heere Jezus afgedaald? We hebben daar vanmorgen ook aan mogen denken hoe diep Hij Zichzelf vernederd heeft. Ja, het was tot in de dood, de dood van het kruis! Zover is Hij neergedaald. Hij is gestorven en begraven. Hij is in de groeve gelegd, zó diep heeft Hij Zichzelf vernederd. Hij is neergedaald – zo zegt Efeziërs 4:9 – naar de lagere delen van de aarde. Dat is de groeve, het graf, waar Hij te ruste is gelegd. Maar Hij is niet in de dood gebleven. Hij is ook Degene Die is opgestaan, Die is opgevaren boven alle hemelen (Ef. 4:10). Hij is neergedaald, maar diezelfde Heer Die Zich zo heeft vernederd en in het graf is gelegd, is Dezelfde Die ook is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen. Geweldige contrasten.

Tegenover de diepte van het lijden van onze Heer en Heiland staat de hoogte, de verheven plaats die Hij nu mag innemen. Het is boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen, werkelijk de allerhoogste plaats (Ef. 4:8-10). De hoogste eer is Hem gegeven, en dat hoort dus bij dit grote plan van God met de wereld, Gods plan met zondaren, Gods plan met de gemeente, dat wij mogen kennen door genade; en dan zegt Efeziërs 3:19: *'en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.'*

De liefde van Christus

Dit is om zo te zeggen het geheim van dit hele raadsbesluit, van al die goddelijke afmetingen – de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte van Gods heilsplan. Dit plan heeft een centrum, een middelpunt, en dat is Christus en Zijn liefde die we mogen kennen en genieten. Het is een liefde, die de kennis te boven gaat.

Wij kennen Hem, de Heere Jezus, die het Middelpunt is van Gods plan; en als we Hem kennen en als Hij in onze harten woont door het geloof en we zijn in de liefde

geworteld en gegrond als onze voedingsbodem, dan staan wij om zo te zeggen ook in het middelpunt van dat hele plan van God, doordat wij met Christus als het centrum verbonden zijn en Zijn liefde mogen kennen en genieten. En het is een liefde, die de kennis te boven gaat, en in die zin is het natuurlijk ook in overeenstemming met het lied dat we gezongen hebben: die liefde is niet af te meten.

Liefde die de kennis te boven gaat

Maar het gaat in eerste instantie om Gods plan, Gods raadsbesluit in deze brief; en ook die afmetingen waarover we nu mogen nadenken, die hebben in eerste instantie daarmee te maken. En als we ons zo mogen bezighouden met de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, dan groeien wij en worden wij vervuld tot de hele volheid van God. Dat laatste is ook een bijzondere uitdrukking; want natuurlijk worden wij geen goden gemaakt door dit heilsplan, wij blijven mensen. Maar God legt in onze harten datgene wat goddelijk van oorsprong is. We worden vervuld tot de hele volheid van God. We worden in overeenstemming met God gebracht, doordat die goddelijke liefde in ons woont en werkzaam is en doordat wij ook licht geworden zijn in onze Heer en Heiland en beantwoorden aan de reinheid, de heiligheid van God.

Je zou het kunnen vergelijken met een vat, een voorwerp dat in het water gegooid wordt, of in de oceaan gegooid wordt. Het water uit de oceaan is dan in dat vat, in dat voorwerp. Het is vol daarvan, vol water, maar natuurlijk kan dit kleine vat die hele oceaan niet bevatten. En zo is het ook met de liefde van God, met die volheid van God: die kan in onze harten wonen en we mogen ervan genieten. Gods liefde mag onze harten vervullen, maar het blijft een zee van liefde die wij niet kunnen peilen en die al onze gedachten, onze kennis te boven gaat. En dat is de wil van God voor ons als gelovigen. Is dat niet heerlijk dat God wil dat wij genieten van de liefde van Christus, en van de liefde van God de Vader? Als wij bidden, dan staat dat meestal in verband met onze noden en behoeften, onze wensen; en we mogen die wensen ook aan de Heer voorleggen. Maar hier gaat het bij het bidden in de eerste plaats om de kennis van de liefde van God en van Christus. *'Hem nu, Die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! Amen'* (vs. 20-21).

Ziet u, dat is een eeuwig loflied tot in alle geslachten in alle eeuwigheid. Hem zal eeuwig eer worden gegeven. Hem wordt nu eer en heerlijkheid toegebracht in de gemeente, binnen het geheel van de verlost die onderdeel zijn van dit grote heilsplan van God. De gemeente is ertoe bestemd om Hem te verheerlijken. En dat zal niet ophouden, als wij de aarde hebben verlaten. Die lofzang is een eeuwige lofzang, die zal klinken in de hemel en op de aarde tot in alle geslachten in alle eeuwigheid.

