

Jan Paul Spoor

# Open ogen voor de Heere Jezus

*Een woord van bemoediging om*

*niets te zoeken buiten Christus*

Lukas 24:13-36

---

Wij volgen in dit artikel de geestelijke groei van de Emmaüsgangers (Luk. 24:13-36). Zoals de fles in de zee en de zee in de fles is, zo ben ik in Christus en Christus is in mij. Behalve het water waarmee de fles gevuld is, is er nog een oceaan van water om mij heen. Van mijzelf heb ik niets dan leegheid, en daarom moet ik altijd openstaan voor Zijn volheid. In Spreuken 4:23 lezen we: 'Bescherm uw hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven'. Wie ons door en door kent en ons onvoorwaardelijk liefheeft, is onze Maker (Jes. 54:5). Jezus is onze Schepper (Kol. 1:16). Bij Hem moet je eeuwig wezen.

Wij zien in Lukas 24:

1. Een onwetend hart. De Emmaüsgangers meenden dat Jezus dood was. Zij geloofden niet in het lege kruis en worstelden om Jezus te vertrouwen. Zo konden zij dagen doorwandelen, zonder ooit het geluk te vinden dat Jezus leeft! Maar Hij komt naar hen toe. Er is een groot verschil tussen een dode Jezus, die door de vrouwen werd gezalfd, en een levende Jezus die ons altijd kan dienen!
2. Een ongelovig hart. De Emmaüsgangers hadden het bericht gehoord dat Jezus niet meer in het graf was (Luk. 24:23-25). Zij waren traag van hart, doordat zij de Schriften en de profeten niet geloofden. Velen weten dat Jezus opgestaan

is uit de dood, maar zij ontvangen geen zegen. Het openen van Gods Woord verspreidt licht, wij moeten het in het geloof omhelzen!

3. Een brandend hart (Luk. 24:32). Er is verschil tussen een brandend hart, dat na een poosje weer koud kan worden, en de heerlijke openbaring diep in mijn hart doordat Zijn opstandingsleven in mij woont (Rom. 8:11).
4. Een bevredigd hart (Luk. 24:36). Dat leefde ook bij Paulus. Zijn wens was Christus te kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden (Fil. 3:10). Dat was voorheen niet in hun gedachten, maar het veranderde door Zijn aanwezigheid. Jezus ging met hen de weg naar Emmaüs, en Hij kwam bij hen in huis. Later kwam de levende Heer bij hen in Jeruzalem.

## Aan wie wil de Heere Jezus Zich openbaren?

We leren de volgende lessen in deze geschiedenis:

1. De Heere openbaart Zich aan gebrokenen van hart en verslagenen van geest (vgl. Jes. 57:15);
2. Zij hadden alles opgegeven en volgden met hun zwakheid en hun ongeloof tot het einde (Luk. 22:28-30). De Heere boven alles en allen;
3. Wij moeten overtuigd zijn van onze eigen traagheid en ons ongeloof. De Heere Jezus is altijd verlangend ernaar ons hart in bezit te nemen. Wij moeten niet rusten totdat de Heere Zich ook aan ons openbaart. Denk eens aan Jakob, die zei: 'Heere, ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent';
4. Het brandende hart kwam doordat de Schriften voor hen geopend werden. Hun Bijbel werd nieuw. Zij zagen wat zij eerder niet zagen. Zoals die Afrikaan, die zei nadat hij een Bijbel kreeg: Er is een Man in dit boek;
5. Geloof toch dat Jezus Zich heel graag aan ons bekend maakt. Anders is er gebrek aan vreugde en gebrek aan zegen. Zijn opstandingsleven is zo verschillend van Zijn leven vóór de dood. Hij wordt niet langer gekend naar het vlees, maar in de kracht van de Geest. Zij veranderden hierdoor: hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem!

## Drie stadia

Wij hebben drie stadia afgelegd in deze studie:

1. Ken je het moment van het *bedroefde* hart, dat klaagt omdat het geen levende, dienende Heiland in het dagelijks leven kent en herkent?
2. Ken je het moment dat je ook *traag* bent om Zijn Woord en Zijn beloften te geloven en die in je eigen hart gelovig te beamen?
3. Ken je het moment dat je een *brandend* hart had en ook overliep van hemelse vreugde, terwijl dit later weer afkoelde? Laten wij bij het *bevredigde* hart blijven en leven vanuit onze positie in Christus. Dan houden we Zijn vreugde niet voor onszelf, maar gaan er overal van getuigen.

## De vrucht van een bevredigd hart

Ondanks mijn falen, heb ik een inwonende Heer die de zonde overwint. Geen inwonende dood, maar een inwonend leven! In plaats van depressieve gedachten is mijn hart nu vervuld met Zijn hemelse vreugde, die mijn dagelijkse kracht is! Geloof van nu af aan de stelregel: ik kan zelf niet doen wat de Heere Jezus van mij verlangt, maar Hij wil het voor en door mij heen doen!

Gebed: O Heere, adem Uw tegenwoordigheid diep in ons hart, opdat U in en door ons mag schitteren!

---