

Gerard Kramer

Hout, stok, blok, boom

WoordStudie

-

Het Griekse woord voor hout is *xulon*, en dat is in het Nederlands terug te horen in het woord *xylofoon*. Dat woord is samengesteld uit twee Griekse woorden: het zojuist genoemde woord voor 'hout', *xulon*, en het woord voor 'geluid', 'klank', *foonè*.

Hout

Het woord *xulon* heeft diverse, met elkaar samenhangende betekenissen. De eerste betekenis is die van een persoon:

In Lukas 23:31 zegt de Heer Jezus: 'Want als men dit doet met [het] groene hout, wat zal er met het dorre gebeuren?' Hij vergelijkt zichzelf hier met levend, jong hout, en het ongelovige Israël met dor hout. Als aanduiding van materiaal komt het in enkele opsommingen voor, zowel in 1 Korinthiërs 3:12 als tweemaal in Openbaring 18:12.

Het vaakst wordt het woord echter gebruikt als aanduiding voor een bijzonder houten voorwerp, namelijk het kruis van Golgotha. In Handelingen 5:30 zeggen Petrus en de apostelen: 'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout'. Petrus heeft dit woord ook gebruikt in zijn rede in het huis van Cornelius: 'Hem hebben zij ook gedood door Hem te hangen aan een hout' (Hand. 10:39). En Paulus zei in zijn toespraak in de synagoge in het Pisidische Antiochië: 'Toen zij nu alles hadden volbracht wat over

Hem geschreven stond, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in een graf' (Hand. 13:29).

In Galaten 3:13 citeert Paulus Deuteronomium 21:23, waar staat: 'Vervloekt is ieder die aan een hout hangt'. Indrukwekkend en aangrijpend is wat Petrus schrijft: 'Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het hout' (1 Petr. 2:24).

Je vraagt je onwillekeurig af wat het verschil is tussen dit woord, en het woord dat echt 'kruis' betekent, namelijk *stauros*, dat veel vaker in het Griekse Nieuwe Testament voorkomt, en waarvan het daar eveneens vaak gebruikte Gr. werkwoord *stauroō*, 'kruisigen', is afgeleid. De vroege christelijke schrijvers hebben daar al over nagedacht. Soms zag men in dit woordgebruik een contrast met de boom van de kennis van goed en kwaad: het eten daarvan door Eva en Adam was het begin van de ellende voor de mensheid, terwijl op het kruis waaraan de laatste Adam hing, de basis werd gelegd voor de weg naar de eeuwige gelukzaligheid. Een ander zag een duidelijke link tussen het 'hout' waarop Izak werd gelegd in Genesis 22 en het 'hout' waaraan de Heer werd gehangen.

Stok

Xulon kan ook 'stok', 'knuppel' betekenen, en wel in Mattheüs 26:47, 55; Markus 14:43, 48; Lukas 22:52. Dan gaat het om de zwaarden *en stokken* die men nodig meende te hebben om de Heer te arresteren.

Blok

Een opmerkelijk gebruik van *xulon* komt voor in Handelingen 16:24, waar Lukas over de gevangenenbewaarder, die Paulus en Silas moest bewaken, schrijft: 'Daar deze zo'n bevel had ontvangen, wierp hij hen in de binnenste gevangenis en sloot hun voeten zorgvuldig in het *blok*'.

Boom

Het door ons bestudeerde woord wordt ook gebruikt om de *boom* van het leven aan te duiden in Openbaring 2:7; 22:2, 14, 19. Ook hier zou je je kunnen afvragen wat het verschil is tussen dit speciale woord voor 'boom', en het veel vaker in het Nieuwe Testament gebruikte normale Griekse woord voor boom, namelijk *dendron*. Misschien wil de Geest door het gebruik van het woord 'hout' het levende

materiaal benadrukken, waaruit deze bijzondere boom, de boom van het leven bestaat.

