

Hugo Bouter

Het avondmaal niet genoemd in Johannes

FAQ

Lukas 22:14-20; Johannes 13

Vraag:

Waarom spreekt het Johannesevangelie niet over de instelling van het Avondmaal?

Antwoord:

Het vierde evangelie is veel later geschreven dan de zgn. synoptische evangeliën en gaat ervan uit dat vele dingen al bekend zijn. Het heeft ook een ander thema dan de overige evangeliën. Het zegt niets over o.a. de maagdelijke geboorte van de Heer, over Zijn strijd in Gethsemane, de uren van de godverlatenheid op het kruis, etc. In dit evangelie wordt Christus getoond als de eeuwige Zoon van God, die hier op aarde Zijn God en Vader heeft geopenbaard en degenen die in Hem geloven tot de Vader heeft gebracht. Wij zijn kinderen van God geworden en met de Zoon verenigd door het geloof in Zijn volbrachte werk. In de Zoon bezitten wij het eeuwige leven. Wij zijn nu al met Hem verenigd en met Hem verbonden: Hij is in ons en wij zijn in Hem (Joh. 14:20).

Daarom wordt de maaltijd ter gedachtenis van de Heer, die de Zijnen in de tijd van Zijn afwezigheid moeten vieren, hier niet vermeld. We vinden in Johannes 13 wel de voetwassing en het begin van het paasmaal, maar niet de instelling van het Avondmaal. Dat gebeurde pas nadat Judas, de verrader, de bovenzaal had verlaten.

Hiermee is niet gezegd dat wij als de Zijnen de maaltijd van de Heer niet zouden moeten vieren. Natuurlijk is dat wel nodig, zoals we kunnen lezen in de andere evangeliën en ook in de brieven (hoewel niet alle brieven over Doop en Avondmaal spreken). Maar het wordt door Johannes niet genoemd, omdat hij de Heer Jezus en de Zijnen in een speciaal karakter voorstelt, namelijk in hun eeuwige en hemelse relatie en eenheid met Hemzelf. Ook het eten van het vlees van de Zoon des mensen en het drinken van Zijn bloed is geen heenwijzing naar het Avondmaal (Joh. 6:50-58), maar doelt op de vereniging met Hem in de kracht van het geloof.

Bron: vrij naar Emil Dönges

