

Peter Cuijpers

Op zoek naar vrede

*'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld geeft, geef Ik u'.*

Johannes 14:27

In Nederland begroeten we elkaar vaak met 'hallo', en als we afscheid nemen zeggen we 'tot ziens'. Joden begroeten elkaar met het woord 'shalom', het Hebreeuwse woord voor vrede. Groeten houdt bij Joden meer in dan iemand een hand geven of knikken. Het betekent: de ander vrede toewensen, hartelijkheid bewijzen; hem je welwillendheid tonen. De basisgedachte van 'shalom' is heelheid, volledigheid; en dat komt erop neer dat je leeft in volledige harmonie met de omgeving: in gezondheid, zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, vrij van tegenspoed of rampen van welke aard dan ook. Daarom vraagt de Jood bij een ontmoeting altijd eerst naar het welzijn van de ander: 'shalom', en wenst hij bij het afscheid opnieuw 'shalom' (voorspoed) toe.

Vrede met God

Waar is echte vrede (shalom) te vinden, en hoe kan ik die ontvangen en ervan genieten? Dit zijn vragen waarmee tal van mensen zich bezighouden. De wereld spant zich moeizaam in om vrede te krijgen. Op zoek naar vrede en stabiliteit gaat men echter volledig voorbij aan de Vredevorst, Jezus Christus. Zijn Naam komt niet voor in de 'Agenda van 2030' van de Verenigde Naties. Zonder de Vredevorst komt er echter geen vrede op aarde, en ook niet in het hart van de mens, hoezeer de wereld zich ook inspant om vrede te bewerken. God zegt hierover het volgende: *'Wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een*

onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten' (1 Thess. 5:3).

Wie zal die vrede en veiligheid op aarde bewerken? Dat is de ruiter op het witte paard! Als deze ruiter de overwinning claimt, zullen zij zeggen: *'Vrede en veiligheid.'* Na het witte paard volgt echter een rood paard, en hem die erop zit wordt macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. De ruiters van het rode, zwarte en grauwe paard zorgen voor dood en verderf op aarde (Openb. 6:2-8). Als die dingen zich afspelen, is de gemeente al door de Heer opgenomen (zie 1 Thess. 4:13-17). Met deze woorden mogen wij elkaar vertroosten; maar wee de mensen die in de duisternis achterblijven en de ruiter op het witte paard als hun vredevorst inhalen!

Wij behoren niet tot de duisternis, wij zijn kinderen van het licht. Gods vrede is voor ons een realiteit, zelfs in de donkere dagen waarin wij ons nu bevinden, terwijl alles om ons heen lijkt te wankelen. Waarop kan de mens in een wereld van leugen en bedrog nog vertrouwen? De profetische woorden van David zijn actueler dan ooit: *'Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?'* (Ps. 11:3). Het antwoord is: Vertrouw op God; neem je toevlucht tot Hem en laat het zaad van Gods vrede zijn werk doen in jouw onrustige hart.

'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus' (Rom. 5:1).

Mijn vrede laat Ik u

Met de verwerping van Christus, de Vredevorst, is de komst van het Vrederijk onder Zijn zichtbare heerschappij uitgesteld. Jezus is teruggekeerd naar de Vader, maar Zijn vrede heeft Hij wel aan Zijn discipelen beloofd: *'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u'* (Joh. 14:27). Deze vrede is tot stand gekomen door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20).

Dit evangelie, deze blijde boodschap, verkondigde de Heere Jezus Zelf tot tweemaal toe aan de Zijnen op de dag van Zijn opstanding uit de doden. Hij zei: Shalom, *'Vrede zij u'* (Joh. 20:19, 21). Het was een kostbare en duur verworven vrede! Dit was het eerste wat de Heer zei, toen Hij in hun midden verscheen. Het werk dat de Vader Hem had opgedragen was volbracht; aan Gods rechtvaardige eisen was volkomen voldaan. Allen die geloven, zijn door het volbrachte werk van de Heere Jezus met God verzoend. Gods oordeel gaat aan ons voorbij en treft ons

niet meer. Het geplaagde geweten heeft rust gevonden in Hem, in Wie God Zelf kan rusten.

*'Zalig rustoord, zoete vrede vult mijn hart en blijft het bij.
Hij in Wie God Zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij'.*

Geestelijke Liederen 128:2

Mijn vrede geef Ik u

Maar er is ook nog sprake van een andere vrede. We bevinden ons in een wereld die is als de zee, waarvan de golven door ruwe stormen steeds hoger worden opgestuwd; de omstandigheden worden met de dag dreigender. Het is een wereld in beroering, de ene crisis is nog niet voorbij of er volgt alweer een nieuwe. Het is een en al onrust wat de klok slaat. En als we niet waakzaam zijn, kunnen wij ook in deze maalstroom van onrust worden meegesleurd. Weg vrede, weg shalom!

Hoe kunnen we de rust bewaren in deze onrustige wereld? Ook daarin heeft de Heer voorzien, toen Hij zei: *'Mijn vrede geef Ik u.'* Dit is niet de vrede die wij al met God hebben op grond van het volbrachte werk van Christus. De vrede waarvan hier sprake is, is de vrede die Christus Zelf hier op aarde altijd en onder alle omstandigheden bezat. *'Mijn vrede geef Ik u'*, dat zijn troostrijke woorden voor angstige, onrustige harten! Deze diepe, innerlijke vrede, die Hij altijd genoot, is de vrede die Hij u en mij vandaag wil geven. Maar om ervan te kunnen genieten, hebben wij geloof nodig; anders vergaat het ons zoals Petrus. Toen hij zijn oog van Jezus afwendde en op de wind en de golven zag, werd hij angstig en begon hij te zinken (Matth. 14:30). Laat ons oog in deze onrustige wereldzee dan ook altijd gericht blijven op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2).

De vrede van God

'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus' (Fil. 4:6-7).

In deze passage gaat het niet om de vrede *met* God, en evenmin om de vrede die Jezus persoonlijk op aarde genoot, maar om de vrede van God *Zelf*. Om deel te kunnen hebben aan deze bovennatuurlijke vrede, is er slechts één ding nodig. Alles waarover we ons zorgen maken, niets uitgezonderd, moeten we in eenvoud en vertrouwen in Gods hand leggen. Nog voordat de omstandigheden waarover wij ons zoveel zorgen maken zich wijzigen ten goede, kunnen wij Gods vrede in ons hart en onze gedachten ervaren. Een vrede die wij met ons kleine menselijke verstand niet kunnen bevatten, maar die alle begrip te boven gaat. Maar ook hiervoor geldt: We kunnen alleen ervan genieten als we geloven in hetgeen geschreven staat.

De vrede van Christus

‘En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen’ (Kol. 3:15).

Hier is het niet de vrede van *God*, maar de vrede van *Christus* (Telos-vertaling), en wel de vrede die Zijn deel is in de troon van God. Wij mogen deze vrede samen met Hem genieten, omdat wij met Hem – het verheerlijkte Hoofd in de hemel – verenigd zijn in één lichaam. Christus is geplaatst ver boven alle overheid, macht en kracht en gezag, en elke naam die genoemd wordt in de huidige en de toekomstige wereld (Ef. 1:21). Zou iets of iemand Zijn vrede kunnen verstoren? Als niets de vrede van het Hoofd kan verstoren, dan is ook de vrede van het lichaam onaantastbaar. Toch zijn er weinig gelovigen die in de praktijk van deze vrede genieten. Hoe komt dit? Het kan te maken hebben met een stukje onwetendheid aangaande onze heerlijke positie in Christus. Anderen zijn weliswaar op de hoogte hiervan, maar meer verstandelijk dan met het hart. Iets weten met je hoofd is nog iets anders dan het weten met je hart!

Al de genoemde vormen van 'vrede' mogen wij ons door het geloof toe-eigenen. Het zijn zware tijden, en de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petr. 5:8). Gods Woord roept ons ertoe op nuchter en waakzaam te zijn. Onze behoudenis kan de duivel niet wegnemen, maar hij doet er alles aan om ons te beroven van de vrede die wij in Christus hebben ontvangen. De profetieën aangaande de eindtijd en de komst van de Heere Jezus vervullen zich met een sneltreinvaart. De duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, en dat is goed te merken.

Houd moedig stand, en laat je door hem geen angst aanjagen; wij zijn immers meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).

*Hem, de God van de vrede, zij de lof en de heerlijkheid,
nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.*

