

# Denk aan je toekomst

---

## 1. De waarheid die ons leven verandert

Hudson Taylor: De drie woorden 'Het is volbracht' veranderden hem en daarna ging hij als zendeling naar China. Graaf von Zinzendorf bezocht eens een museum te Düsseldorf. Hij zag daar een schilderij van Jezus aan het Kruis met de woorden eronder: 'Dit heb ik voor jou gedaan, wat heb jij voor Mij gedaan'. De evangelist Moody zei: 'De wereld moet nog zien wat de Heere kan doen met een man die zich geheel heeft overgegeven om Zijn wil te doen. Door Gods genade zal ik die man zijn'.

Op 21-jarige leeftijd werd ikzelf in de Negev woestijn gegrepen door Galaten 5:1. Ik ontdekte ik dat de Heere God ook tot mij kon spreken! Ik ben nooit meer dezelfde geweest. Vanaf dat moment ben ik de Bijbel gaan lezen als Zijn Woord, ook voor mij!

Paul Fodor is als Jood door 2 Korinthe 3:16 innerlijk bevrijd. Een jongen dacht dat hij zijn handen zou branden als hij het Nieuwe Testament zou aannemen. Hij is een nieuwe schepping nu. Het is belangrijk om in te zien dat wij één leven hebben, en daarna komt het oordeel (Hebr. 9:27). De belangrijkste keuze wat betreft Jezus is vóórdat wij sterven. Ik ontmoette in de woestijn eens een kolonel van het Israëliësch leger. Ik nodigde hem uit voor een kopje thee. Hij zei 'Ja', en toen wist ik dat hij niet religieus was. Hij bleef drie weken en opeens riep hij uit:

‘Het kostbare bloed van de Heere Jezus heeft mij ook gereinigd van al mijn zonden’. Dat was het begin van zijn nieuwe leven.

## 2. Eén leven

We leven maar één keer! Dat moet ons wel tot nadenken brengen. Dat was de motiverende kracht van de Heere Jezus. Lees Johannes 9:4. Zolang het nog dag is. Maar er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Hoe ga ik mijn leven nu verder invullen. Op 13-jarige leeftijd nam ik het besluit om mee te werken aan ons familiebedrijf. Op 21-jarige leeftijd om te reizen, en toen kwam ik in contact met het evangelie. Ik kan ervoor kiezen om een Johannes, of een Judas te worden. Een Paulus, of een Pilatus. Om goed of kwaad te doen. Een vruchtbaar leven, of zoals de zonen van de hogepriester Eli een waardeloos leven (1 Sam. 2:12).

Het leven is waardevol, en mag niet worden verspild. Koning George V van Engeland had een tekst op zijn bureau: ‘Ik ga maar één keer deze wereld door. Iedere goede zaak die ik kan doen of vriendelijkheid die ik aan een mens kan tonen, moet ik nu doen. Laat me dit niet uitstellen of verwaarlozen. Ik zal deze mogelijkheid op deze manier niet nog een keer krijgen’. Paulus was zich dat ook bewust (Ef. 5:15-17). De eerste man Sjaak van mijn vrouw kwam vlak voor zijn sterven tot geloof. Hij zei daarna: ‘Ik heb mijn leven ijdel doorgebracht’. Een jongen besloot om dagelijks een goede daad voor een ander te doen. Als hij die kans niet kreeg, dan reed hij na zijn werk naar huis en gaf zijn moeder een knuffel.

## 3. Het leven is zo ontzettend kort

We moeten ons wel realiseren dat de meesten van ons over 50 jaar niet meer zullen leven. In de Bijbel wordt gezegd dat de gemiddelde leeftijd 70 jaar is (Ps. 90:10). Stel dat dit de lengte van jouw leven is, dan is er maar weinig tijd over. Je leeftijd ervan aftrekken en de tijd dat je slaapt. Wij hebben niet veel tijd over.

- Mozes vergelijkt het leven met een slaap.
- David spreekt over het leven als een schaduw.
- Job noemt het leven een weversspool.
- Jakobus spreekt over het leven als een damp.
- Petrus spreekt over het leven als het gras dat verdort.

De wieg en de kist kunnen zijn gesneden uit dezelfde boom. Een christen kijkt over de dood heen. Hij leeft in de verwachting om Jezus te ontmoeten (1 Thess. 1:10).

De wederkomst van Jezus kan ook ieder moment gebeuren. Murray Mc. Cheyne zei altijd als hij naar bed ging en zijn gordijnen dicht deed: Misschien vannacht, Heere. En de volgende morgen: Misschien vandaag, Heere. Daarom is ons leven niet doelloos. Johannes de Heer zei: Liever versleten dan verroest. Een andere broeder zei: 'Als ik weet dat de Heere morgen terugkomt, dan plant ik nu een appelboompje'.<sup>1</sup> De slavin van Philippus van Macedonië, die de vader van Alexander de Grote was, moest iedere morgen tegen hem zeggen: Philippus, vergeet niet dat je moet sterven. Wij moeten ons leven ook plaatsen in het licht van Zijn eeuwigheid. Mijn oma's woorden aan mijn vader waren: Denk na dat je op ieder moment God kunt ontmoeten!

#### 4. De eeuwigheid is als een oceaan zonder stranden

De eeuwigheid is als de levensduur van de Heere God. *Ons leven is als een zandkorreltje in een grote woestijn.* In de Kathedraal van Milaan zijn 3 deuren. De eerste deur zegt: Alles wat leuk is, is voor een moment. De derde deur zegt: Alles wat ons zorgen geeft, is ook voor een moment. En de middelste zegt: *Alleen dat is belangrijk, wat eeuwig is.* Wij zijn als mensen geschapen naar het beeld van God, en bestemd voor de eeuwigheid. Wij zijn in zonde gevallen, met het gevolg dat de mens het verschil leerde kennen tussen goed en kwaad, en sterven en doelloos leven.

Jezus biedt de uitweg en wil ons al onze zonden vergeven en ons een eeuwig en een overvloedig leven geven. Die keuze moeten wij maken voordat wij sterven. Aan Cliff Richard werd gezegd: Stel je nu voor, dat het niet waar is. Dan zal ik toch voor dit leven gekozen hebben, zei hij. Stel je voor dat het waar is, dan heb jij alles verloren. Gelovigen zien iedere dag als een geschenk en een mogelijkheid, om het Goede Nieuws door te geven. Er was een nar, die de scepter van de koning kreeg. Hij moest die scepter geven aan iemand die dommer was dan hij. Na een jaar kwam hij terug met de scepter. De koning was ziek geworden en de nar vroeg of

---

<sup>1</sup> Zo luidt één van de fraaiste vermeende Luther quotes.. Of Luther het ook gezegd heeft: niemand weet het. Geschreven heeft hij het in elk geval niet. De eerste schriftelijke vermelding van deze uitspraak als komend uit de mond van Luther dateert uit 5 oktober 1944. Namelijk van Dominee Karl Lotz die zijn collega's wilde bemoedigen. (redactie OS).

hij voorbereidingen gemaakt had voor de lange reis die de koning ging maken. Nee, zei de koning, waarop de nar de scepter teruggaf aan de koning; want de nar zei toen: U bent wel de domste.

## 5. De jeugd is de gouden tijd van ons leven

De jeugd is de tijd dat onze lichamen het sterkst zijn en ons enthousiasme het grootst. Het heeft wel iets moois! Wij vinden een lam ook liever dan een schaap, een veulen leuker dan een oude merrie. Wanneer je een kind ziet, voel je je altijd aangetrokken en denk je misschien: Ik zou wel willen dat hij of zij klein bleef! De Heere heeft speciale aandacht voor de kinderlijke eenvoud van de jeugd. Hij houdt ook van kracht en durf. Het is niet voor niets dat de meeste landen jonge soldaten willen hebben.

Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren!

- Luther leidde de reformatie voor zijn dertigste.
- Op 25-jarige leeftijd stond Shakespeare aan het hoofd van de schrijvers.
- Op 22-jarige leeftijd had Alexander de Grote het Perzische rijk veroverd.
- Napoleon was reeds generaal.
- Pascal was een groot wiskundige op de leeftijd van 19.
- Jonathan Edwards en George Whitefield waren grote predikers op 25-jarige leeftijd.
- Op 30-jarige leeftijd bracht Jezus het evangelie, dat de wereld zou veranderen.

Ik zal nooit vergeten dat ik mijn getuigenis op 21-jarige leeftijd gaf en dat Linda luisterde en mij begreep! Dat was voor mij bijzonder, en zij is 32 jaar later na het sterven van haar eerste man mijn vrouw geworden. De Heere wil dat wij het beste geven, en dat is onze jeugd. Dit was het verlangen van Jim Elliot. Hij stierf op de leeftijd van 28 jaar. Hij zei: *'Ik bid niet om een lang leven, maar om een vol leven!'*

## 6. Het onderwijs dat telt voor de eeuwigheid

Het was voor mij een groot moment toen ik ondervond dat God ook tegen mij direct door Zijn Woord kon spreken. Dat is een van de vruchten van het nieuwe verbond: Zij zullen Mij allen kennen van klein tot groot (Hebr. 8:11). Vanaf die tijd heb ik mij voorgenomen om Gods Woord te bestuderen. Daarna kreeg ik de belofte van Ezra 7:10. Dat werd mijn gebed en dat heeft de Heere verhoord. Belangrijk in te zien dat alleen de Heere God alles weet (Deut. 29:29). De verborgen dingen horen bij de Heere. Wij zullen nooit ophouden om te leren. Dat proces zal doorgaan tot in de hemel (Ef. 2:6-7). Wij zullen er nooit over uitgedacht raken, hoeveel het Jezus gekost heeft om ons te bevrijden van al onze zonden (Matt. 1:21). Zijn genade zal het eeuwige onderwerp zijn. De basis van onze kennis zal datgene zijn, wat we ontvingen op de aarde. Wij zullen daar zijn wat de Heere hier van ons heeft kunnen maken! Wat wij leren uit Gods Woord is een investering voor de eeuwigheid. 'Voor eeuwig, Heere, staat Uw Woord vast in de hemel' (Ps. 119:89). Het favoriete vers van Moody was: 'Wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid' (1 Joh. 2:17). En van Paulus: 'Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en ook de gemeenschap met Zijn lijden doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden' (Fil. 3:10).

## 7. Je kiest zelf je eigen toekomst

Is het een schok voor je om je te realiseren dat je voor een groot gedeelte je eigen toekomst bepaalt? Dit is een waardevol gegeven. Jij bent de sleutel tot jezelf. Weet je nog hoe God aan Salomo verscheen in de nacht en hem vroeg wat hij graag wilde (1 Kon. 3)? Salomo vroeg om wijsheid en kennis, en zijn verzoek werd hem gegeven samen met rijkdom, eer, overwinning en een lang leven. Lord Rosberry, een man van adel, had drie ambities: 1. een paardenrace winnen, 2. de dochter van een miljonair trouwen, 3. minister-president worden. Hij zag deze ambities gerealiseerd worden in zijn leven.

Tom Olson maakte aanspraak op Gods belofte: 'Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen' (Ps. 145:19). Hij verlangde ernaar gedeelten van de Bijbel uit zijn hoofd te leren, traktaten te schrijven en ze gratis uit te delen, en het evangelie uit te leggen vanuit het Woord. De Heere verhoorde dit. De toekomst ligt voor je als een leeg boek, klaar om te ontvangen wat jij daarin geschreven hebt. Weet

zorgvuldig wat je wilt. Wanneer vloeibaar ijzer uit een hoogoven stroomt, kan het eenvoudig in een vorm worden gegoten. Maar al snel koelt het af en verhardt, en dan blijft het zijn vorm houden. Denk erover na, jonge gelovige, of je keuzes ook waarde voor de eeuwigheid hebben. De Heere geeft aan ons allen deze belofte nu: *'Wie Mij eert, die zal Ik eren'* (1 Sam. 2:30 b).

## 8. Ambities, goed of toch niet?

Laten we zien wat de Bijbel zegt over de ambities die veel mensen hebben om rijk te worden. Jezus raadt dit af (Matt. 6:19). Rijkdom kan een verhindering zijn voor een Geest-ervuld leven (Mark. 10:23-24). Rijkdom is bedrieglijk (Mark. 4:19). Jezus was arm op aarde (2 Kor. 8:9). Hij zei dat een slaaf niet boven zijn meester staat (Matt. 10:24). Rijkdom kan niet meegenomen worden naar de hemel. Het is ook een moreel probleem, als wij armoede zien. Eens stond er in de krant: John Livingstone was toen hij stierf, de rijkste man van Ontario. Hij was de broer van David Livingstone. Als kinderen maakten zij een keuze. John zei: Ik ga naar Canada om rijk te worden. David gaf zijn leven aan de Verlosser, en hij stierf op zijn knieën in een hut in Afrika. Johns naam is vergaan, maar iedereen spreekt met respect over David. Een andere motivatie is het proberen om heel bekend te worden. Mensen willen zo graag iemand zijn. Gods stem klinkt: En zou u voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet (Jer. 45:5). Het belangrijkste is om wederom geboren te worden. Want een christen leeft voor twee werelden. De eerste is zo kort, en de andere eindigt nooit meer. William Kelly werd eens gevraagd om les te geven op een universiteit. Hij was niet enthousiast. Iemand zei. Bent u niet geïnteresseerd om hier een naam te maken, waarop hij antwoordde: *'Voor welke wereld, heren?'*

## 9. Drie grote principes van het leven

Als je denkt aan je toekomst, houd dan in gedachten: Je verplichtingen tegenover God, je schuld jegens de medemens, je eigen belangen. Geen leven is succesvol *als God niet de eerste plaats heeft!* Jezus stierf voor mij, toen ik nog Zijn vijand was, en Hij vond mij waardevol om Zijn bloed voor mij te geven. Paulus schreef: De liefde van Jezus dringt mij. C.T. Studd zei: *'Ik had nooit zo begrepen, dat wanneer Hij voor mij stierf, ik dus niet meer aan mijzelf toebehoorde.'* *Je naaste:*

Wee mij als ik het Evangelie nu niet verkondig. Blijdschap in de hemel is er, leed in de hel is er ook.

*Jezelf.* Het is mogelijk dat je ziel gered is, maar je leven verloren is. Laten wij er alles aan doen opdat het 'Goed gedaan' zal worden gehoord, wanneer wij voor God staan (Matt. 25:23). Voldoen je ambities aan deze zaken? Zo niet, dan zijn het waardeloze verlangens en moeten ze geschrapt worden. Eens zullen wij alleen voor de rechterstoel van Christus staan (2 Kor. 5:10). Wat telt er dan nog? Alleen het leven, dat wij voor de Heere hebben geleefd. Ik ga waar U wilt dat ik ga, ik doe wat U wilt dat ik doe, ik zeg wat U wilt dat ik zeg, ik ben wat U wilt dat ik ben. Het is erg om met lege handen voor de Heere te staan.

## 10. Onze volledige toewijding

We hebben gezien dat iedere gelovige verplichtingen heeft tegenover de Heere, tegenover zijn naaste en tegenover zichzelf. Wanneer je alleen voor jezelf leeft, dan ben je ongelukkig in dit leven, en arm in het volgende leven. Wanneer jij je naaste zo goed mogelijk helpt zonder het evangelie, is dit geen echte liefde. Want de mensen hebben Jezus nodig. Wanneer jij je leven overgeeft aan de Heere, kan het nooit misgaan. Wij weten niet wat het beste is voor ons, maar Hij weet het wel. 'Ik weet, Heere, dat het niet aan de mens is zijn weg, dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten' (Jer. 10:23).

Het geheim is dat wij ons nu geheel aan de Heere Jezus overgeven. George Müller had veel weeshuizen en hij ontving veel gebedsverhoringen. Hij zei: Er was een moment dat ik stierf en mij toewijdde met geest, ziel en lichaam. William Borden zei: Jezus, ik laat mijn handen los van mijn leven. Ik zet U op de troon van mijn hart. Verander mij, was mij en gebruik mij zoals U mij wilt gebruiken in de volle kracht van de Heilige Geest. Ik dank U! Net zoals wij geloven dat Hij ons redt, wanneer wij tot Hem komen als zondaars, moeten wij ook geloven dat Hij ons aanvaardt wanneer wij tot Hem komen en ons overgeven. Je zult ook mogelijkheden ontvangen die je nooit had kunnen vinden in je eigen kracht. De hand aan de ploeg slaan, en niet terugkijken: dat is een leven zonder spijt.

## 11. De functie van een beroep

Wanneer over toewijding aan Jezus wordt gesproken, dan gaat men wel eens in de verdediging en noemt de volgende tegenwerping: *Maar ik moet toch leven!* Slaven van Jezus kiezen niet zelf wanneer ze wel of niet leven. Zij leven zolang hun Meester dat bepaalt. Iedere gelovige is een fulltime zending. Voor sommigen kan dit op het zendingsveld zijn, maar voor anderen thuis of op het dagelijks werk. Veruit de meesten getuigen in hun eigen land. Onthoud wel dat als jij de Heere bovenaan zet, er de belofte is dat al het andere je gegeven zal worden (Matt. 6:33). Een baan is niet minder verheven, dan wanneer iemand gaat evangeliseren in andere landen. Elk werk is *geestelijk!* Het is slechts een middel om tot een doel te komen.

D.L. Moody getuigde: Mijn werk is het brengen van het evangelie, en onderweg repareer ik schoenen. Het is een goed getuigenis als wij ons werk doen als voor de Heere (Kol. 2:2-3). Er is een valkuil dat wij ons leven net zo leven als ongelovigen. Jezus zei: Laat de doden hun doden begraven (Luk. 9:60). Iedereen kan de doden begraven, maar alleen verlore zondaars kunnen getuigen van Zijn reddende genade. Hudson Taylor zei: Gods werk, gedaan in Gods weg, zal nooit gebrek hebben in Gods voorziening. Een vuilnisman die in de wil van de Heere Jezus leeft, is beter af dan een president van Amerika die buiten Zijn wil leeft.

## 12. Excuses en andere uitvluchten

Als we worden geconfronteerd met de aanspraken van de Heere op ons leven, dan merk je ook dat men met uitvluchten komt, zoals: *Ik moet aan mijn toekomst denken.* Het is tot oneer van Hem om te denken dat wij gaven hebben, die te goed voor Hem zijn. Wij hebben niets dat wij niet van de Heere ontvangen hebben (1 Kor. 4:7). Toen Paulus hierover nadacht schreef hij Filippenzen 3:7-8 op. Anderen zeggen: Ik ben te oud. Ben je ooit te oud om gehoorzaam te zijn? Abram begon op 75-jarige leeftijd.

Een ander excuus is: Ik heb verantwoordelijkheden thuis, ouders, vrouw en kinderen. De Heer zal ons nooit zo willen gebruiken, dat wij ons eigen huis verwaarlozen. Onze eerste verantwoording is ons aan *Hem* toe te wijden (Luk. 14:26). Jezus werkt graag met *lege* vaten. En iedereen in het lichaam van Jezus heeft een gave. Het meest voorkomende excuus is misschien wel: God verwacht van mij niet dat ik alles voor Hem opgeef. Hij wil gewoon zien of ik bereid ben. Zie



je het voor je? Denk aan de soldaten in de frontlinie. Als de generaal het bevel geeft om nu klaar te staan met hun geweren, blijven zij zitten, terwijl zij zeggen dat de generaal niet wil dat zij iets doen. *Hij wil wel zien of wij bereid zijn.* Op deze manier wordt er echt geen strijd gewonnen. De Heere zegt tegen ons: Mijn kind, geef Mij heel je hart. Wat biedt je Hem nu aan? Een excuus, of jezelf?

### 13. Leven met een passie

*Wanneer Jezus iets waard is, dan is Hij alles waard!* Als Hij voor ons stierf, dan moeten wij ook bereid zijn voor Hem te sterven. *Een ware christen is fanatiek.* Hij is ook het doelwit van spot en haat. Wanneer hij wordt zoals alle anderen, dan heeft hij zijn ware identiteit verloren. Zinzendorf zei: *Ik heb maar één passie en dat is Jezus, het andere is ondergeschikt.* Mensen die bij Jezus horen, vinden geen enkel offer te groot om voor Hem te geven. Hun geld, hun tijd, hun leven staat ter beschikking van Hem, en ze zijn blij dat dit zo is. Robert Arthingen zei: Liever zou ik de vloer tot mijn bed maken, een doos tot mijn stoel en een andere doos tot mijn tafel, dan dat er mensen verloren gaan door gebrek aan kennis van Jezus.

*De discipelen van Jezus zijn in zekere zin onnatuurlijk.* Een toegewijd christen is ook een *pelgrim*, zoals Abraham. Een christen is ook iemand, *die zich totaal geen zorgen maakt* (Hand. 20:24). Niemand kan zijn stem tegenhouden, behalve de dood. Jezus is op zoek naar mensen die zichzelf verloochenen en dagelijks hun kruis opnemen, zoals Hij ons is voorgegaan. Tegenwoordig zijn er mensen bereid hun beste jaren te geven voor hun werk. Ze zijn soms bereid hun leven te geven voor hun land. Ze werken dag en nacht voor hun politieke partij. Ben je bereid om de Heere Jezus ALLES te geven? Het zal je zo goed doen!