

# In de buidel, of in de slinger

*Hoe ga je om met een harde man en een gekwetste man?*

## 1 Samuël 25

---

In 1 Samuël 25 maken wij kennis met een verstandige vrouw, die de mooie naam Abigaïl (= bron van blijdschap) draagt. Zij woont met haar man Nabal in Maon, een dorp in het gebergte van Juda ten zuiden van Hebron. Nabal runt een boerenbedrijf in het nabijgelegen Karmel. Het gaat hem voor de wind, hij boert goed en hij staat bekend als een aanzienlijk en rijk man. Over het huwelijk van Nabal en Abigaïl lezen wij niet veel, maar je vraagt je af of het een goed echtpaar was. Nabal wordt omschreven als een harde man met een slecht (ruw) optreden. In niets lijkt hij op zijn voorvader Kaleb, van wie wij lezen dat hij volhard heeft de Heere na te volgen (Num. 14:24). Ook Abigaïl is niet positief over hem. Hij is een verdorven man; Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem (vers 25).

Nabal toont direct zijn ware aard, als tien knechten hem namens David bij het schaapscheerdersfeest om een gunst vragen. Hij is niet van plan iets eetbaars aan deze mannen mee te geven. Wie is David? Wie is de zoon van Isai? Ik geef *mijn* brood, *mijn* water en *mijn* vlees niet mee aan mannen van wie ik niet weet waar ze vandaan komen. Wat een egoïst! Hoe houdt Abigaïl het uit bij zo'n man? Hoe kun je elke dag een bron van blijdschap zijn, als je onder één dak woont met zo'n dwaas? Zij houdt het vol door zichzelf weg te cijferen, door onzelfzuchtig te zijn en zelfs het dwaze gedrag van haar man voor eigen rekening te nemen. Zij beantwoordt het slechte gedrag van haar man met woorden en daden van genade en zegen. Wat lijkt zij toch veel op de Heer Jezus, de ware Bron van blijdschap!

Eén van de knechten van Nabal seint Abigaïl in over de reactie van David op het gedrag van haar man. David komt met vierhonderd gewapende mannen naar

Karmel en hij zal pas rusten als Nabal zijn verdiende loon heeft ontvangen. David is erg beledigd. Zijn herders hebben de herders van Nabal altijd bescherming geboden, maar Nabal is niet bereid om iets hiervoor terug te doen. Waar haalt hij het lef vandaan? David zegt: Hij heeft mij kwaad met goed vergolden, hij verdient het niet nog langer te leven.

Zonder iets te zeggen tegen haar man gaat Abigaïl David haastig met knechten en ezels tegemoet, beladen met een overvloed aan eten en drinken. Als Abigaïl David ziet, springt zij van de ezel af en werpt zich op de grond voor David. Ongelooflijk, wat zij dan zegt: Op mij rust de misdaad (vers 24), en vergeef toch de overtreding van uw dienares (vers 28)! Wat? Het is toch de misdaad van Nabal; het is *zijn* overtreding, niet van Abigaïl? Zij kent de Heer Jezus niet, maar zij is in haar doen en laten een beeld van Hem, het Lam die onze zonden op Zich nam.

En net als Hij dat kan, weet zij het hart en het geweten van de gekwetste David aan te spreken. 'Mijn heer David', uw leven is toch veilig in de buidel (of: bundel) van de levenden bij Heere, uw God? Als de Heere u tot vorst over Israël aanstelt, dan is het toch niet nodig dat dit voorval met Nabal tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn? Zonder oorzaak hoeft u toch geen bloed te vergieten of uzelf recht te verschaffen? U bent veilig bij de Heere, in Zijn buidel, de buidel van de levenden. Weet u waar Nabal, uw vijand, zich bevindt? In de holte van Gods slinger! God let op Nabal. Hij is met hem bezig, dat hoeft u niet te doen!

Wat is Abigaïl een verstandige vrouw! Haar benadering van David met zijn probleem geeft ons één van de duidelijkste omschrijvingen van de evangelieboodschap. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven en wordt uit de holte van de slinger genomen en geplaatst in de buidel van de levenden bij de Heere. Die buidel duidt op een klein tasje (bundeltje) dat een herder op zijn borst draagt, onder zijn kleren en waarin hij kostbaarheden bewaart. Dit beeld is van toepassing op elk kind van God, dat zich veilig mag weten in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart.

Wie zich daar niet veilig weet, bevindt zich nog in de holte van de slinger! Als de genadetijd voorbij is, zal God de mensen die dan nog in de holte van Zijn slinger zijn, wegslingeren. Dan is er geen mogelijkheid meer hieraan te ontkomen, dan is het voor eeuwig te laat!

David is diep onder de indruk van deze ontmoeting. Gezegend zij de Heere, de God van Israël, Die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft! Gezegend is uw raad! Gezegend bent u, dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen! Ga in vrede naar uw huis! Na ongeveer tien dagen gebeurde het dat de Heere (niet David!) Nabal zo trof dat hij stierf. De reactie van David is aangrijpend: Gezegend

zij de Heere, die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de Heere het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren.

Hierna lezen wij dat David Abigaïl tot vrouw neemt. De man naar Gods hart trouwt met een vrouw naar Gods hart! In 2 Samuël 3:2-5 lezen we over de zes zonen van David, die aan hem in Hebron geboren zijn. De tweede zoon is Kileab, van Abigaïl, de vrouw van de Karmeliet Nabal. Kileab betekent: precies zijn vader. Het is opvallend dat in 1 Kronieken 3:1-4 deze tweede zoon Daniël genoemd wordt. David en Abigaïl zijn de wonderlijke tussenkomst van God (1 Sam. 25) waarschijnlijk nooit meer vergeten en zij noemen hun zoon Daniël. Daniël betekent: Die mij recht verschaft, is God!

Nog is het tijd, de Heer heeft genâ.  
De toegang is vrij door Golgotha.  
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.  
Is uw paspoort getekend, o mens?  
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang  
tot het land waar de Heiland u wacht.

---

