

Johan schep

# Innerlijke strijd

## *In het leven van een gelovige*

*'Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij'.*

Galaten 2:20

---

Als ik nadenk over mijn leven als gelovige in de Heere Jezus en ik denk aan mijn positie, dan ben ik volgens Romeinen 6:2 gestorven voor de zonde. Maar als ik eerlijk naar mijzelf kijk, dan is de zonde springlevend in mij. Ik hou zoveel van de Heere Jezus, en toch denk en doe ik nog weer verkeerde dingen. Ik vertrouw volledig in de Heere Jezus en toch komen er angsten en twijfels in mij op. Ik ben een wandelend mysterie voor mijzelf.

Daarom is Galaten 2:20 voor zovelen een grote hulp. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en zolang ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit vers leren de Bijbelstudenten in Kenia als hun eerste vers.

Voor mij was dit vers heel lang een mysterie! Jarenlang heb ik geworsteld. Ik ben gekruisigd en toch leef ik? Ik ben met de Heere Jezus Christus gekruisigd en toch leeft Hij in mij? Het licht over dit vers begon te dagen, toen ik aan de twee rails van de trein dacht. De ene kant hiervan is dat het geloof in de Heere Jezus in mij aanwezig is. Daarom zal ik altijd de druk van de oude natuur of het vlees voelen, zolang ik in dit lichaam leef. Er zullen momenten van angst zijn, van falen, momenten van zwakte of van depressieve gevoelens, en uiteindelijk zal ik in dit lichaam sterven. De andere kant is dat ik mijn leven leef door het geloof van de Heere Jezus die in mij woont (Kol. 1:27). Dat betekent dat de aanwezigheid van de Heere Jezus het mogelijk maakt dit leven van het geloof te leven hier op aarde, want Hij is er altijd!

Laat mij in dit verband nog wat voorbeelden uit de tweede brief aan de Korinthiërs geven (2 Kor. 1:8-9; 4:11, 16; 7:5-6; 12:7-9). Dit is de brief waarin Paulus zijn eigen ervaringen met ons deelt, hoe hij het geloof in de Heere Jezus beleefde:

- Want wij willen niet broeders dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Asia overkomen is; dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen maar op de Heere, die de doden opwekt.

Paulus ervaart hier het nieuwe leven en ook de nieuwe strijd als gelovige.

- Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
- Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
- Want toen wij in Macedonië kwamen heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt; van buiten waren er conflicten en van binnen vrees. God, Die de nederige troost, heeft ons getroost met de komst van Titus.
- Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Hij zei: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont.

Het is een constante strijd tussen onszelf en het geloof in Jezus, Die in mij woont.

Daarom wil ik graag nog de volgende waarheden doorgeven, die mijn leven als gelovige bepalen:

1. Een ware gelovige heeft vrede met de Heere God, maar oorlog met de zonde.
2. De Heere Jezus leeft nu in mij door Zijn Geest. De zonde leeft echter in mijn vlees.
3. Door het geloof heeft de zonde afgedaan, maar niet alle zonde heeft met ons afgedaan.

4. de gelovige ervaart de kracht van de inwonende Heilige Geest, maar hij ervaart ook de zwakheid van zijn oude natuur (het zondige vlees).
5. In Christus ben ik een nieuwe schepping, maar ik blijf dezelfde persoon.
6. De zonde is niet langer mijn meester, maar de zonde zal wel mijn vijand blijven. 'De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade' (Rom. 6:14).

Als je nadenkt over jezelf, dan is het belangrijk om de kracht van de inwonende zonde te onderkennen. Ik leef dit leven van het geloof in het lichaam hier op aarde, en niet in de hemel. Het is bovenal ook waar dat de kracht van de inwonende en opgestane Heere Jezus in mij woont (Rom. 8:11). Ik heb een nieuw leven en een nieuwe strijd, een nieuwe vrijheid en een nieuwe vijand. Ik ben in Christus, en ook nog in het lichaam. Die rails zijn er, maar die brengen mij wel naar mijn bestemming.

Laten wij nog eens over dat schitterende vers in Galaten 2:20 nadenken. Dit is het geheim van Paulus' leven en hopelijk dat van ons allen, die geloven. Hierdoor begrijpen wij waarom hij toch de vrijmoedigheid bleef houden om onder vreselijke tegenstand te blijven doorgaan en geen strobreed toe te geven. De oude Paulus was met de Heere Jezus gestorven. De opgestane Heere Jezus leefde nu in hem. Aan de ene kant zijn we met Jezus gekruisigd en gestorven, wat betreft onze eigen wil. Aan de andere kant leeft de Heere Jezus nu in ons. Daarom kan Zijn leven ook in ons geopenbaard worden.

Als Paulus uitroept: Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood, dan volgt hierop direct het juiste antwoord: Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere (Rom. 7:24-25). Wij allemaal kunnen het christenleven niet in eigen kracht leven. Dat is ook niet de bedoeling, hiervoor heb ik Jezus. De Heere Jezus kan het wel! Hij leeft in mij met Zijn opstandingskracht. Als ik mij dat bewust ben en in overeenstemming met mijn positie leef, dan kan ik het ook!

Dit noemt men het ingeruilde leven. Niet langer ik, maar Christus in mij, met mij, door mij en voor mij. De Heere Jezus is mijn leven, zegt Paulus. De Heere Jezus geeft mij op de juiste tijd de juiste kracht. De Heere Jezus stuurt Titus op de juiste tijd. De Heere Jezus geeft Zijn genade, die genoeg is om mijn loopbaan tot een goed einde te brengen, het geloof te bewaren en de goede strijd te blijven strijden (een strijd die je niet kunt verliezen). Ik heb geprobeerd om deze waarheid zo duidelijk mogelijk door te geven.

---

OudeSporen 2021

