

Onverhoorde gebeden

Zeven wolken die onze gebeden kunnen belemmeren

*‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep,
sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed’.*

Klaagliederen 3:8

Het belang van het gebed in ons persoonlijk leven en in de gemeente mag duidelijk zijn; want het gebed is de krachtbron van ons leven. Bidders verwachten het namelijk niet van zichzelf maar van God. De Heere Jezus zegt ook dat *alles wat we de Vader zullen bidden in Zijn Naam, Hij dit ons zal geven* (Joh. 16:23). Het is één van de vele beloften in de Bijbel die gaan over gebedsverhoring.

Maar hoe zit het met al die onverhoorde gebeden? Waarom ontvangen we dan niet alles wat we in Zijn Naam bidden? Een vraag waarmee velen worstelen. Ook de profeet Jeremia worstelde hiermee. In het boek Klaagliederen laat hij zijn wanhoop de vrije loop: *‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed.’* Voor zijn gevoel had God Zich in een wolk gehuld: *‘U hebt U in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam’* (Klaagl. 3:8, 44).

Wie herkent zich hierin niet? Hebben we niet allemaal ervaren dat onze gebeden niet verder komen dan het plafond? Het lijkt alsof onze gebeden niet aankomen en God niet hoort. Als we de woorden uit Klaagliederen op onszelf toepassen, is het goed te bedenken dat het nooit aan God ligt dat Hij Zich in een wolk hult. Wolken die onze gebeden blokkeren worden altijd door onszelf veroorzaakt, en niet door God. Vaak moet God ons duidelijk maken dat er eerst iets in ons leven moet veranderen, voordat Hij naar onze gebeden kan luisteren.

Wolk één: zonde

‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord’ (Ps. 66:18).

Hoe kan deze wolk verdwijnen? Door met een oprecht hart mijn zonden voor God te belijden. God vergeeft dan mijn zonden op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus (1 Joh. 1:9). De wolk die tussen God en mij instond verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik mag God op Zijn woord vertrouwen dat mijn gebeden dan ‘doorkomen’; de wolk is immers verdwenen!

Wolk twee: twijfel

‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twifelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere’ (Jak. 1:6-7).

Wie twijfelt aan God en Zijn beloften doet Hem oneer aan. Hoe verdwijnt deze wolk? Heb een vast vertrouwen in God en geloof Hem op Zijn woord.

Wolk drie: onverschilligheid voor de nood van mijn naaste

‘Wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de arme, ook hij zal roepen en zal niet verhoord worden’ (Spr. 21:13). ‘Hij zal geen antwoord ontvangen’ (NBG).

Wanneer ik onverschillig sta tegenover de behoeften van mijn naaste en ik hem aan zijn lot overlaat, sluit God Zijn oren ook voor mijn gebeden; voor mijn hulpgeroep.

Hoe kan deze wolk verdwijnen? *‘Geef en u zal gegeven worden (...); want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden’ (Luk. 6:38).*

Wolk vier: zich van Gods Woord niets aantrekken

‘Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet: zelfs zijn gebed is een gruwel’ (Spr. 28:9).

God heeft een afkeer van mensen die zich niets aantrekken van Zijn Woord. Als het patroon van mijn leven als volgt is: bidden – ongehoorzaam zijn – bidden –

ongehoorzaam zijn, dan is het niet verwonderlijk dat mijn gebeden niet worden verhoord. De vicieuze cirkel van bidden en toch ongehoorzaam zijn zal met Gods hulp doorbroken moeten worden, anders zal er in deze situatie niets veranderen.

We zondigen dagelijks praktisch allemaal, maar dat is hier niet het vraagstuk. Hier gaat het om iemand die willens en wetens zijn oor afkeert van Gods Woord en moedwillig blijft zondigen. Daarmee geeft hij te kennen dat hij God en Zijn Woord niet serieus neemt. Het Oude Testament noemt dit zondigen met opgeheven hand (Hebr. 'bejad rama', dus met voorbedachten rade).

Wolk vijf: verkeerd bidden

'U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen' (Jak 4:3).

Bidden om je eigen begeerten, je eigen hartstochten te bevredigen, is verkeerd bidden. Dit soort gebeden zijn niet naar Gods wil. We moeten dan ook niet vreemd opkijken als we niet ontvangen wat we gebeden hebben!

Wolk zes: niet naar Gods wil bidden

'En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil' (1 Joh. 5:14).

Wolk nummer vijf en zes houden sterk verband met elkaar. De beste manier om deze wolken te laten verdwijnen, is door mijzelf volledig onder de wil van God te plaatsen. Als ik mijn gedachten en overwegingen in overeenstemming breng met die van Hem, dan zullen het gebeden zijn naar Zijn wil; gebeden die Hij kan beantwoorden.

Wolk zeven: verkeerde verhouding tussen man en vrouw

'Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden' (1 Petr. 3:7).

De betekenis van het woord 'verhinderen' in 1 Petrus 3:7 is in het Grieks een weg opbreken, om te verhinderen dat een leger verder kan trekken. In de antieke wereld werd deze methode vaak gebruikt. De soldaten barricadeerden de weg

met stenen, bomen en ander materiaal om het verder optrekken van de vijandige legers te verhinderen. Op die manier betekent 1 Petrus 3:7 dat de gebeden van echtparen verhinderd worden, zolang de barrières niet weggenomen zijn en er geen harmonie in de relatie is.

Samenvatting

Weigeren om je zonden te belijden, bidden met zelfzuchtige motieven, onenigheid in het gezin of tussen gelovigen, en de verwerping van het Woord van God zijn allemaal barrières voor ons gebedsleven. Heb je de indruk dat één van deze zaken jouw gebeden blokkeert? Dan kun je dat tegen God zeggen. Je kunt Hem vragen om je te helpen de barrière(s) in de kracht van de Heilige Geest weg te nemen. En voor zo'n gebed zal Hij Zijn oren zeker niet sluiten.

OudeSporen 2021

