

Johan Schep

Onze hoop

Over het nu en het nog niet

Romeinen 8:17-25

Het is belangrijk dat wij hoop hebben. Het ergste is als wij zonder hoop leven. Paulus schrijft vijf keer over de hoop. Het woord 'hoop' is vaag in onze taal. In de Bijbel staat de hoop hoog aangeschreven, het is *tikva* in het Hebreeuws. Dit is de titel van het Israëliische volkslied. Het betekent: alsof het al gebeurd is!

'Nu blijven geloof, hoop en liefde; maar de meeste van deze is de liefde' (1 Kor. 13:13). Het geloof is belangrijk. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof (Rom. 5:1). Gered door het geloof, geheiligd door het geloof (Hand. 26:18). De liefde is het hart van alles. De liefde bewoog de Heere Jezus om naar ons toe te komen. Het is Gods eigen liefde, zegt Romeinen 5 (Rom. 5:5, 8). De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Hoop is een van de meest positieve woorden in ons leven. Hopeloosheid is een van de meest destructieve woorden. Ik heb Joodse mensen ontmoet, die mij vertelden over hun vrienden, die stierven in de concentratiekampen, omdat zij een datum genoteerd hadden dat ze bevrijd zouden worden. Als dit dan niet uitkwam, verloren zij de hoop en stierven. Ons probleem is niet ons verleden! Wij kunnen met het verleden leven, zolang wij hoop hebben voor de toekomst. Paulus schrijft aan de gelovigen in de Heere over deze tegenwoordige tijd van lijden en onze toekomstige heerlijkheid, die geopenbaard zal worden (Rom. 8:17-18; 2 Kor. 4:17-18). Lees deze verzen vaak en bewaar ze voor altijd diep in je hart.

In Romeinen 8:17-25 vind ik vijf waarheden over het nu en over het nog niet:

1. Onze kennis van God

Nu: De Heere heeft Zich geopenbaard in de schepping (Ps. 19), in ons geweten, in de Bijbel, in de Heere Jezus. Niemand heeft een excuus (Rom. 1:20).

Nog niet: Wij moeten meer vertrouwen hebben in alles wat geopenbaard is en nederiger zijn over wat nu nog niet geopenbaard is (1 Joh. 3:2; Deut. 29:29).

2. Onze positie

Nu: Wij zijn gerechtvaardigd (Rom. 5:1). De Heilige Geest woont in ons (Rom. 8:9). Wij zijn geheiligd (1 Kor. 6:11). Wij zijn volmaakt in Hem (Kol. 2:10).

Nog niet: Wij jagen naar het doel (Fil. 3:12).

3. De samenleving

Nu: Wij zijn het licht en het zout (Matt. 5:16).

Nog niet: Gerechtigheid op aarde (Mi. 4:3; Openb. 11:15).

4. De wereld waarin wij leven

Nu: Wij kreunen (Rom. 8:23; Hebr. 2:14).

Nog niet: De eerste dingen zijn voorbijgegaan (Openb. 21:4; 1 Kor. 15:54).

5. De gemeente

Nu: Wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13; 1 Tim. 3:15b).

Nog niet: De volmaaktheid (Openb. 19:7; 21:2). Wij moeten vertrouwen in wat wij hebben, en geduldig zijn t.a.v. wat er nog niet is. De optimist zegt:

Alles nu! De pessimist zegt: Nog steeds niet. De realist zegt: Nu, en nog niet. Wij leven vandaag in geloof, en met hoop voor de toekomst (Ps. 33:18-21).

OudeSporen 2021

