

David W. Cloud

# Het doel van het boek Openbaring

## *Jezus Christus onthullen*

Openbaring 1:5 ... 22:16

---

Het boek Openbaring verhoogt Jezus Christus. Joseph Augustus Seiss zegt het als volgt:

*'Dit is de sleutel tot het hele boek. Het is een boek waarvan Christus het grote onderwerp en het centrum is, in het bijzonder in die periode van Zijn bediening en Zijn heerlijkheid die wordt aangeduid als de dag van Zijn onthulling, de dag van Zijn verschijning. Het is niet louter de aankondiging van goddelijke oordelen over de goddelozen en de uiteindelijke overwinning van de rechtvaardigen, bekendgemaakt door Christus; maar het boek van de openbaring van Christus in Zijn eigen Persoon, ambten en toekomstige bedieningen, wanneer men Hem zal zien komen vanuit de hemel, zoals men Hem eens naar de hemel zag gaan'.<sup>1</sup>*

Theodore Epp merkt terecht op:

*'Als de Heer Jezus Christus na het bestuderen van de Openbaring niet meer voor u betekent dan voorheen, dan ben ik tekortgeschoten in het onderwijzen, ofwel is de Heilige Geest niet in staat geweest om deze heerlijke waarheid voor u te openbaren. De onthulling van Jezus Christus is de centrale inhoud van het Boek'.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Seiss, The Apocalypse, p. 16

<sup>2</sup> Epp, Practical Studies in Revelation, p. 13

Hier volgen enkele van de prachtige manieren waarop Christus wordt getekend in het boek Openbaring:

1. Hij is de getrouwe Getuige (Openb. 1:5), Degene die volkomen betrouwbaar is, aan Wie de verstandige zijn ziel voor eeuwig toevertrouwt en op Wie hij elke dag van zijn aardse levensreis vertrouwt.
2. Hij is de Eerstgeborene uit de doden (Openb. 1:5), de herrezen Zoon van God waar de dood geen vat meer op heeft. Zijn opstanding is de garantie van onze redding.
3. Hij is de Overste van de koningen van de aarde (Openb. 1:5), Degene die alle autoriteit in eigen handen heeft en die het laatste woord heeft in alle zaken, Degene die de koningen van de aarde zo snel mogelijk zouden moeten aanbidden voordat het te laat is.
4. Hij is Degene die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft gewassen in Zijn eigen bloed (Openb. 1:5). Hierdoor heeft Hij de volkomen genoegzame verzoening bewerkstelligd, waarmee onze eeuwige zaligheid wordt gekocht en vastgelegd.
5. Hij is Degene die zal komen op de wolken (Openb. 1:7), in Gods glorie en met de autoriteit en de macht om alle rebellie neer te slaan en Gods koninkrijk hier op aarde te vestigen.
6. Hij is de Alfa en de Omega (Openb. 1:11), de eeuwige God, de grote Ik Ben, de Schepper, Degene die alle dingen in Zijn hand houdt en door Wie alle dingen bestaan. Hij weet alle dingen en Hij ziet alle dingen, en Hij is in staat om alle dingen samen te laten werken voor het welzijn van hen die Hem liefhebben en die geroepen zijn overeenkomstig Zijn voornemen.
7. Hij is Degene die te midden van de gemeenten staat, als hun enige legitieme Hoofd (Openb. 1:12-13). Hij leidt hen en zorgt voor hen, Hij waarschuwt en oordeelt hen.
8. Hij is de verheerlijkte Hogepriester (Openb. 1:13-16). Hij heeft ons tot God gebracht door het offer van Hemzelf, en Hij leeft altijd om voor ons te pleiten op basis van Zijn offer. Hij kan meevoelen met onze zwakheden, en door Hem kunnen wij vrijmoedig tot de troon van genade komen om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden in tijd van nood.
9. Hij is het die leeft, Die dood was en nu voor eeuwig leeft (Openb. 1:18). Hij heeft de eeuwige overwinning op de dood behaald, en door Hem behaalt de

gelovige dezelfde overwinning. Want Hij heeft gezegd: 'Een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid'.

10. Hij is het die opent, en niemand sluit; en sluit, en niemand opent (Openb. 3:7). Hij heeft alle autoriteit in hemel en op aarde, en voor Hem is niets onmogelijk. Door Hem kunnen wij alle dingen doen.
11. Hij is het Lam staande als geslacht, met zeven horens (Openb. 5:6). Hij is zachtmoedig en nederig van hart, en heeft het volmaakt toereikende offer gebracht waarop al onze zegeningen zijn gebaseerd. Toch heeft Hij alle autoriteit in de hemelen op de aarde.
12. Hij is Degene die de zeven zegels opent (Openb. 6 tot 9). Hij is het Woord van God, de Auteur van Gods openbaring, het Licht dat elk mens verlicht die in de wereld komt. Hij is de Bron van alle wijsheid, de Leraar van alle waarheid.
13. Hij is de Zoon des mensen, Die de oogst van de aarde zal binnenhalen (Openb. 14:14-16). Zijn hand zal het oordeel over de aarde en de mensheid uitoefenen. Hij is niet alleen een zachtaardig Lam, maar ook de Leeuw uit de stam van Juda. Hij is niet alleen de Heiland, maar ook de Rechter.
14. Hij is de Bruidegom (Openb. 19:7-10). Christus heeft de gemeente liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven, opdat ze zich bij Hem zou voegen en voor altijd zal genieten van een intieme gemeenschap met Hem. De gelovigen zijn leden geworden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente,
15. Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren, Die overwinnend terugkeert uit de hemel op een wit paard (Openb. 19:11-21). Hij zal alle rebellie tegen God stoppen en voor altijd regeren met Zijn heiligen.
16. Hij zal duizend jaar over het koninkrijk van God regeren (Openb. 20:4), en ervoor zorgen dat de naties hun zwaarden tot ploegscharen smeden. Hij zal gerechtigheid, oordeel en waarheid brengen en Zijn rechtvaardige heerschappij zal in stand worden gehouden door Zijn ijzeren roede. In het Vrederijk zal de leeuw liggen bij het lam, en een kind zal veilig spelen bij het nest van een adder. De woestijn zal bloeien als een roos.
17. Hij is de Rechter op de Grote Witte Troon (Openb. 20:11-15). Voor Hem zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is.
18. Hij is de Gever van het water van het leven (Openb. 21:6). Hij heeft de wereld liefgehad en Zichzelf overgegeven in de dood, opdat wij konden worden gered en overvloedig leven zouden ontvangen.

19. Hij is Degene die spoedig zal komen (Openb. 22:7, 12). Zijn komst staat voor de deur en wij moeten altijd klaar staan voor Zijn terugkeer.
20. Hij is de tempel van het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:22), en door Hem zullen wij een voortdurende en eeuwige intimiteit met God hebben. In Zijn nabijheid is er voor altijd volmaakte vreugde.
21. Hij is het licht van het Nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:23), en wij zullen in dit licht wandelen en er zal helemaal geen duisternis zijn. Wij zullen genieten van Zijn glorie en verlicht worden door Zijn heerlijkheid.
22. Hij is de Wortel en het Nageslacht van David (Openb. 22:16), de Erfgenaam van al Gods beloften aan Abraham, Jakob en David. Hij is de Heer en Redder van Israël.
23. Hij is de blinkende Morgenster (Openb. 22:16). Hij zal de nieuw-testamentische heiligen opnemen in heerlijkheid, voordat de zwaarste periode van de Grote Verdrukking losbarst en de heldere morgen van Zijn wederkomst aanbreekt.

Met toestemming van: David W. Cloud, Revelation, Advanced Bible Study Series, blz. 8-10. Website: [www.wayoflife.org](http://www.wayoflife.org)

Vertaling: Sjaak Wouters

---

OudeSporen 2021

