

Jeffrey Brett

# Essentiële dingen

## *Zeven dingen die voortdurend werden onderhouden in de tabernakel*

Exodus 28:28, 38; 29:42; 30:8; Leviticus 6:13; 24:2, 8

---

Er zijn zeven zaken in de tabernakel, Gods tentwoning, die voortdurend onderhouden moesten worden door de priesterlijke familie. We kunnen die dingen als een type zien van de zaken die vandaag essentieel zijn om te onderhouden in Gods huis, de gemeente.

### 1. Het branden van het vuur op het koperen altaar

*'Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het zal niet uitgeblust worden'* (Lev. 6:13). De apostel zegt in Hebrëen 12:28-29, als hij schrijft aan Joodse gelovigen, het volgende: 'Laten wij dus (...) de genade vasthouden, en laten wij daardoor God dienen op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur'. Wanneer wij samenkomen in de naam van de Heer, moeten wij altijd de heiligheid en de gerechtigheid van God in het oog houden. Daarom schrijft Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs, met het oog op het verlaten van de waarheid dat al was binnengeslopen, het volgende: 'Maar als ik uitblijf, [schrijf ik] opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God' (1 Tim. 3:15).

## 2. Het offeren van twee lammeren iedere dag

*'Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken' (Ex. 29:42).*

De grondslag voor God om te midden van Zijn volk te kunnen wonen, is de dood van Christus. In Efeziërs 5:2 lezen wij: '(...) zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk'. Deze lammeren herinneren ons aan de volmaaktheden van Gods geliefde Zoon, als Mens hier op aarde. Hij heeft Zichzelf overgegeven als een offerande tot Gods welbehagen, opdat Hij in alle opzichten zou worden verheerlijkt. Zo moeten ook wij, als wij samenkomen, bovenal de vreugde voor God voor de aandacht hebben. En zoals Christus bereid was Zichzelf op te offeren tot het welbehagen van God, dienen ook wij evenzo te zoeken en te onderhouden wat tot Gods welbehagen dient – wat het ook mag kosten.

## 3. Het voortdurend branden van de lampen

*'Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden' (Lev. 24:2).*

We lezen in Exodus 25:37 hierover het volgende: 'Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar'. De lampen hadden dus als eerste doel licht te werpen op de kandelaar *zelf*. Het formaat van de kandelaar wordt niet verteld, maar hij was als één geheel gemaakt van zuiver goud – een talent zwaar.

De kandelaar spreekt van de Persoon en de heerlijkheid van de geliefde Zoon van de Vader. Het pure goud spreekt van Zijn godheid, want Hij is van eeuwigheid af de Zoon Die in de schoot van de Vader woont. De Heilige Geest schiept er altijd vreugde in ons te wijzen op de heerlijkheid van Zijn Persoon. Johannes 16:14 zegt van de Geest: 'Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen'. Zo moet dus heel onze dienst jegens God plaatshebben in de kracht van de Heilige Geest, en in het licht van Wie de Heer Jezus in wezen is.

#### 4. Het plaatsen van de koeken op de tafel van de toonbroden

*'Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen, voortdurend; omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond' (Lev. 24:8).*

Als de broden elke sabbatdag op de met zuiver goud overtrokken tafel op hun plaats werden gelegd, mogen we aannemen dat ze daar zeven dagen bleven. Zij werden daar geplaatst in overeenstemming met Gods opdracht.

De broden werden bereid van fijn meelbloem, evenals het graanoffer, en wierook werd op iedere rij gelegd. Zij werden op hun plaats gehouden door de kroon, of krans van zuiver goud. En zonder twijfel heeft het licht van de kandelaar op hen geschinen. De broden spreken van de gelovigen, de heiligen van God, die voor Hem staan en in goddelijke orde worden bewaard door Christus; alleen zo kunnen zij de geur van Christus over zich hebben. De goddelijke orde is het onderwerp van Paulus' eerste brief aan de Korinthiërs, die hij schreef om zaken recht te zetten. Want er waren scheuringen onder hen, doordat de wil van de mens belangrijker werd geacht dan Gods wil. Het feit dat de broden daar de hele week bleven liggen, geeft aan dat wij de verantwoordelijkheid hebben *voortdurend* te onderhouden wat naar Gods gedachten is; en niet alleen als wij samenkomen.

#### 5. Het branden van het reukwerk op het gouden altaar

*'Ook als Aäron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere, al uw generaties door' (Ex. 30:8).*

In Openbaring 8:3 lezen wij over het reukwerk het volgende: '(...) en hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen'. We kunnen dus zeggen dat het reukwerk op het gouden altaar spreekt van het gebed.

Paulus zegt in de eerste brief aan Timotheüs: 'Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist' (1 Tim. 2:8). Het is verdrietig te zien dat we in een tijd leven waarin de bidstond vaak wordt vergeten. Terwijl Paulus in zijn aanwijzingen aan Timotheüs met betrekking tot het gedrag in het huis van God juist duidelijk maakt dat het gebed een vitaal onderdeel is van de priesterdienst, zowel naar God toe als naar de mensen toe. Het negeren van de bidstond zal het verzwakken van het getuigenis van de plaatselijke gemeente tot gevolg hebben.

## 6. De twaalf stenen op de borsttas

*'Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing, op zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heere' (Ex. 28:29).*

Deze twaalf stenen waren geplaatst op de borsttas volgens de goddelijke orde, en elke steen had een eigen bijzondere heerlijkheid. Zij beeldden Israël als Gods volk uit, geplaatst in Gods getuigenis overeenkomstig de positie die Hij hun had gegeven. De borsttas was één geheel, hij was vierkant en werd gedragen op het hart van de hogepriester.

In het onderhouden en bewaren van de waarheid van het ene lichaam van Christus op aarde, moeten wij elke ware gelovige altijd als lid van dat ene lichaam erkennen. Wanneer gelovigen in een bepaalde plaats samenkomen tot de naam van de Heer, moeten wij aannemen dat zij daar zijn geplaatst overeenkomstig Gods wil. Ook hebben wij de verantwoordelijkheid om tot uitdrukking te brengen wat geldt voor het hele (wereldwijde) lichaam van Christus. Dat gebeurt in de lokale gemeente, daar waar de Heer ons persoonlijk heeft geplaatst – al is het op beperkte wijze en mogelijk in grote zwakheid.

## 7. De gouden plaat op de tulband

*'Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aäron zijn, zodat Aäron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al de geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere' (Ex. 28:38).*

Het is mogelijk dat de tulband het enige kledingstuk was dat de hogepriester *altijd* droeg. En op zijn voorhoofd, verbonden met de tulband, was een gouden plaat bevestigd met daarop de gegraveerde tekst: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE.

De hogepriester met de gouden plaat op zijn voorhoofd beeldt Christus af als de Ene die alles met betrekking tot de priesterdienst onderhoudt overeenkomstig de heiligheid van God. In onze dienst voor God vandaag de dag, of het nu gaat om dankzegging, lofprijzing of aanbidding, is er altijd de mogelijkheid dat wij niet handelen in de kracht van de Heilige Geest; doordat wij het vlees nog in ons hebben. Maar Christus, onze grote Hogepriester, neemt aan wat wij offeren – met al onze zwakheid, maar in oprechte liefde voor Hem – en stelt het aan God voor op een wijze die volmaakt passend is voor Hem.

Dit is een grote bemoediging, in het bijzonder voor jongere gelovigen die misschien aarzelen om deel te nemen aan de samenkomsten, vanwege de kans op het maken van een fout. De Heer alleen kent onze harten; en als er een liefdevol en waarachtig antwoord is naar God toe, zal Hij het in Zijn hand nemen en aan God tonen in volmaakte overeenstemming met Zijn heiligheid.

---

