

Jaap Zwitser

Witter dan sneeuw

*'Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw'.*

*'Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw'.*

Psalm 51:9; Jesaja 1:18

Kijk hier: voetstapjes in de sneeuw. Kleine voetstapjes. Hier een kuiltje, dáár een kuiltje. Dat hebben vast twee kleine klompjes gedaan. Maar van wie zouden die kleine klompjes zijn? Het land is wit en wijd en stil. Er is niemand te zien. De auteur W.G. van de Hulst wist mij als kind te boeien met zijn schitterende kinderboeken, in dit geval over domme Miep die op oudejaarsavond verdwaalde in de sneeuw.

Het is altijd weer verrassend hoe mooi een landschap er uit ziet als er verse sneeuw gevallen is. Het is ongerept, niemand heeft er nog op gelopen, behalve dan de krantenbezorger die al vroeg op pad was. Zijn voetstappen zijn goed te zien.

Bijbelse voorbeelden

In 2 Samuel 23:20 staat een indrukwekkend verhaal over Benaja, die zich eens, op een dag dat er sneeuw lag, in een kuil liet zakken en daarin een leeuw doodde. Jeremia laat ons weten dat de berghellingen van de Libanon vrijwel altijd met sneeuw bedekt zijn (Jer. 18:14).

Bij Mozes (Ex. 4:6), Mirjam (Num. 12:10) en Gehazi (2 Kon. 5:27) wordt de ziekte van de melaatsheid vergeleken met sneeuw: wit als (de) sneeuw.

In Daniël 7:9, Matteüs 28:3 en Marcus 9:3 wordt over sneeuwwitte kleding gesproken en in Openbaring 1:14 wordt van de Zoon des mensen gezegd dat Zijn hoofd en Zijn haar wit zijn als sneeuw.

Vier thema's

Het woord sneeuw komt diverse keren voor in de Bijbel. Onderzoek naar dit woord levert een viertal onderwerpen op: Gods majesteit, ontzondiging, wijze lessen en Gods Woord.

1. Gods majesteit

In de vierde rede van Elihu (Job 37) spreekt hij zich uit over de majesteit van God in de natuur. God doet grote dingen en wij begrijpen ze niet; want tegen de *sneeuw* zegt Hij: Wees op de aarde. In Job 38 spreekt God met Job over Zijn almacht in de schepping en Hij vraagt hem, of Job misschien gekomen is bij de schatkamers van de *sneeuw*. De almacht van God wordt ook bezongen in Psalm 147. In vers 16 zegt de dichter dat God *sneeuw* geeft als wol. Laat de schepping (ook de sneeuw wordt in Psalm 148 genoemd) de Naam van de Heere loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Halleluja!

2. Ontzondiging

De Schepper van hemel en aarde ziet om naar mensen die door de zondeval geen mogelijkheid meer hebben om tot Hem terug te keren. Om in de ogen van God rein te zijn, zullen de zonden weggedaan moeten worden. Er zal sprake moeten zijn van ontzondiging, van het reinigen van onze zonden. David vraagt in Psalm 51: 'Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan *sneeuw*.'

Al in Exodus 12:22 is sprake van een bundel hysop waarmee bloed aan de bovendorpel en de deurposten aangebracht moest worden. In Leviticus 14:4,6 wordt hysop genoemd, als het gaat om de reiniging van melaatsheid. In Numeri 19 wordt eveneens hysop gebruikt voor het reinigingswater als middel tot ontzondiging. Hysop is een klein plantje, dat uit de muur groeit (1 Kon. 4:33). Alles wat in de Bijbel met hysop te maken heeft, verwijst naar het volmaakte offer van de Heer Jezus aan het kruis. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ieder die in Hem gelooft kan zeggen: Al waren mijn zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als *sneeuw*.

3. Wijze lessen

God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren, ja, hij was wijzer dan alle mensen en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij 3000 spreuken uit en waren er van hem 1005 liederen. Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden (1 Kon. 4:29-34).

Het Bijbelboek Spreuken is van koning Salomo, en hierin spreekt hij over de sneeuw:

- a. Spreuken 25:13 – Zoals de koelte van *sneeuw* op de dag van de oogst, zo is een betrouwbaar gezant voor zijn zenders, hij verkwikt de ziel van zijn meester. Iemand die hier volledig aan voldaan heeft, is de Heer Jezus, de Gezondene van de Vader. In navolging van Hem mogen wij betrouwbare gezanten zijn voor Hem.
- b. Spreuken 26:1 – Evenmin als de *sneeuw* in de zomer en de regen in de oogsttijd past eer bij een dwaas. Een dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. Als je door genade God je Vader mag noemen, omdat je gelooft in de Heer Jezus, is alle eer en lof alleen voor Hem.
- c. Spreuken 31:21 – Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de *sneeuw*, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. God besteedt in Zijn Woord aandacht aan de moeders, die geprezen worden als zij met liefde en toewijding zorgdragen voor hun gezinnen. Zij zijn op alles voorbereid, zij hebben zicht op wat er nodig is en zij bedenken praktische oplossingen als de nood aan de man is.

4. Gods Woord

Jesaja 55 bevat een uitnodiging om te komen tot het heil van de Heere: Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Want zoals regen of *sneeuw* neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde bevochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal *Mijn woord* zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet

vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend (vers 9 en 10).

OudeSporen 2020

