

Wat is het christendom?

-

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we ons verdiepen in wat de Bijbel hierover zegt. Wij geloven dat dit het Woord van God is, dat de goddelijke waarheid openbaart¹. Het is niet mogelijk om in een kort artikel alle aspecten te behandelen, maar ik zal proberen de meest wezenlijke eruit te lichten door negen kenmerken te noemen van het christendom. In de voetnoten kun je alle teksten nalezen die in de Bijbel staan.

In het christendom draait alles om Jezus Christus. Hij leefde tweeduizend jaar geleden in het land Israël. Hij was niet zomaar een mens zoals alle anderen, en hier begint het bijzondere van het christendom. De Bijbel zegt over Hem: *Hij is het beeld van de onzichtbare God*². Ergens anders staat geschreven dat Hij het 'Woord' wordt genoemd. Dit betekent dat Hij de uitdrukking is van God. Dan staat er ook nog: *Het Woord was God*³ en even verderop: *Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond*.⁴ Het eerste dat wezenlijk voor het christendom is: God is Mens geworden. De Bijbel maakt duidelijk dat God de drie-ene God is⁵, dat betekent dat

¹ Johannes 17:17; 2 Timotheüs 3:16

² Kolossenzen 1:15

³ Johannes 1:1

⁴ Johannes 1:14

⁵ Mattheus 28:19; let op enkelvoud 'naam' i.p.v. 'namen'

er drie Personen zijn, terwijl ze één in wezen zijn. Dus één God, drie Personen. We spreken over God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Binnen de Godheid was van eeuwigheid af liefde tussen de Vader en de Zoon. De Zoon werd Mens om deze liefde te delen met de mensen.

Een tweede wezenlijk aspect van het christendom is wat de Bijbel leert over de mens. God schiep de mens als man en vrouw⁶. Deze beide mensen, Adam en Eva, kwamen in opstand tegen hun Schepper door het enige gebod te overtreden dat zij hadden gekregen⁷. Hierdoor raakten zij en hun hele nageslacht verwijderd van God, die het leven is, en kwam de zonde in de wereld – wat de dood tot gevolg had⁸. Zonde is ongehoorzaamheid aan God; en ieder mens die voortaan werd geboren, was ongehoorzaam aan God en ook verduisterd in het verstand wat betreft de kennis van God⁹. Hierdoor is de hele mensheid, geestelijk gezien, dood¹⁰.

Maar dan komt het derde bijzondere kenmerk van het christendom. God, die liefde is¹¹, liet de mensheid niet aan zijn lot over. Hij bracht redding door Zijn genade. God werd Mens, zoals we hebben gezien, en Hij nam op het kruis – de straf die de Romeinen hadden bedacht voor misdadigers – onze zonden op Zich¹². Hij, die nooit gezondigd had, nam vrijwillig de straf op Zich die wij verdiend hadden¹³. Hierin zien wij Gods liefde in de praktijk. Ieder mens die gelooft dat Jezus dit voor hem of haar persoonlijk heeft gedaan, krijgt vergeving van alle zonden die hij heeft gedaan¹⁴ en mag voor eeuwig in de hemel wonen bij God¹⁵. Ieder mens die dit afwijst, zal voor eeuwig verloren gaan vanwege zijn zonden¹⁶, want God is heilig.

⁶ Genesis 1:27

⁷ Genesis 3:1-7

⁸ Romeinen 5:12

⁹ Efeziërs 4:18

¹⁰ Efeziërs 2:1

¹¹ 1 Johannes 4:8,16

¹² 2 Korintiërs 5:21

¹³ Jesaja 53:5

¹⁴ Handelingen 10:43

¹⁵ Johannes 3:16, 14:3

¹⁶ 2 Thessalonicenzen 1:9

Maar er is nog iets en dat brengt me bij het vierde wezenlijke kenmerk van het christendom: ieder die gelooft in Jezus, ontvangt de inwoning van de heilige Geest¹⁷. God maakt woning in zo iemand door Zijn Geest. Anders gezegd: Christus woont in zo iemand¹⁸. Aangezien de verkeerde neigingen van de zonde nog in ons zijn, kunnen wij alleen leven zoals God het wil doordat het leven van Jezus zich in ons manifesteert door de heilige Geest¹⁹.

Maar er is nog meer: God woont niet alleen in de *individuele* gelovige, maar in *alle gelovigen* samen²⁰. Zij vormen samen een levend gebouw, waarin God woont. Dit is het vijfde wezenlijke aspect van het christendom. Er is nu een geestelijke godsdienst gekomen, niet meer een zichtbare en uiterlijke godsdienst. Vroeger had God de mens zoals die uit Adam geboren was, onder een wet geplaatst. Dit zien we in het Oude Testament in Israël. Hierbij hoorden vele uiterlijke dingen zoals een gebouw, dierenoffers, regels op stenen tafelen, priesters, speciale kleding etc. Maar het Jodendom dat al deze dingen had ontvangen, bracht hiermee geen betere mensen voort. Sterker nog, ze kruisigden Jezus, die in feite hun eigen God was²¹. Daarom is het christendom de huidige vervanging van het Jodendom en gaat het nu om geestelijke kenmerken. God woont in de Zijnen door de Geest, er is een geestelijke tempel, namelijk de gelovigen zelf, er is een goddelijk offer, dat van Jezus op het kruis, en er is geestelijke aanbidding²². Omdat de mens, zoals die uit Adam voortkwam, Christus kruisigde, heeft God de hele mensheid door dat kruis in de dood gebracht²³ en heeft Hij nu nog maar één Mens in Wie Hij vreugde vindt: Jezus Christus.

Dat brengt me tot het zesde wezenlijke aspect van het christendom. Niet alleen woont God nu op de aarde in de gelovigen, maar er is ook een Mens aan Gods

¹⁷ Johannes 7:38

¹⁸ Galaten 2:20

¹⁹ Romeinen 8:13

²⁰ Efeziërs 2:21-22

²¹ Johannes 8:58

²² Johannes 4:23-24

²³ 2 Korintiërs 5:14

rechterhand²⁴, gekroond met eer en heerlijkheid²⁵. Jezus is uit de dood opgestaan en na Zijn opstanding naar de hemel gegaan, bij Zijn 'hemelvaart'. Alle gelovigen op aarde zijn in de Mens Jezus Christus voor God in de hemelse plaatsen geplaatst²⁶. Christendom is dus: God op aarde en een Mens in de hemel. Hij is het Hoofd en de gelovigen vormen Zijn lichaam²⁷. Samen is dit de *nieuwe mens* die in de plaats is gekomen van de oude mens, die uit Adam is²⁸. Alles wat te maken heeft met de oude mens, of het nu zijn gedachten zijn of zijn godsdienst, past *niet meer* bij het christendom. Want God heeft de oude mens met Christus gekruisigd²⁹.

Hiermee kom ik tot het zevende kenmerk van het christendom. De gelovige vindt in de verheerlijkte Mens in de hemel zijn leven³⁰. Er gelden geen louter geschreven regels voor hem om gehoorzaam aan God te zijn. Hij moet leren leven in een relatie met Jezus Christus en door Hem met de Vader³¹, door de Bijbel te lezen en te bidden en geestelijk te groeien, zodat de karaktereigenschappen van Jezus zichtbaar worden in zijn leven. Hiertoe leeft Christus via de heilige Geest in de gelovige, om hem te veranderen³². Maar dit gaat alleen als de gelovige zijn hart en liefde richt op Hem daarboven³³. Ook bijzondere dagen of feesten zijn niet kenmerkend voor het christendom, de gelovige is voor God immers niet meer als levend in de wereld³⁴, maar zijn burgerschap is in de hemel, waar zijn Heer is³⁵. Zelfs de christelijke feestdagen horen eigenlijk niet bij het christendom zoals de

²⁴ Efeziërs 1:20

²⁵ Hebreeën 2:7

²⁶ Efeziërs 2:6

²⁷ Efeziërs 1:23

²⁸ Efeziërs 4:24

²⁹ Romeinen 6:6, Kolossenzen 2:20, 3:3

³⁰ Kolossenzen 3:4

³¹ Johannes 14:6

³² Galaten 5:22

³³ 2 Korintiërs 3:18

³⁴ Kolossenzen 2:20

³⁵ Filippiëzen 3:21

Bijbel ons dit voorhoudt³⁶. Er is nog maar één dag die iets bijzonders heeft en dat is de zondag, de eerste dag van de week³⁷ waarop gelovigen samenkomen.

Wat betreft de omgang met elkaar als gelovigen kom ik bij het achtste kenmerk van het christendom. Omdat God de heilige Geest op aarde in de gelovigen woont, dient dezelfde goddelijke liefde daar aanwezig te zijn die er van eeuwigheid af in de Godheid was³⁸. Dit kan alleen omdat, zoals ik eerder zei, Jezus door de Geest Zelf in iedere gelovige woont. Wij kunnen dit niet uit eigen kracht, maar moeten in alles vertrouwen op Hem. Dit geldt overigens voor alle dingen. Wij vertrouwen op de Geest die in ons woont, als het gaat om de geestelijke gaven die we hebben ontvangen³⁹ en de leiding tijdens de erediensten⁴⁰.

Ten slotte het negende kenmerk: het christendom verwacht de Mens Jezus Christus uit de hemel. Hij zal de gelovigen tot Zich nemen⁴¹ en de wereld oordelen⁴². De ongelovige en ongehoorzame mensen zal Hij in de eeuwige straf sturen⁴³, ook wel de 'hel' genoemd. Daarna zal Hij Koning zijn over de aarde en zal er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn⁴⁴, waar God woont in en bij de mensen⁴⁵. God heeft in het christendom Zijn eigen gedachten en Zijn hart bekendgemaakt.

Ik heb geen ruimte om meer bijzonderheden te noemen, maar na deze dingen gelezen te hebben is mijn vraag aan jou: Behoor je nog tot de oude mens of mag je weten, door het geloof in Jezus Christus, tot de nieuwe mens te behoren?

³⁶ Galaten 4:11

³⁷ Handelingen 20:7

³⁸ Johannes 13:35; 17:26

³⁹ 1 Korintiërs 12:11

⁴⁰ 1 Korintiërs 12:4; 1 Thessalonicenzen 5:19

⁴¹ 1 Thessalonicenzen 4:16

⁴² Handelingen 17:31

⁴³ Openbaring 20:11-15

⁴⁴ Openbaring 21:1

⁴⁵ 1 Korintiërs 15:28

OudeSporen 2020

