

Brian Reynolds

God is goed

'U bent goed en U doet goed'.

Psalm 119:68

Veel dingen zijn veranderlijk in deze wereld, die vol onzekerheid en verdriet is. Maar één ding is zeker, en dat is de goedheid van onze God. Hij is goed en Hij doet goed. Bij Hem is er geen verandering, of schaduw van omkeer. En elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten (Jak. 1:17).

Zeker gebeuren er slechte dingen en zijn er dingen die voor ons verstand onverklaarbaar zijn. Maar laten we nooit vergeten dat wij een goede God hebben. De tekst in Psalm 119 zegt dit heel duidelijk, en voegt eraan toe dat Hij ook goed *doet*. Ware goedheid kan niet verborgen of onbekend blijven, ze moet werkzaam en zichtbaar zijn.

We zien Gods goedheid tegenover alle mensen, onszelf inbegrepen, in Zijn scheppingswerken. Lang geleden sprak de apostel Paulus hierover met de heidense inwoners van Lystre in het zuiden van Klein-Azië, mensen die in geestelijke duisternis leefden en de afgoden dienden: 'Wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde' (Hand. 14:15-17).

Dit is wat theologen noemen 'de algemene genade' van God, maar ik denk dat de Bijbelse omschrijving beter is. Het laat ons eenvoudig zien dat God *goed* is. De

Heere Jezus heeft gezegd: 'Niemand is goed behalve Eén, namelijk God' (Mark. 10:18). Hoe groot is die goedheid, als wij aan het evangelie denken. Het christendom toont ons Gods goedheid tegenover verloren zondaars. Hij is de grote Gever. Hij eist geen gerechtigheid van de kant van de mens, want die heeft hij helemaal niet (behalve een eigengerechtigheid). Maar God schenkt ons *Zijn* gerechtigheid, goddelijke gerechtigheid, als een vrije gift door het geloof in Jezus Christus (Rom. 3:21-26). Hij eist niet dat wij Hem liefhebben, maar Hij heeft ons *Zijn* grote liefde getoond in de gave van Zijn veelgeliefde Zoon. Zó lief heeft God de wereld gehad (Joh. 3:16).

Hoeveel reden hebben wij dus om in te stemmen met de woorden van Psalm 106: 'Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig' (Ps. 106:1).

OudeSporen 2020

