

NN

Psalm 23

Troost voor elke dag

Elke Zondagmorgen lees ik deze Psalm, en vind er altijd weer nieuwe troost in. Ontelbaar zijn de zegeningen, die dit loflied ons biedt voor de reis van elke dag, van elk jaar, van heel ons leven. Ik zag er onlangs de volgende weldaden in:

De HEERE is mijn Herder,	- Volmaakte bescherming
mij ontbreekt niets.	- Volmaakte verzorging
Hij doet mij neerliggen	- Volmaakte rust
in grazige weiden,	- Volmaakt voedsel
Hij leidt mij zachtjes	- Volmaakte leiding
naar stille wateren.	- Volmaakte vrede
Hij verkwikt mijn ziel,	- Volmaakt herstel
Hij leidt mij in het spoor van de	- Volmaakte wandel
gerechtigheid,	- Volmaakte verheerlijking
omwille van Zijn Naam.	
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van	- Volmaakt vertrouwen
de dood, ik zou geen kwaad vrezen,	- Volmaakt gezelschap
want U bent met mij;	- Volmaakte ondersteuning
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.	- Volmaakte gemeenschap
U maakt voor mij de tafel gereed	- Volmaakte overwinning
voor de ogen van mijn tegenstanders;	

U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij
volgen al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

- Volmaakte sterkte
- Volmaakte vreugde

- Volmaakte liefde

- Volmaakte heerlijkheid

Uit: "Bode des Heils in Christus", jaargang 73 (1930)

OudeSporen 2020

