

dr. A.H. Burton

# De grote witte troon

*‘En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden’.*

Openbaring 20:11

---

Dit onderwerp is buitengewoon ernstig en we wensen onze geliefden lezers met aandrang te vragen om hierbij met de Bijbel in de hand te studeren, als in de tegenwoordigheid Gods, en zorgvuldig Openbaring 20 te overdenken.

Zoals we uit de Heilige Schrift zagen, kan de Heere Jezus elk ogenblik terugkomen voor de Zijnen. Ja, Zijn stem kan zelfs deze nacht worden vernomen. Zijn eigen gezegende getuigenis aan het slot van Gods Woord is: ‘Ja, Ik kom spoedig. Amen’. (Openb. 22:20) In een punt van de tijd, in een oogwenk kunnen we opgeroepen worden om onze terugkerende Heiland in de lucht te ontmoeten. Dan zal Hij ons in het huis van de Vader opnemen, waar wij ons *thuis* zullen voelen met hem in de heerlijkheid. Een korte tijd zal dan verlopen, waarin de heiligen *in de hemel* zullen worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus, en gedurende die tijd zullen *op de aarde* de oordelen plaatsvinden, die we vermeld vinden in het boek van de Openbaring vanaf hoofdstuk 6 tot 19. Dan zal de hemel weer geopend worden en de Heer, gevolgd en vergezeld door al Zijn heiligen, zal dan nog eens verschijnen. Hij zal komen *met* Zijn heiligen op de aarde en zal het oordeel brengen over allen, die dan op aarde leven en zich tegen Hem verzetten.

In die tijd zullen ook de levende volken geoordeeld worden (Matt. 25:31 enz.). Alle ongerechtigheid zal dan uitgeroeid, elke vijand vernietigd en alle dingen onderworpen worden aan Hem. De tijd van Zijn regering duurt 1000 jaar, vandaar de naam ‘duizendjarig rijk’, en in deze tijd leven en heersen de verheerlijkte heiligen met Hem (Openb. 20:4).

Tot op dat ogenblik is nog niet een van de doden, die in hun zonden gestorven zijn, geoordeeld, nog niet een van hun is opgewekt. Klinkt dit vreemd? Laat de lezer dit bij uitstek plechtig en gewichtig hoofdstuk overwegen, onpartijdig en zonder zijn vooropgezette gedachten en in eenvoudige afhankelijkheid van de onderwijzing van Gods Geest.

Vers 4 noemt ons degenen, die deel hebben aan de *eerste opstanding*. Degenen die voor hun Heer tijdens de grote verdrukking de martelaarsdood zijn gestorven. Hoe heerlijk en gezegend is hun deel! 'Zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren'. Al die tijd blijven de overige doden, dat zijn zij, die in hun zonden gestorven zijn, in hun graven. Zij 'werden niet levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren'. (vs. 5) Hun toekomst is duister en somber! We voelen, dat we niet beter kunnen doen, dan de woorden zelf aan te halen van de Schrift, waarin over deze doden gesproken wordt:

'En ik zag een grote, witte troon, en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades <sup>1</sup> gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur' (Openb. 20:11-15).

Op enkele allerbelangrijkste punten in dit laatste oordeel wensen we de aandacht van de lezers te vestigen.

In de eerste plaats komt Christus hier in het geheel niet op aarde. We lezen immers: '*voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegluchtten en geen plaats werd voor hen gevonden*'. Hoe verschillend met Matteüs 25:31 en 32: 'Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid; en vóór Hem zullen alle volken worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden'. Hier komt de Heer dus op de aarde! Voorts worden voor de grote witte troon alleen de doden geoordeeld. Weer een punt van verschil met Matteüs 25. Daar worden alleen de levenden geoordeeld. O, wat een ijzingswekkende menigte zal dat zijn! Zij komen uit hun graven. Daar op de

---

<sup>1</sup> Plaats, waar de zielen' van de ongelovigen na de dood heengaan (Matt. 11:23).

troon zit de Rechter! Voor de Rechter staan die vele doden, opgewekt. Een schuldig geweten binnen in hen klaagt hen luid aan. De door hen zo geliefde wereld, het toneel van al hun vermakingen en zonden, het toneel ook van hun verwerping van de Heiland, die hun zo vaak gepredikt, is weg gevlucht, en nu staan ze in een eindeloze eeuwigheid en – verloren!

Zeg mij, lezer, is dit uw toekomst? Wilt u die niet ontvluchten? *'Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden'*. (Hand. 16:31)

'En de boeken werden geopend!' Wat een register!

Elke gedachte, elk woord, elke daad van een misbruikt leven zal dan in het licht komen, in het licht van die verblindende heerlijkheid. 'En de doden werden geoordeeld naar hun werken'.

Hoe verschillend met de rechterstoel van Christus, waar de verlost en zullen verschijnen om *loon te ontvangen of verlies te lijden*, al naar hun werken geweest zijn. Hier voor de witte troon worden de doden *geoordeeld* naar hun werken; en als ik als schrijver en u als lezers van deze bladzijden werden geoordeeld naar onze werken, zouden wij *vast en zeker* geworpen worden in de poel van vuur. Indien de zaligheid van de meest toegewijde Christen, die ooit geleefd heeft, zou afhangen van zijn werken, dan moest hij onvermijdelijk verloren gaan. Want wiens leven zou het onderzoek van Zijn alles doordringend oog doorstaan? 'Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig' (Ps. 143:2).

Het is van het grootste belang op te merken dat nergens gezegd wordt, dat de gelovige naar zijn werken *geoordeeld* wordt. *Zijn werken worden geoordeeld, maar zijn persoon niet*, en naar die werken ontvangt hij loon. Maar voor de grote witte Troon worden de in hun zonden gestorvenen zelf geoordeeld naar hun werken. En wat is het resultaat? 'Als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur' (vs. 15).

Geliefde lezer, indien u misschien nog niet zeker van uw behoudenis bent, dan bidden wij u: de toekomstige toorn te ontvluchten. Vlucht tot de Heere Jezus! ga tot Hem, zoals u bent! *ga nu tot Hem*. U hebt geen tijd te verliezen, nu is de genadetijd. Jezus, de Zoon van God, die verworpen en gekruisigd werd door deze wereld, zit nu aan de rechterhand van God. Hij is daar, als een bewijs, dat Zijn werk volbracht en volmaakt is, en dat God daardoor voldaan is. Hij die 'nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand' (Hebr. 10:12). Alle oordeel is in Zijn hand gesteld. 'De Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven (...)' Hij heeft Hem

macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is' (Joh. 5:22-27). Iedere knie zal voor Hem zich buigen; iedere tong zal belijden, dat Jezus Christus Heer is.

Lezer, heeft u dat al gedaan? Zo niet, doe het dan nu en u wordt behouden; wacht u tot de dag van het oordeels, dan bent u voor eeuwig verloren.

We wensen deze teksten met alle ernst aan de biddende overdenking van onze lezers op te dragen en wij vertrouwen dat zij, evenals de mannen van Beréa, het Woord zullen ontvangen met alle genegenheid van hart, 'dagelijks de Schriften onderzoekend, of deze dingen zo waren' (Hand. 17:11).

---

OudeSporen 2020

