

Hugo Bouter

Virus-vrij

Gods reddingsplan en de verantwoordelijkheid

van de mens Gods

2 Tim. 2 en 3; 2 Petr. 3; Openb. 21

Mijn vader luisterde vroeger vaak naar een radioprogramma, dat 'de toestand in de wereld' heette. Er zijn altijd wel bewogen tijden geweest, maar misschien zien we nu toch een grote toename van de verwarring en de chaos in de wereld en de maatschappij. Alle evenementen zijn in de afgelopen tijd afgelast vanwege het corona-virus¹ (zelfs bijbelconferenties en kerkdiensten), reizen zijn gecancelled, openbare gebouwen en restaurants zijn gesloten e.d. Mensen mogen niet meer in groepen bij elkaar en moeten thuis gaan werken. Het land is min of meer op slot, maar de zorginstellingen helemaal: ouderen mogen zelfs niet meer bezocht worden; en dat alles vanwege een griepvirus met dodelijke gevolgen voor de zwakkeren in de samenleving.

Iemand schreef mij onlangs dat 'het virus van de zonde' ernstiger is dan dit virus dat nu de gezondheid van veel mensen bedreigt; en dat is ook zo. Het virus van de zonde heeft al vrij snel zijn intrede gedaan in Gods goede schepping, door toedoen van de gevallen mens en de satan. En de Bijbel toont ons echter Gods reddingsplan om de wereld en de schepping vrij te maken hiervan en te verlossen van de macht van de zonde en de dood. Daarom is het belangrijk om na te denken over de

¹ COVID-19 – Nederland in Maart 2020

betekenis van de Bijbel als de openbaring die God ons heeft gegeven van heel dit wonderbare plan en van alle feiten die erop betrekking hebben.

Zal de schepping echt helemaal worden vrijgemaakt van het virus van de zonde? Ik denk het wel. Wij mogen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13). Zonde, dood en lijden, vergankelijkheid en verderfelijkerheid, het zal dan allemaal voorbij zijn, doordat God alle dingen nieuw maakt (Openb. 21:5). Het duizendjarig Vrederijk zal de voorbereidende fase van deze heerlijke, eeuwige toestand zijn; en hiernaar mogen we verlangend uitzien als gelovigen. Om deel eraan te hebben moeten we wel een echte relatie met God hebben als onze hemelse Vader in Christus. Die relatie wordt in standgehouden door te volharden in het gebed en Gods Woord te lezen en te onderzoeken.

Spectaculaire verschijnselen, zoals tongen, tekenen en talen, zullen voorbijgaan. Maar gelukkig kennen wij de hoogste taal van de liefde van Christus – als wij Hem toebehoren en liefhebben als de hemelse Bruidegom van Zijn gemeente. De Heer kent immers al de Zijnen, die in deze laatste dagen ertoe worden opgeroepen zich te onttrekken aan ongerechtigheid.

Het is wel nuttig goed studie te maken van deze laatste uitdrukking, die ontleend is aan 2 Timoteüs 2:19. Want wij zijn ertoe geneigd onze eigen gedachten en menselijke tradities te volgen bij de Schriftuitleg. De mens Gods onttrekt zich echter in overeenstemming met Gods gedachten aan ongerechtigheid en klemt zich vast aan de Schrift, die nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat wij tot alle goed werk ten volle toegerust zullen zijn (2 Tim. 3:16-17).

OudeSporen 2020

