

Johan Schep

Een goede afloop

God zij dank dat het zo gelopen is

Kerst volgens Mattheüs 2 en Lukas 2

Tijdens Kerst is de verwondering en het respect voor de Heere erg in mij gegroeid. Het is eigenlijk een heel gewoon onderwerp. Maria riep eens: Hoe zal dit zijn? Maar de woorden van het geloof zijn: Hoe zal Hij dit *niet* tot stand kunnen brengen? Kerst leert mij dat de Schepper alles in Zijn hand heeft. De situatie loopt Hem nooit uit de hand. Vierhonderd jaar lang was de Heere God stil geweest. Er was geen profeet in Israël. Maar achter de schermen werkt de Heere altijd door. Er staat geschreven dat het in de volheid van de tijd was toen Jezus geboren werd (Gal. 4:4).

Het was een donkere tijd. De hogepriester Kajafas had zijn functie verkregen door veel geld te geven aan de Romeinen, die het land regeerden. De juiste persoon om hogepriester te zijn was eigenlijk Johannes de Doper, want zijn ouders kwamen beiden uit het geslacht van de priester Aäron. Ook zat er een verkeerde koning op de troon in Juda, namelijk Herodes. Hij was koning op grond van zijn macht, niet op grond van het goddelijk recht. Jezus zal eens Koning zijn, want Hij stamt uit het huis van David. De Heere wist hen wel te vinden hoor, en gelukkig is het goed afgelopen!

Het was wel bijna verkeerd afgelopen, want volgens Micha moest de Messias in Bethlehem geboren worden. Maar Jozef en Maria woonden in Nazareth, dat is honderd kilometer uit de richting. Op het juiste moment nam de keizer in Rome, die aan zijn geld dacht, een besluit dat iedereen naar zijn eigen stad moest gaan. Jozef en Maria waren beiden uit het geslacht van David. Ze vertrokken op tijd uit Nazareth en kwamen op tijd aan. Jezus werd geboren in Bethlehem. Het liep goed af.

Het was weer bijna fout afgelopen, want er was geen plaats in de herberg. Gelukkig was er plaats in een voederbak voor het Kind Jezus. Het liep weer goed af. Bij die

voederbak voelden de herders zich thuis. Zij moesten wel knielen om de Baby te zien. Met de ogen van het geloof zagen die herders in Hem het goddelijke Paaslam, dat de zonde van de wereld zou wegnemen (Joh. 1:29). Het gevolg was dat ze buitengewoon gelukkig werden en het overal vertelden (Luk. 2:17).

Toen de wijzen uit het oosten op weg gingen om de Koning te gaan aanbidden, van Wie de ster getuigde, liep het weer bijna verkeerd af. Zij waren ervan overtuigd dat de Koning in de hoofdstad Jeruzalem zou worden geboren. Gelukkig hielpen de farizeeën hen met de juiste Schriftplaats (Matt. 2:3-6). Het liep goed af. Zij kwamen bij het huis, vonden de Koning der Joden en aanbaden Hem. De farizeeën waren onverschillig en gingen niet mee om Hem hulde te brengen. Daarna gingen de wijzen via een andere weg naar huis, nadat ze waren gewaarschuwd niet terug te gaan naar Herodes. Met hen liep het goed af. Als je bij Jezus bent geweest om Hem te aanbidden, dan bewandel je een nieuwe weg.

Maar toen de soldaten van koning Herodes naar Bethlehem kwamen om alle baby's onder de leeftijd van twee jaar te vermoorden, ging het toch bijna fout. Jozef hoorde echter in een droom dat ze moesten vluchten naar Egypte. Zij hadden net die geschenken gehad en konden de reis dus betalen. Gelukkig sputterde Maria niet tegen. Jozef had niet de reputatie dat hij alles heel goed voorbereidde, want eerder had hij ook geen kamer in de herberg besteld. Maar het liep allemaal weer goed af.

Op de terugweg uit Egypte dachten zij in Bethlehem in Judea te gaan wonen, maar daar regeerde opnieuw een wrede heerser. Jozef kreeg in een droom de opdracht naar Nazareth in Galilea te gaan. Het liep weer goed af. Jezus groeide daar in alle rust op (Matt. 2:22). Toen Jezus voor de eerste keer sprak in de synagoge in Zijn woonplaats, liep het weer bijna verkeerd af. Zij wilden Hem van de rotsen gooien (Luk. 4:29-30). Het is een wonder dat Jezus 33 jaar oud geworden is. Zij wilden Hem doden, maar niet tijdens het Paasfeest (Matt. 26:5). Het liep toch goed af, Jezus stierf tijdens Pesach. Hij is het Paaslam geworden, dat ons redt van al onze zonden (Matt. 1:21).

De Heere Jezus was gekomen voor de verloren schapen van het volk Israël. Hij was gekomen opdat zij zich zouden bekeren en Zijn koninkrijk van vrede zouden binnengaan. Maar Hij werd afgewezen en zij riepen: 'Wij hebben geen koning dan de keizer' (Joh. 19:15). Het liep toch niet verkeerd af, want lang voordat Israël werd uitgekozen, had de Heere Zijn gemeente al in gedachten (Ef. 1:4; 3:1-7). De Heere had in het paradijs gezegd dat het niet goed was voor de mens om alleen te zijn (Gen. 2:18). De Heere bedoelde daarmee niet alleen de eerste mens, maar ook de laatste Adam, d.i. Christus. Hij dacht aan de tijd waarin wij leven, de tijd van de

gemeente. Zij is Zijn lichaam en Zijn bruid. Adam is een schaduwbeeld van Christus (Rom. 5:14).

Loopt het dan verkeerd af met Israël, en zijn Gods beloften voor dat volk voorbij? Nee hoor! Al Gods beloften zijn: Ja en Amen! In Handelingen 1:6 vragen de discipelen of de Heere nu Zijn rijk van vrede zou oprichten. De Heere Jezus zei niet dat de kans voorbij was, maar Hij zei: Nog niet. Er komt een dag van nationale bekering voor Israël (Zach. 12:10; 8:23). Jeruzalem zal verhoogd worden en men zal het Joodse volk volgen; want zij zullen hen bij de Heere Jezus brengen, Die dan regeert!

Als de Heere al die verschrikkelijke oordelen van de eindtijd stuurt, staat er toch dat zij zich niet zullen bekeren (Openb. 9:31; 16:21). Loopt het dan niet verkeerd af? Nee hoor, de Heere zal tot Zijn doel komen. De orde van de oude dingen zal voorbijgaan (Openb. 21:4, 6). Zijn sabbatsrust, die sinds de zondeval verstoord is, zal terugkeren als alles is volbracht. De Heere zal alles in allen zijn (1 Kor. 15:28b). De schepping komt onder Zijn heerschappij. Alles komt goed. Zoals het in het verleden goed afliep, zal het ook in de toekomst gebeuren. Er komt een tijd dat de orde van de eerste dingen voorbij zal zijn (Openb. 21:4).

Als ik terugdenk aan mijn eigen leven, kan ik genoeg voorbeelden noemen dat het met mij verkeerd had kunnen aflopen. Toch ben ik er nog! U kunt ook overal eindigen. Maar het kan ook goed aflopen. Dan moet u wel uw hart voor Hem buigen. De Heere Jezus is gekomen om ons te redden van het kwaad, van onze zonden (Matt. 1:21). Het is zo eenvoudig. De kern is het probleem van het menselijk hart. Jezus kwam ook om ons een juist godsbeeld bij te brengen en de werken van de duivel te verbreken (1 Joh. 3:8). Door Zijn volbrachte werk heeft Hij de dood overwonnen, en daarom hoef je geen angst meer te hebben voor het leven of het sterven (Hebr. 2:14). 365 keer staat er in de Bijbel, dus 1 keer voor elke dag: Vrees niet! Door het geloof leer je God te vrezen (Matt. 10:28). Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Als je de Heere Jezus vreest, dan ben je rijk en Hij voegt geen smart eraan toe (Spr. 10:22).

De Heere is groot (Ps. 8). Hij ziet ons allen. De Heere is heilig (Jes. 6). Dat brengt de rust. De Heere is liefde, dat brengt ons de veiligheid. 'Met Jezus in je hart is je Kerst niet mislukt, maar komt alles goed'. Het mooiste geschenk voor Zijn verjaardag is dat jij jezelf geeft. Met vreugde hoop ik deze boodschap vanavond te brengen. Ik schrijf dit nu ook op ter bemoediging, want God zij dank zal alles goed aflopen! In deze overtuiging zijn wij met elkaar verbonden.

