

Johan Schep

Onze Schepper

De Heere Jezus Christus, en het klimaat

Unieke tijden

Toen ik een e-mail ontving om over het klimaat te spreken in het licht van de Bijbel, was mijn eerste reactie negatief. Nee hoor, daar weet ik niet genoeg van. Maar ik ben daarop teruggekomen, toen de broeders die erover schreven mij erbij hielpen. Wij maken unieke tijden mee. Duizenden jaren lang was de natuur een bedreiging voor de mens en probeerde de mens de natuur te temmen. Nu is er een diep bewustzijn gegroeid dat wij respectvol met de natuur en met de dieren om moeten gaan. Wij worden echter heel angstig gemaakt; en na de bijzonder indringende toespraak van Gretha Thunberg bij de VN conferentie denken veel mensen (29% in America) dat de wereld binnenkort ten onder zal gaan aan klimaatrampen, als er niet drastisch wordt ingegrepen.

Het is fijn als je al wat ouder bent, want er is niets nieuws onder de zon. Toen ik 17 jaar oud was, werd er al beweerd dat de populatie zou afnemen doordat de aarde niet voldoende voedsel meer zou produceren. Daarna werd de mensen angst aangepraat over de zure regen. Dat zou een effect hebben op de bossen, die zouden afsterven. Nu hoor je daar niemand meer over en de bossen bestaan nog steeds. Hetzelfde geldt ook voor het gat in ozonlaag. De mens zou letterlijk verbranden. Nu is het de CO2 en de stikstofuitstoot. En wie krijgen er weer de schuld? Dat zijn de boeren. Maar onder de boeren zijn veel goede dingen, o.a. de minste echtscheidingen.

Wat mij zo opvalt, is dat men met verschillende maten meet. Tijdens deze gesprekken hoor je bijvoorbeeld ook dat er weer een formule 1-race in Zandvoort komt! Het staat vast dat er in het verleden perioden zijn geweest waarin het warmer was dan nu. De Vikingen gingen eens met hun snelle bootjes naar een deel van Canada dat nu Newfoundland heet, maar toen heette het Wijnland. Het was veel warmer. Vandaar ook de naam Groenland. Later werd het kouder en de zee ruwer en konden zij daar niet langer heen. Vandaag is dat gebied bedekt met sneeuw. Daar hoor je niemand over! Je krijgt het nieuws te horen wat de activisten past. Nu ik spreek over het klimaat, kijken wij dan alleen naar de natuur, of ook naar de mensheid zelf, die de kroon van Gods schepping is? Waarom gaan wijzelf zo slecht om met ons eigen milieu, het geestelijk welzijn, onze gezinnen, de huwelijken en het leven? Het volk dat Gods Woord loslaat, verwildert (Spr. 29:18).

In Nederland kun je twee jaar gevangenisstraf krijgen als je een kievitsei uit het nest haalt, terwijl je niet zeker weet of het ei bevrucht is. Maar het weghalen van een baby uit de moederschoot wordt tot aan de leeftijd van 24 weken vergoed door de staat! In Nederland willen wij langzamer rijden, minder vliegen en het aantal boeren halveren vanwege de heideplanten. Maar houden wij nog rekening met het leven van de mensen? We horen over abortus en euthanasie, en over moeders die niet thuis bij hun kinderen zijn vanwege een dubbele baan. De gevolgen zijn depressie, angst, liefdeloosheid, schuldgevoelens. Wij horen een minister eisen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan verschillend speelgoed voor jongens en meisjes. Het is zoals ik al zei een unieke tijd om niet mee te doen met alle leugens die men verkondigt. De wereld is het domein van de satan, waar de leugen regeert (Kol. 1:13). Het is een unieke tijd om krachtig te getuigen van de Schepper. Geen paniek! Als ik de regenboog zie, dan denk ik aan al Gods beloften, die in Christus Ja en Amen zijn. De Heere Jezus heeft het laatste woord.

De schepping zucht (Rom. 8)

In dit gedeelte (Rom. 8:18-30) gaat Paulus dieper in op het lijden in deze wereld:

- (a) De schepping zucht, maar Paulus ziet uit naar de toekomst (vgl. 2 Kor. 4:16-18). Toen de Heere Zijn schepping klaar had was het goed, en met de mens was het zeer goed (Gen. 1:31). Nu zucht de schepping, dat is het gevolg van de zondeval. Het is niet de fout van de schepping zelf. Paulus vergelijkt het zuchten met een vrouw, die in verwachting is en bijna moet baren (Rom. 8:18, 20-21). Er is veel pijn voordat het kind geboren is, maar het is

voorbij na de geboorte. Deze schepping zal weer een glorieuze schepping worden (Jes. 11:6-10; 35:1-2). De gelovigen richten zich op de toekomstige heerlijkheid die zal aanbreken. Het zuchten van vandaag zal veranderen in de toekomstige glorieuze vrijheid.

- (b) De gelovigen zuchten ook, want zij hebben de eerste vruchten van het opstandingsleven ontvangen (Rom. 8:23-25). Evenals Israël genoot van de eerste vruchten van het Beloofde Land, toen de spionnen terugkwamen (Num. 13:23-27), zo hebben wij de zegen van de hemel ervaren toen de Heilige Geest in ons kwam wonen door het geloof (Ef. 1:13). Hierdoor verlangen wij om de Heere Jezus te zien en een verheerlijkt lichaam te ontvangen. Wij wachten op de adoptie, het zoonschap, als de Heere Jezus terugkomt (Fil. 3:21). Als Hij terugkomt, krijgen wij de volle erfenis. Nu hebben wij reeds een onderpand. Wij die in Jezus geloven, weten dat het lijden maar tijdelijk is en straks moet plaatsmaken voor de eeuwige heerlijkheid die ons als gelovigen wacht (Rom. 8:24).
- (c) De Heilige Geest zucht ook. Toen de Heere Jezus op de aarde was, zuchtte Hij omdat Hij zag wat de zonde teweegbrengt bij mensenkinderen (Marc. 7:34; Joh. 11:33, 38). Vandaag zucht de Heilige Geest en Hij bidt voor ons en komt onze zwakheden te hulp, zodat wij Gods wil doen in ons leven. De gelovige hoeft nooit in paniek te raken. De Heere werkt alles ten goede en Hij heeft alles welgemaakt. De Heere heeft twee doeleinden in deze wereld: *het goede voor ons en het beste voor Hem!* Uiteindelijk worden wij gelijkvormig aan de Heere Jezus. Dat proces begon met de verkiezing vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4-5). Hoe kunnen wij nu teleurgesteld zijn, als wij Zijn heerlijkheid al met ons meedragen en weten dat het beste nog komt?
- (d) Er is geen angst en geen veroordeling meer (Rom. 8:31-39). Christus is met ons en Hij leeft in ons. Wij hebben ook de Geest van God in ons, om de wereld te overwinnen en alleen voor de Heere te leven. God is vóór ons (Rom. 8:31). De Vader is vóór ons, doordat Hij ons Zijn enige Zoon heeft gegeven. Dat geldt ook voor de Heilige Geest, die in ons woont. Zelfs al lijkt alles tegen ons te zijn (Gen. 42:36), dan moeten we elke dag toch de waarheid proclameren: God is liefde! Alles wat de Heere doet, gebeurt met een liefdevol hart (Jer. 29:11-13). De Heere Jezus is voor ons gestorven, en God heeft ons rechtvaardig verklaard. Jezus bidt voor ons, Hij houdt van ons en zal ons nooit verlaten. Zijn sjalom toegewenst.

Oude Sporen 2019

