

# Veertien kenmerken van het leven door de Geest

## *De diverse werkingen van Gods Geest volgens Romeinen 8*

### Romeinen 8

---

Het is de moeite waard de verschillende werkingen van de Heilige Geest in de gelovige, zoals die in Romeinen 8 worden beschreven, op een rij te zetten:

1. De Geest geeft ons deel aan het opstandingsleven in Christus Jezus en brengt zo een nieuwe wetmatigheid in ons leven teweeg, waardoor wij zijn vrijgemaakt van de 'wet', d.i. het heersende principe van de zonde en de dood (vs. 2);
2. De Geest is de norm voor onze nieuwe levenswandel, zodat de geestelijke christen beantwoordt aan Gods gedachten; het is een wandel overeenkomstig of 'naar de Geest' (vs. 4);
3. De Geest is dan ook de bron van het nieuwe denken en doen van de christen, in tegenstelling tot het oude god-vijandige denken van het vlees dat door de geestelijke dood wordt gekenmerkt. Want 'wat de Geest bedenkt, is leven en vrede' (vs. 5-8);
4. De Geest is het kenmerk van onze nieuwe positie voor God, en Hij drukt Zijn stempel daarop. Wij worden niet meer aangeduid als kinderen van de gevallen Adam, want wij zijn niet meer 'in [het] vlees, maar in [de] Geest' (vs. 9a);
5. De keerzijde daarvan is dat Gods Geest ook in ons is en in ons Zijn woonplaats heeft gemaakt (vs. 9b);
6. De Geest is daarom het deel van eenieder die Christus toebehoort, en het zegel dat ik het eigendom van Christus ben (vs. 9c);

7. De Geest in ons is ook 'leven', en dat 'vanwege de gerechtigheid'. De Geest geeft ons op een rechtvaardige grondslag – namelijk die van Christus' dood en opstanding – nu reeds deel aan het ware leven in Christus (vs. 10);
  8. De Geest zal straks ook de levendmaking van onze sterfelijke lichamen tot stand brengen bij de komst van de Heer (vs. 11);
  9. De Geest is nu de kracht waardoor wij de 'werkingen van het lichaam' (d.w.z. de uitingen van de inwonende zonde in het menselijk vlees) leren 'doden', dus het kwaad in onszelf veroordelen en het ware leven grijpen (vs. 13);
  10. De Geest leidt ons zó door het leven als kinderen van God, en Hij drukt Zijn stempel op onze dienst jegens God en de naaste (vs. 14);
  11. De Geest in ons is geen geest van slavernij, maar van zoonschap. Hij brengt ons tot aanbidding van de Vader, zodat wij roepen: 'Abba, Vader' (vs. 15);
  12. De Geest getuigt met onze eigen geest over de waarheid en het genot van onze nieuwe positie als kinderen, zonen én erfgenamen van God (vs. 16-17);
  13. De 'eerstelingen', de eerste vruchten van de Geest hebben wij al ontvangen door Zijn inwoning en zalving etc. Straks volgt de 'volle oogst' bij Christus' komst: de verlossing van ons lichaam en de openbaring van de zonen van God (vs. 19, 23);
  14. De Geest komt onze zwakheid hier op aarde te hulp door voor ons te bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen, woorden die door mensen niet zijn uit te spreken. En God kent de bedoeling van de Geest, want Hij bidt in overeenstemming met Gods wil voor degenen die voor Hem zijn apart gezet, voor *heiligen* (vs. 26-27).
- 

### Oude Sporen 2019

