

Johan Schep

De Heer is mijn Herder!

Lichter door het leven gaan met Psalm 23

Psalm 23

Een populair zanger zong eens met succes: [I did it my way](#) – ik deed het op mijn manier. Niet op de gemakkelijkste of de normale manier, en ook niet op Gods manier. We hebben een dwaalziek hart. Het vers dat we in het Hebreeuws uit ons hoofd leren en dat uit het hoofdstuk komt dat bij de Schriftlezingen in de synagogen wordt overgeslagen, luidt als volgt: ‘Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen’ (Jes. 53:6).

Van alle dieren die er zijn, kan het schaap heel slecht voor zichzelf zorgen. Schapen zijn ook dom! Heb je wel eens een schapentrainer ontmoet? Heb je ooit een schaap kunstjes zien doen of een koprol zien maken? Schapen kunnen zich evenmin verdedigen. Ze hebben geen scherpe tanden Ze kunnen je niet inhalen. Er is geen sportclub die een schaap als mascotte heeft. Schapen worden snel vies. Een kat, een beer en ook een musje wassen zichzelf, maar een schaap wordt vies en blijft ook vies. Je ziet ze nooit heerlijk in de rivier baden.

Ik vraag me wel eens af of David geen betere vergelijking had kunnen verzinnen. Hij had Goliat toch verslagen? Waarom zei hij niet: De Heere is mijn generaal, en ik ben Zijn strijder? Of: De Heere is mijn dirigent en ik zing voor Hem. Wij zijn immers zangers in Zijn koor! Of: De Heere is mijn Koning en ik ben Zijn ambassadeur. Wie wil er niet Gods woordvoerder zijn? Iedereen luistert naar een ambassadeur, iedereen luistert als Gods koor optreedt. En iedereen applaudisseert als Gods soldaten voorbijtrekken.

Maar het valt niemand op als Gods schapen langskomen. Wie merkt het wel op dat de schapen zingen of spreken, of iets anders doen? ALLEEN DE HERDER! En dat is precies waar het om draait voor David. Hij dacht als oude man terug aan zijn jeugd, toen hij nog een vergeten herder was in de velden rondom Betlehem. Hij herinnerde zich hoeveel aandacht hij aan de schapen had besteed en hoe hij erover waakte. Dit doet hem denken aan Gods grote zorg voor hemzelf. David roept blij uit: De Heere is mijn Herder! Dat houdt in dat hij er trots op is een schaap van Jahweh te mogen zijn.

Anders zou Psalm 23 er zo uitzien:

- Ik ben mijn eigen herder.
- Ik heb van alles en nog wat nodig.
- Ik strompel van de ene naar de andere supermarkt en van psycholoog naar psychiater, zonder er beter van te worden.
- Ik kruip door een diepdonker dal en kom er nooit meer uit.
- Ik ben voor veel dingen bang, van vliegen met een vliegtuig tot het zien van een muis.
- Ik ben al net zo bezorgd als mijn moeder.
- Ik ga wel naar de wekelijkse stafvergadering, maar wordt daar omringd door tegenstanders.
- Ik ga naar huis en zelfs mijn goudvis scheldt me uit.
- Ik behandel mijn hoofdpijn met een dubbele dosis paracetamol.
- Mijn glas sterke drank is tot de rand gevuld.
- Ik word achtervolgd door ongeluk en ellende en ik blijf aan mezelf twifelen tot in lengte van dagen.

Ik ben zo blij dat ik eens gedaan heb wat nodig is: dat is Jezus in mijn hart aanvaard. Evenals bij David is de Heere ook mijn Herder!

Oude Sporen 2019

