

Het doel van de geboorte van Jezus Christus

De Heere zei van Adam en Eva: 'Laten *zij* heersen over heel de aarde' (Gen. 1:26). Jesaja spreekt over een driemaal heilig God (Jes. 6:3). Als God iets zegt, meent Hij het ook! Hij is trouw en kan niet liegen. De mens ontving autoriteit om in deze wereld te heersen over al het geschapene. De Heere bleef Zelf op de achtergrond en Adam en Eva kregen dit gezag van Hem. Door de zondeval heeft de mens zich echter gevoegd bij de tegenstander, die nu de overste van de wereld is! Om te kunnen regeren op aarde moet iemand een reine geest en een zuiver lichaam hebben. De slang (de duivel) is vervloekt (Gen. 3:14). De mens is nog slechts een slaaf van de zonde, een gevallen koning. Wat bleef er van zijn heerschappij over? Wij na hen zijn overeenkomstig het beeld van Adam geboren en hebben ook hetzelfde probleem (Gen. 5:3).

(a) Er is een lichaam nodig.

De Heere komt met een belofte (Gen. 3:15). De geboorte van Jezus komt eraan, het Nageslacht van de vrouw! De Heere zegt als het ware tegen de duivel: de vrouw die jij hebt misleid, ga Ik legaal gebruiken om jou de kop te verbrijzelen. Want Ik heb nu geen goede vertegenwoordiger meer op aarde. Daarom zei de Heere Jezus ook na Zijn opstanding: Aan Mij is alle autoriteit gegeven (Matt. 28:20).

Nu komt het wonder van de maagdelijke geboorte in zicht (Jes. 7:14). God heeft een heilig lichaam nodig, maar het kan niet van een zondige man afkomstig zijn. Daarom wordt Jezus 'het Heilige' genoemd, dat uit de maagd zou worden geboren

(Luc. 1:35). God heeft de vrouw zo geschapen dat haar bloed zich nooit vermengt met het bloed van de baby. Toen Hij de vrouw schiep, dacht Hij al aan de Messias. Het plan dat Hij moest sterven, dateert al van vóór de grondlegging van de wereld (Openb. 13:8). Om dat plan te vervullen had Christus een lichaam nodig om te kunnen sterven, want een geest kan niet sterven. Hiertoe moest God Mens worden (Joh. 1:14).

(b) Er is rechtvaardigheid voor nodig.

De Heere is 100% rechtvaardig (Ps. 9:17). De Heere is heilig en rechtvaardig en Hij kan niet liegen. Hij is integer, en wat Hij zegt wordt ook vervuld. De Bijbel van de eerste mens bestond uit twee verzen (Gen. 2:16-17). De dood werd duidelijk aangezegd. Ik moet er zeker van zijn dat ieder mens zal sterven. Het gericht manifesteert Zijn heiligheid.

Om rechtvaardig te kunnen zijn, moet er ook zonde aanwezig zijn. Waar zonde is, daar is de belofte dat de dood erop volgt. Je oogst altijd wat je zaait! Er is een fysieke dood, maar ook een geestelijke dood. De maagdelijke geboorte is het antwoord op ons probleem: Jezus Christus biedt geestelijk en ook fysiek leven. Hij kon sterven en weer opstaan uit de dood, doordat Hij zonder zonde geboren was. Wij zijn allemaal zondaren en sterven tweemaal: fysiek alsook geestelijk. De oplossing is Christus. Hij kwam als Mens en Hij stierf in onze plaats (2 Kor. 5:21). Jesaja 53 voorzegt dit reeds in detail. Zijn roep vanaf het kruis was: 'Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'

Hier is de vervulling, want op het kruis zegevierde Jezus openlijk en toen werd de kop van de oude slang en de macht van de dood voor eeuwig vermorzeld (Gen. 3:15). God vervult Zijn eigen belofte door de komst van Christus, die als de Levensvorst Zelf in de dood is gegaan!

(c) Er is liefde voor nodig.

De liefde van Christus was geen gevoel, maar een bewuste keuze. Zijn karakter is liefde! God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon in de dood wilde geven om te sterven voor onze zonden (2 Kor. 5:21). De Heere Jezus wist dat Hij altijd Mens zou blijven als onze Middelaar (1 Tim. 2:5). De hemel is om zo te zeggen veranderd, want Hij is als Mens teruggekeerd naar de Vader (Joh. 1:14). Hij is nu voor eeuwig daar om voor ons te kunnen bidden en pleiten (Hebr. 7:25). Wat een geweldige

agapè-liefde! Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

(d) Er is van onze kant geloof voor nodig.

Op het moment dat we de Heere Jezus aanvaarden, verlaten we direct onze positie in Adam en zijn we met Christus verenigd. Wij zijn dan in Hem en ontvangen Zijn rechtvaardigheid, heiligheid en heerlijkheid (1 Kor. 1:30-31). Dit is onze identiteit en dit geeft ons zekerheid. Wij die geloven, zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde. Op het moment dat je de Heere Jezus aanvaardt, ontvang je ook Zijn opstandingsleven en ben je qua positie reeds volmaakt (Kol. 2:10). Dat is het evangelie van de genade. Paulus spreekt van zijn eigen evangelie. Dit evangelie is niet altijd gepredikt, want er was een tijd dat de Gemeente nog niet bestond (Ef. 3:4). Het was een geheimenis en is nu een openbaring voor allen die evenals Paulus opnieuw geboren zijn (2 Tim. 2:8-10). Paulus leed hiervoor. Het is het evangelie van Gods genade, die ons telkens weer overwinningen geeft in dit leven (Rom. 6:14).

Zonder Jezus in jouw hart is er geen goed Kerstfeest mogelijk. Met Jezus in je hart kan dit wel. Dat wens ik iedereen van harte toe. Allen wens ik een gezegend feest toe.

Oude Sporen 2018

