

DE HEER IS GEKOMEN



Dirk-Jan Jansen

# De Heer is gekomen

*Een vers voor vers uitleg van de tweede brief aan de Thessalonicenzen*



De Heer is gekomen

*Een vers voor vers uitleg van de tweede brief aan de Thessalonicenzen*

Copyright © Dirk-Jan Jansen  
Vormgeving: Jan Paul Spoor  
Eerste editie 2018  
OudeSporen online uitgeverij

*‘Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt(...)’*

2 Thessalonicenzen 2:1, 2



---

# Gebruikte afkortingen

De afkortingen van de Bijbelboeken zijn als volgt:

Am	Amos	Jd	Judas	Mt	Matteüs
Dn	Daniël	Jh	Johannes	Na	Nahum
Dt	Deuteronomium	1-3Jh	1-3 Johannes	Ne	Nehemia
Ea	Ezra	Jk	Jakobus	Nm	Numeri
Ef	Efeziërs	Jl	Joël	Ob	Obadja
Es	Ester	Jn	Jona	Op	Openbaring
Ex	Exodus	Jr	Jeremia	Pr	Prediker
Ez	Ezechiël	Js	Jesaja	Ps	Psalmen
Fm	Filemon	Jz	Jozua	1,2Pt	1,2 Petrus
Fp	Filippenzen	Kl	Klaagliederen	Ri	Richteren
Gl	Galaten	1,2Kn	1,2 Koningen	Rm	Romeinen
Gn	Genesis	Ko	Kolossenzen	Ru	Ruth
Hb	Hebreeën	1,2Ko	1,2 Korinthiërs	Sf	Sefanja
Hd	Handelingen	1,2Kr	1,2 Kronieken	1,2Sm	1,2 Samuël
Hg	Haggai	Lk	Lukas	Sp	Spreuken
Hk	Habakuk	Lv	Leviticus	1,2Tm	1,2 Timoteüs
Hl	Hooglied	Mk	Markus	1,2Ts	1,2 Tessalonicenzen
Hs	Hosea	Mi	Micha	Tt	Titus
Jb	Job	Ml	Maleachi	Zc	Zacharia





# Inhoud

Voorwoord .....	11
Achtergrond en inleiding .....	13
2 Thessalonicenzen 1:1-8 .....	15
2 Thessalonicenzen 1:9-2:4 .....	21
2 Thessalonicenzen 2:5-12 .....	29
2 Thessalonicenzen 2:13-3:5 .....	37
2 Thessalonicenzen 3:6-18 .....	45



# Voorwoord

**M**et een groep van rond de zeventien mensen bestudeer ik sinds 2009 de brieven van Paulus. Nadat we in het seizoen 2017-2018 in Harderwijk de eerste brief aan de Thessalonicenzen hadden bestudeerd volgde logischerwijs de tweede brief direct aansluitend in het volgende seizoen. Vanwege de lengte van de brief hebben we er vijf avonden over gedaan. Paulus beschrijft in deze brief de komst van de Heer met de heiligen en de gebeurtenissen die hier direct aan voorafgaan. Met name hoofdstuk 2 heeft voor nogal wat ophef gezorgd onder uitleggers.

Ik dank Ger de Koning voor zijn bijdrage op kingcomments.com alsmede de broeders die hem voorgingen op stempublishing.com. Ook de broeders en zusters die mij hebben bemoedigd in het geloof, waaronder vooral mijn vrouw Ilona, wil ik bedanken. De Heer heeft hen gebruikt om zijn woord doorgang te laten vinden in deze moeilijke tijden.

Wat betreft vertaling is de dikgedrukte omkaderde tekst in de Telosvertaling. De citaten uit het Oude Testament zijn uit de Herziene Statenvertaling.

De hoogste dank gaat uit naar de Heer, Wiens komst wij via deze avonden des te meer verwachten om ons tot Zich te nemen in het huis van de Vader.

Dirk-Jan Jansen

November 2018

Dirkjanjansen.nl



# Achtergrond en inleiding

Voor ons ligt weer een nieuwe brief van de apostel Paulus. Om goed te begrijpen wat de inhoud ervan is en wat de praktische toepassing ervan is, kijken we eerst naar de achtergronden van deze brief.

We hebben twee brieven aan deze gemeente in Thessalonika in onze Bijbel. Het zijn de vroegste brieven van Paulus (50/51 n.Chr.), geschreven aan een jonge gemeente. De beide brieven bevatten instructies voor hen die net tot het geloof zijn gekomen. Doordat de Thessalonicenzen jong in het geloof waren had verkeerde leer relatief makkelijk ingang. Dit zullen we zien in deze tweede brief aan hen. In de eerste brief vulde Paulus aan wat hij hen mondeling had meegedeeld. Ze hadden erg veel te lijden onder verdrukking en Paulus bemoedigt hen door hen ook te schrijven over de komst van de Heer voor zowel de levenden als de ontslapen gelovigen (1Ts4:15-18).

De tweede brief schreef Paulus omdat er, zoals dat altijd gaat, verkeerde leer was binnengedrongen over de komende dag van de Heer, de oordeelsdag. De gelovigen begonnen hun vrede en zekerheid te verliezen doordat hen werd geleerd dat ze toch nog onder het oordeel waren van God, die over deze aarde gaat komen (zie 2:1-12). Vandaag zien we dat bijv. David Sörensen leert dat Christus al is teruggekomen in het jaar 70n.Chr. (ontdekgod.nl). Velen verkondigen ook dat de gemeente door de grote verdrukking moet gaan. Dwaalleer leidt altijd tot schipbreuk van het geloof en verkeerde praktijk, zonde en verwarring. Hiervoor wil Paulus de Thessalonicenzen, en ons bewaren.

Omdat beide brieven gaan over de wederkomst van Christus volgt hier schematisch een overzicht van de gebeurtenissen:

Christus komt voor de zijnen: opname	Grote verdrukking, regering van de antichrist	Christus komt met de zijnen	De regering van Christus met de zijnen
1 Th4:15-18	2Th2:3-12	2Th1:10	2Th1:10

Omdat het begrip 'de dag van de Heer' een sleutelbegrip is om deze brief te begrijpen is het belangrijk te verstaan wat de Bijbel over deze 'dag' leert. De 'dag van de Heer' is de hele periode van oordelen over deze wereld, vanaf het moment dat de gemeente van deze aarde is weggenomen plus het duizend jarig vreedelijk. Dit rijk is de volle dag van Christus. De 'komst van de Heer' is de hele periode vanaf de opname tot en met zijn verschijning. In deze periode zijn drie-en-een-half jaar waarin er een vreselijke tijd zal zijn, ook wel de grote verdrukking genoemd (Mt24:21).

Verdere toelichting geef ik bij de verzen 2 t/m 4 van hoofdstuk 2. De Thessalonicenzen waren in verwarring gebracht doordat sommigen leerden dat hun verdrukkingen onderdeel waren van de dag van de Heer, dus de oordelen van God. Hierdoor waren er sommigen onder hen die 'ongeregeld' wandelden (3:6). Het kennen van de toekomstige dingen, zoals de Schrift deze onderwijst, zal alleen een praktisch effect hebben op ons leven, als het ons gaat om Christus en zijn belangen. Gezonde leer brengt gezonde geestelijke levens voort, terwijl ongezonde leer het tegengestelde effect heeft. Deze brief is daarom essentieel in de bestudering van de dingen die verband hebben met de komst van de Heer Jezus in deze wereld om zijn koninkrijk te vestigen.

## 2 Thessalonicenzen 1:1-8

**P**aulus, de geroepen apostel, had in Thessalonika gedurende drie sabbatten met de Joden gesproken over de Christus. Er ontstond een gemeente bestaande uit sommige Joden en vele Grieken (zie Hd17:4).

Vers 1a

***Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonikers***

‘Silvanus’ is Silas, die Paulus had uitgekozen om hem te vergezellen in Hd15:4. Timotheüs kennen we als een betrouwbare rechterhand van Paulus. Paulus schrijft hier niet ‘aan de gemeente in Thessalonika’, maar ‘aan de gemeente van de Thessalonikers’ wat een meer bemoedigende betekenis heeft. De nadruk ligt meer op hun eenheid als gelovigen. Deze lag onder druk vanwege sommigen die de inzettingen van Paulus aan hun laars laptten en dus moesten worden ‘getekend’. Zie daarover hoofdstuk 3.

Vers 1b

***in God onze Vader en de Heer Jezus Christus:***

Omdat de dwaalleraars, zoals altijd, de goedheid van God de Vader aan wilden tasten<sup>1</sup>, bemoedigt Paulus de gelovigen door te schrijven dat ze ‘in God onze

---

1 Zie de eeuwige leugen uit Gn3:1.

Vader' zijn. Ze waren vroeger in afgoderij (zie 1Th1:10), maar zijn nu als zonen aangenomen door de Vader, innig verbonden met Hem. Ook zijn ze 'in de Heer Jezus Christus' in een volmaakte positie voor God gebracht en onder zijn volmaakte heerschappij gesteld. Ze hoeven dus niet te twijfelen of ze onder de oordelen van God zijn zoals de dwaalleraars beweerden. Ze waren tevoren gekend en tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden (Rm8:29).

### Vers 2

***genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.***

Vandaag zien we veel verkeerde leer en misleiding. Het ontnemt de genade van God en de vrede van God. Zo wordt er veel geleerd over bevrijding van vloeken etc. Het zorgt voor onvrede en stelt de genade van God in het donker. Maar er is een rijkdom van genade in God de Vader en deze genade zorgt voor vrede in onze harten (zie 3:16) als we maar *blijven* bij het geloof zoals ons dat wordt geopenbaard door het woord. Paulus wenst deze genade en vrede (niet geluk, voorspoed en rijkdom) toe aan de gemeente.

### Vers 3

***Wij behoren God altijd te danken voor u, broeders, zoals het betaamt, omdat uw geloof zich zeer vermeerderd en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt,***

Zoals vaker begint Paulus met dankzegging voor de gemeente aan wie hij schrijft. Eerst het positieve, dan krijgt de vermaning makkelijker ingang. Het geloof van deze gemeente vermeerderde zich. De gemeente van God is geroepen om te leven door het geloof in de geopenbaarde woorden van God. Juist onder moeilijke omstandigheden kan dit een strijd zijn, zoals de duivel dit graag wil.

*(want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen); 2Ko5:7*

Dit geloof is een vertrouwen op de goedheid van God. Iedere verandering komt voort uit geloof, omdat geloof het hart verandert. Ze hadden een toenemende



liefde tot elkaar omdat hun geloof was toegenomen. De tegenstander was het niet gelukt om hen te laten twijfelen aan de goedheid van God en hen zodoende uit elkaar te drijven. Paulus ziet hierin een vervulling van wat hij had geschreven in 1Th3:12 en 4:1 en 10. De hoop ontbreekt vreemd genoeg in dit vers wat een aanduiding zou kunnen zijn voor hun verflauwing op dit gebied.

#### Vers 4

***zodat wij zelf in u roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt:***

Volharding is een belangrijk woord als het gaat om gezonde leer. Het betekent dat wij volhouden ondanks dat de zichtbare omstandigheden tegengesteld zijn aan dat wat we geloven. Maar werkelijke geestelijke kracht is om vol te houden in tijden van vervolgingen en verdrukkingen.

*met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en lankmoedigheid, met blijdschap, Ko1:11*

Paulus kon in andere gemeenten roemen over de volharding van deze gemeente. Hij kon hen prijzen. Zelf deden ze dat niet, ze kenden hun zwakheid. Ieder die zichzelf prijst of aanbeveelt, handelt niet volgens de Geest van God.

*Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen. Sp27:2*

Hoewel wij absoluut niet de vervolgingen en verdrukkingen kennen die deze gelovigen kenden, is het wel degelijk zo dat allerlei andere soorten van lijden ons niet bespaard blijven. Kennen wij dan ook volharding en geloof of gaan wij twijfelen aan de goedheid van God?

#### Vers 5

***een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt;***

Het feit dat er lijden is, dat er vervolging en verdrukking is, betekent juist dat God aan onze kant staat. Het is een bewijs van het rechtvaardig oordeel van

God, namelijk dat ieder die zijn koninkrijk waard geacht wordt, eerst moet lijden alvorens straks de heerlijkheid ervan te beleven.

*...en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Hd14:22*

*En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Rm8:17*

*Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Want en Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit een; Hb2:10-11a*

*terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. 1Pt1:11*

Je ziel wordt versterkt als je zicht hebt op de komende heerlijkheid en een reëel beeld hebt van de huidige tijd waarin lijden erbij hoort. De Thessalonicenzen leden voor het koninkrijk van God. Dit koninkrijk komt straks, maar is nu al een onzichtbare realiteit daar waar onder de heerschappij van de Heer wordt geleefd. De nadruk ligt dan altijd op het morele aspect en nooit op de zichtbare aspecten zoals genezing, juist het tegenovergestelde.

### Vers 6

***daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden,***

De verdrukkers, die onder de heerschappij staan van de overste van deze wereld, zullen straks worden verdrukt als de dag van de Heer aan zal breken. Dit is rechtvaardig bij God. In de huidige tijd lijken zij de winnaars en de gelovigen de verliezers, maar straks zal het omgedraaid zijn. Een bewijs dat de dwaalleraars het fout hadden. Als de dag van de Heer aanbreekt, zullen de verdrukkers namelijk niet heersen, zoals zij beweerden, maar verdrukt worden in de 'grote verdrukking' (Mt24:21). Uit Hd17:13 blijkt dat het voornamelijk de Joden waren die de oorzaak waren van de verdrukking die de gelovigen te lijden hadden. De komst van de antichrist, de 'gruwel van de verwoesting'

(Mt24:15) zal het middel worden waarmee God de Joodse verdrukkers zal verdrukken.

### Vers 7

***en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht,***

Als de dag van de Heer aanbreekt is de gemeente al bij de Heer. Nu lijdt ze nog verdrukking, maar als de verdrukkers verdrukt worden heeft de gemeente rust, samen met Paulus en de zijnen. Deze rust slaat niet op de rust bij Christus in de hemel, maar op de rust die zal aanbreken als alle tegenstand zal zijn gebroken bij de aanvang van het duizendjarig vrederijk. Deze begint nadat Christus geopenbaard zal zijn en zal zijn gekomen met de engelen van zijn kracht.

*Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; Mt25:31*

Deze engelen zullen scheiding brengen tussen de dan levende mensen op aarde (zie Mt13:41; 24:31).

### Vers 8

***in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.***

Als Christus zal verschijnen van de hemel (het teken van de Zoon des mensen, Mt24:30) zal Hij komen in vlammend vuur. In Jesaja is het God wat laat zien dat Christus God is:

*want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwegens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Js66:15*

Hij zal komen in vlammend oordeel, niet voor de gelovigen, maar voor de verdrukkers, de vijanden van Christus. Dit zegt Paulus omdat zij dachten dat zij onder dit vlamme oordeel van God waren gekomen. Maar God brengt

geen wraak over de gemeente, maar over hen die God niet kennen (dus de ongelovigen die nooit God hebben leren kennen) en hen die het evangelie niet hebben gehoorzaamd (dus de ongehoorzamen, die het evangelie bewust hebben afgewezen).

### Vragen over 2 Thessalonicenzen 1:9-2:4

Welke dag wordt er bedoeld in vs10?

1. Hoe wordt Christus verheerlijkt en bewonderd als Hij komt? Zie vs10.
2. Welke voorwaarde geeft vs10 om deel te hebben aan die dag?
3. Welk doel heeft vs12 voor ons leven?
4. Wat moet er gebeuren voordat de dag van de Heer aanbreekt? Zie Hfdst. 2:3.

## 2 Thessalonicenzen 1:9-2:4

Paulus schrijft aan deze jonge gelovigen over de wederkomst van Christus. Omdat ze nog maar net bekeerd waren, hadden leraars met een dwaalleer over de wederkomst relatief eenvoudig ingang in hun denken. Paulus corrigeert in deze brief de verkeerde leer en legt duidelijk uit wat er moet gebeuren rond de komst van de Heer. Dit is niet bedoeld als intellectuele kennis, maar heeft tot doel dat de harten van de gelovigen geworteld zijn in het geloof zodat er gedrag uit voortvloeit dat past bij de Heer. Ongezonde leer zal altijd het gedrag negatief beïnvloeden zoals ook blijkt uit 3:6. Daarom is het noodzakelijk dat wij als christenen de juiste hoop hebben zodat wij ons hier op aarde reinigen van alles wat kwaad is en ons toewijden aan Christus.

*Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid volbrengen in de vrees van God. 2Ko7:1*

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wijst Paulus op het feit dat verdrukkingen en lijden nu past bij gelovigen en dat zij die verdrukken straks verdrukt zullen worden door God terwijl de gelovigen rust zullen hebben bij zijn komst. De verdrukkingen zijn zeker niet vanwege het oordeel van God in de dag van de Heer, zoals zij geleerd hadden van dwaalleraars. Op deze manier wordt het beeld van God door de tegenstander aangetast, hetgeen hij steeds weer probeert. We moeten een realistische verwachting hebben van het leven met God (zie ook 1Ts3:4 en Rm8:23). Velen worden vandaag misleidt door een verkeerde leer over het koninkrijk van God. Hen wordt voorgehouden dat genezing en voorspoed zijn inbegrepen in de zegen die God vandaag geeft zoals Hij dat straks zal doen in het koninkrijk op aarde. Op deze manier raken velen uiteindelijk teleurgesteld als deze dingen niet blijken te gebeuren. Men

heeft geen weet meer van de zegeningen in de hemelse gewesten (Ef1:3). Op aarde gebruikt de Heer de omstandigheden om ons te vormen naar zijn beeld. Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde dus deze omstandigheden zijn altijd het beste voor ons.

Vers 9

***Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte,***

'Zij', zijn dus de verdrukkers, de vijanden van God. Zij kennen God niet, ze willen dit ook niet. Ook behoren zij die het evangelie ongehoorzaam zijn tot deze groep (zie vs8). De straf die past bij mensen die God willens en wetens buitensluiten is het 'eeuwig verderf'. Dit is een nooit ophoudende straf in een plaats die de 'hel' (Gr. *Gehenna*) wordt genoemd, de poel van vuur (Op19:20; 20:10,15; 21:8), de tweede dood (Op21:8), de buitenste duisternis (Mt8:12; 22:13; 25:30), het eeuwige vuur (Mt25:41; Jd:7). Dit zal lijden zijn in het verderf, wat betekent dat het leven waartoe ze zijn bestemd zal zijn bedorven. Ze zullen voor altijd verwijderd zijn van de Heer Jezus. De hel is het afwezig zijn van de heerlijkheid van God. De mensen die daar zullen zijn, missen voor eeuwig de verbinding met Hem, vandaar de duisternis.

Vers 10

***wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden.***

Hier spreekt Paulus voor het eerst over de komst van de Heer. Deze komst bestaat uit een aantal gebeurtenissen, die ik nog een keer op een rijtje zet:

<b>De komst van de Heer</b>		
De opname van de gemeente	De grote verdrukking	Het duizendjarig rijk

‘Die dag’ heeft betrekking op het duizendjarig rijk, zie MI4:1-2:

*En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.*

De ‘dag’ van de Heer is een periode van zijn komst in oordeel en regering in gerechtigheid. Wat Paulus hier openbaart en wat verborgen was in het OT, is dat Christus’ heerlijkheid zal worden gemanifesteerd in de gelovigen van de gemeente. Zij zullen allen lichamen hebben dat aan dat van Hem gelijk is (Fp3:21). Hij zal bewonderd worden in hen. Openlijk wordt zichtbaar Wie Hij voor hen is geweest gedurende de duizend jaar van zijn regering en blijkens 2Pt3:12-13 ook tijdens de daarop volgende eeuwige toestand. Dit zien we dan ook symbolisch voorgesteld in het nieuwe Jeruzalem ‘die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had’ (Op21:9) en dat in Op21:2-3 tot in alle eeuwigheid bij de mensen zal zijn als de tabernakel van God. Nu lijden gelovigen verdrukking in deze wereld, maar straks wordt Christus voor eeuwig in hen verheerlijkt terwijl de verdrukkers een eeuwige straf ontvangen.

### Vers 11

***Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult,***

Aangezien dit de hoop is van de gelovigen in hun lijden en strijd betekent dit niet dat dit makkelijk is. Er is gebed nodig. Paulus bidt voor de gelovigen dat God hen de roeping waard acht. Dit betekent niet dat ze die roeping niet hebben, want die hebben ze door de genade van God, maar dat ze eraan zullen beantwoorden in hun leven (zie Ef4:1). Gelukkig is het God die in ons werkt zodat we het einde zullen halen. Hij vervult in kracht het werk van het geloof in ons, naar zijn welbehagen.

## Vers 12

***opdat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in Hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus.***

Het doel van God met ons leven is dat de naam van de Heer Jezus wordt verheerlijkt in ons en wij in Hem. De morele schoonheid van de Zoon is deze heerlijkheid die van ons af zal stralen als wij blijven in het geloof. Dit is de vrucht van de Geest, het karakter van de Heer. Gods genade heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk is geworden voor ons die ooit vijanden van God waren. Waar gaat het vandaag nog over de heerlijkheid van Christus?

## Hoofdstuk 2 vers 1

***Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem,***

Nu komen we tot de kern van deze brief, de reden dat Paulus hen heeft geschreven. Het onderwerp is 'in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem'. Er was dus verwarring ontstaan omtrent deze komst van de Heer. De 'bijeenvergadering' tot Hem doelt op wat Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17:

*...daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.*

Wij gaan dus 'tot' Hem, van beneden naar boven. Dit is de eerste gebeurtenis in de 'komst' ( Gr. *parousia*) van de Heer'. Zoals ik eerder aangaf is de komst van de Heer een periode met daarin verschillende gebeurtenissen. Het is niet één bepaald moment, maar verschillende die samen de komst van de Heer omvatten. De gelovigen waren wat betreft dit onderwerp van slag gebracht. De vijand had gebruik gemaakt van hun omstandigheden om dwaalleer te introduceren. Maar als de gemeente nog niet tot Hem is vergaderd, kan de dag van de Heer, de openlijke oordelen die resulteren in het vrededrijk, al helemaal niet aanbreken.



## Vers 2

***dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn.***

Ze moesten niet zo snel in hun denken geschokt of verschrikt zijn. Dit was toch gebeurd via misleidende leer. Dit gebeurde via 'geest', dus een uiting van iemand die zich een profeet noemde, door 'woord' een persoon die zich voordeed als leraar namens God, of zelfs door een valse brief die zogenaamd van Paulus en de zijnen was geschreven. Vandaag openbaren zich ook verschillende 'geesten' via boeken of via het internet, net als verschillende uitleggingen van Paulus' brieven. De misleiding van de Thessalonicenzen was deze: De verdrukkingen waaraan zij deel hadden, waren het bewijs dat de dag van de Heer, de dag van zijn wraak, als was aangebroken. Dit zou betekenen dat de gelovigen ook onder de toorn van God zouden vallen. Geen wonder dat de harten van de Thessalonicenzen geschokt waren. Want hoe kan God die voor ons is, nu ineens tegen ons zijn (zie Rm8:31v.). Helaas is de hoop dat Christus iedere dag kan komen om ons tot Zich te nemen in vele denominaties verdwenen via leringen die de opname van de gelovigen ontkennen. In feite dezelfde dwaling als die Paulus in dit hoofdstuk bestrijdt.

## Vers 3

***Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf,***

Het is puur bedrog. Zorg dat het niet in je denken wordt toegelaten. De dag van de Heer komt namelijk pas:

1. Na de opname van de gemeente en de ontslapen heiligen;
2. Na de afval en de openbaring van de mens van de zonde.

De 'afval' is de massale ontkenning van de levende God die Zich in Christus heeft geopenbaard door de christenheid die zal overblijven na de opname. Nu vallen ook sommigen van het geloof af (1Tm4:1), maar dat is wat anders

dan dat de hele christenheid God zal loochenen. Christus zal buiten de deur van de gemeente zijn geplaatst (Op3:20). Deze afval zal de komst van de mens van de zonde voorbereiden die ook de leider van de afvallige christenheid zal zijn. Voordat Christus geopenbaard zal worden met de gemeente (zie vs10) zal satan zijn eigen 'man' openbaren, de zoon van het verderf. Deze laatste benaming vinden we ook in Jh17:12 waar de Heer over Judas spreekt. In hem was ook, zoals straks in deze 'antichrist', de satan gevaren, zie Jh13:27. Deze mens van de zonde is het beest uit de aarde (Op13:11), niet het beest uit de zee (Op13:1). Deze laatste heeft ook zeer zeker de karaktertrekken van de satan, maar alleen van het beest uit de aarde wordt gezegd dat deze horens heeft 'aan die van <een> (er is geen lidwoord in het Grieks) lam' (Op13:11 zie onder vers 4).

#### Vers 4a

***die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is,***

Zoals God in het vlees is geopenbaard in Christus Jezus (Jh1:14), zo zal de satan ook in het vlees komen in deze mens van de zonde. Deze antichrist, de valse koning van Israël (zie Dn9:27; 11:36-39; Zc11:15-17; Jh5:43), zal zich verzetten en verheffen tegen alles wat te maken heeft met de God van de Bijbel (Dn11:36). We vinden het woord 'antichrist' vijf keer in de Bijbel, allen in de brieven van de apostel Johannes. Het zijn de volgende teksten:

*Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de **antichrist** komt, zijn er ook nu vele **antichristen** gekomen, waaraan wij weten, dat het het laatste ure is. 1Jh2:18*

*Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de **antichrist**, die de Vader en de Zoon loochent. 1Jh2:22*

*En iedere geest, die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de **antichrist**, waarvan u gehoord hebt, dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. 1Jh4:3*

*Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de **antichrist**. 2Jh:7*

‘Anti’ betekent ‘tegen’, maar ook ‘in plaats van’. Het zal de ‘messias’ zijn van de duivel, die de mensheid zal omarmen omdat deze voldoet aan hun begeerten en gedachten.

#### Vers 4b

***zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is.***

Deze goddeloze mens zal ‘in de tempel van God’ gaan zitten om zich als God te laten aanbidden door Israël en de wereld. Door Israël, omdat hij in hun tempel als Jood wordt aanbeden, denkende dat hij de Messias is, en door de wereld, doordat het beeld van het Romeinse beest in deze tempel, neergezet door de antichrist, door allen zal worden aanbeden.

*En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. Op13:11-15*

Al deze gebeurtenissen zullen plaats vinden in de ‘grote verdrukking’ die straks over deze aarde gaat komen. Maar Paulus maakt in dit hoofdstuk duidelijk dat de gemeente dit alles niet zal meemaken. Hij beschrijft ze wel, evenals het boek Openbaring, zodat wij waakzaam zijn en ons niet laten beïnvloeden door de geest van deze wereld en uitzien naar de Heer Jezus terwijl wij doen wat Hij van ons vraagt.

### Vragen over 2 Thessalonicenzen 2:5-12

1. Wat bedoelt Paulus met de 'hem' die de komst van de antichrist tegenhoudt? Zie vs6.
2. Wat betekent 'de verborgenheid van de wetteloosheid'? zie vs7.
3. Wanneer is 'dan' in vs8?
4. Moeten wij positief staan tegenover hedendaagse krachten, tekenen en wonderen? Zie vs8.
5. Wat is 'de werking van de dwaling' in vs11?

## 2 Thessalonicenzen 2:5-12

De beide brieven aan de Thessalonicenzen behandelen een verschillend aspect van de komst van de Heer. In de eerste brief gaat het over, wat we noemen, de ‘opname van de gemeente’. We vinden daar dat de Heer de gelovigen tot Zich neemt om met Hem te zijn:

*Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Ts4:16-17*

Dit is wat de Heer beloofd heeft in Johannes 14 vers 3:

*En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.*

Heel duidelijk zien we in deze teksten dat de gelovigen van de aarde naar de Heer gaan, zoals ook in dit hoofdstuk in 2:1 ‘onze bijeenvergadering tot Hem’. Dit onderwijs had Paulus niet mondeling overgebracht aan de Thessalonicenzen want hij schrijft dit met ‘een woord van de Heer’ (1Ts4:15). Ze hadden nodig vertroost te worden over de ontslapen gelovigen. Deze zouden de komst van de Heer wel degelijk meemaken omdat zij zouden worden opgewekt uit hun graven, om vervolgens met de levende gelovigen de Heer in de lucht tegemoet te gaan. De tweede brief gaat over de komst van de Heer met de gelovigen, zijn publieke verschijning. Dit is de dag van de Heer. Paulus had hen al wel in de korte tijd dat hij bij hen was, onderwezen over de dag van de Heer en de komende mens van de zonde. Daarover gaat dit hoofdstuk. Het handelt over

de periode tussen de komst van de Heer *voor* de zijnen en de komst van de Heer *met* de zijnen.

Vers 5

***Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was?***

Paulus had hen tijdens zijn korte verblijf onderwezen over de komende grote verdrukking waarin de mens van de zonde openbaar zou worden. Dit zou de dag van de Heer inluiden. Het Grieks laat zien dat hij het hen herhaaldelijk had verteld, dus het was toch niet zo best dat de gemeente hierover herinnerd moest worden. Ze waren immers in onrust vanwege dwaalleraren die beweerden dat deze dag van de Heer al was aangebroken (zie vs2). Het is opmerkelijk dat jonge gelovigen hierover dus onderwezen dienen te worden. Dit zodat zij de geest van de tijd zouden herkennen en zich verre zouden houden van alles dat kenmerkend is voor de mens van de zonde, de antichrist. Helaas zien we vandaag dat vooral ouderen zogenaamde ‘maranatha-avonden’ bezoeken waar over deze dingen wordt geleerd. Jongeren kennen deze zaken steeds minder.

Vers 6

***En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd.***

Dit vers, en het volgende, heeft veel discussie losgemaakt. Het is dan ook een cruciaal vers als het gaat om de volgorde van de gebeurtenissen in de laatste dagen. Paulus schrijft dat er iets is, en een ‘hij’ (vs7), dat de komst van de mens van de zonde tegenhoudt, zodat deze zich nog niet kan openbaren. Wat of wie kan dit zijn? Er is gedacht aan een engel, of aan het Romeinse rijk, maar mijn voorkeur verdient het dat Paulus hier spreekt over de gemeente en de daarin wonende Heilige Geest. Zolang de gemeente nog op aarde is, kan de afval niet komen, waarin er een absolute loochening zal zijn, in de christenheid, van de Vader en de Zoon. Er is geen enkele andere macht die de afval kan tegengaan dan God Zelf. Dit is nu nog niet het geval, want God woont in de gemeente op aarde, hoewel er al wel personen zijn die afvallen van het geloof:

*De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. 1Tm4:1*

De zoon van het verderf zal echter 'op zijn tijd' geopenbaard worden. Dit zal zijn *nadat* de gemeente is weggenomen van deze wereld.

### Vers 7

***Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt.***

De wetteloosheid, die de mens van de zonde zal kenmerken, is al wel in bepaalde mate aanwezig. 'De zonde is de wetteloosheid' zegt 1Jh3:4, het volkomen in opstand komen tegen iedere vorm van gezag. Dat dit al gaande is, is 'verborgen' voor de ongelovigen, maar niet voor ons. De Heilige Geest woont op de aarde in de gelovigen:

*...in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest. Ef2:22*

Hij is de tegenhouders van de ultieme wetteloosheid. Als er gelovigen in de buurt zijn, houden ongelovigen zich nog in als het gaat om vloeken bijv. Er gaat toch nog wat uit van iemand in wie de Heilige Geest woont. Maar er komt een tijd dat de Heilige Geest 'weggenomen' wordt. Dit zal gebeuren als de gemeente wordt opgenomen door de Heer Jezus. Dan woont de Heilige Geest niet meer op de aarde en zal de afval met de daarbij behorende wetteloosheid het perfecte klimaat zijn voor de antichrist. Het kwaad zal door de mensheid snel tot een dieptepunt komen, zodat de noodzaak van het oordeel hierover duidelijk wordt, evenals de uitvoering ervan door de Rechtvaardige Heer die zal komen met de gelovigen.

Vers 8

***En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst;***

‘Dan’, dus nadat de Heilige Geest is weggenomen, wordt de ‘wetteloze’ geopenbaard. Hij wordt openbaar voordat de Heer openbaar wordt gemaakt voor deze wereld. De Heer Jezus zal hem verteren door de adem van zijn mond, het woord dat een zwaard is (Op1:16), en te niet doen, dat is ‘krachteloos maken’, zijn invloed wegnemen en hem oordelen. We vinden dit in Op19:20:

*En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt.*

We hebben dus deze volgorde van gebeurtenissen:

1. De Heer komt voor de zijnen. Dit is onze ‘bijeenvergadering’ tot Hem (vs1). ‘Hij’, de Heilige Geest, wordt weggenomen omdat de gemeente wordt weggenomen.
2. De afval van de christenheid is daar en bereidt de komst van de antichrist voor.
3. De mens van de zonde, de wetteloze wordt geopenbaard want de tegenhouder is weg.
4. De dag van de Heer vangt aan, de oordelen over deze wereld.
5. De Heer verschijnt met de gelovigen (2Ts1:10). Dit is de ‘verschijning van zijn komst’.
6. De Heer verteert de antichrist door de adem van zijn mond.
7. De dag van de Heer bereikt zijn climax. Het vreedrijk breekt aan.

Er zullen, voor de duidelijkheid, twee ‘beesten’ zijn tijdens deze periode en wel:



1. De leider van het hersteld Romeinse rijk, het beest uit de zee (Rm13:1), die de publieke en politieke goddeloosheid zal voeden.
2. De wetteloze, de antichrist, het beest uit de aarde (Rm13:11), de valse profeet, dat de godsdienstige goddeloosheid zal voeden en de koning van Israël zal zijn.

### Vers 9

***hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen,***

Paulus wil de gelovigen beter onderwijzen over het karakter van deze wetteloze. Zijn komst zal zijn naar de werking van de satan. Zoals satan in Judas voer, zo zal het ook hier het geval zijn. Bovendien zal deze man gekenmerkt worden door 'allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen'. Ook hierin imiteert satan God, want de Heer Jezus werd begeleid door wonderen en tekenen:

*Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man, door God aan u bevestigd door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, Hd2:22*

De apostelen werden ook begeleid door deze tekenen en wonderen (zie 2Ko12:12), evenals enkele gelovigen (Mk16:17; Hd6:8; 8:6-7) maar dit was om het woord van God dat zei spraken, en wat nog niet compleet was, te onderstrepen in autoriteit. De apostelen legden het fundament van de gemeente (Ef2:20) samen met profeten. Nu dit woord volkomen is in het Nieuwe Testament, hebben wij geen tekenen en wonderen meer nodig. Het woord heeft het volle gezag. Wat wordt dit toch weinig gezien in ons land! Het is de geest van de antichrist dat zelfs christenen meer en meer behoefte hebben aan visuele middelen om hun geloof te beleven en aan tekenen en wonderen. Maar het vindt zijn oorsprong in de leugen.

Vers 10

***en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden.***

De tekenen en wonderen die de antichrist zal verrichten, zullen gepaard gaan met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. Hij zal vuur uit de hemel laten komen en een beeld laten maken in de tempel dat schijnbaar levend wordt:

*En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. Op13:13-15*

Het naamchristendom zal hem massaal achterna lopen. Ze zullen verloren gaan omdat zij de liefde tot de waarheid, tot de Heer Jezus, niet hebben aangenomen. Ze weigeren het evangelie aan te nemen om behouden te worden.

Vers 11

***En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven,***

Omdat deze mensen, die zich christenen noemen, niet behouden willen worden en liever de wetteloze willen aanbidden, zendt God hun een dwaling. Het is dus helemaal aan zichzelf te wijten. Zoals de Israëlieten om kwakkels vroegen omdat zij walgde van het manna, en die kregen (Nm11:4-6), zoals zij om een koning naar hun eigen gedachten vroegen (1Sm8:5) en die kregen, zo krijgt dit naamchristendom wat het wil: de leugen. God zendt hun 'een werking van de dwaling', dat is de wetteloze. Dit oordeel geldt voor ieder die het evangelie heeft gehoord, maar het heeft afgewezen. Het geldt niet voor hen die nog nooit het evangelie hebben gehoord, want daarvan zullen er velen behouden worden tijdens de grote verdrukking. Het zal een menigte zijn die niemand tellen kan (Op7:9).

Vers 12

***opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.***

Deze 'allen' worden geoordeeld omdat zij de waarheid hebben afgewezen. Dit geldt heel in het bijzonder voor het 'christelijke' Westen. Het evangelie heeft hier in het verleden grote invloed gehad maar men wil het niet meer, men wil autonoom zijn. Men heeft een welgevallen in de ongerechtigheid wat we vooral zien in abortus, euthanasie, afwijzing van het huwelijk, promotie van andere vormen van huwelijk zoals homohuwelijk, openlijke onreinheid, corruptie en allerlei andere vormen van bedrog en ongerechtigheid. In dit post-christelijke gebied zien we ook dat er maar weinigen tot geloof komen.

### Vragen over 2 Thessalonicenzen 2:13-3:5

1. Lees vers 13. Wat bedoelt Paulus met 'eerstelingen'?
2. 'In heiliging van de Geest', zegt vs13. Over welke heiliging gaat het hier? Positie of praktijk?
3. Wat zegt vers 14 over het doel van God met de gelovigen?
4. Paulus roept de gelovigen op om 'vast te staan' en de inzettingen te onderhouden die hen geleerd zijn in vs15. Staan wij dan toch onder de wet?
5. Lees 3:2. Over welke 'boze mensen' gaat het hier?

## 2 Thessalonicenzen 2:13-3:5

Paulus schrijft aan deze jonge gemeente over de dingen van de eindtijd. Er zal een complete afval van het geloof komen door de belijdende christenheid. Er zal een mens van de zonde worden geopenbaard, de wetteloze. Dit is de leugen die de afvallige christenheid en het afvallige Jodendom ten diepste willen. Deze zal zich verzetten tegen God en zichzelf laten aanbidden als een god in de tempel in Jeruzalem. De huidige tijdgeest werkt naar dit moment toe en daarom is het goed voor gelovigen om een besef te hebben van de duisternis te midden waarvan ze leven.

*Kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos. Ef5:15-16*

‘Weest *daarom* niet onverstandig en verstaat wat de wil van de Heer is’, vervolgt Paulus daar. Gelukkig zal de gemeente bewaard blijven voor *de* afval, omdat ‘onze bijeenvergadering tot Hem’ (2:1) ervoor zal zorgen dat wij bij Hem zijn voordat deze dingen gebeuren, voordat deze mens van de zonde geopenbaard kan worden als de Heilige Geest niet meer op de aarde woont. Deze dwaling zal door allen geloofd worden die in onze tijd als belijdend christen de liefde tot de waarheid hebben afgewezen.

Vers 13

***Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de Geest en geloof van de waarheid,***

‘Maar’ duidt op de tegenstelling die Paulus maakt tussen hen die de dwaling zullen geloven en de Thessalonicenzen (en alle ware gelovigen). Paulus dankt voor hen, die door de Heer geliefd zijn. De Here Jezus heeft op een bijzondere wijze hen lief die Hem toebehoren:

*Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Jh14:21*

Wie de waarheid liefheeft, wordt door de Heer geliefd. Zij die de waarheid van het evangelie hebben geloofd aangaande Christus (zie Hd17:3b: ‘Jezus, die ik u verkondig’) mogen bovendien weten dat God hen als ‘eerstelingen’ heeft uitverkoren tot behoudenis. Zij zijn de eersten, eerstelingen van een grote oogst, van een grote groep gelovigen die behouden zullen worden. Zo was Epénetus de eerste voor Christus in Asia (Rm16:5), het huis van Stéfanus de eerste voor Christus in Achaje (1Ko16:15) en zijn de 144.000 verzegelden uit de Joden de eerstelingen van een grote oogst die het vrederijk binnen zullen gaan. We mogen als gelovigen die de waarheid hebben geloofd ook weten dat we apart zijn gezet voor de Heer door zijn Geest, geheiligd door de Geest (zie ook 1Pt1:2). Er is ook een leer vandaag die zegt dat alleen zij die in de praktijk heilig leven deel hebben aan de opname van de gemeente. Dit is niet naar de Schrift want de genade van God heeft ons uitverkoren als eerstelingen. Ieder die gelooft in de waarheid hoort hierbij.

#### Vers 14

***waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus.***

Hen die God heeft voorgekend en voorbestemd, heeft Hij ook geroepen:

*En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; Rm8:30a*

De roepstem van de HERE God kwam tot ons via het evangelie. Dit is het goede nieuws van zijn genade in zijn Zoon Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane. Maar het is ook de roeping die aan het hart van God voldoening schenkt, de gelijkvormigheid aan zijn Zoon. Als God mensen roept, is dat om hen aan de verlangens van zijn eigen hart te laten voldoen. Hij heeft ons geroepen uit deze wereld, omdat Hij ons heeft voorbestemd tot het verkrijgen

van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wat een enorme heerlijkheid van zijn genade!

*Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Rm8:29*

Deze heerlijkheid heeft de Heer Jezus ontvangen van zijn Vader nadat Hij Deze heeft verheerlijkt op het kruis. We zullen als Hem zijn en met Hem, in het huis van de Vader, in de komende eeuwen tot in alle eeuwigheid.

### Vers 15

***Daarom, broeders, staat vast en houdt de inzetten die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze brief.***

‘Daarom’, er is een gevolg nodig in onze praktische wandel op grond van Gods roeping. Paulus roept de ‘broeders’ op om samen vast te staan. Dit is een, in geloof, ‘vaststaan’ in de Heer (Fp4:1), in zijn beloften en roeping. Onze gedachten moeten blijvend gericht zijn op deze hoop, zodat we niet door de tegenstander ontmoedigd zullen raken. Het houdt in niet onder wettische of wereldse systemen te komen, zodat de vrijheid, vreugde en hoop geroofd worden. Dit doen we door de inzetten die ons *geleerd zijn*, door de apostel via zijn brieven, te onderhouden. Er is vandaag veel misleiding op dit gebied. De beweging ‘There is More’ is erg in opkomst. Op de website staat:

*‘In de voorbereiding op diensten ben ik vertrouwder geraakt met het leren verstaan van wat de Geest tot onze gemeente zegt. **Naast een bediening van het Woord**<sup>2</sup> is er in mijn bediening in groeiende mate van een aparte bediening van de Geest. Steeds vaker zie ik dat ook anderen om me heen dit spreken van de Geest tot de gemeente ervaren en dat heel wat levens er ook daadwerkelijk door worden aangeraakt en vernieuwd.’*

Paulus leert echter anders. Ons houden aan het geschreven woord is het vaststaan in de Heer, niet ons openstellen voor het zogenaamde spreken van de Geest, want deze spreekt door het woord tot ons.

---

2 Vetgedrukt door mij.

Vers 16

***En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven,***

Paulus voegt bij onze verantwoordelijkheid om de Schriften vast te houden, twee goddelijke personen toe die één in wezen zijn (vandaar het enkelvoud 'heeft'). Het is 'onze' Heer Jezus Christus en God onze Vader. God heeft zijn liefde jegens ons bewezen op het kruis.

*Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Rm5:8*

Als we leren zien op het kruis zullen we eeuwige vertroosting kennen en een goede hoop (zie vs14). We hebben door zijn genade alles ontvangen. Hij is de God van de vertroosting (2Ko1:3) en de God van de hoop (Rm15:13). Door vast te houden aan het woord zullen we bij Hem uitkomen.

Vers 17

***uw harten vertroosten en u versterken in alle goed werk en woord***

De gelovigen hadden veel te lijden in Thessalonika, zoals we hebben gezien in 1:4. Ook werden zij belaagd door dwaalleer (2:2). Het was dus hard nodig dat hun harten vertroosten zouden worden. Als zij de inzettingen door het woord zouden onderhouden, wenst Paulus dat de Heer Jezus en de Vader hun harten zou vertroosten zodat zij in alle goed werk en woord standvastig zouden blijven. Dit, ondanks de pogingen van de tegenstander via dwalingen of via vervolgingen, om de gelovigen bij de Heer Jezus en de beloften in Hem, weg te lokken.

Hoofdstuk 3 vers 1

***Overigens, broeders, bidt voor ons, dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijkt wordt, zoals ook bij u,***



Paulus vraagt vaker gebed voor hem en de zijnen die het evangelie verkondigden (zie Ef6:18; Ko4:2-3). Gebed is een belangrijk aspect van de gemeente die aangevallen wordt. Paulus zelf was een bidder (1:11,12; 2:16-17) maar hier vraagt hij gebed voor de bediening van het woord. Hier noemt hij dit 'het woord van de Heer', (zie Hd8:25; 13:48,49) en in Ko4:3 verbindt hij het woord met de verborgenheid van Christus. Het is het woord van de Heer dat zondaren uit deze wereld trekt tot Hemzelf. Gelovigen worden 'de Heer toegevoegd'(Hd5:14). Gebed is nodig dat dit woord zijn voorgang heeft en wordt verheerlijkt doordat mensen dit woord als waarheid aannemen en erdoor worden veranderd zoals dit bij de Thessalonicenzen het geval was.

### Vers 2

***en dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Want trouw is niet het deel van allen;***

Paulus en de zijnen, die Christus verkondigden als Heer en de roeping in Hem van de Vader, ontmoeten bijzonder veel tegenstand (Rm15:31; 2Tm4:14,18). Er zijn vele onbehoorlijke en boze mensen die zich fel verzetten tegen het evangelie. Trouw is niet het deel van alle mensen, ook al doen ze zich vriendelijk voor. Als wij ons inzetten voor de heerlijkheid van de Heer Jezus, zullen we ook dergelijke mensen ontmoeten. Paulus wilde van hen bevrijd worden en wij mogen bidden dat deze mensen ons werk in de Heer niet zullen dwarsbomen.

### Vers 3

***maar de Heer is trouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze.***

Ook al zijn er ontrouwe mensen, ook in zijn koninkrijk, de Heer Zelf blijft trouw:

*...als wij ontrouw zijn Hij blijft trouw, want Zichzelf kan Hij niet verloochenen.  
2Tm2:13*

*Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden (want Hij die beloofd heeft, is getrouw), Hb10:23*

Paulus weet dat de Heer de gelovigen die werkelijk Hem liefhebben, zal versterken en bewaren voor de boze, dat is de duivel die via dit soort ontrouwe mensen te werk gaat. Zijn naam is betrouwbaar:

*En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig...Op19:11a*

Omdat Hij trouw is zal Hij ervoor zorgen dat de boze ons niet in zijn macht zal krijgen.

#### Vers 4

***Maar wij vertrouwen van u in de Heer, dat u en doet en zult doen wat wij bevelen.***

Paulus kende de Thessalonicenzen en had vertrouwen in hen 'in de Heer', niet in hun eigen kracht. Hij wist dat zij zouden doen wat hen bevolen werd. Hoewel wij vrij zijn in Christus en niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade (Rm6:14), staan wij toch onder 'geboden' of 'bevelen' (zie ook 1Ts4:2). Deze zijn echter niet gericht op onwelwillende mensen, maar aan hen die van harte de Heer gehoorzaam zijn. Dit ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid om gehoorzaam te zijn, maar de kennis van de Heer Jezus en de omgang met de Vader bewerken deze gehoorzaamheid in ons waar we wel steeds voor moeten kiezen (zie o.a. Rm6:12).

#### Vers 5

***De Heer nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus.***

Als onze harten gericht zijn tot de liefde van God, dan volgt gehoorzaamheid aan zijn woord ondanks vele misleiders. Wij zijn ons vaak te weinig bewust van zijn liefde. De apostel Johannes was in de schoot van de Heer Jezus en noemt zichzelf 'de discipel die Jezus liefhad', dat is: die door Jezus geliefd werd (Jh13:23). Als onze harten gericht zijn tot de volharding van Christus, dan houden we vol in de verdrukkingen, want Hij heeft deze ook verdragen en

erger dan wij. Bovendien wacht Hij nu tot de Vader alles aan Hem onderworpen heeft. Zo weten wij dat ook wij geduld moeten hebben tot wij Hem zullen zien.

*Want let op Hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Hb12:3*

---

Vragen over 2 Thessalonicenzen 3:6-18

1. Wat houdt het 'onttrekken' aan een broeder in? (vs6)
2. Hoe volgen wij Paulus en de zijnen na? (vs7,9)
3. Waarom zouden er sommigen niet werken? (vs11)
4. Wat moet een werkeloze nu met vs12?
5. Wanneer moet je iemand mijden en er niet mee omgaan? (vs14)

## 2 Thessalonicenzen 3:6-18

**H**et hoofdthema van deze brief is de komst van de Heer Jezus i.v.m. de dag van de Heer. Hij zal openlijk verschijnen na een periode van oordelen en de regering van de antichrist. De Thessalonicenzen, jong in het geloof, waren via dwaalleraars in verwarring gebracht (2:2) en dachten dat zij in de dag van de Heer waren, onder zijn oordelen. Maar Paulus had al aangegeven in de eerste brief:

*Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 1Ts5:4*

*...want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, 1Ts5:9*

---

De 'behoudenis' is *uit* deze wereld (Gl1:4) *tot* de Zoon Jezus Christus, de Heer (Hd5:14). Hij zal de gemeente en de ontslapen gelovigen tot Zich nemen en met hen verschijnen (1Ts4:14; Ko3:4). De verdrukkingen en moeilijkheden die wij meemaken hebben niets met de dag van de Heer te maken, maar met de strijd van het geloof en de opvoedende hand van de Vader in zijn regering met zijn kinderen om deel te krijgen aan zijn heiligheid (Hb12:10). In hoofdstuk 3 begint met 'overigens' een afsluitende gedeelte. De genade die ons is gegeven, waardoor wij zijn verbonden met Christus in de heerlijkheid, geeft ons een verantwoordelijkheid die past bij onze positie. Christus moet gestalte krijgen in ona (zie Gl4:19). Daar gaat het in het vervolg nu over.

Vers 6

***Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting die zij van ons ontvangen hebben.***

Paulus snijdt een nieuw onderwerp aan. Er zijn kennelijk in de gemeente broeders die 'ongeregeld wandelen'. Ze onderwerpen zich niet aan de inzettingen van de apostel. Ze zijn gestopt met werken (vs10) vanwege de angst voor de dag van de Heer (2:2) en vinden het aardse leven niet meer zo belangrijk, zodat zij zich aan aardse verplichtingen onttrekken. Ze vroegen wel financiële ondersteuning van anderen. De invloed van de dwaalleraars hadden dus hun vruchten afgeworpen, zoals dit altijd het geval is. Paulus schrijft 'in de naam van onze Heer Jezus Christus', dus met zijn gezag, dat de gelovigen zich moeten onttrekken aan hen, dus niet meer met hen moeten omgaan omdat zij Christus oneer aandoen. Dit is een tuchtmaatregel, die vandaag de dag eigenlijk bijna niet meer voorkomt. Mensen die ongeregeld wandelen moeten worden vermaand (1Ts5:14) en als zij niet willen luisteren worden 'getekend' (zie vs14) en worden gemeden. Zo is de methode van de Heer om broeders/zusters weer terug te brengen in de gemeenschap met de Heer (zie ook Mt18:15-20). Dit is overigens niet de uiterste stap van gemeentelijke tucht, het wegdoen uit het midden van de boze (1Ko5:13). Hier gaat het om het vermijden van contact met zo'n persoon. Iedere broeder of zuster die er een leefwijze op nahoudt welke de Schrift veroordeelt, valt onder dit bevel.

Vers 7

***Want u weet zelf hoe men ons moet navolgen omdat wij ons onder u niet ongeregeld gedragen hebben;***

Paulus en de zijnen brachten niet alleen een leer, maar leefden ook wat ze verkondigden (zie ook 1Ts2). Zij hadden zelf het voorbeeld gegeven van een leven onder het gezag van de Heer en hadden zich niet ongeregeld onder de gelovigen gedragen, zoals sommigen dat dus nu wel deden.

## Vers 8

***wij hebben bij niemand brood voor niets gegeten, maar met arbeid en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u een last op te leggen.***

De apostelen werkten voor hun eigen brood, zoals de normale gang van zaken is, in tegenstelling tot de broeders die niets deden maar wel parasiteerden op anderen voor hun levensbehoeften. Hoewel de Heer het algemene beginsel heeft gegeven dat een arbeider zijn loon waard is, maakte Paulus daar niet altijd gebruik van met het oog op de gewetens van de gelovigen (zie vs9).

*Zo heeft de Heer ook verordend voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. 1Ko9:14*

*En laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle goede dingen meedelen. Gl6:6*

Zij die fulltime bezig zijn met het werk van de Heer mogen leven van dat wat de gelovigen hen als vergoeding geven. Het is niet een soort 'hogere' geestelijk leven, maar een praktische taak in Gods koninkrijk. Maar Paulus wilde, als evangelist en leraar niemand een last opleggen, precies dat wat de 'ongeregelden' wel deden.

## Vers 9

***Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar om onszelf aan u tot voorbeeld te stellen, opdat u ons navolgt.***

Paulus zegt duidelijk dat hij en de zijnen wel recht op ondersteuning hadden, op grond van Gods woord, maar dat ze er geen gebruik van maakten om tot een voorbeeld te zijn. Paulus zelf werkte soms voor zijn eigen levensonderhoud (Hd18:3; 20:34) om de verdenking dat hij uit was op financieel voordeel of op beïnvloeding van de gevers weg te nemen. Hij werkte hard als het moest, maar had recht op volledige vergoeding vanwege zijn werk namens de Heer. Het motief is altijd leidend, en we moeten kijken naar ons hart. Is er zucht naar geld of geven we aan een evangelist omdat we hem willen beïnvloeden in zijn boodschap? Of gaat het werkelijk om de eer van de Heer in zowel de verkondiging als het ondersteunen ervan?

Vers 10

***Immers, toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen: Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.***

Wat Paulus in deze brief schrijft had hij hen ook al gezegd toen hij nog bij hen was, met Silas en Timotheüs. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Het gaat niet om niet *kunnen*, maar om niet *willen*. Als er gelovigen zijn die geen inzet tonen om te werken, en zich vervolgens beroepen op de vrijgevigheid van anderen, dan leven zij niet naar de inzetten van de Heer, die via Paulus tot ons komen. Maar voor iedere gelovige geldt: er moet een gezonde ijver zijn in werk, anders is er ook geen voedsel.

Vers 11

***Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen door niet te werken, maar zich met andere zaken te bemoeien.***

Niet alleen hadden sommigen het werk neergelegd, maar bemoeiden zij zich ook met de zaken van anderen. Hier is sprake van een woordspeling: 'door niet bezig te zijn, maar te beuzelen'. Er zijn ook vandaag gelovigen die als 'bemoeiziek' (1Tm5:13) of een 'bemoeial' (1Pt4:15) bekend staan. Ze vragen voortdurend aandacht en hebben over iedereen een mening. Ze doen zelf niets en houden anderen van hun werk af. Ook het bemoeien met zaken die je niets aangaan is een ernstige schending van de inzetten van de Heer. Hij was gekomen om te dienen:

*Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Mk10:45*

Aangezien de gemeente is geroepen om de vertegenwoordiger van de Heer te zijn op aarde, moet gedrag dat niet overeenkomt met dat van de Heer, worden gecorrigeerd.



## Vers 12

***Zulke mensen nu bevelen en vermanen wij in de Heer Jezus Christus, dat zij rustig werkend hun eigen brood eten.***

De geboden van de Heer (Jh14:21) zijn de bevelen van Paulus hier. Deze gelovigen worden ernstig vermaand 'in de Heer Jezus', dus weer met zijn gezag, maar vanuit een broederlijke liefde, dat zij rustig hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten gaan werken in alle rust zodat zij ook hun eigen inkomen kunnen genereren i.p.v. te teren op de zak van anderen. Christenen zijn niet 'over-stresst' in hun werk, gejaagd en overspannen, maar ijverig en bezonnen terwijl er toch een rust vanuit straalt. Helaas zijn er op dit gebied veel problemen in onze jachtige maatschappij, ook onder gelovigen.

## Vers 13

***Maar u, broeders, moet niet moedeloos worden in goedgevoelen.***

Paulus spreekt de broeders aan die niet meedoen aan deze ongeregelde wandel. Er bestaat een gevaar dat men moedeloos wordt in het goedgevoelen, vanwege zoveel misstanden, ook binnen de gemeente. Maar als we niet moedeloos worden in goedgevoelen naar anderen, ook naar 'ongeregelde' voorkomt dit dat wij hard en kil worden naar hen toe. 'Heb geduld met allen' schreef de apostel al in 1Ts5:14.

## Vers 14

***Maar als iemand ons woord door de brief niet gehoorzaamt, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt;***

Paulus geeft instructies aan de gemeente hoe ze moeten handelen als er onder de 'ongeregelde' toch nog broeders zouden zijn die niet zouden luisteren naar wat hij in deze brief schrijft. Zij bleven in hun gedrag volharden ondanks zijn woorden toe hij bij hen was, zijn eigen voorbeeld en nu, zijn brief. Dan moeten deze ongehoorzamen worden 'getekend', openlijk aangewezen worden als broeders waar geen contact mee mocht zijn. Het doel van deze maatregel is 'opdat hij beschaamd wordt' en tot inkeer komt. Vaak wordt dit soort tucht

niet toegepast omdat er mensen zijn die dit 'geen liefde' vinden of wijzen op Jh8:7: 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen'. Maar het is juist de liefde die deze maatregel geeft. Het 'tekenen' van broeders/zusters is van toepassing op ieder gedrag waarin wordt volhard, dat niet is naar het woord van God en dat schadelijk is voor het getuigenis van de Heer.

*Als hij echter hun geen gehoor geeft, zeg het aan de gemeente; als hij echter ook de gemeente geen gehoor geeft, laat hij voor u zijn als de heiden en de tollenaar.*  
*Mt18:17*

### Vers 15

***beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder.***

De waarheid moet altijd in liefde worden gebracht. Daarom mochten zij de broeder die onder de tucht werd gesteld niet beschouwen als een vijand. Men moest zo iemand terechtwijzen als een broeder hoewel de sociale contacten werden vermeden. Een dergelijke broeder werd niet geweerd van de tafel van de Heer, hij was immers een broeder, geen vijand. Dit gaat minder ver dan de situatie in 1Ko5 waar sprake is van 'de boze', iemand die zich 'een broeder' noemt, mensen wier gedrag niet 'ongeregeld' is, maar ronduit opstandig en zondig in wandel en/of leer. Deze personen moeten worden weggedaan uit het midden van de gemeente. Met zulken kan geen avondmaal worden gevierd.

### Vers 16

***Moge nu de Heer van de vrede Zelf u altijd op elke manier de vrede geven. De Heer zij met u allen.***

Dit soort situaties kan tot onvrede leiden bij sommigen, maar Paulus bidt dat de 'Heer van de vrede' ervoor zal zorgen dat er vrede is binnen de gemeente, ondanks soms pittige maatregelen. De gemeente is niet een plaats waar wij de zaken regelen naar eigen inzicht, maar de plaats die waardig is voor de Heer om er te wonen. De vraag is waar we vandaag een gemeente vinden waar dergelijke maatregelen worden genomen. En als ze al worden genomen, worden ze dan door andere gemeenten erkend of kan een dergelijk persoon

in een andere gemeente gewoon weer doen alsof er niets aan de hand is? Ik vrees dat dit laatste veelal het geval is.

Vers 17

***De groet met de hand van mij, Paulus, wat een teken is in elke brief: zo schrijf ik.***

Paulus geeft tenslotte zijn eigen handtekening aan het einde van de brief (zie ook 1Ko16:21; Ko4:18), zodat iedereen weet dat het werkelijk zijn brief is en niet van een dwaalleraar (zie hfdst. 2:2). Hij liet meestal (soms niet: Gl6:11) zijn brieven dicteren, maar voegde wel zijn eigen handtekening toe. Het is belangrijk voor de gemeente om zijn brieven te hebben in onze Bijbel. Al het onderwijs m.b.t. de gemeente vindt zijn centrale punt in zijn brieven.

Vers 18

***De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.***

Iedereen, ook de 'ongeregelden', wordt de genade van onze Heer Jezus Christus toegewenst. Zonder zijn genade is niets mogelijk want zonder Hem kunnen wij niets doen (Jh15:5).