

Het getal acht in de Bijbel

In het Hebreeuws is het woord acht 'shmoneh', dat is afgeleid van het woord 'shamman' wat betekent: vet, overvloedig, vruchtbaar, en olie. Jakob legt zijn hoofd op een steen en zet die later overeind. Die steen wordt door hem ook gezalfd (Gen. 28:18). Zalven is in het Hebr. 'Mashiach', d.i. Messias.

De eerste keer dat het getal acht wordt genoemd, is bij de instelling van de besnijdenis (Gen. 17:12-13). Je wordt dan ook direct bepaald bij het verbond van God met Abraham. Het getal acht komt wel tachtig keer voor in de Bijbel. De eerste keer dat het wordt genoemd in het Nieuwe Testament, is in Lucas 2:21. Het eerste lijden van de Heere Jezus was bij Zijn besnijdenis op de achtste dag (vgl. Hebr. 5:7-8).

Het doel van de besnijdenis is niet uiterlijk, het gaat om de besnijdenis van het hart (Jer. 4:4). Dat komt terug in het Nieuwe Verbond, en Paulus legt dit uit in Kolossenzen 2:11. De geestelijke besnijdenis gebeurt met alle opnieuw geboren gelovigen. Deze heeft eigenlijk al plaatsgevonden op het kruis. Wij zijn met Christus gestorven en hebben de oude mens afgelegd (Rom. 6:11; Gal. 2:20; 6:14). Het is een besnijdenis zonder handen. Wij zijn nu één geest met de opgestane Heer (1 Kor. 6:17).

'Laat er licht zijn', was het eerste scheppingswoord (1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). Het achtste scheppingswoord heeft te maken met de mens. Het staat in het meervoud: 'Laat Ons mensen maken'. God (Elohim) is ook in het meervoud (Gen. 1:1, 26; vgl. Jes. 6:3 – het drievoudige 'heilig, heilig, heilig'). Jezus is de belichaming van de onzichtbare God (Kol. 2:9; Hebr. 1:8). De mens is ook een meervoudig wezen met geest, ziel en lichaam (vgl. 1 Tess. 5:23).

De laatste keer dat het getal acht in de Bijbel voorkomt, is in 1 Petrus 3. Petrus onderstreept dat er acht zielen in de ark waren, en dat door hen een nieuw begin tot stand is gebracht. De naam Noach betekent dan ook: RUST. De opstanding van Jezus was op de achtste dag (Joh. 20:1). De achtste dag heeft altijd betrekking op iets nieuws, op de opstanding, op de eeuwigheid. Jezus is de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18).

Nog enkele bijzonderheden over het getal acht. De Prediker zegt: 'Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen, zelfs in achten' (Pred. 11:1, 6). De achtste dag is het moment dat de oude orde van dingen voorbij is en alles nieuw is gemaakt (Openb. 21:1-6).

De zalving (= mesiach) die betrekking heeft op de Zoon (Ps. 45:7-8; Hebr. 1:6-8), eindigt met de letter chet, de letter die bij de Heere hoort (vgl. Klaagl. 3:22-24). Dit deel van het alfabetische hoofdstuk heeft namelijk de letter chet, de achtste letter van het Hebr. alfabet. Het heeft ook te maken met overvloed, zalving en genade. De Heere heeft ons begenadigd in de Geliefde, en wij hebben de verlossing in Zijn bloed naar de rijkdom van Zijn genade. De Heere handelt altijd in overvloed met ons. Wij hebben geestelijk gezien alles al ontvangen.

Chet betekent ook omheining. Wij zijn in de genade geplaatst en daar kunnen we nooit meer uitvallen. Een omheining geeft zekerheid en vrijheid. *De meetsnoeren (omheiningen) zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen* (Ps. 16:6). De goede werken die God heeft voorbereid, passen bij ons (Ef. 2:10).

Oude Sporen 2018

