

George Bell

De ster en de scepter

‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen’.

Numeri 24:17

Wij weten niet precies wat Bileam heeft begrepen van zijn eigen spreuk, maar het was heel bijzonder wat hij profeteerde over een ster uit Jakob, en een scepter uit Israël (Num. 24:17b). De ster en de scepter zijn symbolen voor het koningschap. De *ster* is voor degenen die waken en uitzien naar het aanbreken van de dag. De *scepter* spreekt van gezag en macht. Sommigen van ons kunnen zich nog de kroning van koningin Elisabeth II herinneren. Tijdens de plechtige ceremonie hield ze de scepter in haar rechterhand als het bewijs van haar koninklijke macht.

Wij vinden deze twee symbolen in verschillende passages in de Schrift. Soms ligt de nadruk alleen op de ster en wordt het woord scepter niet gebruikt, maar op de achtergrond blijkt de gedachte aan regeringsmacht wel degelijk aanwezig te zijn. De ster wordt in het Nieuwe Testament voor het eerst vermeld in het evangelie van Mattheüs. Wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: ‘Waar is de Koning van de Joden, die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen’ (Matt. 2:2).

De ster wordt hier rechtstreeks gekoppeld aan het koningschap van de Messias. Deze wijzen moeten wachters zijn geweest! De ster die zij hadden gezien aan de nachtelijke hemel, had hen in beweging gezet. Zij kwamen enige tijd na de geboorte van de Heer, want zij moesten een verre reis maken. Maar nu waren zij te Jeruzalem gekomen om de geboren Koning van de Joden te aanbidden. Hoe wisten deze wijzen hiervan? Hadden zij gehoord van de spreuken van Bileam? Kenden zij de Joodse Schriften? Het is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk waren het oprechte zoekers naar waarheid, zoekers naar goddelijk licht. De ster

die zij hadden waargenomen in het Oosten leidde hun schreden in ieder geval naar de stad van de grote Koning, en hij ging hun ook voor naar de plaats waar het Kind was. Zij boden Hem geschenken aan en bewezen Hem hulde.

Deze geschiedenis bevat ook een praktische les voor ons. Als wij oprecht verlangen naar licht en wijsheid van boven, dan zal God ons leiden en ons de weg wijzen. Wij hebben bovendien de hele Schrift tot onze beschikking. Laten wij in onze moeilijkheden op God vertrouwen. Hij blijft trouw!

De volgende plaats waar wij het beeld van de ster en de scepter vinden, is het eerste hoofdstuk van de tweede brief van Petrus. Petrus herinnert zijn lezers daar aan de verheerlijking op de berg, die in feite een voorsmaak was van de komst van het Koninkrijk. De apostel was erbij geweest en hij was diep onder de indruk geraakt van de koninklijke waardigheid van de Heer. Hij schreef: '(...) maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit' (2 Petr. 1:16). Hoe koninklijk klinkt dat woord 'majesteit'. Hier hebben wij de gedachte van de scepter, de regeringsmacht.

Door deze ervaring is Petrus de profetieën van het Oude Testament over de komst van het Koninkrijk van Christus in een ander licht gaan zien. Hij was er nu absoluut zeker van dat al die voorzeggingen in vervulling zouden gaan. En dan vinden wij in deze passage opnieuw de ster! De verheerlijking op de berg is namelijk ook voor ons een duidelijke bevestiging van de waarheid van het profetische Woord. Dit schijnt als een lamp in een duistere plaats, 'totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten' (2 Petr. 1:19). De dag die aanbreekt, is de dag van het Koninkrijk. De morgenster die opgaat, is de komst van Christus voor Zijn bruidsgemeente (vgl. Openb. 2:28; 22:16-17). Het opgaan van de morgenster is de garantie dat de dag van het Vrederijk aanstaande is. Dat is de hoop van de christen.

De derde Schriftplaats die wij in dit verband willen noemen, is te vinden in het laatste Bijbelboek. Johannes schrijft aan het eind van de Openbaring: 'Ik, Jezus, (...) Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster' (Openb. 22:16). In het eerste deel van dit citaat stelt de Heer Jezus Zichzelf voor als de beloofde Koning uit het geslacht van David. Hij heeft recht op de troon en op de scepter! Hij zal regeren in gerechtigheid. Vervolgens zegt Hij dat Hij de blinkende Morgenster is, en dat houdt verband met onze directe verwachting als christenen. Hoewel het nog nacht is in de wereld zien wij als 'wachters' uit naar Zijn komst als de Morgenster, die ieder ogenblik kan plaatsvinden. Hij verzekert ons driemaal: 'Zie, Ik kom spoedig' (Openb. 22:7, 12, 20).

